

Ἡ Χειροτονία τοῦ Ἱερομονάχου π. Γοράσδου ἀπὸ τὴν Πράγα τῆς Τσεχίας

ΤΗΝ Κυριακή, 13.8.2007 ἐκ.ἡμ., μετὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ, ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ὁ ἐκ Πράγας τῆς Τσεχίας π. Γοράσδος Βόπατρν - ὁποῖος εἶχε χειροτονηθῆ Διάκονος τὴν προτεραία-, προκειμένου νὰ ὑπηρετήσῃ τοὺς Ὁρθοδόξους Ἐνισταμένους τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου στὴν χώρα του.

Στὴν Θεία Λειτουργία προσῆλθε συνευχόμενος ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ πολλοὶ εὐλαβεῖς προσκυνηταί, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ οἱ ὑποψήφιοι Βουλευταὶ περιφερείας Ἀττικῆς καὶ Κωνσταντίνα Τριλίκη καὶ κ. Βορίδης.



Ὁ νέος Ἱερομόναχος π. Γοράσδος ἐγεννήθη στὴν Πράγα τὸ 1959 καὶ εἶναι προσήλυτος στὴν Ὁρθοδοξία ἐκ τοῦ Παπισμοῦ.

Τὸ 1980 ἐνεγράφη γιὰ σπουδὲς στὸ Θεολογικὸ Σεμινάριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Τζόρντανβιλ τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α. τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, τὸ ὁποῖο ἐπεράτωσε τὸ 1984.

Τὸ 1985 ἐκάθη Μοναχὸς στὴν ἴδια Ἱερὰ Μονὴ καὶ ἐχειροθετήθη Ὑποδιάκονος, ἀνέλαβε δὲ ἔκτοτε θέσι διδασκαλίας στὸ Θεολογικὸ Σεμινάριο τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Τὸ 1993, μετὴν εὐλογία τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιεπισκόπου (νῦν Μητροπολίτου) κ. Λαύρου, ἐπέστρεψε στὴν γενέτειρά του Τσεχία γιὰ λόγους ὑγείας, ἀλλὰ καὶ γιὰ διεύρυνσι τῶν σπουδῶν του.



Έτσι, τὸ 1996 ἐπεράτωσε τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Charles τῆς Πράγας, τὸ 2000 ἐκηρύχθη Διδάκτωρ Θεολογίας, τὸ 2003 διωρίσθη ἀναπληρωτὴς Καθηγητῆς εἰς αὐτό, ἐνῶ ἀπὸ τὸ περασμένο πλέον ἔτος διευθύνει τὸ νεο-ιδρυθὲν Τμῆμα Ἀνατολικῶν Χριστιανικῶν Σπουδῶν τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου.

Ὁ διακρινόμενος γιὰ τὴν σύνεσι, ταπεινῶσι καὶ ἐμβριθείᾳ του Δρ π. Γοράδος, ἐσχετίζετο ἐκκλησιαστικῶς κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη μὲ τὴν μικρὴ Ἑνορία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων στὴν Τσεχία ὑπὸ τὸν Ἱερέα π. Ἱερεμία Τσάκ, συνέχισε δὲ νὰ κοινωνῇ μεθ' ἡμῶν μετὰ τὴν διακοπὴ τῆς κοινωνίας μας μὲ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς, ἐξ αἰτίας τῆς ἐνωτικῆς πορείας της μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας.

Μὲ τὴν χειροτονία τοῦ π. Γοράδου, ἡ παρουσία τῆς Ὁρθοδόξου Ἐνστάσεως ἐνισχύεται, Χάριτι Θεοῦ, στὴν Τσεχία, εἴθε δὲ νὰ δίδεται μία πνευματικὴ καὶ ἀκαδημαϊκὴ μαρτυρία τῆς Ἀληθοῦς καὶ Ἀκαινοτομήτου Πίστεώς μας στοὺς ἐνδιαφερομένους ἐκ τοῦ εὐγενοῦς καὶ φιλικοῦ τσεχικοῦ λαοῦ.

