

❖ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

• "Έδρα: Πατρῶν 12, Κολωνὸς Ἀθηνῶν



Μία συγκλονιστική επίσκεψη στήν Κλειστή Κεντρική Φυλακή Γυναικῶν

ΤΡΙΤΗ, 23 Ἰανουαρίου 2008 ἐκ.ἡ.μ., Κλήμεντος καὶ Ἀγαθαγγέλου
Μαρτύρων, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ Ὁσίου. Μία ἡμέρα, ἡ ὁποία θὰ
μείνει βαθειὰ χαραγμένη στὶς καρδιὲς ὅλων μας!

Μία ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία μᾶς ἄνοιξε τὴν πόρτα τῶν φυλακῶν ὁ
ἴδιος ὁ Χριστὸς μας καὶ μᾶς καλωσόρισε στὸ *θεϊκό Του περιβόλι!*

Ἕνα *περιβόλι*, στὸ ὁποῖο φύτρωσαν καὶ ζοῦν κάποια ἀγριολούλουδα,
τὰ ὁποῖα οἱ δικές μας ἁμαρτίες τὰ καταδίκασαν νὰ μαραζώνουν στὴ
σκιά ἐνὸς μαντρότοιχου μὲ πολλὰ συρματοπλέγματα!

Ναί! Ἐπισκεφθῆκαμε στὶς Γυναικεῖες Φυλακὲς Κορυδαλλοῦ, τὸ τμή-
μα τῶν ἀνηλίκων κοριτσιῶν καὶ τῶν μωρομάνων.



Ἡ εὐχή καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου
μας Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κυρίου ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, μᾶς ἄ-
νοιξε τὸν δρόμο μίας μακρῆς πορείας συμπαραστάσεως καὶ βοήθειας πρὸς
τοὺς πονεμένους κρατούμενους ἀδελφούς μας.

Έτσι λοιπόν, με την προτροπή και καθοδήγηση του Ἀναπληρωτοῦ Αὐτοῦ, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ, ὁ Σύλλογός μας Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», ὀργάνωσε καὶ πραγματοποιοῖ αὐτὴ τὴν συγκλονιστικὴ ἐπίσκεψη!

* * *

Μία ἀντιπροσωπεῖα δέκα ἀτόμων, τῆς ὁποίας ἡγήτο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανός, μαζί με τέσσερις Μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἀγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, δύο ἄνδρες λαϊκοὺς καὶ τρεῖς γυναῖκες μέλη τοῦ Συλλόγου μας, ἐπισκέφθηκαν τοῦτο τὸ περιβάλλον.

Μᾶς περιμέναν μάτια πονεμένα, καρδιὲς πληγωμένες, χεῖλη πικραμένα ἔτοιμα νὰ μᾶς ρωτήσουν:

«Γιατί; Οἱ μισὲς εἴμαστε παιδιά, ἔφηβες ποὺ κάποιοι ἐπιτήδειοι μᾶς ἀνάγκασαν νὰ ζοῦμε αὐτὸ τὸ μαρτύριο. Οἱ καρδοῦλες μας θέλουν νὰ πετάξουν ἔξω ἀπὸ τὰ συρματοπλέγματα, ὅμως δὲν μᾶς ἀφήνουν.

Κι οἱ ἄλλες μισὲς γεννήσαμε καὶ μεγαλώνουμε τὰ μωρά μας μέσα σ' ἓνα κελί, πίσω ἀπὸ ψηλοὺς μαντρότοιχους ποὺ τοὺς κρύβουν τὸν ἥλιο τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἐλευθερίας».

Καὶ ὦ τοῦ θαύματος! Ἐκείνη τὴν ὥρα ἄρχισε νὰ τοὺς ὀμιλῇ με περισσὴ ἀγάπη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανός.

Τοὺς ἔβαλε μία μετάνοια λὲς κι ἔβλεπε μπροστά Του τὸν ἴδιο τὸν Χριστό μας, τοὺς ζήτησε συγγνώμη, καὶ τοὺς εἶπε ὅτι ὅλοι ἐμεῖς θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε στὸ τόπον τοῦ μαρτυρίου τους καὶ ἐκεῖνες ἔξω στὸν κόσμον.

Τοὺς τόνισε ὅτι οἱ δικές μας ἁμαρτίες τὶς ὀδήγησαν σὲ τούτη τὴ δοκιμασία, καὶ πὼς ὅλη μας ἡ ἀγάπη, ἡ προσευχὴ καὶ ἡ σκέψη μας εἶναι μαζί τους!

Ξαφνικὰ τὰ πονεμένα ματάκια τους ἄρχισαν νὰ λαμπυρίζουν καὶ ὑπέροχα μαργαριτάρια ἄρχισαν νὰ κυλοῦν στὰ μάγουλά τους!

Οἱ πληγωμένες καρδοῦλες τους φωτίστηκαν καὶ τὰ πικραμένα χεῖλη τους ἄρχισαν νὰ χαμογελοῦν!

Ρουφοῦσαν τὰ λόγια τοῦ Ἐπισκόπου μας σὰν διψασμένα ἐλαφάκια.

Ναί! Εἶχαν ἀπέναντί τους κάποιον ποὺ μπορούσαν νὰ ἐμπιστευθοῦν, καὶ ἄρχισαν νὰ δίνουν, νὰ δίνουν, νὰ δίνουν... ἀπέραντη ἀγάπη!

Σαράντα ἕξι κοπέλες καὶ δεκατέσσερα μωρά, πῆραν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ τὰ δέματα, τὰ ὁποῖα εἶχαμε ἐτοιμάσει προσωπικὰ γιὰ τὴν κάθε μία ξεχωριστά, μαζί με τὴν εὐχὴ Του!

Οἱ τέσσερις Μοναχές, οἱ ὅποιες ἦταν στήν ἀποστολή μας, ἄρχισαν νά τοὺς μοιράζον ὑπέροχα μπουκέτα μὲ εὐωδίαστὰ λουλούδια, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐτοιμάσει μὲ πολλή ἀγάπη καὶ ιδιαίτερη φροντίδα, μαζί μὲ διάφορα γλυκύσματα!

Μία-μία ἔπερναν ἀπὸ τὰ χέρια τους τὰ δῶρα ἀγάπης, ἔπεφταν στήν ἀγκαλιά τους, καὶ ἔνιωθαν πὼς οἱ Ἀδελφές «εἶναι οἱ ἀδελφές τους»! Κι ἐκεῖνες τὶς ἀσπάζονταν μὲ περίσσια ἀγάπη!

Κι ἓνα δευτέρου θαῦμα, πὶο συγκλονιστικό, διαδέχθηκε τὸ πρῶτο!

Μιάμια κοπέλα ἄρχισε νὰ ζητᾷ μία προσωπικὴ συνομιλία, μία «ἐξομολόγηση», μὲ τὸν Ἐπίσκοπό μας Θεοφιλέστατο κ. Κυπριανό!

Οἱ στιγμὲς ἦταν ἀνεπανάληπτες!

Δάκρυα χαρᾶς, ἀγάπης καὶ συγγνώμης πλημμύρισαν τὴν αἴθουσα τῶν φυλακῶν!

Χαμόγελα αἰσιοδοξίας, ἐλπίδας καὶ ὑπομονῆς ἄρχισαν νὰ μεταδίδονται ἀπὸ τὴ μία στήν ἄλλη!

Κάποιες ἀπὸ τὶς κρατούμενες συνομιλοῦσαν μὲ τὶς Μοναχές βρισκόμενες κυριολεκτικὰ στήν ἀγκαλιά τους!

Ἐνῶ ἄλλες συζητοῦσαν μὲ τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου μας, τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου», τὰ ὁποῖα προσπαθοῦσαν μὲ τὴ σειρά τους νὰ προσφέρουν τὴν δική τους συμπαράσταση στὴ μεγάλη δοκιμασία αὐτῶν τῶν πονεμένων ψυχῶν!

Ἡ συγκίνηση κορυφώθηκε, ὅταν μία εἰκοσάχρονη κρατούμενη ἐκπροσωπώντας ὅλες τὶς κοπέλες πῆρε τὸν λόγο νὰ μᾶς εὐχαριστήσῃ, πρῶτον διότι τὶς θυμηθήκαμε καὶ τὶς ἐπισκεφθήκαμε, καὶ δευτέρον διότι ἔνωσαν ὅτι κάποια ἀδέλφια τους νιάζονται γι' αὐτὲς καὶ τὶς ἀγαποῦν!

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας κ. Κυπριανοῦ ἦταν ἄμεση καὶ σαφής:

«Ἐμεῖς σᾶς εὐχαριστοῦμε, διότι σήμερα ἐμεῖς πήραμε περισσότερη ἀγάπη ἀπὸ ἐσᾶς, ἀπὸ ὅ,τι σᾶς δώσαμε!».

Γιὰ τρεῖς περίπου ὥρες, ὁ χῶρος τοῦ «μαρτυρίου» τῶν φυλακισμένων γυναικῶν μετατράπηκε σὲ ἓνα «ὑπερῶο», ὅπου ἡ φιλόνηρωτη χάρη τοῦ Παρακλήτου ἔπνευσε καὶ ἐνέπνευσε Ζωή, Ἐλπίδα, Ἀγάπη, Φῶς, Παρηγορία...

Ὅμως οἱ συγκλονιστικὲς καὶ πολὺ συγκινητικὲς στιγμὲς δὲν σταμάτησαν ἐδῶ!

Τὸ προσωπικὸ τῶν Γυναικείων Φυλακῶν Κορυδαλλοῦ, τὸ ὁποῖο μᾶς δέχθηκε μὲ πολλή ἀγάπη καὶ σεβασμό, μᾶς ἐξυπηρέτησε καθ' ὅλη τὴ δι-

ἀρεσκεία τῆς ἐπισκέψεώς μας καὶ μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση ζήτησε ὁ κάθε ἕνας ξεχωριστὰ νὰ ἐπισκεφθῆ τὸ Μοναστήρι μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ νὰ ἔχει μία κατ' ἰδίαν συνάντηση μὲ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας Ὡρεῶν κ. Κυπριανό!

* * *

Ὁμως αὐτὸ τὸ ὑπέροχο ὁδοιπορικὸ ἀγάπης ἔφτασε στὸ τέλος του καὶ ἤρθε ἡ ὥρα τοῦ ἀποχαιρισμοῦ.

Ἡ συγκίνηση κορυφώθηκε!

Συγκεντρώθηκαν ὅλες μαζὶ οἱ κοπέλες νὰ μᾶς ἀποχαιρετίσουν!

Τὰ πρόσωπά τους τώρα ἦταν πιὸ φωτεινά, τὸ βλέμμα τους πιὸ αἰσιόδοξο!

Τὴ χαρὰ διαδεχόταν ἡ λύπη τοῦ ἀποχωρισμοῦ!

Μᾶς ἀσπάσθηκαν μία-μία, ἐνῶ μᾶς ρωτοῦσαν πότε θὰ ξαναπᾶμε!

Ναί, ἀδελφοῦλες μας, δὲν σᾶς ξεχνᾶμε, θὰ ξανάρθουμε!

Ἀπὸ σήμερα, ἀπὸ τούτη τὴν ὥρα θὰ βρισκόμαστε νοερῶς συνέχεια μαζὶ σας!

Ἡ σκέψη μας, ἡ ἀγάπη μας καὶ πάνω ἀπ' ὅλα ἡ προσευχή μας, θὰ εἶναι πάντοτε κοντά σας!

30 Ἰανουαρίου 2008 ἐκ.ήμ.

† Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

Εἰρήνη Ἀρχοντούλη

