

## Ποιμαντική Έπίσκεψις στὴν Κατερίνη



**Τ**ΗΝ Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, 25.2.2008 ἐκ.ἡμ., παραμονὴν τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐλειτούργησε στὸν Ἐνοριακὸ Ἱερὸ Ναὸ μας τῶν Ἁγίων Πάντων στὴν Κατερίνη, προκειμένου νὰ μεταφέρει στὸ εὐσεβὲς Ποίμνιο αὐτοῦ τὴν ἀγάπη καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου ἡμῶν κ. Κυπριανοῦ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκφράσῃ καὶ ἐπιδείξῃ ἔμπρακτα τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας γιὰ τοὺς πιστοὺς μας τῆς Πιερίας στὴν ἡρωϊκὴ Ἑλληνικὴ Μακεδονία μας.

Στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος ὁ πολὺ φιλόξενος Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Βιτάλιος Ἀλμανίδης καὶ οἱ συνοδοὶ τοῦ Θεοφιλ. κ.

Κλήμεντος σὲ αὐτὴ τὴν ἐπίσκεψι Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Γιάν καὶ οἱ πάντοτε πρόθυμοι Ὑποδιάκονοι Ἀπόστολος Φύκιας καὶ Χρῖστος Γιατρᾶκος, παρέστη δὲ συμπροσευχόμενο μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν.

• Στὸ θεῖον Κήρυγμα, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀνεφέρθη στὸν τρόπο τῆς θεαρέστου νηστείας καὶ τὴν βασικὴ προϋπόθεσι καρποφόρου ἐξασκήσεώς της, πὺ εἶναι ἡ **συγχώρησις** καὶ ἡ **καταλλαγὴ**.

Ἡ νηστεία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἐνδειξι θυσίας μας χάριν τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου καὶ μέσον θεραπείας τῆς φύσεώς μας, ἔχει οὐράνιο ἀντίκρουσμα καὶ ἐπιφέρει καρπὸν Χάριτος, ὅταν τίθεται ἐπὶ τοῦ θεμελίου τῆς **μετανοίας**, τῆς **ταπεινώσεως** καὶ τῆς **ἀγάπης**. Τὸ ἱερὸ αὐτὸ **τρίπτυχο** καθιστᾷ τὴν νηστεία εὐπρόσδεκτο παρὰ Κυρίου καὶ μᾶς συνδέει ἀνεμπόδιστα μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἡ **συγχώρησις** καὶ ἡ **συμφιλίωσις**



ἀποτελοῦν σαφεῖς ἐνδείξεις ὅτι ἐπιτρέπουμε στήν Χάρι τοῦ Θεοῦ νά μᾶς ἐγγίση καί νά πληρώση τήν ὑπαρξί μας, δίδοντάς μας εἰρήνη, χαρὰ καί ἀνάπαυσι καί χαρίζοντάς μας μία πρόγευσι τοῦ Παραδείσου. Ὅπου ὁμως ἐπικρατοῦν διχοστασίαι καί σκάνδαλα, ἔλλειψι συγχωρήσεως, ἀνοχῆς καί περιχωρήσεως, ἐκεῖ ἡ νηστεία, ἔστω καί ἡ πλέον αὐστηρά, χάνει κάθε ἀξία καί μετατρέπεται σέ μέσον πλάνης καί πνευματικῆς ἢ καί σωματικῆς ἀκόμη καταστροφῆς. Ἐγινε δέ ἰδιαίτερη μνεία στό ἄκρως διδακτικό γνωστό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νικηφόρου τοῦ Ἀνεξικάκου (Φεβρουαρίου Θ'), ὁ ὁποῖος ἐξήτησε συγγνώμην ἀπό τόν ἀνάξιο ἱερέα Σαπρίκιο καί ἐκέρδισε τόν Στέφανον τῆς Ἀθλήσεως, ἀντί τοῦ δικαίως ἐγκαταλειφθέντος ὑπό τοῦ Θεοῦ μνησικάκου Σαπρικίου, πού ἔφθασε ἐξ αἰτίας τῆς σκληρότητος καί ἀσυγχωρησίας του στήν ἄρνησι τῆς Πίστεως καί στήν αἰώνιο ἀπώλεια.



• Μετά τὸ πέρασ τῆς ἑορτίου αὐτῆς Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μία μικρὰ Σύναξις. Ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης μὲ τοὺς δύο Ἱερεῖς παρεκάθησαν μὲ ὅσα μέλη ἐκ τοῦ εὐλαβοῦς Ποιμνίου τὸ ἐπιθυμοῦσαν, προκειμένου νά ἔχουν μία καλύτερη καί ἐγγύτερη πνευματικὴ γνωριμία καί σχέσι ἀλληλο-οικοδομῆς.



Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀνέπτυξε μὲ ἀπλό καί ἄμεσο τρόπο τὰ πνευματικὰ θέματα τῆς Ἀγάπης καί τῆς Προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ, τὸν τρόπο ἀσκήσεώς τους μέσα στήν μετάνοια καί τὴν αὐτομεμνία, τὰ σωτήρια ἀποτελέσματα πού ἐπιφέρουν στὸν ἄνθρωπο, καθὼς καί τὰ ἐμπόδια πού ἀνακύπτουν. Ἐπίσης, ἀνεφέρθη μὲ συντομία καί στὸ θέμα τῆς λεπτῆς ἐκκλησιαστικῆς διαφοροποιήσεώς μας ἔναντι τῶν Καινοτόμων, ἀλλὰ καί ἔναντι τινῶν

ἀδελφῶν ἐκ τῶν Ἀντι-οικου-  
μενιστῶν, γιὰ νὰ τονισθῆ ἡ  
ἀναγκαιότης συνδυασμοῦ Ὁρθο-  
δοξίας καὶ Ὁρθοπραξίας, μὲ  
διάκρισι καὶ σταθερότητα.

Κατόπιν, ἐδόθη ἡ δυνατότης  
στοὺς παρευρισκομένους εὐσε-  
βεῖς νὰ θέσουν ἐρωτήματα καὶ  
ἀπορίες, καὶ προκλήθηκε μί-  
α ἐνδιαφέρουσα συζήτησις, κατὰ  
τὴν ὁποίαν ἐδόθησαν ὁδηγίες  
καὶ διασαφήσεις ἐπὶ πρακτικῶν  
κυρίως ζητημάτων τῶν πιστῶν,  
ἐτονίσθη δὲ ἡ ἀνάγκη ὑπακοῆς  
στὸν Πνευματικὸ πατέρα, γιὰ μί-  
α συνεπῆ  
πνευματικὴ ζωή.

• Γενικά, ἡ εὐκαιρία τῆς πνευματικῆς αὐτῆς ἐπικοινωνίας ἦταν πολὺ  
ἐνδιαφέρουσα καὶ ἐνισχυτικὴ, κατὰ τὴν ὁμολογία τῶν πιστῶν τοὺς ἔδωσε  
φτερὰ καὶ ἐφόδια γιὰ τὸ στάδιον τῆς Νηστείας, ὅλοι δὲ εὐχήθησαν ἡ μορφή  
αὐτὴ ἐκκλησιαστικῆς διακονίας νὰ συνεχισθῆ καὶ ἐπαυξηθῆ, πρὸς δόξαν  
Θεοῦ καὶ ὠφέλειαν τῶν πιστῶν.



*Ὁ Ἐπίσκοπος, οἱ ἱερεῖς  
καὶ μικρὸ μέρος τοῦ ἐκκλησιασματος.*

