

■ **«Δεϋτε, πάντα τὰ ἔθνη, γνῶτε τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν»**



## **Ίεραποστολικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἀφρική(\*)**

**Μὲ τὴν ελογία** τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐπραγματοποίησε ἱεραποστολικὴ ἐπίσκεψις στὶς Κοινότητες τῶν Ὁρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου στὸ Κονγκό τῆς Ἀφρικῆς γιὰ δύο περίπου ἑβδομάδες στὰ μέσα τοῦ Φεβρουαρίου. Εἶχε ὡς συνοδό του τὸ πνευματικὸ μας τέκνο κ. Φώτιο Ἀθανασόπουλο, ὁ ὁποῖος ἔγραψε καὶ τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικὰ μετὰ τὴν ἐπιστροφή τους:

*«Πῶς, ἀλήθεια, νὰ περιγράψεις μὴ ἐμπειρία συγκλονιστικὴ; Πῶς νὰ μεταφέρεις μὲ λέξεις στὸ χαρτὶ διώματα καὶ εἰκόνες; Βιῶματα πρωτόγνωρα, εἰκόνες ἐντυπωσιακές, ποὺ δὲν ἔχουν ἀναλογία μὲ ὅ,τι ὡς τώρα ἔχουμε ζήσει...».*

Μέσω Ναϊρόμπι Κένυας, ὅπου εἶχαν συνάντησι μὲ ὑπευθύνους τῆς ἐκεῖ Ἱεραποστολῆς μας, ἔφθασαν ἀεροπορικῶς στὴν Κινοάσα, πρωτεύουσα τοῦ Κονγκό, πρώην Ζαΐρ, μιᾶς ἀχανοῦς χώρας (ὅση ἢ μισὴ Εὐρώπη!) μὲ πληθυσμὸ 52 ἑκατομμυρίων κατοίκων, στὸ κέντρο τῆς Ἀφρικῆς, χώρας σκληρὰ δοκιμαζομένης ἀπὸ φτώχεια, ἐκμετάλλευσι, ἀσθένειες καὶ πολέμους, τὰ δὲ τελευταῖα ἔτη ἀπὸ συνεχεῖς ἐμφυλίους σπαραγμούς.

Στὴν περιοχὴ τῆς πρωτεύουσας ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπισκέφθηκε Ἱερούς Ναοὺς, ἐπίσης τὸ Σχολεῖο μας «Ἅγιος Κυπριανός» καὶ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς Ἱεραποστολῆς προέβη στὶς Χειροτονίες ἐνὸς Ἱερέως καὶ δύο Διακόνων.

Ὁ ἐπόμενος σταθμὸς ἦταν ἡ Κανάγκα, ὅπου ἐπιφυλάχθηκε





στοις ἐξ Ἑλλάδος ἐπισκέπτας μεγαλειώδης ὑποδοχῆ ἀπὸ χιλιάδες πιστοῦς. Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε καθημερινὲς Θεῖες Λειτουργίες σὲ διαφόρους Ναοὺς τῆς περιοχῆς, ὥστε νὰ γίνουιν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ οἱ Χειροτονίες τριῶν Ἱερέων καὶ δύο Διακόνων, ἐπισκέψεις σὲ Ἐνορίες καὶ στὸν Κυβερνήτη τῆς περιφέρειας αὐτῆς τοῦ Κασαί, πνευματικὴ καθοδήγησι τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν πιστῶν, ἐξομολογήσεις, ἐπιλύσεις προβλημάτων, ἠθικὴ καὶ κυρίως ὕλικὴ στήριξι καὶ ἐνίσχυσι πολλῶν ἐχόντων ἄμεση ἀνάγκη κλπ.

Ἐπίσης, ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ ἐπίσκεψις τῆς ἀπομακρομένης πόλεως Μπουτζιμαί, ὅπου κατὰ τὴν Θεῖα Λειτουργία σὲ Ναὸ τῆς περιοχῆς χειροτονήθηκε καὶ ἓνας ἀκόμη νέος Διάκονος.

Διαπιστώθηκε ὅτι ἡ Ἱεραποστολὴ ὄντως προοδεύει, παρὰ τὴν τραγικὴ ἔλλειψι τῶν ἀναγκαίων, καὶ εἶναι μάλιστα ἰδιαίτερα ἐλπιδοφόρος ἢ ὑπαρξίς ὑποψηφίων νέων καὶ νεανίδων, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μονάσουν!...

Οἱ στέρησεις, οἱ θυσίες, οἱ κόποι καὶ τὰ ἐξοδα τοῦ Ἱεραποστολικοῦ αὐτοῦ ταξιδίου εἶναι ἀπερίγραπτα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνταμοιβὴ τῆς πνευματικῆς καρποφορίας πλουσία καὶ παρήγορος: Καὶ μόνον ἡ ἐνθῆμις τῶν καθαρῶν καὶ ἀγνῶν προσώπων τῶν χιλιάδων ἰθαγενῶν, ποὺ φωτίζονταν ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴν χαρὰ τῆς ζωῆς τῆς Χάριτος, προκαλεῖ δέος, ἐλέγχει καὶ ὑπενθυμίζει!...

Ἡ Ἱεραποστολὴ μας στὸ Κονγκὸ ἀριθμεῖ πλέον τῶν 30 χιλιάδων πιστῶν, μὲ εἴκοσι Ἱερεῖς καὶ πέντε Διακόνους καὶ οἱ προοπτικὲς εἶναι πολὺ εὐοίωνες...

«Χάρις τῷ Θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγῆτῳ Αὐτοῦ δωρεᾷ!»

