

Ποιμαντική και Ιεραποστολική Επίσκεψη από τη Μονή Αγίου Κυπριανού

Στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και ΝΑ Ασία



παράγοντες (έναν Υπουργό και έναν Βουλευτή) για την ρύθμιση νομικών θεμάτων της Εξαρχίας του Πατρίου Ημερολογίου, επισκέφθηκε χώρους ενδιαφέροντος (Βουλή, Μουσεία), καθώς και την Ελληνική Λέσχη (Hellenic Club), όπου έγινε φιλόξενα δεκτός.

Στη νήσο Ωκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, ο Επίσκοπος Αμβρόσιος συναντήθηκε με τον Ιερέα και τους πιστούς της μικρής Κοινότητας του Πατρίου Ημερολογίου, όπου λειτούργησε και είχε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συζητήσεις. Στη Σγκαπούρη, έγινε δεκτός από τον Ορθόδοξο Ιερέα του Πατρίου Ημερολογίου, την οικογένειά του και τους λίγους πιστούς και επισκέφθηκε την Ενορία του Αγίου Νεκταρίου στην διπλανή Μαλαισία. Στην χώρα αυτή των πολλών πολιτισμών και εθνοτήτων της ΝΑ Ασίας είχε

Στις αρχές του Νοεμβρίου, Ο Θεοφιλέστατος

Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, ως εκπρόσωπος του ασθενούντος Μητροπολίτου Ωρωπού και Φυλής κ. Κυπριανού, Προέδρου της Ιεράς Συνόδου των Επισταμένων, από την Μονή του Αγίου Κυπριανού Φυλής, πραγματοποίησε άλλη μία ε κλησιαστική αποστολή στις εσαχτιές της υψηλίου.

Επισκέφθηκε Ποίμνιο Ορθόδοξων στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, καθώς και την Σγκαπούρη και Μαλαισία στην ΝΑ Ασία.

Στην Μελβούρνη της Αυστραλίας λειτούργησε και τέλεσε ιεροπραξίες στον Ελληνικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καθώς και σε Ναούς των Λευκορώων και των Σέρβων, της Ρωσικής και Σερβικής διασποράς αντίστοιχα.

Στο Σύνεδυ επιτέλεσε την Πανήγυρι του Ελληνικού Ναού των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Μετοχίου της Ιεράς Μονής Αγίου Κυπριανού Φυλής, και τέλεσε εκκλησιαστικές Ακολουθίες στον Ναό και σε σπίτια Ελλήνων Ομογενών, τους οποίους συμπαραστάθηκε, εξομολόγησε και καθοδήγησε πνευματικά.

Στην Κανμπέρρα, πρωτεύουσα της Αυστραλίας, λειτούργησε στον σερβικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, συνεργάστηκε με πολιτειακούς



συναντήσεις με ενδιαφερομένους για την Ορθοδοξία κυρίως Ινδουιστές, Βουδιστές, Μουσουλμάνους, ως και Ρωμαιοκαθολικούς, προερχόμενους από πολλές εθνότητες (Ινδούς, Κινέζους, Μαλαισίους, Πορτογάλους). Επί τρεις περίπου εβδομάδες, ο Επίσκοπος Μεθώνης Αμβρόσιος επιτέλεσε μία σημαντική ποιμαντική και ιεραποστολική επίσκεψη μαρτυρίας της Χριστιανικής Πίστεως, ως και διακονίας των ανθρώπων, σε τόσο μακρινές χώρες, για να μεταδώσει θεωρητικά και πρακτικά το άγγελο του Ευαγγελίου της αγάπης και της ειρήνης.