

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ**

**«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»**

- Έδρα: Πατρών 12, Κολωνός Ἀθηνῶν
- Διευθ. Ἀλληλογραφίας καὶ Γραφείων:  
Λεωφ. Φυλῆς 47 (Φυλή), 133 41 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
- Τηλεφ.: 6946785335, 6976429947 καὶ 2102412162
- e-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr
- Ἴστοσελ.: www.agiosfilaretos.gr



**Ἐπίσκεψη Ἀγάπης -Φύλημα Ζωῆς καὶ Ἐλπίδας  
στοὺς Νέους τοῦ Εἰδικοῦ Κέντρου Κράτησης Βόλου (γ')**

**Δευτέρα, 26.12.2011 πολ.ἡμ.**

**Μ**ία νέα ἡμέρα καὶ πάλι ξεδίπλωσε ὁ Κύριός μας μπροστά μας, μία ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία μᾶς εἶχε καλέσει γεμᾶτος πόνο, νὰ «παραλάβουμε τὸ Παιδίον» καὶ νὰ «Τὸ προστατέψουμε» ἀπὸ τὴν λυσσαλέα μανία τοῦ «σύγχρονου Ἡρώδη». Νὰ παραλάβουμε τὸ Παιδίον στὸ πρόσωπο τοῦ Φυλακισμένου, τοῦ Ἀστέγου, τοῦ Μετανάστη, τοῦ Ἐξαρτημένου...

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011 πολ.ἡμ. καὶ ἡ Πατρικὴ Του πρόνοια ὀδηγοῦσε τὰ βήματά μας σὲ κάποια ἄλλα παιδιὰ, τὰ ὁποία γεμᾶτα ὄνειρα καὶ προσδοκίες ἐγκατέλειψαν τὴν χώρα τους γιὰ νὰ βροῦν στὴ δική μας τὸν «χαμένο Παράδεισο» ποὺ τοὺς εἶχαν ὑποσχεθεῖ κάποιοι ἐπιτήδαιοι. Μόνο ποὺ αὐτὸς ὁ «Παράδεισος» εἶχε σιδερόφραχτες πύλες, ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα καὶ πανύψηλα τείχη.

Ἐφηβοι, τοὺς ὁποίους οἱ τραγικὲς συνθήκες τοὺς ὀδήγησαν στὴν κλοπὴ, στὴν χρῆση οὐσιῶν, ἀκόμη καὶ στὸ ἐγκλημα.

Ἐφηβοι, τοὺς ὁποίους σὰν ἄγουρους καρποὺς κάποιο ἄσπλαγχο χέρι τοὺς ἔκοψε γιὰ νὰ τοὺς πετάξει στὸ βοῦρκο καὶ στὴ λάσπη.

Αὐτὸ τὸ πρῶινὸ τῆς Δευτέρας τὸ κρῦο ἦταν τσουχερό, ὅμως οἱ καρδιές μας ἔβραζαν ἀπὸ τὸν γλυκὸ πόθο τῆς συνάντησης μ' αὐτὰ τὰ παιδιὰ, τῆς Συνάντησης μὲ τὸ «Παιδίον».

\* \* \*

**Τὸ πρῶϊ**, 6:30', μία ὁμάδα 43 εὐλαβῶν προσκυνητῶν, τῆς ὁποίας ἡγεῖτο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανός, ὁ ὄραματιστής, ὁ καθοδηγητὴς καὶ ὁ πνευματικὸς Πατέρας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ μας Συλλόγου, μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ πολυσεβάστου Γέροντός μας Μητροπολί-

του Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ξεκίνησε μὲ δέος καὶ συγκίνηση νὰ συναντήσῃ γιὰ τρίτη φορὰ στὸ πρόσωπο 150 Ἀηλίκων, στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Βόλου, τὸν Κύριό μας καὶ Χριστό μας.

Σ' αὐτὴ τὴ Μεγάλῃ Συνάντησῃ εἶχαμε ὅπως πάντα στὸ πλευρό μας τὴν σεβαστὴ Γερόντισσα Ταξιαρχία, Καθηγουμένη τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, μαζί μὲ πέντε Μοναχῆς, τὴν Σεβαστὴ Γερόντισσα Εὐπραξία, Καθηγουμένη τῆς ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, καθὼς καὶ τρεῖς Μοναχῆς ἀπὸ τὴν ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν. Εἶναι ἀξιοσημεῖωτη κάθε φορὰ, ἡ συμμετοχὴ τους καὶ ἰδιαίτερα συγκινητικὴ ἢ Προσευχὴ τους, ἢ ὁποία στηρίζει καὶ εὐλογεῖ τὸ ἔργο τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου», ἀλλὰ καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἐνότητα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου Κλῆρος - Μοναχοὶ - Μοναχῆς - Λαϊκοὶ δραστηριοποιοῦνται στὴν Κοινωνικὴ Διακονία.

Ἡ διαδρομὴ γιὰ ὅλους τοὺς Προσκυνητὲς ἦταν πολὺ ἐποικοδομητικὴ καὶ γόνιμη, ἀφοῦ καθ' ὅλη τὴν διάρκειά δὲν σταμάτησε καθόλου νὰ μᾶς οἰκοδομεῖ μὲ Προσευχῆς καὶ λόγους ἐν Χριστῷ οἰκοδομῆς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανός.

● Συγκίνηση, ἀλλὰ καὶ αἰσθήματα εὐθύνης, πλημμύρισαν τὶς καρδιές μας οἱ λόγοι του, μὲ τοὺς ὁποίους μᾶς προέτρεπε νὰ εἶμαστε συνεχῶς σὲ ἐγρήγορση καὶ ἐτοιμότητα, ὥστε νὰ καταλάβουμε πότε ὁ Χριστὸς μας θέλει «προστασία», πότε θὰ Τὸν ἀγκαλιάσουμε καὶ θὰ Τὸν προστατεύσουμε στὸ πρόσωπο τοῦ πονεμένου Ἀδελφοῦ μας, τίνοντάς μας ἰδιαίτερος, ὅτι ὅσο ἐμεῖς «προστατεύουμε τὸν Χριστὸ μας», τόσο περισσότερο μᾶς προστατεύει καὶ Ἐκεῖνος.

● Δέος κατέλαβε τὴν ψυχὴ μας στὸ ἄκουσμα τῆς Προσευχῆς τὴν ὁποία μᾶς ἀνέγνωσε:

*«Κυρίε μου! Μάθε με νὰ ἀγαπῶ τὸν Ἀδελφό μου καὶ μάλιστα Αὐτὸν ποὺ δὲν αἰσθάνθηκε ποτὲ τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν στοργὴ τῶν ἄλλων!*

*Θεέ μου! Βοήθησέ με νὰ μὴν ξεχνιέμαι καὶ γίνωμαι ἀδιάφορος στὸν πόνο τοῦ Ἀδελφοῦ μου, ἀλλὰ ὁ πόνος του νὰ γίνεται πόνος μου!*

*Κυρίε μου! Ἀξιώσέ με νὰ ἐλπίζω στὴν Ἀγάπη Σου καὶ νὰ μοιράζωμαι τὴν Ἐλπίδα αὐτὴ μὲ τὸν Ἀδελφό μου!*

*Θεέ μου! Μὴν ἐπιτρέψῃς νὰ ἀπολαμβάνω τὴν ὁποιαδήποτε χαρὰ μόνος μου, ἀλλὰ πάντοτε μαζί μὲ τὸν Ἀδελφό μου!*

*Κυρίε μου! Δῶσε μου τὴν ἔγνοια τῆς Παγκόσμιας Δυστυχίας καὶ βοήθησέ με νὰ κάνω κάτι γιὰ νὰ τὴν ἀπαλύνω».*

• Οι καρδιές μας ήρθαν σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη συντριβή, ὅταν ἀναφέρθηκε σὲ δεκαπέντε περιστατικά ἀλληλεγγύης ἀπὸ συνανθρώπους μας, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ λειτουργήσουν τόσο ἐλπιδοφόρα πρὸς ὅλους μας. Τὰ ὀνόμασε «15 κοχύλια ἀπὸ τὴν Τιβεριάδα» καὶ πράγματι περικλείουν ὅλη τὴ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ μας, πὸν πραγματοποίησε σ' ἐκεῖνα τὰ Ἁγιασμένα Μέρη τὴν περίοδο τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του.

\* \* \*



**Μετὰ** ἀπὸ μία ἀπόλυτα εὐλογημένη διαδρομή, γύρω τὴν 11' π.μ. φθάσαμε στὸ Εἰδικὸ Κέντρο Κράτησης Νέων Βόλου. Ἐκεῖ μᾶς περίμενε ὅπως πάντοτε μὲ πολὺ χαρὰ ὁ Διευθυντῆς κ. Ἀποστολάκης Βασίλειος, ὁ ὁποῖος μᾶς ὑποδέχθηκε μὲ πολὺ ἐγκαρδιότητα.

Περάσαμε ὅλοι οἱ Προσκυνητὲς τῆς ὁμάδος μας

στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Καταστήματος. Οἱ χώροι μᾶς ἦταν γνώριμοι ἀπὸ τὶς προηγούμενες ἐπισκέψεις μας. Προχωρήσαμε στὴν κεντρικὴ αὐλὴ, ὅπου μετὰ ἀπὸ λίγο ἄρχισαν νὰ ἔρχονται τὰ πρῶτα παιδιὰ. Παιδιὰ ἀπὸ Ἀλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Σκόπια, Τυνησία, Μαρόκο, Ἀλγερία, Νιγηρία, Ἰράν, Ἰράκ, Μαλαισία, Νέα Γουινέα... Παιδιὰ πὸν πλησίαζαν τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας κ. Κυπριανὸ μ' ἓνα γλυκὸ χαμόγελο, ἔπεφταν στὴ Πατρικὴ Ἀγκαλιά του καὶ κυριολεκτικὰ δὲν ἤθελαν νὰ φύγουν.

Ἐκεῖνος τὰ ὑποδέχθηκε ὅλα μ' ἓναν Πατρικὸ Ἀσπασμὸ καὶ ἀφοῦ τοὺς εἶπε λίγα λόγια Ἀγάπης καὶ παρηγοριάς, ζητώντας τοὺς συγγνώμη ἐκ μέρους ὅλων μας, πρόσφερε σὲ κάθε ἓναν ξεχωριστὰ δέματα μὲ εἶδη πρώτης καὶ ἀτομικῆς ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα εἶχε ἐτοιμάσει μὲ πολὺ φροντίδα ὁ Σύλλογός μας.



Κάποια παιδιά ζήτησαν τὸν λόγο γιὰ νὰ μᾶς εὐχαριστήσουν, διότι ὅπως εἶπαν, τὰ κάναμε νὰ νιώσουν, ὅτι δὲν εἶναι μόνα τους καὶ ὅτι κάποιοι τὰ σκέφτονται καὶ τὰ ἀγαποῦν.

Ἐντύπωση μᾶς ἔκανε τὸ γεγονός, ὅτι ἂν καὶ οἱ περισσότεροι ἦταν Μουσουλμᾶνοι, ἀσπάζονταν τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας κ. Κυπριανὸ καὶ τὴν Εἰκόνα τοῦ Φυλακισμένου Χριστοῦ μας.

\* \* \*

**Ὁ Διευθυντῆς** ὁ κ. Ἀποστολάκης, ἀφοῦ πρόσφερε χυμὸ καὶ στοὺς 43 Προσκυνητὲς τῆς ομάδος μας, δέχθηκε ἰδιαίτερος στὸ γραφεῖο τοῦ τὸν Θεοφιλέστατο, τὶς σεβαστὲς Γερόντισσες καὶ 2-3 ἀκόμη πρόσωπα καὶ συζήτησε μαζί μας διάφορα θέματα τοῦ Κέντρου.

Κάποιο παιδί ζήτησε νὰ μᾶς δεῖ ἰδιαίτερος, διότι χρειαζόταν μία συστατικὴ ἐπιστολὴ ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς δίκης του. Τοῦ ὑποσχέθηκαμε, ὅτι θὰ τὸ φροντίζαμε, ὅταν θὰ πλησίαζε ἡ ὥρα τῆς δίκης.

Ἡ ὥρα κύλησε πολὺ γρήγορα καὶ ἂν καὶ τοὺς εὐχρηθήκαμε νὰ πάνε πολὺ γρήγορα στὸ σπίτι τους, ἡ λύπη εἶχε ζωγραφιστεῖ στὸ πρόσωπό μας διότι τὰ ἀποχωριζόμασταν.

Ὁ κύριος Διευθυντῆς μᾶς ζήτησε νὰ μὴ τοὺς ξεχάσουμε καὶ ὅτι θὰ ἤθελε πολὺ νὰ πηγαίνουμε τρεῖς φορὲς τὸν χρόνο. Τώρα, ὅπως μᾶς εἶπε, μᾶς περιμένει τὸ Πάσχα.

Ὁ ἴδιος, μαζί με ὄλο τὸ προσωπικό, μᾶς ἀποχαιρέτησε με πολὺ συγκίνηση καὶ με τὴν εὐχὴ νὰ μᾶς δοῦν καὶ πάλι πολὺ σύντομα.

\* \* \*

**Πήραμε** τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐπίσκεψή μας σὲ ἓνα ἄλλο Μεγάλο Προσκύνημα, αὐτὸ τῆς Παναγίας τῆς Ἀγάθωνης, τῆς Φανερωμένης τῆς Ρούμελης στὴν ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος Ὑπάτης Λαμίας, στὶς πλαγιὲς τῆς Οἴτης.



Φθάσαμε γύρω στὶς 4:00' τὸ ἀπόγευμα. Τὸ τοπίο ἦταν καταπληκτικό. Χιόνι σκέπαζε τὴ φύση. Ἡ γαλήνη τοῦ λευκοῦ, ἀλλὰ κυρίως ἡ ἱερότητα τοῦ χώρου, πλημμύρισε τὶς καρδιές μας καὶ δημιούργησε αἰσθήματα δέους καὶ κατανύξεως.

Τὰ συναισθήματα αὐτὸ ἔφθασαν στὸ ἀποκορύφωμα, ὅταν βρεθήκαμε μπροστὰ στὴν ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας. Ἀφοῦ τὴν προσκυνήσαμε με εὐλάβεια, περάσαμε στὸν εἰδικὸ χῶρο, ὅπου φυλάσσεται τὸ ἱερό

Σκλήνωμα τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος. Ὅλοι νιώσαμε τὴν εὐωδία, ἡ ὁποία ἀνεδύετο ἀπὸ τὸ ἱερὸ Λεῖψανο. Ἰδιαίτερη εὐλογία γιὰ μᾶς ἦταν καὶ ἡ προσκύνηση τῆς ἁγίας Κάρας τοῦ Ὁσίου Ἀγάθωνος, Κτίτωρος τῆς ἱερᾶς Μονῆς.

Κατὰ τὴν ἐξοδὸ μας, ὁ Ὑπεύθυνος Γέροντας πρόσφερε διάφορες εὐλογίες σὲ ὅλους τοὺς Προσκυνητές μας.



\* \* \*

**Ἡ ἐπιστροφή** μας ἔκρυβε νέες πνευματικὲς ἐκπλήξεις ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας, ὁ ὁποῖος συνεχίζοντας ἀκούραστα καὶ θυσιαστικὰ τὶς πνευματικὲς του νουθεσίες, μᾶς τόνισε τὸ πόσο πολὺ εὐαρετεῖται ὁ Κύριός μας, ὅταν ἀπὸ Ἀγάπη πρὸς Αὐτὸν πολεμᾶμε τὰ πάθη μας καὶ ὄχι κατ' ἀνάγκην ὅταν οἱ συνθῆκες μᾶς τὸ ἐπιβάλλουν.

Ἐπίσης τὸ πῶς καὶ μὲ πόση ἐπιείκεια θὰ κρίνει ὁ Κύριος ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀκόλαστους καὶ τοὺς μέθυσους, οἱ ὁποῖοι αὐτομεμφόμενοι δὲν κατέκριναν ποτὲ κανένα, παρὰ μόνο τὸν ἑαυτὸ τους.

Συγκίνηση μᾶς προεκάλεσε ἡ ἀνάγνωση ἑνὸς προσφάτου Θαύματος Εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ μας, τὸ ὁποῖο ἔλαβε χώρα σὲ φαρμακεῖο τῶν Β. Προαστείων. Καὶ πῶς ὁ Κύριός μας πραγματοποίησε τὸ Θαῦμα Του, παρ' ὅλη τὴν ἀσέβεια τοῦ νεαροῦ φαρμακοποιοῦ πρὸς τὴν ἄχραντη Εἰκόνα Του. Τρομοκρατημένος μετὰ ἀπὸ ἓνα θανάσιμο λάθος ποῦ ἔκανε, ἐκεῖνος ζήτησε τὴν βοήθεια τοῦ Κυρίου μας, καὶ ὁ Κύριος τοῦ τὴν πρόσφερε, φέροντάς τον σὲ μετάνοια καὶ αὐτομεμψία.

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ ἀκούσαμε τὶς διδαχὲς Του γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ γιὰ τὸ πῶς ὁ γονιὸς ποῦ ἔχει μάθει νὰ ἀκούει τὸ παιδί του, θὰ εἰσακουστῆ ἀπὸ αὐτό.

Ὁ χρόνος πέρασε πολὺ γρήγορα, πέταξε θὰ λέγαμε, ἀλλὰ ἔχοντας καλὸ πιλότο, ἀξιοποιήθηκε ἄριστα γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ μας ὠφέλεια.

Ἦδη ἡ ὥρα εἶχε φθάσει 9:00' τὸ βράδυ, ὅταν ἐπιστρέψαμε στὴν ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. Οἱ καρδιές μας εἶχαν πλημμυρίσει ἀπὸ Ἀγάπη, Κατάνυξη καὶ Χάρη Θεοῦ. Ἡ προσμονὴ γιὰ τὸ ἐπόμενο Προσκύνημά μας τώρα θὰ εἶναι πιὸ γλυκιὰ καὶ ἡ Προσευχὴ μας γιὰ τὰ Παιδιά ποῦ ἀφίσαμε πίσω μας στὸ Εἰδικὸ Κέντρο Κράτησης Νέων Βόλου ἀκόμη πιὸ δυνατὴ καὶ ἔντονη.

*«Χριστέ μου, κάνε νὰ φυτρώσουν στὰ συρματοπλέγματα ἄνθη  
εὐωδιαστά, τῆς Ἑλπίδας καὶ τῆς Παρηγοριᾶς».*

*Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.  
Εἰρήνη Ἀρχοντούλη*