

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

- Έδρα: Πατρῶν 12, Κολωνός Ἀθηνῶν
E-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr



■ Ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ Ὁρθόδοξου Συλλογικοῦ Ἐθελοντισμοῦ διευρύνεται

**Μιὰ πολὺ συγκινητικὴ συνάντηση
μὲ τὰ Μικρὰ Ἀδέλφια μας**

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, 19 Μαΐου 2008 ἐκ.ήμ.

Ἐνα γλυκὸ, ἠλιόλουστο ἀπόγευμα Κυριακῆς ποὺ ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ μᾶς ὁδήγησε σήμερα σ' ἓνα ὑπέροχο περιβάλλο.



Ἐναν κῆπο μὲ εὐωδιαστὰ κυκλάμινα καὶ κατακόκκινες παρπαροῦνες, ταπεινὰ χαμόμηλα καὶ ἀνεμόνες.

«Ἐταιρεία Προστασίας Ἀνηλικῶν Πειραιᾶ – Κέντρο Ἀνηλικῶν «Ὁ Καλὸς Ποιμὴν»».

Ἐνα Ἴδρυμα, στὸ ὁποῖο φιλοξενοῦνται παιδιὰ Δημοτικοῦ,

Γυμνασίου καὶ λῖγα Λυκείου, παραβατικῶν οἰκογενειῶν, ἐγκαταλελειμμένα καὶ κακοποιημένα ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς γονεῖς τους, ποὺ γνώρισαν τὸν πόνο καὶ τὴν δυστυχία πρὶν καλὰ-καλὰ ἀνθίσει τὸ πρῶτο χαμόγελο στὰ παιδικὰ χεῖλη τους.

Μάρτυρες ἀπὸ τὴν γέννησή τους, τὰ ἐπέλεξε ὁ Χριστὸς μας σὰν τὴν πιὸ ἐκλεκτὴ μερίδα τῶν παιδιῶν Του, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχουν τὴν προστασία Του μέσα στοὺς αἰῶνες!

* * *

Μὲ τὴν εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κυρίου Κυπριανοῦ, καὶ τὴν καθοδήγηση καὶ ἀγρυπνη φροντίδα τοῦ Ἀναπληρωτοῦ

Αὐτοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κυρίου Κυπριανοῦ, τὰ παιδιά τῶν δύο Κατηχητικῶν Ὁμάδων τῆς Ἑνορίας μας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κολωνοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας Ἀγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνας, ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τῶν δύο Κατηχητριῶν τους, τῆς Δίδας Μαρίας Κουκοβίνου καὶ Δίδας Ἰουστίνας Γιατράκου ἀντίστοιχα, καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Συλλόγου μας, προετοίμασαν καὶ ὀργάνωσαν αὐτὴ τὴν τόσο ὑπέροχη ἐπίσκεψι στὰ παιδιά τῆς Ἐταιρείας Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιᾶ!

Πέντε ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευμα ξεκινήσαμε ὅλοι μαζί τὰ παιδιά, οἱ Κατηχητριές τους καὶ μέλη τοῦ Συλλόγου μας, ἀπὸ τὰ γραφεῖα τοῦ Συλλόγου μας, Πατρῶν 12 - Κολωνός, ἀπὸ ὅπου ἓνα λεωφορεῖο μᾶς μετέφερε στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἰδρύματος στὴν περιοχὴ Καμινίων Πειραιᾶ. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανὸς ἤδη εἶχε καταφθάσει.

Ἐκεῖ μᾶς ὑποδέχθηκαν ἡ Διευθύντρια τοῦ Κέντρου, ἡ κυρία Χαραμῆ, μὲ τοὺς συνεργάτες της.



Ὅλα τὰ παιδάκια ἦταν συγκεντρωμένα στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἰδρύματος καὶ μᾶς περιμέναν μὲ πολλὴ χαρὰ. Τὰ προσωπάκια ὄλων τῶν παιδιῶν ἄστραψαν μόλις συναντήθηκαν μεταξύ τους, καὶ τὰ παιδιά τῶν Κατηχητικῶν μας ξεκίνησαν αὐτὴ τὴν ὁμορφη γνωριμία τους ψάλλοντας ἀρχικὰ τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ κατόπιν τραγουδώντας, τὰ πολὺ ὁμορφα τραγουδάκια τὰ ὁποῖα εἶχαν ποιετοίμασει!

Ἡ ἀτμόσφαιρα γλύκανε ἀφάνταστα καὶ τὸ διαρκὲς χαμόγελο τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας κυρίου Κυπριανοῦ μαρτυροῦσε τὴν χαρὰ καὶ τὴν εὐφροσύνη ποὺ νιώθαμε ὅλοι!

Στὴ συνέχεια τὰ μικρὰ ἀδελφάκια μας τοῦ Ἰδρύματος, προκειμένου νὰ μᾶς εὐχαριστήσουν καὶ νὰ μᾶς καλωσορίσουν, μᾶς ἀνταπέδωσαν παρυσιαζοντας δύο πολὺ ὁμορφα σκέτς καὶ ἀπαγγέλοντας ὅλα ἀπὸ ἓνα ποίημα.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας καθ' ὅλη τὴν διάρκεια δὲν σταμάτησε νὰ χαμογελᾷ καὶ νὰ χειροκροτεῖ! Ὅλοι νιώθαμε παιδιά μαζί τους!

Ἡ ἀτμόσφαιρα ἔγινε ἀκόμη πιὸ χαρούμενη καὶ πιὸ εὐτυχισμένη, ὅταν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας πῆγε κοντὰ στὰ παιδιὰ καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς λέγει λόγια ἀγάπης. Τοὺς ἐξήγησε ὅτι εἶναι τὰ μικρὰ μας ἀδελφάκια, τὰ ὁποῖα ἀγαποῦμε πολὺ καὶ προσευχομαστε συνεχῶς γι' αὐτά!

Τοὺς μίλησε γιὰ τοὺς Ἅγιους Τόπους πὸν πρόσφατα ὁ ἴδιος εἶχε ἐπισκεφθεῖ καὶ γιὰ κάποια ἄλλα πονεμένα καὶ φτωχὰ παιδάκια, τὰ ὁποῖα εἶχε συναντήσει ἐκεῖ.

Ἐκανε μάλιστα μία πολὺ μεγάλη καὶ σπουδαία πρόταση. Στὰ ἐπόμενα Προσκυνήματά μας στοὺς Ἅγιους Τόπους, νὰ ἔχουμε μαζί μας, μὲ δικὰ μας ἔξοδα, μερικὰ παιδάκια τοῦ Ἰδρύματος, ἔτσι ὥστε λίγα-λίγα νὰ ἔρθουν ὅλα! Τὰ παιδιὰ ἐνθουσιάστηκαν μόλις τὸ ἄκουσαν καὶ ἡ Διευθύντρια ἢ κυρία Χαραμῆ δὲν μποροῦσε νὰ κρύψει τὴ συγκίνησή της.

Ἀμέσως μετὰ μοίρασε στὸ καθένα ἀδελφάκι μας ἀπὸ ἓνα κομποσχοινάκι καὶ τὰ ἀσπαζόταν πατρικὰ στὸ κεφαλάκι τους, ἀφοῦ τὰ εὐλογοῦσε συγχρόνως!

Στὴ συνέχεια τοὺς μοίρασε ἓνα-ἓνα τὰ δέματα ἀγάπης, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐτοιμάσει τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν μας, καὶ τὰ ὁποῖα περιεῖχαν βιβλία, γλυκύσματα, ἐπιτραπέζια παιχνίδια καὶ σχολικὰ εἶδη. Στὸ τέλος ψάλαμε ὅλοι μαζί τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη»!

Ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐτυχία περίσσευε ἀπὸ παντοῦ!

Τὰ παιδιὰ θέλησαν νὰ μᾶς ξεναγήσουν στοὺς χώρους τους, στοὺς κοιτῶνες τους καὶ στοὺς χώρους πὸν διαβάζουν. Ὁμορφα, φωτεινὰ δωμάτια, καθαρὰ, γεμᾶτα παιχνίδια, πὸν μᾶς ἄφηναν νὰ καταλάβουμε, ὅτι αὐτὰ τὰ μικρὰ μας ἀδελφάκια ζοῦν χαρούμενα σ' αὐτὸν τὸ χῶρο, χάριν τῆς αὐτοθυσίας τῆς κυρίας Χαραμῆ καὶ τῶν συνεργατῶν της.

Στὴ συνέχεια ὅλοι μαζί, μικροὶ καὶ μεγάλοι, βγήκαμε ἔξω στὸ προαύλιο τοῦ Ἰδρύματος στοὺς χώρους ἄθλησης τῶν παιδιῶν, στὸ γήπεδο ποδοσφαίρου καὶ μπάσκετ. ὦ, τί χαρὰ! Τί γέλια! Τί τιτιβίσματα!... Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κύριος Κυπριανὸς ἀκολούθησε τὰ παιδάκια





στο γήπεδο τοῦ ποδοσφαίρου! Μιλοῦσε καὶ γελοῦσε μαζί τους, τοὺς ἔδινε κατεύθυνση στὴν ὥρα του παιχνιδιοῦ, καὶ στὸ τέλος βράβευσε μὲ ἕνα μικρὸ χρηματικὸ ποσὸν τὸν νικητὴ (ἕνα ἀπὸ τὰ παιδάκι τοῦ Κέντρου) ποὺ ἔβαλε «γκόλ»!

Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ ἔπαιζαν μπάσκετ!

* * *

Ὁ χρόνος ὅμως κύλησε ἀλύπητα γρήγορα καὶ ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ!

Ἡ συγκίνηση ἦταν φανερὰ ζωγραφισμένη στὰ μάτια ὄλων μας, μικρῶν καὶ μεγάλων.

Ἡ Διευθύντρια, ἡ κυρία Χαραμῆ, ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ φέρῃ τὰ παιδιὰ μία ἡμέρα στὸ Μοναστήρι μας, καὶ οἱ συνεργάτες τῆς ζήτησαν νὰ δοῦν κατ' ἰδίαν τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας κύριο Κυπριανό!



Μὲ ἔντονη τὴν λύπη τοῦ ἀποχωρισμοῦ στὴν καρδιά μας, ἀλλὰ ἀκόμη πιὸ ἔντονη τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ ἀντλήσαμε ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὑπέροχα ἀγγελούδια, κατευθυνθήκαμε πρὸς τὴν ἔξοδο, ὅπου μᾶς συνόδευσαν τὰ ἴδια τὰ παιδιὰ! Κάποια ἀπὸ αὐτὰ «κολλημένα» πραγματικά δίπλα στὸν Θεοφιλέ-

στατο Ἐπίσκοπό μας κύριο Κυπριανό, τὸν συνόδευσαν μέχρι τὸ αὐτοκίνητό του. Στὰ ματάκια μερικῶν ἀπὸ αὐτὰ εἶδαμε νὰ λαμπυρίζουν δύο δάκρυα!

Ναί, ἀδελφάκια μας! Καὶ ἡμεῖς σᾶς ἀγαποῦμε πολὺ καὶ θὰ προσευχόμαστε συνεχῶς γιὰ σᾶς. Θὰ παρακαλοῦμε τὴν Κυρία Θεοτόκο νὰ σᾶς κρατᾶ στὴν ἀγκαλιὰ Τῆς σὰν τὸν μικρὸ Χριστούλη καὶ νὰ σᾶς προστατεύει ἀπὸ κάθε τι κακό.

Πολὺ γρήγορα θὰ εἴμαστε πάλι κοντὰ σας!



Ἐπιβίβαστήκαμε στὸ λεωφορεῖο, τὸ ὁποῖο μᾶς περίμενε. Ἡ χαρμολύπη εἶχε πλημμυρίσει τὶς καρδιές μας! Τώρα ἀποκτήσαμε καὶ ἄλλα παιδιὰ καὶ ἄλλα ἀδέλφια! Γλυκά μας σπουργιτάκια μὴ φοβᾶστε τὸν «χιονιὰ καὶ τὶς καταιγίδες»!

Τὸ χέρι τοῦ Χριστοῦ μας καὶ ἡ ἀγκαλιὰ τῆς Παναγίας μας θὰ σᾶς προστατεύει σὲ ὅλη σας τὴ ζωή!

Καλὴ ἀντάμωση, ἀγγελούδια μας!

21η Μαΐου 2008 ἐκ.ἡμ.

† Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

Εἰρήνη Ἀρχοντούλη

Πρόεδρος Δ.Σ.