

## Ποιμαντική Έπίσκεψις στην Τσεχία και Σλοβακία

**ΚΑΤΟΠΙΝ** παρακλήσεως τοῦ «μικροῦ ποιμνίου» μας καὶ λήψεως σχετικῆς Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης πραγματοποίησε, Χάριτι Θεοῦ, ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὶς Κοινότητες τῶν Ὁρθοδόξων Ἐνισταμένων στὴν Τσεχία καὶ τὴν Σλοβακία τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀσθενούντος Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ.

Ταξίδευσαν μαζί του ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν, Ἱερέας μας τσεχικῆς καταγωγῆς διαμένων στὴν Ἑλλάδα, ὑποψήφιος Διδάκτορας Θεολογίας, ὁ ὁποῖος τελοῦσε χρέη μεταφραστοῦ, ὁ ἀδ. Χρῆστος Παπαδόπουλος, Φιλολόγος - Ἱεροψάλτης, κατὰ σάρκα ἀδελφὸς τοῦ Ἐπισκόπου, καὶ ὁ ἀδ. Χρῆστος Γιατράκος, ὡς Ὑποδιάκονος.

• Ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης μετὰ τῶν συνοδῶν του ἀφίχθησαν ἀεροπορικῶς στὴν Πράγα, πρωτεύουσα τῆς Τσεχίας, ἐνωρὶς τὸ πρωτὶ τῆς Δευτέρας, 17.6.2008 ἐκ.ἡμ., ὅπου τοὺς ὑπεδέχθη ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος Δρ π. Γοράσδος Βόπατρνυ μέ τινες πιστοὺς, καὶ τὸν ἀδ. Βορισλάβο Ρούντιτς, σερβικῆς καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος προσέφερε πλουσιοπάροχη φιλοξενία στοὺς ἐξ Ἑλλάδος στὴν οἰκία του στὴν Πράγα.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὁ Καθηγητὴς π. Γοράσδος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἐδρας Ὁρθοδόξου Θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Καρόλου στὴν Πράγα, ξενάγησε τὸν Θεοφιλ. κ. Κλήμη στὸν ἱστορικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος Ρώμης στὸ Λέβυ Χράντετς, πλησίον τῆς πρωτεύουσῆς. Πρόκειται γιὰ τὸν πρῶτο Ναὸ, ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη στὴν Βοημία τὴν ἐποχὴ, κατὰ τὴν ὁποία δροῦσε στὴν Μοραβία ὁ Ἅγιος Ἰσαπόστολος Μεθόδιος ὁ Θεσσαλονικεὺς ὡς Ἀρχιεπίσκοπος στὸ δεύτερο



ἡμισυ τοῦ 9ου αἰῶνος. Τὰ ὑπολείματα αὐτοῦ σώζονται κάτω ἀπὸ τὸν μεταγενέστερο ἀγιογραφημένο Ναό, ὁ ὁποῖος ὑφίσταται μέχρι σήμερα.

Ἄργότερα, ἔγινε ἐπίσκεψις σὲ διαμέρισμα στὴν περιοχή τῆς νέας Πράγας, ἐντὸς τοῦ ὁποῖου ὑπάρχει μικρὸ Παρεκκλήσιο τῆς ἐν Πράγα Κοινότητός μας, ἀφιερωμένο ἐπίσης στὸν Ἅγιο Κλήμεντα Ρώμης, τοῦ ὁποῖου τὸ ὄνομα φέρει ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου. Στὸ Παρεκκλήσιο λειτουργεῖ ὁ Ὅσιολ. π. Γοράσδος. Στὴν οἰκία αὐτὴ παρετέθη τράπεζα ἀγάπης καὶ διεξήχθη ἐνημερωτικὴ καὶ ἐποικοδομητικὴ συζήτησις.

• Τὴν Τρίτη, 18.7.2008 ἐκ.ἡμ., ὁ π. Γοράσδος ξενάγησε τὴν ἀποστολὴ ἐξ Ἑλλάδος στὸ Κάστρο τῆς ὠραίας Πράγας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γεωγραφικῶς τὴν «καρδιά» ὄντως τῆς Εὐρώπης! Ἐκεῖ οἱ ἐπισκέπτες εἶδαν τὰ ὑπολείματα τοῦ δευτέρου Ναοῦ τῆς Βοημίας (9ου αἰ.) πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας μας, προσεκύνησαν σὲ παλαιὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τὸν Τάφο τῆς Ἁγίας Λουντιμίλλας († 921), ἐθνικῆς Ἁγίας τῶν Τσέχων, ἐπίσης προσεκύνησαν



στὸν περίφημο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βίτου τὸν Τάφο τοῦ ἐθνικοῦ Ἁγίου καὶ Προστάτου τῶν Τσέχων Ἁγίου Βασιλέως Βακλάβου († 935) καὶ τμήματα ἰ. Λειψάνων τῶν Ἁγίων Βίτου, Κυρίλλου τοῦ Ἰσαποστόλου, Βακλάβου, Λουντιμίλλας καὶ Προκοπίου τῆς Σάζαβας, ἐν γένει δὲ ἐθαύμασαν τὰ περίφημα ἀνακτορικὰ κτίσματα, καθὼς, ἐν συνεχείᾳ, καὶ τὴν πανέμορφη

παλαιὰ Πράγα. Ἐπίσης, ἐπισκέφθηκαν καὶ τὸν ὀρθόδοξο Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου στὴν Πράγα, ὅπου προσεκύνησαν καὶ ἐνημερώθηκαν σχετικῶς περὶ τῆς παλαιότερας καὶ προσφάτου ἐνδιαφέρουσας ἱστορίας του.

• Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 18.6.2008 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης καὶ οἱ συνοδοὶ του ἀφίχθησαν ὀδικῶς στὸ χωριὸ Γιεξντόβιτσε, σὲ μία θαυμάσια παραλήμνια περιοχή, δύο καὶ πλέον ὥρες νοτιο-ανατολικά τῆς πρωτευούσης. Ἐκεῖ ἀνηγέρθη ὁ νέος Ναὸς μας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξιμοβιτς, Ἀρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Σάν Φραντσίσκο τοῦ Θαυματουργοῦ, ἀπὸ τὸν δραστήριο Ἐφημέριο Αἰδεσιμ. π. Ἰερεμία Τσδάκ. Ὁ Ναὸς εὑρίσκεται ἐνώπιον λίμνης, παραπλεύρως τῆς



οίκιας τοῦ π. Ἱερεμίου, ἐγγάμου Ἱερέως μας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἤδη πέντε χαριτωμένα παιδάκια (Ταμάρρα, Στέφανος, Σάββας, Ἀμβρόσιος, Λυδία).



Μετὰ τίς ἀπαιτούμενες ἐτοιμασίες, ἐτελέσθη ὁ ἐόρτιος Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, χοροστατοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου κ. Κλήμεντος, στὰ τσεχικά, σλαβονικά καὶ ἑλληνικά, καὶ στὸ τέλος αὐτοῦ ἐτελέσθη ἑλληνιστὶ ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἀρχιερέως ὁ εἰδικὸς Ἀγιασμὸς τῶν Θυρανοιξίων τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἔλαβαν μέρος οἱ Ἱερεῖς π. Ἱερεμίας, π. Γοράσδος καὶ π. Γεώργιος καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ Ὀρθόδοξοι πιστοί, ὡς καὶ περίοικοι, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦσαν ἀπὸ τὸν Πρόναο μὲ ἐκδηλο ἐνδιαφέρον τὰ τελούμενα ἐντὸς αὐτοῦ.

Στὴν Ὀμιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐτόνισε τὴν ἱστορικὴ σημασία τῆς λειτουργίας τοῦ νέου αὐτοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας τῆς Ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας στὴν Τσεχία, ἀναφέρθηκε δὲ στὸ μῆνυμα τοῦ συγχρόνου Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ἡ ὁποία εἰδικῶς στὴν περιοχὴ αὐτὴ ἀποτελεῖ μίᾳ ὀργανικὴ συνέχεια ἀνακαινίσεως καὶ μεταδόσεως τῆς διδαχῆς καὶ κληρονομίας τῶν Θεσσαλονικέων Ἀγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.

- Τὴν Τετάρτη, 19.6.2008 ἐκ.ήμ., μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς,



έτελέσθη ἡ πρώτη ἑορτή καὶ πανήγυρις τοῦ νεοδημητοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στὸ Γιεζντότσιε. Ὁ Ὁρθρος τοῦ Ἁγίου ἐψάλη στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὴν σχετικὴ Ἀκολουθία ἐκδόσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐχειροθέτησε Ἀναγνώστη τὸν εὐλαβέστατο ἀδελφὸ Ἰωάννη Μάχατς, ἔγγαμο, πατέρα δύο τέκνων, Ἰατρὸ Παθολόγο, ὁ ὁποῖος διακρίνεται γιὰ τὸν ζῆλο του καὶ τὴν ἀγάπη του στὴν Ἐκκλησία. Στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος οἱ τρεῖς Ἱερεῖς μας π. Ἱερεμίας, π. Γοράσδος καὶ π. Γεώργιος καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ Ὁρθόδοξοι.



Στὴν Ὁμιλία του, ὁ Ἐπίσκοπος ἀνεφέρθη ὅπως εἰδικῶς στὸ κύριο γνώρισμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν, ἡ ὁποία ἐκφραζόταν μὲ τὴν καθαρὰ καὶ ἀδιατάρακτη συνεχῆ προσευχὴ του, τὴν καθημερινὴ τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τὴν συμμετοχὴ στὴν Θεία Κοινωνία, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ἡ ὁποία ἐκφραζόταν μὲ τὶς συνεχεῖς θυσίες του ὑπὲρ

αὐτῶν καὶ τὴν ἀνεξικακία του στοὺς πειρασμοὺς καὶ τὰ σκάνδαλα. Ὁ Ἅγιος Ἱεράρχης Ἰωάννης ἦταν γνήσιος ἐκφραστὴς τοῦ Ὁρθοδόξου ἠθους, σύμφωνα μὲ τὸ ὅποιο ἀγαποῦμε τὸν ἄνθρωπο, ὅσο ἁμαρτωλὸς καὶ ἂν εἶναι, ἀλλὰ ἀποστρεφόμεστε τὴν ἁμαρτία, καὶ ἐπίσης ἀγαποῦμε τὸν αἰρετικὸ, ἀλλὰ ἀποστρεφόμεστε τὴν αἵρεσι.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία παρετέθη ἑόρτια τράπεζα, πρὸ τῆς ὁποίας, ἀλλὰ καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτήν, οἱ πιστοὶ μὲ προθυμία δὲν ἔπαυσαν νὰ ἀπευθύνουν ἐρωτήσεις στὸν Ἐπίσκοπο ἐπὶ πνευματικῶν θεμάτων.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, πραγματοποιήθηκε πολὺωρη Σύναξις στὴν οἰκία τοῦ π. Ἱερεμίου. Ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπαντήσῃ διεξοδικῶς σὲ ἐρωτήματα τῶν πιστῶν ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν καὶ πνευματικῶν θεμάτων.

• Τὴν Πέμπτη, 20.6.2008 ἐκ.ἡμ., ἡ ἐξ Ἑλλάδος ἀποστολὴ ταξίδευσε ὀδικῶς στὴν Σλοβακία, καὶ ἀφοῦ διῆλθε ἀπὸ τὶς μεγάλες πόλεις Πρέσβωβ καὶ Κόσιτσε τῆς Ἀνατολικῆς Σλοβακίας, ἀφίχθη ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα στὸ χωριὸ Μιχαλάну, στὸ νοτιο-ανατολικὸ ἄκρο τῆς χώρας αὐτῆς, στὰ σύνορα μὲ τὴν Οὐγγαρία καὶ πολὺ πλησίον τῆς Οὐκρανίας (περιοχὴ Καρπαθορωσίας). Στὴν περιοχὴ αὐτὴ εἶναι ἔντονη ἡ παρουσία τῶν παπικῶν, οὐνιτῶν καὶ καλβινιστῶν καὶ συνήθως σὲ κάθε χωριὸ ὑπάρχουν τρεῖς ναοί, ἀνήκοντες ἀντιστοιχῶς στὸν κάθε ἓνα ἐξ αὐτῶν!



Ἐκεῖ, ὁ Θεοφιλέστατος ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Αἰδεσμ. π. Βλαδίμηρο Μοχορίτα, ἔγγαμο Ἱερέα μας, πρώην Δημοσιογράφο, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ πρὸς στιγμὴν Παρεκκλήσιο ἐντὸς τῆς οἰκίας του πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Ξένης τῆς Ρωσίδος.

• Τὴν Παρασκευή, 21.6.2008 ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Ξένης καὶ ἐωρτάσθη εἰδικῶς ὁ Ἅγιος Ἡγεμὼν Ροστσιλάβος († 870), ὁ ὁποῖος ἐκάλεσε στὴν Μοραβία τοὺς Ἁγίους Κύριλλο καὶ Μεθόδιο καὶ γιὰ τὴν σταθερότητά του στὴν Ὁρθοδοξία τῆς Πίστεως ἐδιώχθη ἀπὸ τοὺς Φράγκους καὶ ἐτελειώθη μαρτυρικῶς, ἡ δὲ παρουσία τοῦ Ἁγίου στὸ Μυστήριον ἦταν αἰσθητὴ καὶ ἔντονη! Ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐλειούργησε μὲ τὸν π. Βλαδίμηρο καὶ τὸν π. Γεώργιο, παρουσία ὀλίγων πιστῶν Ὁρθοδόξων, καὶ ἐξεφώνησε ἐόρτια ἐνισχυτικὴ Ὁμιλία. Ἀκολούθησε πνευματικὴ συζήτησις καὶ τράπεζα ἀγάπης.



Ἐν συνεχείᾳ, ὁ π. Βλαδίμηρος ἐπέδειξε στὸν Ἐπίσκοπο πιθανὲς περιοχὲς ἀνεγέρσεως Ναοῦ καὶ κατόπιν συζητήσεως ἐδόθησαν οἱ κατάλληλες ὁδηγίαι γιὰ τὴν πραγμάτωσι τοῦ εὐλογημένου καὶ ἄκρως ἀναγκαίου αὐτοῦ ἔργου.

Τὸ ἀπόγευμα, ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στὰ σλαβονικὰ καὶ ἑλληνικὰ καὶ κατόπιν πραγματοποιήθηκε, δίκην περιπάτου, εἴσοδος ἐπ' ὀλίγον στὸ ἔδαφος τῆς παρακειμένης Οὐγγαρίας! Ὅπως διαπιστώθηκε, μεταξὺ τῶν Κρατῶν Τσεχίας - Σλοβακίας - Οὐγγαρίας τὰ σύνορα πλέον εἶναι ἐντελῶς ἐλεύθερα καὶ ἀνοικτὰ ἄνευ καὶ τοῦ παραμικροῦ ἐλέγχου!...

• Τὸ πρωτὶ τοῦ Σαββάτου, 22.6.2008 ἐκ.ἡμ., οἱ ἐξ Ἑλλάδος ἐπισκέπται ἀνεχώρησαν ὀδικῶς καὶ ἐπέστρεψαν στὴν Τσεχία, αὐτὴ τὴν φορὰ ὅμως μέσῳ Οὐγγαρίας (Βουδαπέστης), διότι τὸ ὀδικὸ δίκτυο εἶναι καλύτερο καὶ τὸ ταξίδι ἐμφανῶς συντομώτερο!

Διερχόμενοι δὲ τὴν Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα τῆς Σλοβακίας, εἶχαν τὴν μεγάλῃ εὐλογία νὰ προσκυνήσουν ἐντὸς Παρεκκλησίου, στὸν παπικὸ καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου, τὸ ἱερὸ Λεῖψανο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, τὸ ὁποῖο λόγῳ ἱστορικῶν

περιπετειῶν κατέληξε πρὸ αἰώνων στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη (Κύπρος, Κωνσταντινούπολις, Βενετία, Βουδαπέστη, Μπρατισλάβα)!...

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ἡ ἐξ Ἑλλάδος ἀποστολὴ ἔφθασε αἰσίως καὶ πάλι στὸ Γιεξντόπιτσε τῆς Τσεχίας, μέσω τῆς μεγαλοπόλεως τοῦ Μπρνό, ὅπου καὶ πραγματοποιήθηκε μία Σύναξις τοῦ Ἐπισκόπου μὲ τοὺς Κληρικούς σχετικὰ μὲ ποιμαντικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα.

• Τὴν Κυριακὴ, 23.6.2008 ἐκ.ἡ.μ., ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξιμόβιτς, πρὸ καὶ κατὰ τὴν διάρκειά της ὁποίας ἐψάλλησαν καὶ ὕμνοι ἐκ τῆς ἑλληνικῆς Ἀκολουθίας πρὸς τιμὴν τῶν μετὰ τὴν Ἰσλαμικὴν Κωνσταντινουπόλεως Ἁγίων Νεομαρτύρων (Γ΄ Ματθαίου).



Ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης στὴν Ὁμιλία του, ἐνώπιον ἀρκετῶν πιστῶν, ἀνεφέρθη στὸ θέμα τῆς Προνοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης μας εἰς αὐτὴν ἐπίσης, ἐτόνισε ὅτι τὰ φαινομενικὰ λυπηρὰ τῆς ζωῆς, ὅταν ἀποβλέπουν στὴν υἰεὶα καὶ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, μετατρέπονται σὲ εὐλογίες. Οἱ πρόγονοί μας στὴν Ρωμαϊκὴ-Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία προτίμησαν νὰ χάσουν τὴν σωματικὴ τους ἐλευθερία, παρὰ νὰ ὑποστοῦν πνευματικὴ ὑποδούλωσι καὶ ἀλλοίωσι. Ἔτσι, προτίμησαν τοὺς Τούρκους, παρὰ τοὺς Φράγκους, καὶ διεφύλαξαν τὴν Πίστι τους, τὴν ἀγία Ὁρθοδοξία, καὶ τὴν ἐθνικὴ τους συνείδησι. Ἔδωσαν Νεομάρτυρες καὶ ἀνέκτησαν τελικὰ καὶ τὴν ἐθνικὴ τους ἐλευθερία. Ἐνῶ ἡ περιοχὴ τῆς Μοραβίας στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη, ἂν καὶ διαφυλάχθηκε ἀπὸ τὴν ὑποδούλωσι στοὺς Ὀθωμανοὺς, ὅμως πολὺ γρήγορα ἔχασε τὴν πνευματικὴ της ἐλευθερία, ἀπώλεσε τὴν παράδοσι τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου καὶ πέρασε στὴν ἐπιρροὴ τῆς Δυτικῆς Χριστιανοσύνης, ἡ ὁποία εἶναι αἰρετικὴ καὶ διαστροφικὴ. Ὁ Παπισμὸς κατήντησε μία ἀνελεύθερη τυραννία, συνεδύασε τὸν σταυρὸ μὲ τὴν σπάθη, ἀγωνίσθηκε γιὰ ἐγκόσμια δύναμι καὶ ἐξουσία, προέβη σὲ διώξεις καὶ βαρβαρότητες, προτίμησε σαφῶς τὴν ἐπίγεια βασιλεία καὶ ὠδήγησε τοὺς ἀνθρώπους στὴν ἀντίδρασι. Ἀποτέλεσμα τοῦ Παπισμοῦ ἦταν ἡ Διαμαρτύρησις. Τὸ ἔργο μας εἶναι καὶ σήμερα ἀπελευθερωτικὸ. Ἀποβλέπει στὸν ἀπεγκλωβισμό τῶν καλοπροαιρέτων ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ πιὸ φοβερὰ δεσμὰ πού ὑπάρχουν: ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τῆς αἰρέσεως καὶ ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τῆς ἁμαρτίας. Ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ὁρθοδόξους ἀπαιτεῖται Ὁμολογία Πίστεως καὶ ἐπιβεβαίωσις τῆς Πίστεώς μας στὴν καθημερινὴ ζωὴ, ὥστε νὰ ἀποτελοῦμε τὴν ἐλπίδα, τὸ φῶς καὶ τὸ ἄλας τοῦ κόσμου. Ἡ εὐθύνη μας

είναι άνυπολόγιστη και δέν πρέπει νά διαψεύσουμε τόν Θεό και τούς άνθρωπους!...

Τό άπόγευμα έτελέσθη ό Έσπερινός του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στα σλαβονικά και έλληνικά, χοροστατούντος του Θεοφιλ. κ. Κλήμεντος, και έν συνεχεία πραγματοποιήσαν επισκέψεις σε ιστορικές πόλεις της περιοχής.

• Την Δευτέρα, 24.6.2008 εκ.ήμ., έτελέσθη και πάλι άρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ίερό Ναό του Άγίου Ίωάννου Μαξιμόβιτς στο Γιεζντόβιτσε. Ό Θεοφιλ. κ. Κλήμης έλειτούργησε με τούς τρεις Ίερείς π. Ίερεμία, π. Γοράσο και π. Γεώργιο και στην Όμιλία του άνεφέρθη στα πνευματικά θέματα της Μετανοίας και της Προσευχής.



Τό άπόγευμα, οι έξ Ελλάδος επισκέπται άνεχώρησαν όδικώς για την Πράγα, άφου διήλθαν άπό την ιστορική Μονή του Άγίου Προκοπίου της Σάζαβα († 1053), ένός μεγάλου τοπικού Όρθοδόξου Όσίου, Έρημίτου, Θαυματουργού και Ίδρυτού Μονής, πρò της όριστικής έπικρατήσεως του λατινισμού, όπου και διασώζεται τεμάχιο εκ του ι. Λειψάνου του.

• Τό πρωϊ της Τρίτης, 25.6.2008 εκ.ήμ., πραγματοποιήθηκε προσκύνημα δυτικά της Πράγας, στον χώρο άσκήσεως ένός άκόμη γνωστου μεγάλου τοπικού Άγίου, του Όσίου Ίδάν (Ίωάννου) του Τσέχου († 889), του Σηλαιώτου (ύπό τόν δράχον έπωνομαζομένου).

Στον χώρο του σηλαιου της άσκήσεως του, διασώζονται μέχρι σήμερα θαυμαστά σημεϊα της άσκήσεως, των άγώνων κατά δαιμόνων και πονηρών ανθρώπων και της κοιμήσεως του, ένω στην Μονή που άνηγέρθη άργότερα στον ίδιο χώρο πρòς τιμήν του Τιμίου Προδρόμου, διασώζεται έντός θήκης τμήμα του ι. Λειψάνου του. Στην ίδια περιοχή, σε μικρή άπόσταση, ύπάρχει παρεκκλήσιο του Τιμίου Σταυρου, στον χώρο άκριβώς όπου ό Όσιος Ίδάν συναντήθηκε θαυμαστώσ με τόν Τίμιο Πρόδρομο, όταν ό Βαπτιστής του έπέδωσε Τίμιο Σταυρό προκειμένου νά άποδιώξη τούς παρενοχλούντας αυτόν δαίμονας στο σήλαιό του, όπου και έγένετο!...



- Τὰ μεσάνυχτα τῆς Τρίτης, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης καὶ οἱ συνοδοὶ του ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὴν Πράγα, κατάφορτοι ἀπὸ ἱερὲς ἀναμνήσεις, συγκινήσεις καὶ ἐμπειρίες, ἀλλὰ καὶ νοσταλγία, καὶ ἀφίχθησαν στὴν Ἀθήνα τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὥρες τῆς Τετάρτης, 26.6.2008 ἐκ.ἡμ.

Ἐπρόκειτο κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν γιὰ ποιμαντικὴ επίσκεψι πλουσίως εὐλογημένη, ἔγκαρπο καὶ πολυωφελῆ, γιὰ τὸν λόγο δὲ τοῦτο ἀνήκει στὸν Ἀρχηγὸν καὶ Τελειωτὴν Ἰησοῦν δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία. Ἀμήν!

