

**Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ  
Ἁγίας Ξένης τῆς Ρωσίδος τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς  
στὸν Ὁρωπὸ Ἀττικῆς**



**Τ**ΗΝ Παρασκευή, 24.1.2009 ἐκ.ήμ., ἐώρτασε ὁ Ἱερός Ἐνοριακὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Ξένης τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς στὰ Νέα Παλάτια Ὁρωποῦ. Ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὸν Αἰδεσιμ. π. Δημήτριο Παπαδημητρίου, Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ, τοὺς Αἰδεσιμ. π. Δωρόθεο Ξυναριανὸ καὶ π. Γεώργιο Γιάν, ὡς καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο π. Θεοχάρη Ἀγιοκυριανίτη.

Παρέστησαν ἀρκετοὶ εὐλαβεῖς προσκυνηταί.

Στὴν Ὀμιλία του ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐτόνισε μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἡ Ἁγία Ξένη διακρίθηκε ἰδίως στὸ ξένο ἄθλημα τῆς διὰ Χριστὸν Σαλόττης. Δὲν διένεμε μόνον τὸν ὑλικὸ πλοῦτο της στοὺς πτωχοὺς, ὥστε νὰ πτωχεύσει πλήρως χάριν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἀπαρνήθηκε ἐν γνώσει καὶ μετὰ πλήρη φρόνησι καὶ τὸν πραγματικὸ πλοῦτο κάθε ἀνθρώπου, δηλαδὴ τὴν ἴδια τὴν λογικὴ της, ὥστε νὰ φανῆ στοὺς ἀνθρώπους ἀνόνητη καὶ σαλή.

Μετὸν τρόπο αὐτὸ ἠδύνατο νὰ ἐμπαίξει τὸν κόσμο καὶ τὰ τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ ὀδηγῆ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν καὶ νὰ ἀποκαλύπτῃ τὴν ὑποκρισία δῆθεν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, οἱ ὅποιοι δὲν ἐβάδιζαν μετὰ συνέπεια καὶ εὐθύτητα τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου.



Αὐτὴ ἡ ὀδυνηρὰ διακονία ἦταν πρᾶξις βαθείας ἀγάπης κατὰ Χριστόν. Ἐπιθυμοῦσε νὰ ἀγαθοεργῇ ὑπὲρ τοῦ αἰφνιδίως καὶ ἄνευ πνευματικῆς προετοιμασίας ἀποθανόντος συζύγου της, ἀλλὰ καὶ νὰ προστατεύῃ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ ἴδιο οἰκτρὸ τέλος.

Ἡ θαυμαστὴ αὐτὴ ἀγάπη τῆς Ἁγίας ἐλέγχει τὴν ἰδική μας ἔλλειψι ἀγάπης. Διότι, ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ὄλο καὶ περισσότερο «ψύχεται». Οἱ πάντες γογγύζουμε, ἐκτὸς ἴσως ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ὅταν δοκιμαζώμεθα μὲ ὅποιονδήποτε τρόπο καὶ ἰδίως ὅταν ἀπαιτοῦνται ἀπὸ ἐμᾶς θυσίες, οἱ ὁποῖες μᾶς βγάζουν ἀπὸ τὴν φιλαυτία μας καὶ χαλοῦν τὴν ἄνεσι καὶ τακτοποίησί μας.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν, ὅτι ἂν δὲν ἀποστραφοῦμε ὅ,τι προξενεῖ ἡδονὴ στὸ σῶμα μας καὶ ὀργὴ στὴν ψυχὴ μας, δὲν θὰ ἀξιωθοῦμε τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής).

Ἡ μεγάλη ἀγάπη τῆς Ἁγίας Ξένης καταφαίνεται καὶ στὴν τρυφερὴ θαυματουργικὴ της μέριμνα γιὰ ὅλες τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖες σχετίζονταν μὲ κάθε πλευρὰ τῆς καθημερινότητος. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, δὲν παύει καὶ μετὰ τὴν Κοίμησί της νὰ εὐεργετῇ ὅσους τὴν ἐπικαλοῦνται μὲ πίστι καὶ νὰ ἀπαντᾷ στὰ πολὺ ἀνθρώπινα αἰτήματα τῶν προσευχῶν τους, προκειμένου νὰ φέρῃ παρηγορία, εἰρήνη καὶ ἀνάπαυσι.

