

Ἐπίσκεψις στοὺς Ὁρθοδόξους τῆς Βραζιλίας τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Πανηγυρικὴ Ἐπέτειος καὶ Χειροτονία Ἐπισκόπου

ΚΑΤΟΠΙΝ εὐγενοῦς σχετικῆς προσκλήσεως καὶ μετὰ τὴν εὐλογία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη στὸ Σάο Πάολο τῆς Βραζιλίας, γιὰ νὰ συμμετάσχη στὸν ἑορτασμὸ τῆς ἐπετείου τῶν 70 ἐτῶν ἀπὸ τὰ ἱερά Ἐγκαίνια τοῦ ρωσικοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ στὴν μεγαλούπολι αὐτῆ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς.

Ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἀφίχθηκε στὸ Σάο Πάολο ἀεροπορικῶς, μετὰ μακρὰν πτήσιν, μέσῳ Μονάχου, τὴν Πέμπτη, 17.7.2009 ἐκ.ἡμ. Ὁ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Μπουσουῖγκιν τὸν παρέλαβε καὶ τὸν ὠδήγησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου ἐφημερεῖ. Ἐκεῖ, συναντήθηκε μετὰ τοὺς ἐνωρίτερον ἀφιχθέντας Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἁγίας Πετρούπολεως καὶ Βορείου Ρωσίας κ. Σωφρόνιο ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ Πρωτοδιάκονο Βασίλειο Γιακείμωβ ἀπὸ τὴν Αὐστραλία.

Τὸ ἀπόγευμα, παρέλαβαν ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο τὸν ἐξ Οὐκρανίας ἀφιχθέντα Σεβασμ. Μητροπολίτη κ. Ἀγαθάγγελο, Πρωθυεράρχη τῆς Ἀδελφῆς Ρ.Ο.Ε.Δ. καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μετέβησαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου διαμένει ὁ ἄρτι χηρεύσας Μιτροφόρος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Πετρέσκο.



* * *

ΑΡΓΑ τὸ ἀπόγευμα τῆς ἐπομένης ἡμέρας, τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος ὁ ἐόρτιος Ἑσπερινὸς καὶ Ὁρθρος τοῦ Ὁσίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ, κατὰ τὸ σλαβικὸ θεαίως Τυπικόν.

• **Τὸ πρωῒ** τοῦ Σαββάτου, 19.7.2009 ἐκ.ἡμ., τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν ἐορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ σὲ προάστιο τοῦ Σάο Πάολο. Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος μετὰ τοῦ Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Σωφρονίου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Ἀμβροσίου, τῶν Ἱερέων π. Γεωργίου καὶ π. Βλαδιμήρου, καὶ τῶν Διακόνων Εὐγενίου καὶ Βασιλείου. Ὁ π. Βλαδίμηρος εἶναι κατὰ σάρκα

υιός του π. Γεωργίου και έφημερεύει σε έτερο ρωσικό Ναό στο Σάο Πάολο προς τιμήν του Όσίου Σεργίου του Ράδονεξ. Παρέστησαν περίπου 100 Όρθόδοξοι πιστοί.



• **Τήν Κυριακή**, 20.7.2009 εκ.ήμ., του Άγίου Προφήτου Ήλιού, τελέσθηκε ή έπετειακή Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Άγίου Νικολάου. Προΐστατο ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Άγαθάγγελος και έλαβαν μέρος οι δύο Άρχιερείς κ. Σωφρόνιος και κ. Άμβρόσιος, οι Ίερείς π. Γεώργιος, π. Κωνσταντίνος και π. Βλαδίμηρος και οι Διάκονοι Εύγένιος, Βασίλειος και Καισάριος. Στην έόρτιο αυτή άρχιερατική Θεία Λειτουργία, κατά την διάρκεια της οποίας ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Άγαθάγγελος έχειροτόνησε έναν νέο Διάκονο, παρέστησαν 300 έως 400 Όρθόδοξοι πιστοί, κυρίως ρώσοι, αλλά και άλλων έθνοτήτων, ως και βραζιλιάνοι προσήλυτοι. Θείο κήρυγμα έξεφώνησε ο Σεβασμ. κ. Σωφρόνιος.



Άκολούθησε τράπεζα αγάπης σε εύρύχωρη αίθουσα, κατά την διάρκεια της οποίας άντηλλάγησαν εύχες και λόγοι, ο δε Θεοφιλ. κ. Άμβρόσιος έχαιρέτισε καταλλήλως την έόρτια όμήγυρι.

* * *

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ της έπομένης ήμέρας, έγινε ή Μοναχική Κουρά του Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Πετρένκο στον Ίερό Ναό της Άγίας Τριάδος. Μετά την προδ όλίγων μηνών κοίμησι της έναρέτου Πρεσβυτέρας του, ο π. Γεώργιος έψηφίσθη Έπίσκοπος για την Έπαρχία της Νοτίου Άμερικης από την Ίερά Σύνοδο της Ρ.Ο.Ε.Δ. τον περασμένο Μάιο, αλλά δέν άπεδέχθη την ψήφο.

Τώρα, κατόπιν πίεσεως Κλήρου καὶ λαοῦ ἐνέδωσε, συναισθανόμενος τὴν μεγάλη ἀνάγκη παρουσίας μονίμου Ἀρχιερέως στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ, ὅπου σχεδὸν σύσσωμη ἡ Ρωσικὴ Ἐπαρχία δὲν ἐδέχθη τὴν πρὸ δύο ἐτῶν ἔνωσι μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Τὴν Κουρὰ ἐτέλεσε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος καὶ Ἀνάδοχος παρέστη ὁ Σεβασμ. κ. Σωφρόνιος. Ὁ νεόκουρος πλέον Ἱερομόναχος ἔλαβε τὸ ὄνομα Γρηγόριος, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Θαυματοργοῦ.

Ἡ νέα αὐτὴ ἀπρόσμενη τροπὴ τῶν πραγμάτων, ἀνάγκασε τὸν Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιο νὰ ἀλλάξῃ τὸ πρόγραμμά του, ὥστε νὰ παραμείνῃ καὶ τὸ ἐπόμενο Σαββατοκύριακο στὴν Βραζιλία, προκειμένου νὰ συμμετάσχῃ στὴν χειροτονία τοῦ νέου Ἐπισκόπου, ἀφοῦ βεβαίως ἐνημέρωσε ἐγκαίρως καὶ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας καὶ ἔλαβε τὴν πρόθυμο ἐγκρισί τους.

* * *

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ, Τρίτη, 22.7.2009 ἐκ.ἡμ., καὶ ἐνῶ ὁ Σεβασμ. κ. Ἀγαθάγγελος ἀνεχώρησε γιὰ σύντομη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὶς ρωσικὲς ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες τῆς Ἀργεντινῆς καὶ Οὐρουγουάης, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπισκέφθηκε ὄρεινὴ περιοχὴ πλησίον τῆς πόλεως Πιετάτε, ὅπου σὲ ὑψόμετρο 1200 μέτρων θὰ διαμορφωθῇ μελλοντικὴ Ἱερὰ Μονή. Στὸν χῶρο αὐτὸ ὑπάρχει πρὸς στιγμὴν ἡ οἰκία ἐνὸς πρώην παπικοῦ μοναχοῦ, τοῦ ἀδ. Κλαυδίου, ὁ ὁποῖος ἐγκαταβιώνει ἐκεῖ μὲ τοὺς γονεῖς του.



Τὴν Πέμπτη, 24.7.2009 ἐκ.ἡμ., ἀκριβῆ ἡμερομηνία τῆς τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Σάο Πάολο πρὸ ἑβδομηκοντατετίας, ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε μετὰ τοῦ Σεβασμ. κ. Σωφρονίου, τριῶν Ἱερέων καὶ τριῶν Διακόνων, παρουσία ὀλίγων πιστῶν λόγῳ τοῦ ἐργασίμου τῆς ἡμέρας, καὶ ἐξεφώνησε Ὁμιλία.



Τὸ Σάββατο, 26.7.2009 ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη Παννυχίδα στὸ κεντρικὸ Κοιμητήριο τοῦ Σάο Πάολο, ἐπὶ τοῦ ἀπεριτίτου μνήματος τοῦ ρώσου

Ἀρχιεπισκόπου Θεοδοσίου († 1968), ὁ ὁποῖος ἔλαβε μέρος στὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τὸ 1939, ὑπὲρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ, ὡς καὶ ὄλων τῶν ἀφιερωτῶν καὶ εὐεργετῶν τοῦ Ναοῦ. Στὴν Ἀκολουθία, τὴν ὁποῖαν ἐτέλεσε ὁ Σεβασμ. κ. Σωφρόνιος, παρέστη καὶ ὁ ἀφιχθεὶς ἀπὸ τὴν σύντομη περιοδεία του στὴν Ν. Ἀμερικὴ Σεβασμ. κ. Ἀγαθάγγελος.



* * *

ΤΟ ΒΡΑΔΥ τοῦ Σαββάτου, στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος, μετὰ τὸ πέρασ τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ Ὁρθρου τῆς ἐπομένης, ἔλαβε χώρα ἡ τελετὴ τῆς ἐπιδόσεως τοῦ Μεγάλου Μηνύματος τοῦ ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Σάο Πάολο, Βραζιλίας καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Γρηγορίου. Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς, ὁ ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος ἀνέγνωσε ἔνδακρυς τὴν Ὁμιλία του, ἡ ὁποία συνεκίνησε βαθύτατα τοὺς πολυπληθεῖς παρισταμένους, καὶ τὴν ὁποῖαν παραθέτουμε ἐν συνεχείᾳ:



Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς·

Ὅταν τὸ 1986 ἐπισκεφθῆκαμε οἰκογενειακῶς τὸ Μοναστήρι τοῦ Τζόρδανβιλ, ὁ ἀσθενὴς Γέρον π. Γουρίας εἶπε στὴν Πρεσβυτέρα μου δεικνύων ἐμέ: «Νὰ ἡξεύρης ὅτι αὐτὸς θὰ γίνῃ καὶ Ἀρχιερεὺς!»! Ἐμεῖς ἐθεωρήσαμε τοὺς λόγους αὐτοῦ ὡς λόγους ἀπλῶς ἐνὸς ἀσθενοῦς ἀνθρώπου, ἀλλὰ ὅταν ὁ Κύριος ἐκάλεσε τὴν ἀγαπητὴ μου Πρεσβυτέρα εἰς τὴν Οὐράνιο Κατοικία Αὐτοῦ καὶ ἄρχισαν προτάσεις καὶ τρόπον τινὰ πιέσεις, τόσο ἐκ μέρους τοῦ κλήρου ὅσο καὶ τῶν πιστῶν, τότε κατενόησα ὅτι οἱ λόγοι ἐκεῖνοι ἦσαν προφητικοί.

Καὶ ἰδοὺ τώρα, ὅταν κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Ὑψίστου ἦλθε ὁ καιρὸς τῆς ἐκπληρώσεως τῆς προφητείας αὐτῆς, αἴσθημα φόβου, τρόμου καὶ εὐλαβείας ἐπλήρωσε ὀλόκληρη τὴν ὑπαρξί μου. Προσερχόμενος στὸ μυστήριό τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας, φέρω στὴν μνήμη μου τοὺς σεβασμίους Ἀρχιερεῖς περὶ τῶν ὁποίων ἤκουσα, ἀνέγνωσα ἢ καὶ ἐγνώρισα προσωπικῶς, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων ἤδη πέρασαν στὴν αἰωνιότητα, ἐνῶ ἄλλοι ἀκόμη ζοῦν. Ἄπαντες ἦσαν ἐστολισμένοι μὲ παιδεία, σοφία, εὐλάβεια καὶ ἐξαιρετικὴ

ἐκκλησιαστική μόρφωσι. Καὶ τώρα ποῦ πρέπει καὶ ἐγὼ νὰ ἀνέλθω στὴν σειρὰ (διαδοχὴ) αὐτῶν καὶ νὰ δεχθῶ τὴν ἀποστολικὴ μὴλωτὴ, φόβος γεμίζει τὸ πνεῦμα μου. Φόβος ὅτι μὲ τὴν ἰδική μου εἴσοδο στὴν ἱερὰ αὐτὴ παρεμβολή, καταβιάζω τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀρχιερατικῆς κλήσεως. Γνωρίζω ὅτι ἡ διπλὴ αὐτὴ χάρις δὲν δύναται νὰ χωρέσῃ σὲ ἀκάθαρτο σκεῦος, καὶ ἐγώ, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς φυσικὲς μου ἀδυναμίες, εἶμαι γεμᾶτος μὲ πολλὲς ἁμαρτίες, φοβερὰ ἀποκτήματα τῆς ἰδικῆς μου θελήσεως. Θὰ ἤθελα νὰ ἐξεύρω μία ὀπὴ τῆς γῆς, ὥστε νὰ κρυφθῶ εἰς αὐτὴν ἀπὸ τὸ Παντέφορον Ὁμμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ «ἀπὸ τοῦ Προσώπου Σου, Κύριε, ποῦ φύγω;».



Δι' Ὑμῶν, Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, ὁ Κύριος καλεῖ ἐμὲ τὸν ἀνάξιο νὰ ὑπηρετήσω τὴν Ἁγία Αὐτοῦ Ἐκκλησία στὸν ἀποστολικὸ βαθμὸ. Ἄλλὰ ποιὲς καταστάσεις ζῆ σήμερα ἡ Ἁγία Ἐκκλησία! Ἐὰν οἱ παλαιοὶ Πατέρες μετὰ φρίκης ἤδη θρηνοῦσαν τὴν ἀποστασία τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν Πίστι καὶ τὴν Ἐκκλησία, τότε ἐμεῖς δυνάμεθα μετὰ θεβαιότητος νὰ ἰσχυρισθούμε ὅτι ζοῦμε σὲ ἀποκαλυπτικὸν καιρὸς, ὅταν ἡ ἀποστασία ἔχει φθάσει στὸ ἀπώγειό της.

Ψευδοδιδάσκαλοι καὶ ψευδόχριστοι ἔχουν κερδίσει ὅλο σχεδὸν τὸν κόσμο. Λόγω τῆς ἀπωλείας τοῦ «κατέχοντος», τοῦ χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἄλλαξαν ὅλες οἱ πνευματικὲς ἀξίες καὶ δὲν ὑπάρχουν σήμερα δίκαιοι, θεωροῦντες κακὸ αὐτὸ τὸ ὁποῖο θεωρεῖ ὡς κακὸ ἡ Ἁγία Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία. Ἡ λεγομένη «Παγκόσμιος Ὁρθοδοξία» ἔχει ἤδη ἀπὸ μακροῦ εἰσέλθει στὸν κύκλο τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ἡ ὁποία ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν προετοιμασία τῆς ἀνθρωπότητος γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ παγκοσμίου ἡγέτου καὶ θεοῦ ἐπὶ γῆς, τοῦ ἀντιχριστοῦ.

Ὁ δόλος τοῦ πονηροῦ κατῶρθωσε νὰ διασπάσῃ καὶ νὰ διαλύσῃ αὐτὴν ἡ ὁποία στάθηκε σθεναρὴ στὸ παρελθόν, τὴν Ἐκκλησία τῆς (Ρωσικῆς) Διασπορᾶς, ἡ ὁποία κατὰ τὴν διάρκεια 80 ὀλοκλήρων ἐτῶν ἦταν τὸ φρούριο τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ ὁ φάρος τῆς ἀλωδήτου καὶ ἀδιαφθόρου Ἀληθείας. Ἐνας ἀπίστευτος πειρασμὸς ἐξεργάγη στὸ μέσον τῆς ἰδικῆς μας Ρ.Ο.Ε.Δ. σὰν βόμβα καὶ διεσκόρπισε πρὸς κάθε δυνατὴ κατεύθυνσι τοὺς πιστοὺς, ἡ περισυλλογὴ τῶν ὁποίων ἀναδεικνύεται τὸ πρῶτο μέλημά μας. Εἰς ἐνίσχυσιν τῆς διαλύσεως αὐτῆς προσπαθεῖ νὰ κερδίσῃ ἔδαφος τὸ πνεῦμα τῆς Παγκοσμιοποιήσεως. Τὰ σύνορα μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ἐξαφανίζονται, ἀπαλεόσθησαν οἱ ἐθνικὲς ἀξίες, τὰ ἔθνη μεταμορφώθηκαν σὲ μία ἄμορφη μάζα. Ἄλλὰ ὑπάρχει ἐδῶ καὶ τὸ παράδοξο: στὸν κόσμο, ὅταν ἦταν χωρισμένος σὲ ἔθνη καὶ κράτη πολεμοῦντα μεταξὺ των, ὑπῆρχε πολὺ περισσότερη ἀγάπη ἀπὸ σήμερα, ὅταν σὲ μία ἐξωτερικὴ ἐνότητα ἐνώθησαν τόσα πονηρὰ στοιχεῖα.

Ἴδου τί δυσκολίες διώνει ἡ Ἱεραρχία τῆς ἐναπομεινάσης Ρ.Ο.Ε.Δ. Καί σέ αὐτή τὴν σταυρική ὁδὸ τῆς ἀρχιερωσύνης εἰσέρχομαι καὶ ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλός. Ἔχω ἀνάγκη πολλῆς βοηθείας, ἀλλὰ πρωτίστως τῆς εἰδικῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, τῆς εὐλογίας τῆς σοφίας καὶ διακρίσεως, ἡ ὅποια θὰ μὲ βοηθήσῃ στὴν δικαία ἀπόδοσι τῶν τοῦ Θεοῦ στὸν Θεὸ καὶ τῶν τοῦ Καίσαρος στὸν Καίσαρα, νὰ ἔχω συγκατάβασι στὶς ἀνθρώπινες ἀσθένειες, ἀλλὰ καὶ σταθερότητα στὴν Ἀλήθεια μέχρι μαρτυρίου.

Εὐχεσθε ὑπὲρ ἐμοῦ, Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, τοῦ ἐσχάτου καὶ πάντων ἁμαρτωλοτέρου ἱερομονάχου, ὡς ἐπίσης καὶ σεῖς, ὁ Ὁρθόδοξος λαός, ὥστε ὁ Κύριος καὶ Σωτὴρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἐν Τριάδι ἐνδοξαζόμενος, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Αὐτοῦ Μητρός, τῆς Κυρίας ἡμῶν καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, νὰ μὲ πληρώσῃ μὲ τὸν πνευματικὸ πλοῦτο τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

* * *

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 27.7.2009 ἐκ.ἡμ., τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς κ. Σωφρόνιο καὶ κ. Ἀμβρόσιο, τέσσερις Ἱερεῖς καὶ πέντε Διάκονοι (εἶχαν ἤδη ἔλθει ἀπὸ τὴν Ἀργεντινὴ ὁ Ἱερεὺς π. Βλαδίμηρος καὶ ὁ Διάκονος Κωσταντῖνος), παρουσία μεγάλου πλήθους Ὁρθοδόξου λαοῦ, ἐτελέσθη ἡ χειροτονία τοῦ νέου ἀξίου Ἀρχιερέως Σεβασμ. Ἐπισκόπου Σάο Πάολο, Βραζιλίας καὶ Ν. Ἀμερικῆς κ. Γρηγορίου.



Ἐπικρατοῦσε εἰρήνη, προσευχητικότητα καὶ κατάνυξι. Ὁ νεοχειροτόνητος Ἐπίσκοπος ἐκοινώνησε πλῆθος πιστῶν ἐπὶ ἡμῶρον περίπου. Θεῖο κήρυγμα ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος. Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ νέος Ἀρχιερεὺς περιεβλήθη τὸν μανδύα τοῦ μακαριστοῦ

Ἀρχιεπισκόπου Χιλῆς καὶ Περού Λεοντίου († 1971) καὶ ἔλαβε ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἀγαθαγγέλου τὴν ποιμαντορικὴ ράβδο, ψαλλομένου δὲ τοῦ Πολυχρονισμοῦ του εὐλόγησε τὸ λογικὸ Ποίμνιό του καὶ ἐδέχθη τὶς εὐχές, τὴν ἀγάπη καὶ τὸν ἀμέριστο σεβασμὸ ἀπάντων.

• **Ὁ νέος** Ἐπίσκοπος κ. Γρηγόριος ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1947 ἀπὸ ρώσους μετανάστες στὴν πόλι τοῦ Σάο Πάολο στὴν Βραζιλία. Γνωρίζει καὶ τὴν τοπικὴ πορτογαλικὴ διάλεκτο. Ἐσπούδασε στὴν Ἱερατικὴ Σχολὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Τζόρδανβιλ τῆς Νέας Ὑόρκης. Ἐπιθυμοῦσε νὰ γίνῃ Μοναχός, ἀλλὰ οἱ γονεῖς του δὲν τοῦ τὸ ἐπέτρεψαν. Ἔτσι, ἐνυμφεύθη καὶ ἐχειροτονήθη



Ἱερεῦς. Ἀπέκτησε τέσσερα τέκνα, ἓναν υἱό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἤδη ἕγγαμος Ἱερεῦς, καὶ δύο θυγατέρες. Ἔχει καὶ ἐγγόνια. Ἐπιδόθηκε στὸ Ἱερατικὸ/Ποιμαντικὸ ἔργο μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρησι. Εἶναι ιδιαίτερα φιλακόλουθος, προσευχητικὸς καὶ σοβαρὸς Κληρικὸς, ταυτόχρονα δὲ ιδιαίτερα ἀγαπητὸς σὲ ὅλο τὸ Ποίμνιο τῆς Ν. Ἀμερικῆς, γι' αὐτὸ καὶ ἡ προαγωγή του ἐχαροποίησε τοὺς πάντας καὶ οὐδεὶς εὐρέθη, ὁ ὁποῖος νὰ ἐκφράσῃ κάποιον παράπονο ἢ κάποια ἐπιφύλαξι ἐπὶ τῆς χειροτονίας του εἰς Ἐπίσκοπον. Εἶθε ὁ Κύριος νὰ τὸν μακροημερεύῃ καὶ νὰ τὸν ἀναδεικνύῃ γνήσιο διάδοχο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Του!



Μετὰ τὸ πέρασ τῆς Θείας Λειτουργίας, παρετέθη τράπεζα ἀγάπης στὴν πολὺ εὐρύχωρη αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία εἶχε διακοσμηθῆ γιὰ τὴν περίστασι. Παρεκάθησαν περὶ τοὺς 200 συνδαιτυμόνες καὶ ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις. Ὁ νέος Ἐπίσκοπος ὠμίλησε μὲ ἐντυπωσιακὴ σοβαρότητα



καὶ πνευματικότητα περὶ μετανοίας. Ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχαιρέτισε καὶ συνεχάρη δεόντως τὸν νεοχειροτονηθέντα.

* * *

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ, Δευτέρα 28.7.2009 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς γιὰ τὸ πολύωρο καὶ ἐπίπονο ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς καὶ ἀφίχθη στὴν Ἀθήνα, μέσω Φραγκφούρτης, τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 29.7.2009 ἐκ.ἡμ.

Ἦταν ἓνα διορθόδοξο γεγονός μείζονος σημασίας, ἐφ' ὅσον συνέσφιξε ἔτι περισσότερο τὴν ἐνότητα τῶν Ὁρθοδόξων Ἐνισταμένων τῆς Ἑλλάδος μὲ τοὺς πολυπαθεῖς ἀδελφούς μας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς.

Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!

