

Ἡ Πανήγυρις τῆς Παναγίας Μυροβλύτισσας στὶς Ἀχαρνές Ἀττικῆς

ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 19.4/2.5.010, ἐπανηγύρισε τὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Παναγίας Μυροβλύτισσας στὶς Ἀχαρνές Ἀττικῆς.

Τὴν ἑόρτια Θ. Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Ἐφημερίου καὶ Κτίτορος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἰωάννου Λερούνη, τοῦ Ἱερομ. π. Παριώνος Ἀγιοκυπριανίτου καὶ ἐνὸς ἀκόμη Ἱερέως μας ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Ἐβοήθησαν δύο Ὑποδιάκονοι.

Ἐψαλε ὁ γνωστὸς Χοράρχης κ. Μιχαὴλ Μακρῆς μετὰ τοῦ υἱοῦ του Στυλιανοῦ καὶ μέλη τῆς Χορωδίας του, ὡς καὶ ὁ ἐκ Δράμας Ἱεροψάλτης καὶ Φιλολόγος κ. Χρῆστος Παπαδόπουλος.

Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν, πάρα πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων προσῆλθαν με κατάνυξι στὰ Ἅγια Μυστήρια. Ἐκ τῶν Τοπικῶν Ἀρχόντων προσῆλθε ὁ Ἀξιότιμος Δήμαρχος Ἀχαρνῶν κ. Παναγιώτης Φωτιάδης, ὁ ὁποῖος ὁμως λόγω ταξιδίου του δὲν παρέμεινε μέχρι τέλους τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Ἀντιδήμαρχος καὶ δύο μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅπως ἐτόνισε ὁ Ἐφημέριος π. Ἰωάννης, ὅτι ὁ κ. Δήμαρχος πραγματοποίησε παλαιότερη ὑπόσχεσί του καὶ με ἐνέργειές του ἀποπερατώθηκε πρόσφατα ἡ κατασκευὴ τοῦ ὑψηλοῦ Καμπαναριοῦ τοῦ Ἱ. Προσκυνηματος.



Στὴν ἑόρτια Ὁμιλία του, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐτόνισε τὴν ἀνάγκη μας γιὰ κοινωνία καὶ ἔνωσι με τὸν Θεό, ὅπως συνέβη με τὴν Σαμαρείτιδα, προκειμένου νὰ λάβουμε Ἐἴδωρ Ζῶν Ἀθανασίας καὶ Σωτηρίας. Λαμβάνουμε τὴν Δωρεὰ τοῦ Θεοῦ ὅταν ἀπαρνούμεθα τὸν ἁμαρτωλὸ ἐάντὸ μας καὶ ἀκολουθοῦμε πιστὰ τὸν Χριστό. Ἡ στάσις μας ἀπέναντί Του καὶ προπάντων ἡ ὑπακοή μας εἰς Αὐτὸν καθορίζουν τὸ μέτρο τῆς θείας διανομῆς. Ἐὰν αὐτὸ ἰσχὺ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν δωρεὰ τῶν βροχίνων ὑδάτων, τὰ ὁποῖα δροσίζουν

τὸ χῶμα τῆς γῆς, πόσω μᾶλλον ἀληθεύει στὴν μετοχή μας τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!

Ἡ Σαμαρείτιδα, ἂν καὶ ἁμαρτωλή, διέθετε κάποια γνωρίσματα, τὰ ὁποῖα προσεῖλκυσαν τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν προσοχή τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ὠδήγησαν στὴν σωτήρια μετάνοια καὶ μεταστροφή. Ἐνωθε αἰσχύνη γιὰ τὴν ἁμαρτωλότητά της, μελετοῦσε τὴν Γραφή καὶ ἀνέμενε τὸν Μεσσία ὡς Σωτῆρα καὶ Λυτρωτῆ, ἐπειδὴ δὲν ἦταν ἱκανοποιημένη ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ της, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μόνη της δὲν ἠδύνατο νὰ ἐξεύρη δύναμι ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Μέσα της μαινόταν ἡ ἔκκαυσις τῆς ἐμπαθείας, ἡ ὁποία τὴν καθιστοῦσε δυστυχῆ καὶ τὴν ὠθοῦσε σὲ ἀναζήτησι ψυχικῆς ἀναψύξεως καὶ δροσισμοῦ.

Ὅσο ὁ ἄνθρωπος εἶναι αἰχμάλωτος ἔστω καὶ σὲ ἓνα πάθος, εἶναι ἥττημένος στὴν ζωῆ, ἀκόμη καὶ ἂν ἐξουσιάξῃ ὅλη τὴν οἰκουμένη. Ὅταν ὅμως ἐλευθερώνεται ψυχικὰ ἀπὸ τὴν ὑποδούλωσι τῆς ἁμαρτίας καὶ δὲν τὸν κατακρίνῃ ἡ συνείδησίς του, εἶναι νικητῆς καὶ ἔχει εἰρήνη καὶ χαρά, ἔστω καὶ ἂν εἶναι πτωχὸς καὶ ἄσημος κατὰ κόσμον. Τὴν τελικὴ ἔτυμηγορία γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο θὰ τὴν ἐκφέρει ὁ Δίκαιος Κριτῆς στὸ Φρικτὸ Βῆμα τῆς Παρουσίας Του...

Ὅταν ὁ Κύριός μας ἀπεκάλυψε στὴν Σαμαρείτιδα, μὲ εὐγένεια καὶ διάκρισι, τὸ κύριο ἁμάρτημά της, τὴν ἀλλαγὴ διαδοχικὰ πέντε ἀνδρῶν καὶ τὸν παράνομο ἕκτο δεσμό της, αὐτὴ ταπεινώθηκε καὶ μὲ πνευματικὴ ἀνδρεία καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴ προχώρησε στὴν ἐξιχνίασι τῶν εὐλόγων πνευματικῶν ἀποριῶν καὶ τῶν ὑψηλῶν ἐπιθυμιῶν τῆς ψυχῆς της. Γι' αὐτὸ καὶ ἔτυχε ὑψίστων Ἀποκαλύψεων καὶ κατέστη Ἰσαπόστολος, Μάρτυς καὶ Ἁγία Φωτεινῆ.

Ἄν δὲν μετανοοῦμε γνήσια γιὰ τὰ κύρια πάθη καὶ ἁμαρτήματά μας, δὲν θὰ λάβουμε τὸ Ὑδωρ τὸ Ζῶν τῆς Χάριτος καὶ δὲν θὰ σχετισθοῦμε σωστὰ μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον μας. Ὁ Κύριός μας διψᾷ καὶ τὴν ἰδική μας σωτηρία, ἀλλὰ ἀναμένει τὴν εἰλικρινῆ ἀπάντησί μας. Τὸ Φρέαρ τῆς Χάριτός Του ρεεὶ ἀφθονοπάροχα στὴν Ἐκκλησία Του καὶ γνωρίζουμε καλὰ τί πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ τὸ λαμβάνουμε καὶ νὰ καταπαύουμε τὴν δίψα τῆς ψυχῆς μας. Τὸ Μῦρο τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ Παρακλήτου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐναποτίθεται σὲ ἀκάθαρτες καρδιὲς καὶ σὲ μολυσμένα σώματα.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς τιμᾷ τὴν οἰκογένεια καὶ ἐπιθυμεῖ ὁ εὐλογημένος δεσμὸς τῶν ἀνδρογύνων νὰ εἶναι ἀδιάλυτος καὶ τὰ ζευγάρια νὰ γίνωνται συνεργοὶ του στὴν γέννησι νέων ἀνθρώπων. Σήμερα, οἱ Γάμοι διαλύονται καὶ νέοι ἄνθρωποι δὲν γεννιοῦνται, ἀπὸ ἔλλειψι θυσιαστικῆς ἀγάπης ἐξ αἰτίας φιλαυτίας καὶ φιληδονίας. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οἱ δικηγόροι πλουτίζουν ἀπὸ τὰ διαζύγια καὶ οἱ ἰατροὶ ἀπὸ τὴν ἐκτρώσεις. Αὐτὰ τὰ συμπτώματα διαφθορᾶς ὀδηγοῦν τοὺς ἀνθρώπους ὄχι στὴν ἐκπλήρωσι τῆς

ἀποστολῆς τους κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ, ἀλλὰ στήν ἀποκτήνωσι καὶ δαίμονοποίησί τους. Γι' αὐτὸ ὑπάρχει ἀνάγκη ἐπιτακτικῆς μετανοίας, ὥστε καὶ τοὺς ἑαυτοὺς μας νὰ βοηθήσουμε, ἀλλὰ καὶ φωτεινὰ παραδείγματα νὰ ἀποτελέσουμε στήν παραπαίουσα κοινωνία μας.

Τέλος, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου εὐχαρίστησε τοὺς συλλειτουργοὺς του, τοὺς ἐκλεκτοὺς Ἱεροψάλτες καὶ ὅλους τοὺς πανηγυριστές, εὐχήθεις τὴν Θεομητορικὴ σκέπη καὶ βοήθεια καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος.



Ἀκολούθησε ἡ εὐλόγησις τῶν Ἄρτων σὲ ἐξέδρα στήν αὐλὴ τοῦ Προσκυνηματος καὶ ἡ περιφορὰ τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνας πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀναπεμπομένων καταλλήλων δεήσεων.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, περὶ τὴν 12ην μεσημβρινήν, προσεφέρθησαν κεράσματα καὶ ἅπαντες εὐχαρίστησαν τὸν Θεὸ γιὰ τὶς δωρεὰς τῆς θαυμαστῆς Χάριτός Του.

