

Ἐνίσχυσι τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Κεντρική Ἀφρική

**Ποιμαντική Ἐπίσκεψις
στήν Δημοκρατία τοῦ Κονγκό
καί στό Κονγκό-Μπραζαβίλ**

ΤΟΝ μῆνα Ἰούλιο πραγματοποιήθηκε, χάριτι Θεοῦ, ἄλλη μία ποιμαντική καί ἱεραποστολική ἐπίσκεψις στήν Κεντρική Ἀφρική ἀπό τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, Ἀντιπρόσωπο τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, προκειμένου νά συντονίσῃ καί ἐνίσχυσῃ τήν παρουσία καί μαρτυρία τῶν Ὁρθοδόξων Ἐνισταμένων στήν Δημοκρατία τοῦ Κονγκό καί στό Κονγκό-Μπραζαβίλ.

• Τήν Τρίτη, 30.6/13.7.2010, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς ἀπό τήν Ἀθήνα καί ἔφθασε, μέσω Παρισίων, τὸ βράδυ στήν Κινσάσα, πρωτεύουσα τοῦ Κονγκό, ὅπου καί διέμεινε στήν οἰκία τοῦ Αἰδεσμ. π. Λεωνίδου Κασέγνα.

Τήν ἐπομένη ἡμέρα πραγματοποίησε ἐπίσκεψι στὸν ἡμιτελῆ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἔξω ἀπὸ τήν Κινσάσα, ὅπου εἶχε συνάντησι μὲ δύο Ἱερεῖς μας (π. Θεόδωρο καί π. Παῦλο) καί ἓναν Διάκονο (π. Ἀντίπα).

• Τήν Πέμπτη, 2/15 Ἰουλίου, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος, κατόπιν ἀφαντάστου ταλαιπωρίας, καθυστερήσεων καί ἐξόδων, κατώρθωσε νά φθάσῃ ἀεροπορικῶς στήν Κανάγκα τοῦ Κονγκό, μαζί μὲ τὸν π. Λεωνίδα. Ἐκεῖ ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ Κληρικούς καί λαϊκοὺς στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε καί δεύτερη ὑποδοχή του στήν ὑπὸ ἀνέγερσι Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔξω ἀπὸ τήν Κανάγκα.

Τήν ἐπομένη, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης εἶχε Σύναξι μὲ Κληρικούς μας, 14 Ἱερεῖς καί 3 Διακόνους, τῆς περιοχῆς αὐτῆς καί συνεζήτησε μαζί τους πολλὰ καί ἐνδιαφέροντα πρακτικά, ποιμαντικά καί λειτουργικά θέματα.

Τὸ Σάββατο, 4/17 Ἰουλίου, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐτέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία μὲ πολλοὺς ἐκ τῶν Ἱερέων καί Διακόνων στὸν πλινθόκτιστο





Ἰερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Νγκάντζα. Ὑπῆρχε καλὴ ψαλμωδία ἀπὸ Χορωδία νέων καὶ ἡ Θ. Κοινωνία τῶν πιστῶν διήρκεσε περὶ τὸ ἡμῶριον. Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία ἀκολούθησε ὑποτυπώδης τράπεζα καὶ ἐόρτια ἀφρικανικὴ ἐκδήλωσι, παρεσχέθη δὲ ἡ κατὰ δύναμιν ὑλικὴ βοήθεια στοὺς πλέον ἀναξιοπαθούντας ἐκ τῶν αἰτουμένων.

• Τὴν Κυριακὴ, 5/18 Ἰουλίου, ἡ Θ. Λειτουργία ἐτελέσθη στὸν Ἅγιο Νεκτάριο στὴν Κανάγκα, τῇ συμμετοχῇ ἕξι Ἱερέων καὶ δύο Διακόνων, μὲ καλὴ Χορωδία καὶ παρουσία ἑκατοντάδων πιστῶν. Ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος, πρὸ τῆς ἐνάρξεως Αὐτῆς, ἀνέγνωσε συγχωρητικὴ εὐχὴ στὸν Αἰδεσιμ. π. Σίμωνα Μουκάνια καὶ ἔγινε πλέον ἀποδεκτὸς στὸν Κλῆρο τῆς Ἱεραποστολῆς μας, ἀπὸ ὅπου εἶχε ἀφρόνως ἐκπέσει σὲ σχίσμα πρὸ ἐτῶν. Κατὰ δὲ τὴν Θ. Λειτουργία, ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο Θωμᾶ Τσιγκούντα. Στὸ τέλος, διενεμήθησαν εἰκονίδια σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς.



Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπομένης, ὁ ἐξ Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος εἶχε συναντήσεις μὲ Κληρικούς.

• Τὴν Τρίτη, 7/20 Ἰουλίου, στὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ πάλι στὴν Κανάγκα, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροθέτησε ἀρκετοὺς Ἀναγνώστες καὶ ἐχειροτόνησε Διάκονο τὸν Μαρτῖνο Μβάμπα-Καζόγκα ἐκ τῶν παλαιῶν ἐνοριτῶν, ἔγγαμο καὶ πατέρα 10 τέκνων! Εἶναι χαρακτηριστικὸ, ὅτι γιὰ νὰ λάβῃ μέρος στὴν Θ. Λειτουργία καὶ ὁ Αἰδεσιμ.



π. Σιλβέστρος Τσουνζα από τὸ Μπουτζιμάγι, ταξίδευσε μὲ τὰ πρωτόγονα μέσα τῆς περιοχῆς ὅλη τὴν προηγούμενη νύκτα!

• Τὴν ἐπομένη, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης μετέβη στὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν Ταιλούμπα, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῆ ἡ συμφιλίωσις τοῦ πρώην ἐφημερίου π. Σιλδέστρου Τσιμάνγκα, ὁ ὁποῖος εἶχε παρασυρθῆ ἀφρόνως σὲ σχίσμα πρὸ ὀλίγων ἐτῶν, μὲ τοὺς ἐνορίτες, ἀκόμη καὶ τοὺς συγγενεῖς του κατὰ σάρκα, οἱ ὁποῖοι παρέμειναν πιστοὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας. Κατόπιν μακρῶς συζητήσεως, τὰ μέλη τῆς Ἐνορίας ἐπέισθησαν γιὰ τὴν μεταμέλεια τοῦ ἐκπεσόντος ἱερέως καὶ αὐτὸς ἔγινε καὶ πάλι ἀποδεκτὸς διὰ ἀναγνώσεως συγχωρητικῆς εὐχῆς ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου καὶ ἐκζητήσεως ἀμοιβαίας συγχωρήσεως Ἱερέως καὶ Ἐνοριτῶν.



Τὸ ἐπόμενο τριήμερο πέρασε σὲ ἀπροσδόκητα μακρὰ ἀναμονή, λόγω καθυστέρησεως τοῦ ἀεροπορικοῦ δρομολογίου τῆς ἐπιστροφῆς στὴν Κινσάσα. Ἡ καθυστέρησις αὐτὴ δύναται νὰ συμπεριληφθῆ στὶς πολλὰς ἄλλες δυσκολίες τοῦ ταξιδιοῦ, ὅπως ἔλλειψι ρεύματος, νεροῦ, καταλλήλου φαγητοῦ,

ύγειονομικῆς φροντίδος κλπ... Τελικά, μόλις τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ π. Λεωνίδας κατέστη δυνατὸν νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Κινσάσα με ἄλλη ἀεροπορικὴ ἐταιρεία, ἐννοεῖται ἄνευ ἀποζημιώσεως τοὺς ἀπὸ μέρους τῆς πρώτης...

• Τὴν Κυριακὴ, 11/24 Ἰουλίου, κατόπιν μεγάλης καθυστερήσεως καὶ διὰ πολλοῦ ἀγῶνος καὶ ἐξόδων, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης με συνοδοὺς τὸν π. Λεωνίδα καὶ τὸν ἤδη ἀφιχθέντα ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιμ. π. Μάρκο, Συνοδικὸ Ἐπίτροπο τοῦ Κογκό, πέρασαν τὸν ποταμὸ Κογκό καὶ εὑρέθησαν στὴν Μπραζαβίλ, πρωτεύουσα τοῦ Κογκό-Μπραζαβίλ. Ἡ χώρα αὐτὴ παρουσιάζει μίαν ἐντελῶς διαφοροτικὴ εἰκόνα, πολὺ καλύτερη ἀπὸ ἐκείνην τοῦ Κογκό. Τελικά δέ, ἡ Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἱεραποστολῆς μας τελέσθηκε καθυστερημένα, τῇ συμμετοχῇ τῶν δύο τοπικῶν Ἱερέων π. Ἐμμανουὴλ καὶ π. Γεωργίου, ὡς καὶ τῶν συνοδῶν τοῦ Ἐπισκόπου π. Λεωνίδου καὶ π. Μάρκου. Κατὰ τὴν διάρκειά της, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροθέτησε δύο Ἀναγνῶστες καὶ ἐχειροτόνησε Διάκονο τὸν Κοσμᾶ Λουμπάσου, ἕγγαμο, ἀπὸ πενταετίας ἥδη Ὁρθόδοξο, ὁ ὁποῖος διακρίνεται γιὰ τὸν ζῆλο του. Παρέστησαν τρεῖς περίπου ἑκατοντάδες πιστῶν καὶ ἔψαλε καλὴ Χορωδία. Τὸ ἀπόγευμα, ὁ νεοχειροτόνητος Διάκονος παρέθεσε δεξίωσι στὴν οἰκία του.

• Τὴν Δευτέρα, 12/25 Ἰουλίου, στὴν Θ. Λειτουργία καὶ πάλι στὸν Ἁγιο Γεώργιο, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο Κοσμᾶ, προκειμένου νὰ ἐφημερεύσῃ στὸν Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου σὲ Προάσιο τῆς Μπραζαβίλ.

Ἀκολούθως, ἔγιναν ἐπισκέψεις σὲ πιστοὺς καὶ πραγματοποιήθηκε συνάντησι με Ἵπουργὸ παρὰ τῷ Προέδρῳ τῆς χώρας γιὰ θέματα σχετιζόμενα με τὴν Ἱεραποστολή μας.



Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα ὁ Θεοφιλέστατος καὶ οἱ δύο Ἱερεῖς συνοδοὶ του ἐπέστρεψαν στὴν Κινσάσα τοῦ Κογκό.

• Τὴν Τρίτη, 14/27 Ἰουλίου, στὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ναὸ τοῦ Τ. Προδρόμου στὴν Κινσάσα, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροτόνησε Διάκονο τὸν Ἁγγελο Λουζολάντιο, μεγάλης

μὲν ἡλικίας, ἀλλὰ διακρινόμενο γιὰ τὸν νεανικὸ ζῆλο του καὶ τὴ δραστηριότητά του. Στὴν Θ. Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ π. Λεωνίδας καὶ ὁ π. Μᾶρκος.

Τὴν αὐτὴ ἡμέρα πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψις στὸ Σχολεῖο τῆς Ἱεραποστολῆς μας «Ὁ Ἅγιος Κυπριανός», ὅπου ἐπιφυλάχθηκε θερμὴ ὑποδοχὴ καὶ ἔγινε συνάντησις καὶ συνομιλία μὲ τὸν Σχολάρχη, τοὺς Καθηγητὲς καὶ τοὺς μαθητὲς του.

Κατόπιν μιᾶς συντόμου ἐπισκέψεως τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὁ Θεοφίλ. κ. Ἀμβρόσιος κατευθύνθηκε στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Κινσάσα καὶ μὲ ἐμφανῶς λιγότερη ταλαιπωρία ἀπὸ τὴν ἀναμενομένη (εὐχάριστη ἔκπληξις!) ἐπιβιβάσθηκε στὸ ἀεροσκάφος τῆς ἐπιστροφῆς καὶ ἀφίχθηκε, σὺν Θεῷ, στὴν Ἀθήνα τὸ μεσημέρι τῆς Τετάρτης, 15/28.7.2010.

- Οἱ ἱεραποστολικὲς σελίδες ἐμπλουτίζονται, ἐφ' ὅσον καὶ ἡ σημαντικὴ αὐτὴ ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στὴν Κεντρικὴ Ἀφρικὴ προώθησε ἐνισχυτικὰ τὴν Ἱεραποστολικὴ μαρτυρία, παρὰ τὶς δυσκολίες, μὲ ἀγαθὴ ἐλπίδα καὶ θυσιαστικὴ διάθεσι.

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

