



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ



Ἐνημερωτικὴ Ἐγκύκλιος

Πρὸς τὰ πνευματικὰ τέκνα τῶν Ἐνοριῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοδοσίας μας

Ἄσσιότατοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχές·

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί·

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

ΜΕ τὴν χάρι τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, ἀσπασζόμεθα ὅλους Σας ἐν ἀγίῳ φιλήματι Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Ἐνότητος.

Σας μεταφέρουμε τὴν ιδιαίτερη χαρὰ μας, γιὰ τὴν μεγάλη εὐλογία τῆς συγκλήσεως σήμερα τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνάξεώς μας, στὴν ὁποία ἔλαβαν μέρος ἅπαντες οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἐνοριῶν, τῶν Μονῶν καὶ τῶν Μετοχιῶν μας μαζί μὲ τοὺς Ἀντιπροσώπους Αὐτῶν, Μοναχοὺς καὶ Λαϊκοὺς, ὡς καὶ Παρατηρητὲς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων μας, οἱ Ὅποιοις ὑπάρχονται στὴν Ἱερά Μητρόπολί μας.

Στὴν Ἱερά Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, τὴν Πέμπτη, 28η Ὀκτωβρίου 2011 ἐκ.ῆμ., ἀφοῦ συμπροσευχηθήκαμε καὶ συγκοινωνήσαμε στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἀξιοθήκαμε τῆς μεγάλης δωρεᾶς νὰ συνεργασθοῦμε ἀδελφικὰ «εἰς Οἰκοδομὴν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. δ´ 12) καὶ νὰ αἰσθανθοῦμε ἐμπειρικὰ τὴν παρουσία τοῦ Σωτῆρός μας ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν: «ὅπου εἶναι δύο ἢ τρεῖς συναγμένοι στὸ ὄνομά Μου, ἐκεῖ εἶμαι καὶ Ἐγὼ ἀνάμεσά τους» (Ματθ. ιη´ 20).

Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοδοσίας μας, οἱ εὐσεβεῖς τοῦ Πατρὸς Ἡμερολογίου, οἱ ὅποιοι ἀντιτάσσονται στὴν Αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴν Καινοτομία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, καλοῦνται ἰδιαίτερος σήμερα, στὴν κρίσιμη αὐτὴ καμπὴ τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας, νὰ συνεργασθοῦν, προκειμένου νὰ ἐνισχύσουν καὶ ἐμβαθύνουν τὴν ἐν Χριστῷ Ἀγάπῃ καὶ Ἐνότητά τους.

Ἐφ' ὅσον εἴμεθα τίμια Μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, εὐρισκόμεθα σὲ μία ἀλληλεξάρτησι, ἔχουμε ἀνάγκη ὁ ἓνας τὸν ἄλλο, συμπληρώνουμε ἐκκλησιαστικά, λειτουργικά καὶ μυστηριακά ὁ ἓνας τὸν ἄλλο.

Στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει διάκρισις Χαρασιμάτων, Διακονιῶν καὶ Λειτουργημάτων, ἀλλὰ ὑπάρχει ταυτοχρόνως καὶ ἐνότης καὶ ἰσότης τῶν Μελῶν, κατὰ τὴν εἰκόνα τῆς διακρίσεως τῶν Προσώπων καὶ τῆς ἐνότητος τῆς Οὐσίας στὸ Μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρέπει νὰ διαποτίζουν τὴν πνευματικὴν μας Οἰκογένεια μέσα σὲ μία ἀτμόσφαιρα Ἀλληλεγγύης καὶ Ἀλληλοπεριχωρήσεως, ὅπου ἡ χαρὰ καὶ ὁ πόνος τοῦ Ἀδελφοῦ μας γίνεται χαρὰ καὶ πόνος ἰδικός μας.

* * *

ΣΤΗΝ προοπτικὴ αὐτῆ, ἀποφασίσαμε καὶ δεσμευθήκαμε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, νὰ συμβάλλῃ κάθε Ἐνορία, κάθε Μοναστήριον, κάθε Μετόχι καὶ κάθε Ἐκκλησιαστικὴ Κοινότητα στὴν οἰκονομικὴ στήριξι τῶν Κληρικῶν μας τὸ κατὰ δύναμιν, ἀλλὰ καὶ γενικώτερα στὴν ἐνίσχυσι τῆς Κοινωνικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται στὴν πολυειδῆ ἀσκησι τῆς Φιλανθρωπίας καὶ Φιλοπτωχείας.

Ἡ προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας: «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες (εὐσπλαγχοὶ καὶ συμπονετικοί), καθὼς καὶ ὁ Πατὴρ ἡμῶν οἰκτίρμων ἐστὶ» (Λουκ. 5' 36), ἦταν πάντοτε ἐπίκαιρος στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὰ Μέλη τῆς Ὅποιας ἐφρόντιζαν μὲ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια τοὺς Κληρικούς-Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριῶν Τῆς, ἀλλὰ καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναξιοπαθοῦντας.

Ἡ συμμετοχὴ ὅλων τῶν Ἐνοριῶν, Μονῶν, Μετοχιῶν καὶ Κοινοτήτων μας θὰ εἶναι μικρὰ καὶ συμβολικὴ, ἐφ' ὅσον κατανοοῦμε τὴν σοβαρότητα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία πλήττει ἰδίως τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ Λαοῦ μας· καὶ θὰ καταβάλλεται/ἀποστέλλεται κάθε μῆνα μέσω τῶν Ἐφημεριῶν ἐπὶ ἀποδείξει στὸ *Συνοδικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο* τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ Ὅποιο φροντίζει γιὰ τοὺς Κληρικούς καὶ Πτωχοὺς μας ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος.

* * *

ΜΕ τὴν εἰλικρινῆ ἐλπίδα, ὅτι θὰ κατανοήσετε πλήρως τὸ πνεῦμα τῆς ἀποφάσεως καὶ δεσμεύσεως αὐτῆς, οἱ Ἐφημέριοι καὶ Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐνοριῶν, Μονῶν, Μετοχιῶν καὶ Κοινοτήτων μας ἐκφράζουν τὴν πεποίθησι ὅλων, ὅτι ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας ἅπαντες ἔχουμε ὄχι μόνο εὐλαβεῖς

καὶ νόμιμες ἀπαιτήσεις, ἀλλὰ καὶ ὑποχρεώσεις, ὥστε νὰ ἐργαζώμεθα «εὐσημῶνως καὶ κατὰ τάξιν» (Α΄ Κορινθ. ιδ΄ 40), μὲ αὐταπάρνησι καὶ θυσιαστικὴ διάθεσι.

Ἐπίσης, Σᾶς ἐκφράζουμε τὶς εὐχαριστίες μας, διότι οἱ προσευχῆς Σας συνέβαλαν στὴν σύγκλησι τῆς Συνάξεως Αὐτῆς, ἡ ὁποία ἦταν ἔκτακτος καὶ εἰσαγωγικὴ στὶς Κληρικολαϊκὰς Συνάξεις, οἱ ὁποῖες θὰ ἀκολουθήσουν καὶ θὰ συγκαλοῦνται, χάριτι Θεοῦ, τακτικῶς ἀνὰ ἑξάμηνο μετὰ τὸ Ἅγιο Πάσχα (Ἀπρίλιο-Μαῖο) καὶ μετὰ τὴν Πανήγυρι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέντρου μας (Ὀκτώβριο).

Σᾶς εὐχόμεθα, γιὰ τὴν ἐπὶ θύραις ἀγίαν περίοδον τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων, ἡ πορεία Σας πρὸς τὸ ἱερὸ Σπήλαιον τῆς Βηθλεὲμ νὰ εὐρίσκειται ὑπὸ τὴν ἐνίσχυσιν, ὁδηγίαν καὶ προστασίαν τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, πρὸς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἀχαρνῶν Ἀτικιῆς

28η Ὀκτωβρίου 2011 ἐκ.ἡμ.

† Ἀγίων Μαρτύρων Τερεντίου καὶ Νεονίλλης

Ἐκ μέρους τῆς Συνάξεως
Ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος
† Ὁ Ὁρεῶν Κυπριανὸς
Ὁ Γραμματεὺς
† Ὁ Γαρδικίου Κλήμης