

## **Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὸ Ἄγρινιο**

**Τ**ΗΝ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν Γ', τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 5/18.3.2012, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, μετέβη στὸ Ἱερὸ Μετόχιό μας τῶν Ἁγίων Πάντων, στὰ Σφυρέϊκα Ἄγρινιου, ὅπου ἐλειτούργησε μὲ τὸν Ὑπεύθυνο Αὐτοῦ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιο Ἀγιοκυπριανίτη, παρέστησαν δὲ ἀρκετοὶ πιστοὶ, οἱ ὁποῖοι προσεκύνησαν τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ ἔλαβαν ὡς εὐλογία τὰ σταυρολούλουδα.



Στὴν Ὁμιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὴν ὁμολογητικὴ στάσι τοῦ Ἀκαινοτομήτου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀντίδρασι ὅσων εἴτε ἀπὸ ἀγνοια, εἴτε ἀπὸ προκατάληψι, εἴτε ἀπὸ ἔλεγχο, ἐνοχλοῦνται ἀπὸ αὐτὴν. Ἡ ἀταλάντευτη Ὁμολογία ὁμως θὰ μᾶς δοξάσῃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἡ κλῆσις μας εἶναι κλῆσις αὐταπαρνήσεως καὶ ἄρσεως σταυροῦ, ὥστε νὰ ἀκολουθοῦμε τὸν Χριστό μας σὲ ὅλα καὶ πάντοτε. Ἡ ἀντίδρασις στὴν κλῆσι μας δὲν εἶναι μόνον ἐξωτερικὴ, ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικὴ. Κάθε κίνησις ἁμαρτίας καὶ ἐμπαθείας μέσα μας προσπαθεῖ νὰ μᾶς βγάλῃ ἀπὸ τὴν σωτήρια ὁδὸ τῆς αὐταπαρνήσεως καὶ τοῦ σταυροῦ, τὴν ὁποῖαν μᾶς παρουσιάζει ὡς ἀνεκπλήρωτη καὶ ἀνεφάρμοστη, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μεγάλο ψεῦδος. Ἡ σταυρικὴ ὁδὸς τοῦ Κυρίου μας εἶναι «ζυγὸς χρηστὸς καὶ φορτίον ἐλαφρόν» (πρβλ. Μαθ. ια' 30), ὅσο βέβαια βαδίζουμε τὴν ὁδὸ τῆς Μετανοίας καὶ τῆς Ἀρετῆς. Ἡ σχέσις μας μὲ τὸν Πνευματικὸ μας πατέρα, ὁ ὁποῖος ἐννοεῖται ὅτι μᾶς ὑποδεικνύει

τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὴν ζωὴ μας, ἀποτελεῖ μία δοκιμασία γιὰ τὸ ποῦ εὐρισκόμεθα καὶ πῶς βαδίζουμε. Ἡ ταπείνωσις καὶ ὑπακοὴ σὲ αὐτόν, φανερῶνει ὅτι βαδίζουμε τὴν σωτήρια ὁδὸ τῆς ἀνταπαρνήσεως καὶ τοῦ σταυροῦ, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ παρακοὴ σὲ αὐτόν καὶ ἡ ἐμμονὴ μας στὸ δικό μας θέλημα, τὴν δική μας κρίσι καὶ τὴν δική μας γνώμη, δεικνύει τὴν παρέκκλισί μας σὲ ἐπικίνδυνες ὁδοὺς...

Ἀκολούθησε πνευματικὴ *Σύναξις* στὸ Ἀρχονταρίκι τοῦ Μετοχίου, ὅπου ἀνεφέρθησαν θέματα ἐκκλησιολογικά, ἱστορικὰ καὶ ἐνημερωτικά, πρὸς στηριγμὸν τοῦ εὐλαβοῦς Ποιμνίου, τέλος δὲ παρετέθη τράπεζα ἀγάπης.

