

Προσκυνηματική Έκδρομή σὲ Ἄνδρο καὶ Τήνο

ΜΕ τὴν εὐχή καὶ τὴν εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἡ Ἐνορία μας τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε πενήτημερη Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ σὲ Ἄνδρο καὶ Τήνο ἀπὸ 3/16 μέχρι καὶ 7/20 Ἀπριλίου 2012, συνοδεῖα Κληρικῶν μας (Ἀρχιμ. π. Γλυκέριος Ἀγιοκυπριανίτης ἀπὸ τὰ Κύμινα, Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ἀγιοκυπριανίτης ἀπὸ τὸν Πύργο Ἡλείας καὶ Αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Ματσούλιας ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα). Στὸ Προσκύνημα αὐτὸ συμμετεῖχαν πιστοὶ καὶ ἄλλων Ἐνοριῶν μας ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος (Θεσσαλονίκη, Χαλάστρα, Κατερίνη, Πτολεμαΐδα, Ἀγρίνιο, Πύργο Ἡλείας καὶ Ἀθήνα).

Τὴν πρώτη ἡμέρα, Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, ὅλοι οἱ προσκυνητὲς συναντηθήκαμε στὸ λιμάνι τῆς Ραφίνας Ἀττικῆς, ὅπου πήραμε τὸ πλοῖο γιὰ τὴν Ἄνδρο.



Τὴν ἐπομένη, Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, ἐπισκεφθήκαμε τρία ἀξιόλογα προσκυνήματα τοῦ νησιοῦ, θαυμάζοντας συγχρόνως καὶ τὴν ὀμορφιὰ τῆς καταπράσινης Ἄνδρου. Πρῶτο Προσκύνημα, τὸ Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Μαρίας, στὰ Ἀποίκια, μὲ τὴν θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Ἁγίας καὶ ἀρκετὰ ἅγια Λείψανα. Δεύτερο Προσκύνημα, ἡ Ἱερὰ Μονὴ

Παναχράντου, στὰ Φάλλικα, ὅπου μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἁγίων Λειψάνων, φυλάσσεται ἡ θαυματουργὴ Κάρα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Σ' αὐτὸ τὸ Μοναστήρι ἐξῆσε ἐγκλειστος τὰ τελευταῖα ἑπτὰ χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Χριστοφόρος Παπουλάκος. Τρίτο Προσκύνημά μας, ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κοντὰ στὴ Χώρα τῆς Ἄνδρου, ὅπου φυλάσσεται ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ νέου τοῦ ἐν Βουνένοις, καθὼς καὶ πολλὰ ἄλλα ἅγια Λείψανα (Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, Ἁγίου Παρθενίου κ.ἄ.). Τὸ μεγαλύτερο ὅμως θησαυρισμα τῆς Μονῆς εἶναι ἡ μυροβλύ-



ζουσα θαυματουργή Εικόνα τῆς Παναγίας μας, ἡ ἐπονομαζομένη «Ρίζα τοῦ Ἰεσσαί». Τέλος, ἐπισκεφθῆκαμε τὶς πηγές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀναβλύζει τὸ μεταλλικὸ νερὸ «Σάριζα».



Τὸ μεσημέρι τῆς Τετάρτης τῆς Διακαινησίμου, μπήκαμε στὴν Τήνο, ὅπου προσκυνήσαμε τὴν θαυματουργή Εικόνα τῆς Παναγίας Εὐαγγελιστρίας, τῆς «Μεγαλόχαρης», στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ τῆς καί, μετὰ, τὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὅπου τελέσαμε καὶ τὸν Ἑσπερινό.



Τὴν Πέμπτη τῆς Δικαινησίμου, προσκυνήσαμε τὸ Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Δημήτριο, ὅπου τελέσαμε καὶ τὴν Θεία Λειτουργία. Κατόπιν, ἐπισκεφθῆκαμε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κεχροβουνίου, ἀφιερωμένη μὲν στὴν Κοίμησι τῆς Θεοτόκου, γνωστότερη ὁμως ὡς «Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Πελαγίας», ἐφόσον σ' αὐτὴν ἔζησε ἡ Ἁγία Πελαγία ἡ Τηνία, ποὺ βρῆκε τὴν Εικόνα τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας. Μετὰ, ξεναγηθῆκαμε στὰ ὁμορφα χωριά τῆς Τήνου, μὲ τὴν κυκλαδίτικη ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τοὺς χαρακτηριστικὸς περιστερῶνες τοὺς (Κάμπος, Καρδιανή, Ἰστέρνια, Πύργος), καὶ καταλήξαμε στὸν γραφικὸ Πάνορμο. Τὸ ἀπόγευμα τελέσαμε τὸν Ἑσπερινὸ πάλι στὸ Μετόχι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Τὴν ἐπομένη, Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, βγήκαμε στὴν Ραφήνα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὁ καθένας μας «ἀπῆλθεν εἰς τὰ ἴδια».

Τὸ πολυενοριακὸ αὐτὸ Προσκύνημα, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς εὐλογίαις ποὺ ἀποκομίσασαμε, μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ ζήσουμε λίγες ἡμέρες μαζὶ καὶ νὰ γνωριστοῦμε καλύτερα τὰ μέλη τῶν διαφόρων Ἐνοριῶν μεταξύ μας, ἀλλὰ καὶ χαροποίησε τοὺς ὀλίγους ἐν Χριστῷ Ἀδελφούς μας τῆς Τήνου. Εὐχὴ ὅλων μας, παρόμοια Προσκυνήματα νὰ γίνονται ὅσο τὸ δυνατόν τακτικώτερα.

Ν.Π.