



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες
- Συνοδικά • Ἱεραποστολικά • Ἐκδηλώσεις
- Συνάξεις • Ὁμιλίες • Κηρύγματα • Πανηγύρεις
- Προσκυνήματα • Κοινωνικὴ Διακονία
- Ἀδελφές Ἐκκλησίες...

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς

Ἦταν καὶ ἐφέτος μία Πανήγυρις «πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας». Δόξα τῷ Θεῷ!... Στὸν προσκυνηματικὸ χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδνες τῆς Ἀττικῆς, ὅπου ὑπάρχει Ἱερὸς Ναὸς πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν Δευτέρα, 22.5/4.6.2012, συνήγαγε καὶ πάλι τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ μεθύσῃ μέθην θείαν καὶ νηφάλιον ἀπὸ τὴν ἔκχυσι τῶν Χαρισμάτων τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς.

* * *

α. Ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Γερόντισσα Ταξιαρχία Μοναχὴ καὶ ἡ εὐλογημένη Συνοδία τῆς εἶχαν προετοιμάσει τὰ πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν, ὥστε οἱ εὐσεβεῖς πανηγυρισταὶ νὰ ἀναπαυθοῦν καὶ οἰκοδομηθοῦν ἐν Χριστῷ κατὰ τὴν μεγάλη αὐτῆ *Ἑορτῇ τοῦ Προσώπου καὶ τῆς Κοινωνίας τῶν Προσώπων, ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι καὶ τῇ Ἁγίᾳ Ὁρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ μας.*

β. Ἐν λαῷ πολὺ καὶ ἐν Ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ, ἔλαβαν μέρος στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ ἀκολούθησε τὸν Ὅρθρο, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Κυπριανὸς (προεξάρχων), ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Νόρα (Σαρδινίας Ἰταλίας) κ. Μιχαὴλ καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι Κληρικοί, Ἱερεῖς, Ἱεροδιάκονοι καὶ Ὑποδιάκονοι. Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἦταν



στο Ἱερὸ Βῆμα συμπροσευχόμενος. Ἐψαλε μελωδικώτατα Χορὸς Μοναζουσῶν, παρέστησαν δὲ Προεστῶσες καὶ Μοναχῆς καὶ ἄλλων Μοναστηρίων μας τῆς Ἀττικῆς. Παρὼν ἦταν καὶ ὁ ἀξιότιμος Δήμαρχος τοῦ νέου διευρυμένου Δήμου Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραϊῆμης με ἐπιτελεῖο ἐκλεκτῶν συνεργατῶν του.



• **Ἡ Λιτάνευσις** τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸν αὐλειο χῶρο τῆς Μονῆς, ὡς καὶ ἡ ὑπαίθρια πανηγυρική-παραδοσιακὴ συνεστίασις ὑπὸ τὴν σκίαν τῶν πεύκων, βοήθησαν καὶ πάλι στὴν αἴσθησι τῆς *Κοινωνίας τῶν Προσώπων*.



γ. Στὸ θέμα αὐτὸ ἀναφέρθηκε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ στὴν Θεία Λειτουργία. Ὑπεγράμμισε μὲ ἔμφασι, ὅτι *σήμερα εἶναι ἡ Ἑορτὴ τοῦ Προσώπου...* Ὁ Θεὸς μᾶς ἀποκαλύπτεται ὡς *Τριάς, ὡς Κοινωνία Τριῶν Θεῶν Προσώπων, τὰ Ὅποια ἀλληλοπεριχωροῦνται, τὸ ἓνα κατοικεῖ μέσα στὸ ἄλλο ἀσυγχύτως καὶ ἔτσι –τόσο λόγῳ τῆς ἐνιαίας Οὐσίας, ὅσο καὶ γιὰ τὴν φυσικὴ Ἀγάπη Τους- παραμένουν Ἕνας καὶ Μοναδικὸς Θεός. «Τριάς ἢ ἐν Μονάδι καὶ Μονὰς ἐν Τριάδι»...* Πρόσωπο ὁμως σημαίνει *Ἐλευθερία καὶ Ἀγάπη, ἀμοιβαιότητα, σχέσι, συμμετοχή, περιχώρησι, κίνησι πρὸς τὸν ἄλλο, κοινωνία...* Τὸ ἀντίθετο, δηλαδή ὁ περιορισμὸς σὲ ἓνα ἀπόλυτο Ἐγὼ ὁδηγεῖ σὲ μία ἀπόλυτη αὐτο-απομόνωσι, σὲ μία αὐτο-κόλασι... Ὅποιος κλείνεται στὸν ἑαυτό του ἐγωϊστικὰ βιώνει τὴν κόλασι τῆς μὴ-Ἀγάπης, τῆς μὴ-Κοινωνίας: «δὲν ὑπάρχει»!... Τὸ βίωμα αὐτὸ τῆς ἀποξενώσεως εἶναι ἡ ρίζα καὶ ἡ ἀφετηρία τῆς σημερινῆς κοινωνικῆς κρίσεως τῆς Πατρίδος μας: ἡ συλλογικὴ φιλαντία καλλιέργησε τὸν ἀτομοκεντρισμὸ καὶ ἐξαφάνισε τὴν γνήσια Κοινωνία, τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Εὐσπλαχνία... Ἡ Θεολογία τοῦ Προσώπου εἶναι πολὺν ἐπίκαιρος, διότι τὸ Πρόσωπο ἀσκεῖ ὑπεύθυνα τὴν ἐλευθερία του, ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν φυλακὴ τῆς Φιλαντίας, συναντᾷ τὸν

Άλλο καὶ θυσιαστικὰ τοῦ μεταγγίζει τὴν Ἀγάπη του... Αὐτὸ εἶναι τὸ διαχρονικὸ κοινωνικὸ μῆνυμα τῆς Ὁρθοδοξίας, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τρόπου ὑπάρξεως... Καὶ αὐτὸ μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ Δόγμα, ἀλλὰ καὶ ἡ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος.

δ. Ἰδιαίτερη συγκίνησι προκάλεσε ἡ συμμετοχὴ στὴν μεγάλη αὐτὴ Ἑορτὴ τῆς νεοφώτιστης ἐκ Σαρδινίας-Ἰταλίας Εἰρήνης, τὴν ὁποία φέρουσα τὸν λευκὸ χιτῶνα της, ἐκοινώνησε ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Νόρα. Ἡ Εἰρήνη εἶχε βαπτισθῆ τὸ προηγούμενο Σάββατο (τῶν Ψυχῶν) στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. Εἶναι Ἰατρὸς καὶ διαμένει στὸ Κάλιαρι τῆς Σαρδινίας. Ἔχει μεγάλο ζήλο γιὰ τὴν Ὁρθοδοξία καὶ ἤδη ἐργάζεται ἱεραποστολικά στὴν ὠραία πατρίδα της.

* * *

■ **Ὁ Θεὸς - Τριάς**, ἡ Ἑορτὴ τοῦ Προσώπου, ἡ Σύναξις τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀνακαινισμένη ἀνοιξιάτικη Φύσις, ὁ Παράδεισος τῆς Κοινωνίας τῶν Προσώπων, ἡ χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, τὰ Δῶρα τοῦ Θεοῦ Παρακλήτου... καὶ τόσα ἄλλα μᾶς ἐχάρισε ἡ εὐλογημένη αὐτὴ Πανήγυρις!... «Τριάς Ἁγία, δόξα Σοι»!

