

## **Ποιμαντική - Ἱεραποστολική Ἐπίσκεψις στο Κονγκό τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς**

**Μ**Ε τὴν Χάρι τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ καὶ τὴν εὐχή τοῦ ἀσθενούντος Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγματοποίησε ἄλλη μία πολυήμερη (4/17.7–24.7/6.8.2012) καὶ ιδιαίτερα ἐπίπονη ἱεραποστολική ἐξόρμησι στὸ Κονγκό, ἡ ὁποία εὐλογήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριό μας πλουσίως.

• **Πρῶτος** σταθμὸς αὐτῆς ἦταν ἡ πρωτεύουσα τοῦ Κονγκό Κινσάσα, ὅπου ἀφίχθηκε ἀεροπορικῶς μέσῳ Παρισίων, καὶ ἀνεμένετο ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμ. π. Λεωνίδα Κασέγνα καὶ ὁμάδα πιστῶν ἀπὸ ἀναπτυσσόμενες Κοινότητες στὸ Βόρειο Κονγκό.

• **Κατόπιν**, ἐγίνε μετάβασις τοῦ ἐξ Ἑλλάδος Ἐπισκόπου ἀεροπορικῶς στὴν Κανάγκα, ὅπου εὐρίσκεται τὸ πλεῖστον τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τῆς Ἱεραποστολῆς ἡμῶν. Ἐπεφυλάχθη θερμὴ ὑποδοχὴ στὴν ἀνεγειρομένη Μονὴ τῆς Ἱεραποστολῆς, ἐγὶναν Συνάξεις μὲ τοὺς Κληρικούς μας,



ὡς καὶ μὲ τρεῖς νέους Δοκίμους Μοναχοὺς, συναντήσεις μὲ πολλοὺς πιστοὺς γιὰ παροχὴ ἐνισχύσεως πνευματικῆς καὶ ὕλικῆς, ὡς καὶ μὲ



παράγοντες τῆς περιοχῆς γιὰ ρύθμισι τρεχόντων θεμάτων. Τὸ λειτουργικὸ πρόγραμμα ἦταν ιδιαίτερα ἔντονο, μὲ Θ. Λειτουργίες σὲ διαφόρους Ναοὺς μας, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων τελέσθηκαν οἱ χειροτονίες τῶν ἄχρι τοῦδε Διακόνων Ἰωάννου Ntambue καὶ Παύλου Balejawalelu σὲ Πρεσβυτέρους, ὡς καὶ τῶν Συμφοριανοῦ Kalubi, Μαξίμου Tshienda καὶ Διοδώρου Kazumba σὲ Διακόνους, γιὰ τὴν κάλυψι τῶν ἀναγκῶν ἀπομακρυσμένων Ἐνοριῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.



• **Ἐν συνεχείᾳ**, ἔγινε ὀδικὴ μετάβασις τοῦ Θεοφιλ. κ. Ἀμβροσίου στὸ Μπουτζιμάγι, διὰ δυσκολωτάτου ταξιδίου (190 χλμ. διανύθηκαν σὲ 11 ὥρες!), ὅπου ὑπῆρξαν συναντήσεις μὲ τοὺς ὀλίγους Κληρικοὺς τῆς περιοχῆς καὶ ἀρκετοὺς πιστοὺς. Στις Θ. Λειτουργίες σὲ Ναοὺς μας τῆς περιοχῆς, ἐχειροτονήθη ὁ Διάκονος Κύριλλος Ntambue Πρεσβύτερος, ὡς ἐπίσης ὁ Πρόδρομος Tshibanga Πρεσβύτερος καὶ οἱ Ἀντίπας Beya καὶ Παῦλος Tshishikedi Διάκονοι.



• **Ἀπὸ** ἐκεῖ, ἔγινε ἀεροπορικὴ ἐπιστροφή καὶ πάλι στὴν Κινσάσα, ἀπὸ ὅπου –διὰ τοῦ ποταμοῦ– ἔφθασε στὴν πρωτεύουσα Μπραζαβίλ τοῦ [Γαλλικοῦ] Κονγκό. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐπισκέφθηκε τὸν Ναὸ τοῦ





Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου καὶ ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία, τὸ πρόσφατα ἀγορασθὲν οἰκόπεδο μὲ τὴν συνδρομὴ πιστῶν μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὅπου ἤδη ἀνεγείρεται ὁ νέος Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὡς καὶ τὸν χῶρο γιὰ τὴν ἀνέγερσι Σχολείου καὶ μελλοντικῶς Ἱερᾶς Μονῆς· ἐπίσης, εἶχε συναντήσεις μὲ τοὺς ἐκεῖ Ἱερεῖς μας καὶ μὲ ἀρκετοὺς πιστοὺς.

• **Τέλος**, στὴν Κινσάσα καὶ πάλι τοῦ Κονγκό, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος προέβη στὶς χειροτονίες τεσσάρων Πρεσβυτέρων (Ἐμμανουὴλ Swato, Κλαυδίου Mbombimba, Ἰουλιανοῦ Ebhinba καὶ Προδρόμου Ndama) καὶ ἐνὸς Διακόνου (Στε-



φάνου Baiboma) ἐκ τῆς ομάδος τῶν πιστῶν, οἱ ὅποιοι προσῆλθαν ἀπὸ τὸ Βόρειο Κονγκό, μὲ παράλληλη ἔντονη κατήχησι καὶ κατάρτησί τους



στά τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἱερωσύνης. Ἐπίσης, τελέσθηκε ἡ Βάπτισις καὶ ἐνὸς ἐνηλίκου Κατηγουμένου. Ἀκόμη, ἐγίνε ἐπίσκεψις στὸ Σχολεῖο τοῦ «Ἁγίου Κυπριανοῦ» καὶ ἔλαβε χώρα ἐόρτια τελετὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀρχιερέως.

■ **Κατόπιν** δὲ τῆς ρυθμίσεως ἀναγκαίων ἐργασιῶν ὑπὲρ τῆς Ἱεραποστολῆς καὶ τῆς καταβολῆς τῶν ἀπαιτουμένων ἐξόδων γιὰ τὴν διεκπεραίωσί τους, ὡς καὶ σωματικῆς ἐξουθενώσεως ἀπὸ τὶς ἀπίστευτες γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ δεδομένα (!) κακουχίες, ταλαιπωρίες καὶ ἀσθένειες, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα ἐν εὐχαριστίᾳ στὸν Κύριο γιὰ τὴν ἐνίσχυσι καὶ εὐόδωσι τῆς θείας Σποράς στὸν ἀπομακρυσμένο Ἄγρὸ τοῦ Κογκὸ τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς!

