

Χριστουγεννιάτικη Έκδήλωση από τὰ «Ηλιοτρόπια»

ΤΗΝ Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 24.12.2012/6.1.2013, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὸν Ἱερὸ Ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸν Κολωνὸ (Πατρῶν 12) Ἀθηνῶν. Μετὰ τὴν τέλεση τῆς ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο, ἔλαβε χώρα στὴν Ἐνοριακὴ Αἴθουσα ἡ καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας, παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου Κλήμεντος, τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Πρωτοπρ. π. Ἀποστόλου Καγιόγλου, τῶν γονέων τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐνοριτῶν.



Τὰ παιδιὰ ἡλικίας 4 ἕως 15 ἐτῶν, μὲ τὶς ὅποιες ἐλλείψεις συνεπάγεται ἡ ἡλικία τους καὶ τὸ βαρὺ σχολικὸ τους πρόγραμμα, ἔδωσαν τὸν καλύτερο ἑαυτό τους γιὰ νὰ συμμετάσχουν κι αὐτὰ μὲ τὸν τρόπο τους στὴν λαμπρὴ Ἑορτὴ τῆς Θείας Γέννησης. Μὲ τοὺς ὕμνους, τὰ τραγούδια, τὰ ποιήματα καὶ κυρίως μέσα ἀπὸ ἓνα μικρὸ θεατρικὸ δρώμενο, ποὺ προετοίμασαν μὲ μεγάλο ζῆλο τὰ «Ηλιοτρόπια», μετέφεραν σὲ ὅσους τὰ παρακολούθησαν τὸ μήνυμα πὼς τὰ Χριστούγεννα χωρὶς Χριστό, μακριὰ ἀπ' τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ, τελικὰ δὲν εἶναι γιορτὴ καὶ χαρὰ, ἀλλὰ ἀφήνουν μιὰ πικρὴ αἴσθηση ἀνικανοποίητου. Χαρακτηριστικά, στὸ ἐνθῦμιο τῆς Ἐκδήλωσης ἦταν γραμμένο:

«Γνωρίζω πὼς ἂν Σὲ βρῶ δὲ θὰ χρειαστῶ πιὰ γιὰ τὸν ἑαυτό μου κανένα ἀπὸ τὰ πολύχρωμα, φανταχτερά κι ἐλκυστικὰ καλούδια ποὺ μὲ περιβάλλουν.

Ἄν ὅμως δὲν Σὲ βρῶ καὶ φέτος, μέσα μου, τότε ὅσα κι ἂν μαζέψω, ὅσα κι ἂν γευτῶ, ὅσα κι ἂν ἀγγίξω, δὲ θὰ ξεδιψάσω τὴν βαθιὰ κι ἀτελείωτη δίψα γιὰ καθαρὸ Οὐρανό, ποὺ Ἐσὺ ἔβαλες στὸ εἶναι μου.

Ἄχ καὶ νὰ Σ' εἶχα ἐδῶ...

*Μὰ πῶς μπορῶ νὰ Σ' ἔχω, ὅταν σὲ πέντε γραμμὲς ἔχω γράψει δεκαπέντε
ρήματα σὲ πρῶτο ἐνικό;*

Χωρᾶ τὸ σπῆλαιό μου Ἄλλον ἐκτὸς ἀπ' τὸ "ἐγώ" μου;

*Μὴν ξεχαστεῖς στοὺς δρόμους τῆς γῆς... Κοίτα ψηλὰ τ' ἀστέρι πὸ σὲ
ὁδηγεῖ στὴ Βηθλεέμ, στὴν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ ὅπου σὲ περιμένει ὁ Χριστὸς νὰ
κάνει φάτνη τὴν καρδιά σου».*

Στὸ τέλος τῆς Ἐκδήλωσης, τὰ παιδιά ἔδωσαν ἑορταστικὰ ἐνθύμια
στοὺς ἐπίτιμους παρευρισκόμενους, τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κλή-
μη καὶ τὸν Ἐφημέριο π. Ἀπόστολο, οἱ ὁποῖοι μὲ μεγάλη προσοχὴ καὶ
συγκατάβαση τὰ εἶχαν παρακολουθήσει. Ἐλαβαν βέβαια κι ἐκεῖνα
τὴν ὑλικὴ ἐπιβράβευση τοῦ κόπου τους. Σημαντικότερο ὅμως ἦταν τὸ
δῶρο πὸ ἐλπίζουμε νὰ πῆραν ὅλοι ὅσοι συμμετεῖχαν καὶ ὅσοι παρα-
κολούθησαν τὴν Ἐκδήλωση τῶν «Ἡλιοτροπίων»: ἡ ὑπενθύμιση νὰ
γορτάσουμε συνειδητὰ Χριστούγεννα, μὲ εἰρηνικὴ, γαλήνια ψυχὴ,
ὥστε νὰ γίνει πραγματικότης ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος «ἐπὶ γῆς εἰρήνη».

Οἱ Κατηγήτριες