



Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας στὴν χιονισμένη Σουηδία

Τὴν Δευτέρα, 19.2./3.3.2013, ἐπανηγύρισε μὲ μοναχικὴ σεμνότητα καὶ ἀπλότητα τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας στὸ Γκρίλμπυ στὴν Σουηδία.

Γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν ἴδρυσι τῆς Μονῆς τὸ 1988, ἡ Κτητόρισσα, ἀείμνηστος Γερόντισσα Φιλοθέη (†16/29.11.2012), ἦταν



παροῦσα μόνο ἐν πνεύματι. Ἡ χαρὰ τῆς ὡστόσο γιὰ τὴν συνέχισι τῆς Μονῆς, ὅπου εἶχε ζήσει ἐπὶ τόσα ἔτη ἐν προσευχῇ καὶ ἡσυχία, ἦταν αἰσθητὴ σὲ ὄλους τοὺς παρόντες, καὶ μετέδωσε ἰδιαίτερη χάρι καὶ εὐφροσύνη στὴν Πανήγυρι.

Οἱ Ἀδελφές Μαγδαληνὴ καὶ Λυδία, οἱ ὁποῖες ἔλαβαν τὴν μοναχικὴ τους κατάρτισι στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ἐν Ἑλλάδι, προτοῦ ἀποσταλοῦν στὴν Μονὴ τῆς Σουηδίας τὸν Αὐγούστο τοῦ 2011, ἔψαλαν τὸν Ὕμνον καὶ τὴν Θεία Λειτουργία στὰ Ἑλληνικά, Σουηδικὰ καὶ Ἀγγλικά.

Στὴν ἐόρτιο Ὀμιλία του, ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας Ὕκερstrom, ὁ Ἐφημέριος τῆς Μονῆς ἐπὶ δέκα ἑπτὰ (17) ἔτη,





ἐξέφρασε τὴν συγκίνησί του γιὰ τὴν Πανήγυρι τοῦ Ἑσυχαστηρίου πρώτη φορὰ χωρὶς τὴν Γερόντισσα Φιλοθέη, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ τὴν χαρὰ του βλέποντας τοὺς σπόρους ποὺ ἐκείνη εἶχε φυτέψει, τώρα νὰ φέρουν καρπούς.

Ἐξήγησε ὅτι «μία μοναστικὴ κοινότητα ἀποτελεῖ ἕναν τόπο συνεχοῦς μετανοίας, καὶ ἐπομένως ἕνα καταφύγιο προσευχῆς γιὰ ὅσους ἐν τῷ κόσμῳ ἐπιθυμοῦν νὰ τροφοδοτήσουν τὶς πνευματικὲς μπατταρίες τους».

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ πιστοὶ προσεκλήθησαν νὰ προσκυνήσουν τεμάχιο τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης (δῶρο στὴν Μονὴ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Φυλῆς Ἀττικῆς).

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπραγματοποιήθη ἡ καθιερωμένη Λιτανεῖα τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας στὸ χιονισμένο τοπίο τοῦ Ἑσυχαστηρίου, μὲ κατάληξι στὸν τάφο τῆς Γεροντίσσης Φιλοθέης.

Ἐπειτα ἀπὸ ἕνα λιτὸ γεῦμα, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἡ ἀδ. Μαγδαληνὴ ἀνέγνωσε τὸν Βίο τῆς Ἁγίας Φιλοθέης στὰ Σουηδικά, ἐτελέσθη Τρισάγιον στὸν τάφο τῆς Γεροντίσσης Φιλοθέης.



Πολλοὶ πιστοὶ ἐξέφρασαν τὴν πνευματικὴν χαρὰ τους ἐπὶ τῇ περιστάσει. Ἕνας προσκυνητῆς ἀνεφώνησε: «Μόνο μία ὥρα ἀπόστασι ἀπὸ τὸ σπίτι, καὶ ὅμως εἶναι ὡς νὰ εἶσαι στὴν Ἑλλάδα!...».

Προτοῦ ἀναχωρήσουν, δόθηκε σὲ κάθε πιστὸ ἕνα ἀντίγραφο τοῦ Βίου τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, τὸ ὁποῖο εἶχαν ἐτοιμάσει οἱ Ἀδελφὲς πρὸς δόξαν Θεοῦ, πρὸς ἔπαινον τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Μάρτυρος Φιλοθέης, καὶ εἰς ἔνδειξιν εὐγνώμονος μνήμης τῆς σεβαστῆς καὶ ἀγαπητῆς μας ἀειμνήστου Γεροντίσσης Φιλοθέης.