



Τὰ Πνευματικὰ Ὅπλα τοῦ νέου μας Ἡγουμένου

Ἡ Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον καὶ Χειροθεσία εἰς Ἀρχιμανδρίτην καὶ Πνευματικὸν τοῦ νέου Προεστῶτος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς



«**Ἡ Θεία Χάρις**, ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα», ὠλοκλήρωσε σήμερα, Κυριακὴ 1ῆ Ἰουλίου 2013 ἐκ. ἡμ., διὰ χειρῶν τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Προεδρεύοντος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ Πνευματικοῦ τῆς Ἀδελφότητος μας, Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ. Κυπριανοῦ, τὸν πνευματικὸ ἐξοπλισμὸ τοῦ νέου Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, ὁ ὁποῖος τρεῖς ἡμέρες πρὶν (29. 6. 2013 ἐκ. ἡμ.) εἶχε χειροτονηθῆ εἰς Διάκονον.

Μέσα σὲ Πασχάλια Λειτουργικὴ χαρὰ καὶ μὲ τις βροντερὲς ἐπευφημίες «Ἄξιος!» ὄλων τῶν παρευρισκομένων, Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν, ἡ Χάρις τῆς Πεντηκοστῆς τὸν ἐνέδυσσε μὲ τὴν φωτεινὴ στολὴ τῆς Ἱερωσύνης καὶ προεχείρισε αὐτὸν σὲ Ἀρχιμανδρίτη καὶ Πνευματικὸ.

Μετὰ ἀπὸ πενήντα δύο ἔτη λαμπρᾶς Ἡγουμενίας τοῦ πολυσεβάστου Πνευματικοῦ μας Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ (+ 17. 5. 2013), ὁ Ἀρχιμανδρίτης πλέον Θεοδόσιος, παραλαμβάνει, ὅπως τόνισε σὲ λογύδριό του ὁ χειροτονήσας αὐτὸν Ἐπίσκοπος, ἐπαξίως τὴν «σκυτάλη» τῆς Ἡγουμενίας, ἀναλαμβάνει τοὺς οἴακας (τὸ τιμόνι), τῆς ἱστορικῆς Μονῆς μας, προκειμένου νὰ τρέξη μὲ τὴν σειρά του τὸν καλὸν

ἀγῶνα καὶ νὰ τὴν ὀδηγήσῃ, μέσα ἀπὸ τὴν πολυκύμαντη θάλασσα τοῦ κόσμου τούτου, στὸν ἀσφαλὴ λιμένα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Μία σταυρική, ἀλλὰ καὶ ἀναστάσιμη πορεία ἀρχίζει γιὰ τὸν Ἀδελφὸ, Ἡγούμενο καὶ Γέροντά μας, ἐφ' ὅσον ὅπως προσφυῶς ἀναφέρθηκε: *Ἡγουμενία δὲν σημαίνει ἐξουσία, τιμὴ καὶ δόξα κοσμική, ἀλλὰ εὐθύνη, προσφορά καὶ θυσία, στὸν βωμὸ τῆς ὠφέλειας τοῦ ἄλλου, τοῦ «πλησίον», τοῦ Ἀδελφοῦ, τοῦ Χριστοῦ.*

Μετὰ τὴν τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ καθιερωμένου κεράσματος, ἀντιπρόσωποι τῶν Μοναστικῶν Κοινοτήτων τῆς Μητροπόλεώς μας, τῶν Συλλόγων αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπλοὶ πιστοὶ κατέθεσαν τὶς ἀνθοδέσμες τῶν θερμῶν εὐχῶν τους στὸν νέο «οἰακοστρόφο» (τιμονιέρη) τῆς Μονῆς καὶ ἀπέδειξαν μὲ ἐνάργεια, ἀλλὰ καὶ συγκινητικὸ τρόπο τὴν ἀρραγῆ ἐνότητα τῆς Πνευματικῆς Κληρονομίας τοῦ ἀείμνηστου Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ.

Στὴν τράπεζα ἀγάπης, ἡ ὁποία παρατέθηκε, ὅπως κάθε Κυριακὴ στὸ ἄβατο τῆς Μονῆς, ἡ Ἀδελφότητα προσέφερε δῶρα καὶ εὐχὲς στὸν Σεβαστὸ νέο τῆς Ἡγούμενο καὶ Γέροντα, ἀλλὰ καὶ μία μυστικὴ ὑπόσχεσι: νὰ τὸν βοηθήσῃ «πάσῃ δυνάμει» στὴν δύσκολη διακονία του, ὥστε ὅλοι μαζί νὰ συνεχίσουμε τὴν ποντοπορία μας πρὸς τὸν ἀχείμαστο λιμένα τῆς Ἀγκάλης τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

