

**Ἡ Πανήγυρις
τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου
᾽Οσίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ
στὸν Ἐλαιῶνα Σερρών**

ΤΗΝ Πέμπτη, 19.7/1.8.2013, ἐπανηγύρισε τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριον τοῦ ᾽Οσίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ στὸν Ἐλαιῶνα Σερρών, ὅπου διαμένει τὴν περίοδο τοῦ θέρους ἢ ὀλιγάριθμος Ἀδελφότης Μοναζουσῶν τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γερασίμου Πετροπόλεως Ἀττικῆς, ὑπὸ τὴν Ἡγουμένην Γερόντισσα Ἀναστασία.



Τὴν ἐόρτιον Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γλυκερίου Ἀγιοκυπριανίτου ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Βιταλίου Ἀλμανίδη ἀπὸ τὴν Κατερίνη. Παρέστησαν ἀρκετοὶ προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴν γύρω περιοχῇ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἐκοινώνησαν.

Στὴν Ὀμιλία του, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀνεφέρθη στὴν προσευχητικὴ καὶ λειτουργικὴ εὐλάβεια τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, γεγονός που χαρακτηρίζει γενικὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Ρώσους Ἀδελφούς· ἐπίσης, ἀνεφέρθη στὸν τρόπο ἀντιμετώπισεως τῶν πειρασμῶν διὰ τῆς προσευχητικῆς καταφυγῆς μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὡς καὶ στὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς μας, ὅπως τὸ ἔθετε ὁ Ἅγιος Σεραφεῖμ, δηλαδὴ στὴν ἀπόκτησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἢ ὁποῖα φανερώνεται στὴν ζωὴ ὡς Εἰρήνη καὶ Χαρά· εὐχήθηκε δὲ νὰ χαρακτηρίζεται καὶ ἡ δική μας ἢ ζωὴ ἀπὸ τὰ εὐλογημένα αὐτὰ γνω-



ρίσματα, για να είμαστε αληθινά πρόσωπα, ευεργετικά για όλους.

Ακολουθως, έγινε Λιτανεία της Εικόνας του έορταζομένου Αγίου πέριξ του Ναού και εὐλογήθηκε πρὸ αὐτοῦ Ἄρτοκλασία.

Τέλος, προσεφέρθησαν κεράσματα καὶ εὐλογίες, ὁ δὲ ἐπισκέπτης Ἐπίσκοπος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἰδῆ ἐνισχυτικῶς πιστοὺς μας ἐκ τοῦ πλησίον, ὅπως καὶ τὴν ὑπὸ τὴν ἀσθενοῦσα Γερόντισσα Ἀναστασία μικρὰ Ἀδελφότητα τῶν Μοναζουσῶν.

