

**Ἡ Κοίμησις καὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία  
τῆς Γεροντίσσης Μακρίνης Μοναχῆς  
Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  
Ἀγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς**



**Τ**ΗΝ Τρίτη τὸ βράδυ, 7/20.8.2013, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, κατόπιν μακρᾶς ἀσθενείας, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Γερόντισσα Μακρίνα Μοναχή.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία αὐτῆς ἐνῆλθε τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 8/21 Αὐγ., ἀπὸ τοῦς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Ὁρεῶν κ. Κυπριανό, Τοποτηρητὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ Πνευματικὸ τῆς μεταστάσης ὅπως καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ὡς καὶ Κληρικούς μας, παρέστησαν δὲ συμπροσευχόμενοι Μοναχῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγίων Ἀγγέλων, οἱ ὁποῖες καὶ ἔψαλαν, μετὰ τῆς Καθηγουμένης Αὐτῶν Γεροντίσσης Ταξιαρχίας Μοναχῆς, Μοναχῆς καὶ ἀπὸ ἄλλες Μονές, ὡς καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Δήμαρχος Ἀχαρνῶν κ. Σωτήριος Ντουῖρος.



Ὁμιλίες γιὰ τὴν περίστασι ἐξεφώνησαν οἱ δύο παρόντες Ἀρχιερεῖς.

Ἀκολούθησε ὁ τελευταῖος ἀσπασμὸς καὶ ἡ μεταφορὰ τοῦ Λειψάνου στὸ Κοιμητήριο τῆς Μονῆς, ὅπου ἡ μεταστάσα ἐναπετέθη στὸν τάφο τῆς προηγουμένης Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Γεροντίσσης Παρασκευῆς, κατὰ τὴν ἐπιθυμία τῆς.

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη ὑπὸ τῆς ἀπορφανισθείσης Ἀδελφότητος ἡ Τράπεζα τῆς συγχωρήσεως.

**Ἡ Γερόντισσα** Μακρίνα, κατὰ κόσμον Μαρία Κεραμιδᾶ, γεννήθηκε στὸν Πειραιᾶ τὸ 1933. Σὲ ἡλικία 7 ἐτῶν ἔμεινε ὄρφανὴ ἀπὸ πατέρα, ὁ ὁποῖος ἔπεσε μαχόμενος ὑπὲρ τῆς Πατρίδος στὸ ἀλβανικὸ μέτωπο.

Σὲ ἡλικία 22 ἐτῶν, τὸ 1955, ἔφυγε ἀπὸ τὴν οἰκία της γιὰ νὰ μονάσει, ἀπὸ μεγάλῃ ἀγάπῃ γιὰ τὸν Νυμφίον τῶν ψυχῶν μας Κύριον Ἰησοῦ Χριστό, κατόπιν σημείου ποὺ τῆς ἔδειξε ἱερὸ Εἰκόνισμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τὸ ὁποῖο εἶχε. Ἐσκόπευε νὰ μεταβῇ γιὰ ἀφιέρωσι στὴν ἀκμάζουσα τότε Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου στοὺς Θρακομακεδόνες («τοῦ Παρθενίου» λεγομένη), τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ἀλλὰ ἔκανε «λάθος» στὴν συγκοινωνία καὶ βρέθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὶς Ἀχαρνές, ἐπίσης τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ὅπου θεώρησε ὅτι τὴν ἐκάλεσε ὁ Κύριος καὶ ἡ ἀγαπητὴ της Ἁγία Παρασκευὴ γιὰ νὰ μείνῃ, ὅπως καὶ ἔγινε!

Ἐπετάγη στὴν πρώτη Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Γερόντισσα Χριστονύμφη († 1973), ἡ ὁποία μετὰ τοῦ Πνευματικοῦ καὶ Κτήτορος τῆς Μονῆς Γέροντος Ἱερωνύμου († 1943) συνεκοπίασε καὶ συναγωνίσθηκε γιὰ τὴν ἴδρυσιν τῆς Μονῆς ἀπὸ τοῦ 1930 κ.έ. καὶ τὴν ἀνάπτυξιν αὐτῆς.

Ἡ μεταστᾶσα Γερόντισσα Μακρίνα ἐκάρη Μεγαλόσχημος Μοναχὴ κατὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στὶς 26 Ἰουλίου τοῦ 1962, ἀπὸ τὸν νεοχειροτόνητο τότε Ἐπίσκοπο Σαλαμίνοσ Γερόντιο, λαβοῦσα τὸ ὄνομα τῆς μεγάλῃς Ὁσίας Ἀδελφῆς τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ἀπὸ τὸ 1973 ἕως τὸ 1996, ἡ Γερόντισσα Μακρίνα διατελοῦσε στὴν ὑποταγὴ τῆς δευτέρας Ἡγουμένης τῆς Μονῆς Γεροντίσσης Παρασκευῆς, ἡ ὁποία πρὸ τῆς Κοιμήσεώς της, σὲ μία ἐποχὴ συγκεχυμένη στὰ τοῦ Πατρίου, συνεβούλευσε τὴν Ἀδελφότητα νὰ προσφύγῃ στὴν πνευματικὴ σκέπη τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, τὸν ὁποῖον ἐγνώριζαν στὴν Μονὴ καὶ ἐκτιμοῦσαν βαθύτατα.

Μετὰ τὴν Κοίμησιν τῆς Γεροντίσσης Παρασκευῆς, ἡ μικρὰ ἐναπομείνασα Ἀδελφότης ὑπήχθη πράγματι στὴν Ἐκκλησιαστικὴ μας Δικαιο-



δοσία καὶ ἀπὸ ὑπακοὴν στὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην κ. Κυπριανὸν ἡ Γερόντισσα Μακρίνα ἐδέχθη νὰ ἀναλάβῃ ὡς τρίτη Ἡγουμένη στὴν ἱστορικὴ καὶ εὐλογημένη Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἐνεθρονίσθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. κ. Κυπριανοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, 6.4.1996 ἐκ.ἡμ., καὶ ἔκτοτε ὁ πνευματικὸς σύνδεσμος μεταξύ των ἦταν ἰσχυρὸς καὶ βαθύς.

Ἡ Γερόντισσα Μακρίνα ἀγωνίσθηκε γιὰ τὴν ἀνάδειξι τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία ἐδοκιμάσθη ποικιλοτρόπως, ἀλλὰ καὶ προώδευσε ἐν παντί. Ἡ Ἀδελφότης αὐξήθηκε ἀριθμητικὰ καὶ ἄρχισε νὰ ἀνακαινίζεται καὶ κτηριακὰ, ἡ δὲ Ἱερά αὐτὴ ἀποτελέσει καὶ ἀποτελεῖ μία πνευματικὴ ἐστία Ὁρθοδόξου Μαρτυρίας, μὲ ἐμπρακτὴ καὶ πολύτιμη συνδρομὴ καὶ στὸ Ποιμαντικὸ ἔργο τῆς Ἱεραῖς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ Γερόντισσα Μακρίνα ἦταν ἄνθρωπος εὐθύς καὶ εἰλικρινῆς, ἀπλὸς καὶ ἀνυπόκριτος. Εἶχε ἀγάπη, φροντίδα, λεπτότητα, διάκρισι καὶ ταπεινώσι. Βοηθοῦσε μὲ κάθε τρόπο τὴν Ἀδελφότητα, μεταδίδουσα ὅ,τι ἦταν ὠφέλιμο καὶ σημαντικό, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῆ ἡ ὁμαλὴ συνέχεια τοῦ βίου Αὐτῆς.

Τὸ 2010 ἄρχισε νὰ δοκιμάζεται πλέον ἔντονα ἡ ὑγεία τῆς, διότι λόγῳ διαβήτου, εἶχε μεγάλη καρδιακὴ καὶ νεφρική ἀνεπάρκεια. Τὰ τρία τελευταῖα χρόνια, καὶ μάλιστα τὸ τελευταῖο ἔτος τῆς ζωῆς τῆς, ὑπέφερε τὶς ἀσθενειὲς τῆς καρτερικὰ, προετοιμαζομένη γιὰ τὸ ταξίδι τῆς αἰωνιότητος.

Ἐξέπνευσε κατόπιν πνευματικῆς προετοιμασίας τὴν ἐπομένη τῆς Μεταμορφώσεως, ὀλίγες ἡμέρες πρὸ τῆς Παναγίας μας, ὀλίγο μετὰ τὴν Πανήγυρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, καὶ περίπου τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν Κοίμησι τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν κ. Κυπριανοῦ. Τὴν συνώδευσαν οἱ εὐχῆς ἀπάντων γιὰ συγχώρησι καὶ αἰῶνια ἀνάπαυσι ἐν σκηναῖς δικαίων.

Μακρίνης Μοναχῆς Καθηγουμένης, εἴη ἡ μνήμη αὐτῆς αἰωνία!

