

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Παναγίας Μυροβλύτισσας στὶς Ἀχαρνές Ἀττικῆς

ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 5/18.5.2014, ἐπανηγύρισε ὁ Προκνηματικὸς Ναὸς τῆς Παναγίας Μυροβλύτισσας στὶς Ἀχαρνές Ἀττικῆς.

Τῇ ἀδείᾳ καὶ εὐλογίᾳ τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μετὰ τοῦ Κτήτορος Αἰδεσμ. π. Ἰωάννου Λερούνη καὶ τῶν Ἀγιοκυπριανιτῶν Ἱερομ. π. Ἰλαρίωνος καὶ Ἱεροδ. π. Γαβριήλ.

Ἐψαλαν οἱ Ἱεροψάλται Χρῆστος Παπαδόπουλος καὶ Εὐάγγελος Βεργίνης.

Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πανηγυριστῶν, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων συμμετεῖχαν στὴν Θεία Εὐχαριστία.

Στὴν Ὁμιλία του ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὅποια ἔσπευσε ἐν Χριστῶ εἰς ἀναζήτησίν μας, ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, μὲ ἀναμονὴ καὶ ἐλπίδα τῆς μεταστροφῆς καὶ σωτηρίας μας. Ὁ Κύριός μας μὲ πείνα καὶ δίψα ἀνέμενε τὴν ἁμαρτωλὴ Σαμαρείτιδα στὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, τὴν ὁποίαν μετέβαλε σὲ Ἰσαπόστολο καὶ Ἀγία Φωτεινή. Αναμένει ἐπίσης καὶ ἐμᾶς στὶς ὁδοὺς τῆς ζωῆς μας, μὲ τὸν ἴδιο πόθο γιὰ τὴν σωτηρία μας, γιὰ νὰ ἀναπέμψουμε τὴν ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ θεία Προσκύνησι καὶ

Λατρεία Του, ὥστε νὰ εὑρουμε τὴν θεραπεία καὶ ἀποκατάστασί μας στὴν Βασιλεία Του ἐπὶ γῆς καὶ ἐν Οὐρανῶ. Ὅμως, ἀπαιτεῖται πρὸς τοῦτο ἡ εἰλικρινὴς μετάνοιά μας, ἡ ἐγκατάλειψις τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, πονηρίας καὶ ἀνυπακοῆς καὶ ἡ προσκόλλησις καὶ ἔνωσις μας μὲ τὸν Κύριό μας στὴν Πίστι, τὴν Ἀρετὴ καὶ τὰ Ἅγια Μυστήρια. Ὅσο ἐμμένουμε στὴν ὁδὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀπωλείας, θὰ δρέπουμε τοὺς πικροὺς καρποὺς τῆς πνευματικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία βιώνεται ποι-



κιλότροπα στις ημέρες μας. Τέλος, ανεφέρθη στην αναμενόμενη αποστατική και προκλητική Οικουμενιστική συνάντησι Πάπα και πατριάρχου Βαρθολομαίου στα Ίεροσόλυμα, καλέσας σὲ ἔμμονη στὰ παραδεδομένα καὶ ἀπευθύνας κλήσι σὲ μετάνοια ὅσων εἶτε ἀπὸ ἀδιαφορία εἶτε ἀπὸ ἔλλειψι ὁμολογιακοῦ φρονήματος καὶ ζήλου, δέχονται ἢ ἀνέχονται τὴν κατάκριτη κοινωνία μὲ τὴν κορυφουμένη αἴρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.



Ἀκολούθησε Ἀρτοκλασία ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ καὶ Λιτανεὶα τοῦ θαυματουργοῦ Εἰκονίσματος πέριξ Αὐτοῦ.

Στοὺς πιστοὺς διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο καὶ θεῖες εὐλογίες.

