

† **Γερόντισσα**
Παρθενία Μοναχή
(1923-2014)



ΤΙΣ πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 22.5/4.6.2014, έκοιμήθη ανάλαφρα έν Κυρίω, μετά σύντομη ασθένεια, ή Γερόντισσα Παρθενία Μοναχή, στον Οίκο του Αγίου Ίωσήφ του Μνήστορος, όπου και τὸ Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας Πορταΐτισης, στην Φυλή Αττικής.



Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς ἐψάλη τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, στὸ Ναῦδριο τοῦ Αγίου Ίωσήφ, ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ καὶ τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη, ὡς καὶ Κληρικούς μας. Ἐψαλαν Μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Αττικής. Παρέστησαν Μοναχές καὶ ἀπὸ ἄλλες Μονές, ὡς καὶ πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν. Σύντομες ἐπικήδειες Ὁμιλίες ἐκφώνησαν οἱ δύο Ἀρχιερεῖς.



Μετὰ τὴν Ἀκολουθία, ή σορὸς τῆς μεταστάσης μετεφέρθη στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων στὶς Ἀφίδνες, ὅπου καὶ ἐτάφη.

* * *

Ἡ κατὰ κόσμον Παγώνα Σμυρναίου ἐγεννήθη στὸν Πειραιᾶ τὸ 1923. Διετέλεσε Νοση-

λεύτρια καὶ Προϊσταμένη στὸ Ναυτικὸ Νοσοκομεῖο Πειραιῶς.

Συνεδέθη μὲ τὸν γνωστὸ Πνευματικὸ Ἀρχιμ. π. Μερκούριο Καλοσκάμη, ὁ ὁποῖος ἐφημέρευε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ

Κυρίου στήν Καλλίπολι Πειραιῶς τοῦ Πατρῖου Ἡμερολογίου.

Ἐξεδήλωσε τήν ἐπιθυμία νά μονάση καί ἀπεστάλη ὑπό τοῦ Πνευματικοῦ της σέ διάφορες Μονές, γιά νά διαπιστώση ποῦ θά ἤμποροῦσε νά παραμείνη γιά Μοναχή. Τελικά, κατέληξε στούς Ἁγίους Τιμόθεο καί Μαύρα στήν Κάρυστο Εὐβοίας, ὅπου καί παρέμεινε. Ἐκεῖ μετέβη ὁ Πνευματικός της π. Μερκούριος, ὁ ὁποῖος καί τήν ἔκλειρε Μεγαλόσχημο Μοναχή μέ τὸ ὄνομα Παρθενία, περὶ τὸ 1972. Τὸ ὄνομα αὐτὸ μελετοῦσε καί ποθοῦσε πράγματι ἡ Γερόντισσα, χωρὶς ὅμως νά τὸ εἰπῆ σέ κάποιον· ὁ δὲ Γέροντας τῆς ἐκμυστηρεύθηκε, ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ τὸ ἀπεκάλυψε ὁ Φύλακας Ἄγγελός της!

Στὴν Κάρυστο παρέμεινε ἐπὶ μερικὰ ἔτη, καθοδηγουμένη ὑπὸ τοῦ Πνευματικοῦ πατρός της, ὁ ὁποῖος τῆς καλλιεργοῦσε ἰδιαίτε-
ρως τὴν ἀρετὴ τῆς Ἀγάπης, στήν ὁποῖαν εἶχε ἰδιαίτερη κλίσι καί ἔφεσι.

Ἡ Γερόντισσα μετεκλίθη στὸν Πειραιᾶ περὶ τὸ 1980, στὸ «Μερκούρειον Ἰδρυμα» στήν Ἀμφιάλη, προκειμένου νά ἀναλάβη τίς ὀλίγες Ἀδελφές Μοναχές ποῦ διέμεναν σέ αὐτό, ἐφ' ὅσον ὁ Γέροντας Μερκούριος, ὁ ὁποῖος στὸ μεταξύ εἶχε χειροτονηθῆ Ἐπίσκοπος μέ τὸν τίτλο Κνωσσοῦ ἀρχᾶς τοῦ 1979, ἀσθένησε σοβαρῶς καί ἐπέκειτο ἡ Κοίμησίς του.

Μετὰ τὴν Κοίμησι τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου Μερκουρίου († 1980), τὸν ὁποῖον ἡ Γερόντισσα ὑποδειγματικὰ ὑπηρέτησε καί μάλιστα ἐπιμελήθηκε τὴν ἔκδοσι βιβλίου-ἀφιερώματος σεβασμοῦ στήν μνήμη του τὸ 1989, καί ὁ ὁποῖος ἐτάφη στήν Ἱερὰ Μονή μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης, ἡ ἀείμνηστος ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη τῶν Ἀδελφῶν καί συνεδέθη ἔκτοτε πνευματικῶς μέ τὸν μακαριστὸ Γέροντα καί Μητροπολίτη μας Κυπριανὸ († 2013), τὸν ὁποῖον ἐσέβeto καί ἐκτιμοῦσε ἀπεριορίστως.

Περὶ τὸ 1993, τῆ προτροπῇ τοῦ Σεβασμ. Κυπριανοῦ, ἡ Γερόντισσα ἐγκατεστάθη στὸ Οἶκημα τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ στήν Φυλὴ, μέ τίς ὀλίγες γηραιές Μοναχές της, ὅπου συνέχισε τὴν διακονία αὐτῶν, ἀλλὰ καί ἐτέρων γηραιῶν καί ἀσθενῶν προσώπων. Καί ὅπως ἦταν Προϊσταμένη σὲ Νοσοκομεῖο κατὰ κόσμον, ἔτσι παρέμεινε καί στὸ ὑπόλοιπον τοῦ μακροῦ βίου της, Προϊσταμένη σὲ ἔργα ἀγαθὰ, στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καί τοῦ συνανθρώπου.

Ἀγαποῦσε καί εὐλαβεῖτο ἰδιαίτερος τὴν Παναγία μας, ἀπαγ-
γέλουσα συχνὰ τοὺς Χαιρετισμούς Της.

Ἦταν ἄνθρωπος Ἀγάπης, προσφορᾶς, φιλανθρωπίας, ἐλεημο-

σύνης, θυσίας καὶ διακονίας. Ἀγαπητὴ σὲ ὅλους καὶ συμπαθῆς.

Ὁ Κύριός μας νὰ τὴν ἀναπαύσῃ μετὰ τῶν Δικαίων καὶ δὴ μετὰ τῶν ἀοιδίμων Πνευματικῶν Αὐτῆς Μερκουρίου καὶ Κυπριανοῦ τῶν Ἀρχιερέων!

