



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Ὑπὸ τὴν παρηγορητικὴν δρόσον τῆς προσφάτου Ἐνώσεως

Ἡ Πανηγυρὶς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμά καὶ Δαμιανοῦ στὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ τῆς Ἐλευσίνος 1η Ἰουλίου 2014 ἐκ.ἡμ.



Ὁ ἱστορικὸς Ναὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ἐλευσίνα, πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμά καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἐκ Ρώμης, ἐπανηγύρισε ἐφέτος μὲ ἰδιαίτεραν λαμπρότητα, ὑπὸ τὴν παρηγορητικὴν δρόσον τῆς προσφάτου Ἐνώσεως τῶν

Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.

Συμμετείχαν, τόσο κατὰ τὴν παραμονὴν στὸν Μέγα Πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, ὅσο καὶ τὴν πρωΐαν στὸν Ὁρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία, οἱ Σεβασμ. Μητροπολίται Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Ὁ δραστήριος καὶ ἀκάματος Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος (Κανατσούλης) προεξήρχε τῆς πλειάδος τῶν συμμετασχόντων Ἱερομονάχων καὶ Πρεσβυτέρων: π. Θεοκλήτου (Σταύρου), π. Σεραφεῖμ (ἐκ Ρωσίας), π. Καλλινίκου (Ἡλιοπούλου), π. Κωνσταντίνου (Σωτηριάδου), π. Μιχαήλ (Κωνσταντινίδου), π. Σωτηρίου (Γιούλη), π. Θεοφίλου (Δελαπόρτα), π. Χρηστοῦ, οἱ ὅποιοι εἶχαν συμπαραστάτας τὸν Ἱεροδιάκονον π. Γαβριήλ Ἀγιοκυπριανίτη καὶ πέντε Ὑποδιακόνους.

Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐγίνε ἡ Λιτάνευσις ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς περιοχῆς τῶν





Τερῶν Λειψάνων καὶ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων μὲ πᾶσαν λαμπρότητα καὶ τὴν συμμετοχὴ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Μάνδρας καὶ Εἰδυλλίας.

Στὰ ἱερὰ Ἀναλόγια ἔψαλαν οἱ δόκιμοι Τεροψάλτες Γεώργιος Χρονόπουλος (δεξιὸς) καὶ Κυπριανὸς Κατσούδας (ἀριστερός).

Ἡ συμμετοχὴ τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ ἦταν πολὺ μεγάλη, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Ἀξιότιμου Δημάρχου Μάνδρας καὶ Εἰδυλλίας κ. Γεωργίου Δρῖκου καὶ ἐκπροσώπων τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως.

Ὁ Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος ὠμίλησε στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀναφερθεὶς ἐν συντομίᾳ, στὰ χαρίσματα κάθε Μέλους τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα ὅταν *συλλειτουργγοῦν*, ὁδηγοῦν στὸ Μεῖζον Χάρισμα: τὴν Ἀγάπη, μὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις της, ὅπως τὶς περιγράφει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος.

Ὁ Σεβασμ. κ. Κυπριανὸς ὠμίλησε στὸ Κοινωνικὸν ἐκτενέστερα καὶ ὑπενθύμισε, ὅτι «ἡ βάσις καὶ τὸ θεμέλιο τῆς σημερινῆς Μνήμης-Ἑορτῆς εὐρίσκεται στὴν φράσι τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς: “Ἴδὼν (ὁ Ἰησοῦς) τοὺς ὄχλους **εὐσπλαγχνίσθη** περὶ αὐτῶν (ἔνοιωσε συμπόνια γι’ αὐτούς), ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι (ἀποκαμωμένοι) καὶ ἐρριμένοι (ἐγκαταλελειμμένοι) ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα” (Ματθ. θ’ 36)»... «οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἦσαν οἱ φορεῖς τῆς **Θεϊκῆς Εὐσπλαχνίας**, τῆς **Ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ** στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Καὶ οἱ Διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπως οἱ σημερινοὶ τιμῶμενοι Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμάς καὶ Δαμιανός, ἦσαν **Μέτοχοι τῆς Ζωῆς τοῦ Θεοῦ, Μέτοχοι τῆς Εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ**. Καὶ εὐσπλαγχνίζοντο τὸν ἀποκαμωμένο καὶ ἐγκαταλελειμμένο Λαὸ τοῦ Θεοῦ· καὶ παρηγοροῦσαν τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ: “παρακαλεῖτε, παρακαλεῖτε τὸν Λαόν μου, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ”»...

«αὐτὸ ἦταν ἀνέκαθεν –πολὺ περισσότερο ὁμως σήμερα– τὸ κεντρικὸ Μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ Ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὕψιστο χρέος κάθε Χριστιανοῦ προσωπικά: ἡ **Συμπόνια**, ἡ **Εὐσπλαχνία**, ἡ **Παρηγορία** τοῦ συνανθρώπου μας, τοῦ Ἀδελ-



φοῦ μας...»... «ὅταν γινώμεθα **Μέτοχοι τῆς Ζωῆς τοῦ Θεοῦ**, τότε γινόμεθα **Μέτοχοι τῆς Ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ**· τότε ἡ γῆ ὀλόκληρη γεμίζει ἀπὸ τὸν Θεό»... «μὲ ἄλλα λόγια, ὅταν ζοῦμε μίαν γνήσια Ἐκκλησιαστικὴ Ζωή, μὲ κέντρο τὴν **Εὐσπλαγχνία**, τότε ἀποκαλύπτουμε-φανερώνουμε τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἀλήθειά Του στὸν κόσμον»... «ἓνα ἄλλο μεγάλο ζήτημα τῆς Χριστιανικῆς Ζωῆς, τὸ ὁποῖο εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένο μὲ τὴν Εὐσπλαγχνία, εἶναι τὸ ζήτημα τῆς **ἐν Χριστῷ Ἐλευθερίας**· «μόνο ἐκεῖνος ποὺ ἔχει **Ἀγάπη** εἶναι **Ἐλεύθερος**· καὶ μόνο ἐκεῖνος ποὺ εἶναι **Ἐλεύθερος** μπορεῖ νὰ ἔχη **Ἀγάπη**. **Ἀγάπη** καὶ **Ἐλευθερία** εἶναι ἀλληλένδετα καὶ ἀλληλο-περιχωρούμενα. **Ἐφ' ὅσον ἀγαπῶ εἶμαι Ἐλεύθερος, καὶ ἐφ' ὅσον εἶμαι ἐλεύθερος ἀγαπῶ**. Ἡ **Ἀσκήσις τῆς Ἀγάπης** καὶ ἐπομένως τῆς **Ἐλευθερίας** μας, εἶναι ἡ καθημερινή μας προσπάθεια γιὰ τὴν **Ἀγιότητα**. Ἡ **Ἀγιότης** δὲν κρύβεται μόνο **στὴν Ἐρημο**, ἀλλὰ ἀποκαλύπτεται στὴν καθημερινή μας ζωὴ μὲ πράξεις φαινομενικὰ ἀσήμαντες, ἀλλὰ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολύτιμες, γεμάτες ἀπὸ τὴν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...».



Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!

