



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὴν Μνήμη τῆς ἰδιαίτερας Προστάτιδος τῶν Ἀγρυπνιῶν Μετανοίας

Κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας 19η Φεβρουαρίου 2015 ἐκ. ἡμ.

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, τὸ βράδυ τῆς Τρίτης πρὸς Τετάρτη (18-19.2.2015 ἐκ. ἡμ.), ἐτελέσθη Ἱερὰ Ἀγρυπνία Μετανοίας καὶ Εὐχαριστίας στὸ Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς προϊστάτο τῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδου καὶ τῶν Ἀγιοκυπριανιτῶν Πατέρων Ἱεροδιακόνου π. Γαβριὴλ καὶ Ὑποδιακόνου Γέροντος Ἀντωνίου.

Στὸ τέλος τῆς κατανυκτικῆς Ἀγρυπνίας, ὁ Ποιμέναρχης μας ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν τιμωμένη Ἁγία γιὰ τὸ Δῶρο τῶν Ἀγρυπνιῶν Μετανοίας, οἱ ὁποῖες εἶχαν πρωτο-εξαγγελθῆ πρὸ δύο ἐτῶν (19.2.2013).

* * *

Τότε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας εἶχε ἀναφερθῆ • στὸ



λίαν ἐπίκαιρο Μήνυμα τῆς Ἁγίας, ἐφ' ὅσον στὴν σκοτεινὴ περίοδο τοῦ Γένους μας (15' αἰών), ἡ Ὁσία Φιλοθέη συμπαραστάθηκε θυσιαστικά στοὺς πτωχοὺς καὶ μάλιστα στὶς γυναῖκες, γιὰ νὰ τὶς προστατεύσῃ ἀπὸ τὸν βάρβαρο Δυνάστη.



• Έτσι, η Αγία ἐπλήρωσε μὲ τὸ αἷμα τῆς τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς Ἀγάπης: ἀνεδείχθη **Μάρτυς τῆς Εὐσπλαγχνίας, τῆς Φιλανθρωπίας καὶ τῆς Ἐλεημοσύνης...**

• Μὲ τὸν ἡρωϊσμό, τὴν αὐταπάρνησι καὶ τὴν ἐκούσια πτωχεία τῆς μᾶς «ἀνοίγει» καὶ σήμερα, στὴν τόσο κρίσιμη καμπὴ τῆς Πατρίδος μας (πνευματικὴ καὶ οἰκονομικὴ), τὸν δρόμο γιὰ τὴν «ἔξοδο» ἀπὸ τὴν μιζέρια, τὴν μεμψιμοιρία, τὴν μοιρολατρία, τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν

φιλαυτία, τόσο μὲ τὴν θυσιαστικὴ προσφορὰ καὶ τὸν πρόθυμο Ἐθελοντισμό, ὅσο καὶ μὲ τὴν αὐξήσει τῆς Προσευχῆς.

* * *

Στὴν προοπτικὴ αὐτῆ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εἶχε ἐξαγγείλει τὴν ἀπόφασιν νὰ τελεῖται κάθε ἑβδομάδα μία **Ἀγρυπνία Μετανοίας** ὑπὸ τὴν ἰδιαίτερα προστασία τῆς Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης, τῆς Ὁποίας ψάλλεται ἡ Ἀκολουθία καὶ προσκυνεῖται τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Αὐτῆς Λειψάνου.

Ἡ πρώτη Ἀγρυπνία Μετανοίας εἶχε πραγματοποιηθῆ τὴν Παρασκευὴ τῆς Τυρινῆς, 2/15.3.2013.

Τιοιουτρόπως, ἡ Διακονία αὐτῆ τῆς Προσευχῆς ὑπὲρ τῶν Ἀδελφῶν μας καὶ ὅλου τοῦ κόσμου ἐνσαρκώνεται μὲ ἰδιαίτερο, συλλογικὸ τρόπο, στὴν φιλόξενη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, ὑπὸ τὴν πολυσέβαστη Καθηγουμένη Γερόντισσα Ἰουστίνα.

Εἶθε νὰ ἀξιοθοῦμε ἐπὶ πολλὰ ἔτη νὰ συμμετέχουμε στὸν μικρὸ κόπο τέτοιων Ἀγρυπνιῶν, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴν αἴσθησι τοῦ συνυπεθύνου, ἐν μετανοία καὶ ἐπ' ἐλπίδι...

