



■ Τὸ Ὅραμα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τὸ Χρέος μας

## Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Στοκχόλμη, Μάϊος 2015

**Μ**ὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱεραῆς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης, ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, ὁ ὁποῖ-



ος εἶναι ὁ Καθεδρικός Ναός καὶ μὲ τοὺς ποικίλους χώρους-προσκτίσματα λειτουργεῖ καὶ ὡς Ἐπισκοπεῖο, στὸ Βόρμπεργκ (Vårberg), νοτιο-δυτικὰ τῆς Στοκχόλμης, μετατέθηκε τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ 24η-25η Μαΐου 2015 ἐκ. ἡμ., πρὸς διευκόλυνσιν τῶν Πιστῶν.

Ἀυτηθήκαμε διότι ὁ Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, γιὰ λόγους υγείας, δὲν εἶχε τὴν δυνατότητα ἐφέτος νὰ συμμετάσχη στὴν Πανήγυρι, ἀλλὰ μᾶς ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους δύο Μοναχὲς ἀπὸ τὴν Ἱερά Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν (Ἑλλάδος), τὴν Μητρικὴ Μονὴ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μας στὸ Βίλμπεργκα (Villberga), ἀφιερωμένοι στὴν Ἁγία Φιλοθέη, ὡς καὶ δύο πιστὰ Μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ἑλλάδα.

\* \* \*

**Τὸ Σάββατο**, 24η Μαΐου, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς πρὸς



τιμήν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, μετὰ τῶν Χαιρετισμῶν τῶν τιμωμένων Ἁγίων.

Τὴν Κυριακὴν, 25ῆ Μαΐου, μετὰ τὸ Μεσονυκτικόν, ἐψάλη ὁ Ἀναστάσιμος καὶ Πανηγυρικός Ὁρθρος ὑπὸ τῶν Μοναζουσῶν ἐξ Ἑλλάδος

μαζὶ μὲ τὶς Μοναχὲς τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, ἑλληνικά, σουηδικὰ καὶ ἀγγλικά. Στούς Αἴνους, ἡ Χορωδία τῆς Ἐνορίας ἀνέλαβε τὴν Διακονία τοῦ Ἀναλογίου, καὶ ἔψαλε στὰ σουηδικὰ γιὰ πρώτη φορὰ τὰ Στιχηρὰ τῶν Ἁγίων, τὰ ὅποια εἶχε μελοποιήσει γιὰ τὴν Πανήγυρι ὁ διευθυντὴς τῆς Χορωδίας, Ἀναγνώστης Πέτρος Μαγνέλι.

Στὴν Θεία Λειτουργία ἔψαλε ἡ Χορωδία στὰ σουηδικὰ, ἑλληνικά καὶ σλαβονικά. Ἐλειτούργησαν ὁ π. Ἀνδρέας Ὁκερστρομ, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος, ὁ π. Στέφανος Γιαρπενμπέρυ καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Θεοχάρης Ἀγιοκυπριανίτης.

Ὁ ἀσθενῶν Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννης εἶχε ἐκεῖνὴ τὴν ἡμέρα ἀρκετὲς δυνάμεις, ὥστε νὰ συμμετάσχη συμπροσευχόμενος σὲ ὅλη τὴν Θεία Λειτουργία, τὸ ὅποιο προξένησε μεγάλη χαρὰ σὲ ὅλους μας.

Δὲν ἔχουμε λόγια νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας στὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος ἴδρυσεν τὴν Ἐνορία μας στὴν Στοκχόλμη καὶ ἀγωνίσθηκε ἀκούραστα γιὰ τὴν Ὁρθόδοξο Πίστι μας ἐπὶ 35 ἔτη καὶ πλέον, ὥστε νὰ ἀπολαμβάνωμε ἐμεῖς τώρα τοὺς καρποὺς τῶν κόπων του.

\* \* \*

**Μία** μεγάλη εὐλογία γιὰ μᾶς ἦταν τὸ ὅτι ὁ Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, κινούμενος ἀπὸ ποιμαντικὴ φροντίδα, μᾶς εἶχε στείλει, παρὰ τὴν κατάστασι τῆς υγείας του, μίαν Ὁμιλίαν μὲ τίτλο «Ὁ Ἅγιος Ἰσαπόστολος Κωνσταντῖνος – τὸ Ὁραμὰ Του καὶ τὸ Χρέος μας», τὴν ὁποίαν εἶχε γράψει εἰδικὰ γιὰ τὴν Πανήγυρι μας. Τὴν ἀνέγνωσε ὁ π. Ἀνδρέας εὐθὺς μετὰ τὴν Ἀνάγνωσι τοῦ Εὐαγγελίου.

• Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος δὲν ἦταν μόνον ὁ πρῶτος Χριστιανὸς Αὐτοκράτωρ, ἀλλ' ἦταν ἐπίσης ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος

«ἀναμορφώνει ἰσαποστολικά ὀλόκληρο τὸ θεσμικὸ πλέγμα τοῦ δημοσίου βίου καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ διαποτίσῃ αὐτὸν μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, νὰ καταστήσῃ αὐτὸν σταυροκεντρικὸ καὶ χριστο-κεντρικόν».



**Ἡ** Δύσις ὅμως ἔχει ἀποφασιστικὰ ἀπορρίψει ἓνα τέτοιο ὄραμα... **Ἡ** ἀπόφασις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἰωάννου νὰ ἀφιερῶσῃ τὸν Ναὸ στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο ἦταν ὄντως θεόπνευστη, γράφει ὁ Μητροπολίτης μας,

«στρεφόμενος τοιοιτοτρόπως μὲ διάκρισι καὶ σοφία ἐναντίον τοῦ δυτικοῦ ὀρθολογισμοῦ»...

**Ὁ** Μητροπολίτης μας ὑπογραμμίζει τὴν εὐθύνη τῆς Ἐνορίας μας ἐναντι τῶν Ἀδελφῶν μας στὴν Σουηδία, ὥστε

«νὰ ἀναδείξωμε τὸν Ναὸ μας σὲ φορέα ζωντανό, σὲ πηγὴ αἰείρουτον τοῦ πάντοτε νέου, τοῦ ἀγέραστου Πολιτισμοῦ, τὸν Ὅποιο ὠραματίσθηκε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος».

\* \* \*

**Στὸ** πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ π. Ἀνδρέας εὐχαρίστησε ἰδιαίτερος τοὺς ἐπισκέπτες ἐξ Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἐνισχυτικὴ παρουσία τους, ἐφ' ὅσον φέρουν πάντοτε μαζί τους κατὰ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ πνοὴ τῆς ἑλληνικῆς Ὁρθοδοξίας καὶ τῶν ἀγαπημένων μας Μοναστηρίων τῆς Ἑλλάδος.

**Ἐξέφρασε** τὴν λύπη του γιὰ τὴν κατάστασι τῆς υἰείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἐτόνισε δὲ τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς Ἱεραποστολῆς μας στὴν Σουηδία

γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν φροντίδα, μὲ τίς ὁποῖες μᾶς περιβάλλει.

**Περιμένουμε** –πρόσθεσε– μὲ ἀνυπομονησία νὰ μᾶς ἔλθῃ πάλι, ὅταν ἡ υἰεία του θὰ τὸ ἐπιτρέψῃ, διότι ἡ παρουσία του εἶναι γιὰ μᾶς μία πηγὴ ἀνακαινίσεως καὶ ἐμβα-





θύνσεως στην Ὁρθόδοξό μας Πίστι καὶ Ζωή.

**Τ**έλος, ἔγινε ἡ Λιτανεΐα τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνοσ τῶν Ἁγίων μας πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὡς καὶ ἡ εὐλόγησις τῶν Ἄρτων σὲ χῶρο πρόσφατα διαμορφωμένο ἔναντι τῆς Εἰσόδου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

\* \* \*

**Μ**ὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ὁ Ἱεροδιάκονος Θεοχάρης Ἀγιοκυπριανίτης καὶ ὁ κατὰ σάρκα πατέρας τῆς Γεροντίσσης Μαγδαληνῆς, κ. Περόκε Τζόνσβεδ, εἶχαν ἐργασθῆ σκληρὰ μαζὶ μὲ ἄλλους ἐθελοντὲς Ἐνορίτες μας, προκειμένους νὰ ὀλοκληρώσουν ἐγκαίρως τὴν ἐργασία αὐτὴ γιὰ τὴν Πανήγυρι.



**Εἶ**χαν ἐπίσης καταβάλει μεγάλους κόπους γιὰ νὰ διαμορφώσουν τὸ χῶρο ἔξω καὶ ὄπισθεν –ἀνατολικά τοῦ Ἱεροῦ, ὅπου τὸ μελλοντικὸ Μνήμα τοῦ Θεοφιλεστάτου ἔχει ἤδη ἐτοιμασθῆ, σὲ γαλήνιο καὶ εὐπρεπισμένο τόπο ἀναπαύσεως.

\* \* \*

**Κατὰ** τὴν διάρκεια τῆς Τραπέζης Ἀγάπης, ὁ π. Ἀνδρέας ἀνέγνωσε ἕναν κοινὸ ἐόρτιο Χαιρετισμὸ τοῦ Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Αὐξεντίου καὶ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ακακίου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἐтна Καλιφορνίας, μὲ τὴν ὁποῖαν εἴμεθα ἰδιαιτέρα συνδεδεμένοι πνευματικῶς, εὐχαρίστησε δὲ ἐκ μέρους ὄλων τὸν κ. Περόκε γιὰ τὴν θυσιαστικὴ καὶ καθοριστικῆς σημασίας συμμετοχὴ του στὰ ἔργα ἀνακαινίσεως τοῦ Ἐπισκοποείου.



**Μ**ετὰ τὴν Τράπεζα Ἀγάπης, ὁ π. Ἀνδρέας, ὁ π. Στέφανος, οἱ Μοναχὲς καὶ δύο λαϊκοὶ μεταφέρθησαν στὸ Δασόφυτο Κοιμητήριον (Skogskyrkogården), γιὰ νὰ ψάλουν Τρισάγιον στὸ Μνήμα τῆς Ὁσιωτάτης Γεροντίσσης Παρθενίας (πρώην Πρεσβυτέρας τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἰωάν-

νου, πρὸ τοῦ νὰ γίνουν καὶ οἱ δύο Μοναχοί).

\* \* \*

**Ἀναπέμπουμε** εὐχαριστίες στοὺς Ἁγίους μας Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη γιὰ τὶς εὐλογίες, τὶς ὁποῖες ἐπεδαψίλευσαν στὴν μικρὴ μας Ἐνορία καὶ Ἐπισκοπὴ ἐπὶ τῇ Μνήμῃ Αὐτῶν!

**Ἄς** συνειδητοποιήσουμε μὲ σοβαρότητα τὸ χρέος, τὸ Ὅποιο ἔχουμε νὰ προωθοῦμε τὸ Ὅραμα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, γενόμενοι φωτοφόροι μάρτυρες τῆς Πίστεως, συνεχίζοντας τοιοῦτοτρόπως τὸ σημαντικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο ἐγκαινίασε ὁ Θεοφιλέστατος Ἰωάννης στὴν Σουηδία, διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανῶ.

*† π. Ἀνδρέας Ὁκερstrom  
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος  
τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης*