



Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας

■ Δυνάμει, Προστασίᾳ καὶ Ὁδηγίᾳ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Μία νέα σημαντικὴ καὶ καρποφόρος Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης 18η-23η Σεπτεμβρίου 2015 ἐκ. ἡμ.

Στὰ Μεθέορτα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὴν Πέμπτη, 18η Σεπτεμβρίου 2015 ἐκ. ἡμ., ταξιδεύσαμε μὲ τὴν ιδιότητα τοῦ Τοποτηρητοῦ γιὰ πολλοστὴ φορὰ μὲ προορισμὸ τὴν νεοπαγῆ Ἐπισκοπὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Στοκχόλμη.

Μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πατέρα μας κ. Καλλινίκου καὶ πάντων τῶν σεπτῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, πραγματοποιήθηκε μίᾳ νέα καὶ ιδιαίτερα σημαντικὴ ποιμαντικὴ προσπάθεια, τῇ Δυνάμει τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὑπὸ τὴν Σκέπη τῆς Θεοτόκου, τὶς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Θεοστέπων Βασιλέων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.

• **Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!...**

Ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς παραμονῆς μας στὸν Ἱεραποστολικὸ Ἀγρὸ τῆς ωραίας αὐτῆς χώρας ὁ θαυμασῖος καιρὸς ἦταν ὁ συνεχῆς καὶ χαμογελαστὸς σύντροφός μας.

Ἄνοιξις μέσα στὸ **Φθινόπωρο!**...

Μαζί μας τὴν φορὰ αὐτὴ ἦταν καὶ πάλι ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Γιάν, Ἐφημέριος Ἀναλήψεως Πατρῶν, ὡς καὶ ὁ Ὁσιώτατος Ὑποδιάκονος Γέρον Ἀντώνιος Ἀγιοκυπριανίτης.



Τὸν παρελθόντα Μάιο δὲν εἶχαμε ἀξιοθῆ νὰ συμμετάσχουμε στὴν ἐτήσια Πανήγυρι τῆς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης, 21η Μαΐου – Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, λόγω τῆς μακρῆς ἀπουσίας μας ἐξ αἰτίας θεμάτων υγείας, καὶ ἦταν πράγματι ἀναγκαῖο νὰ καλυφθῆ ἓνα ποιμαντικὸ κενό.

Στὴν προοπτικὴ τῆς συνεχῶς ἀξανομένης καὶ βελτιουμένης **Ἱεραποστολικῆς Μαρτυρίας** μας στὴν Σουηδία, ἔχει ἀποφασισθῆ νὰ πραγματοποιηθοῦνται κατ' ἔτος τρεῖς **Ποιμαντικὲς Ἐπισκέψεις**: τὸν Σεπτέμβριο, τὸν Ἰανουάριο καὶ τὸν Μάιο.

* * *

Μὲ τίς σκέψεις αὐτές, ἐφθάσαμε τὴν **Πέμπτη, 18.9.2015** ἐκ. ἡμ., στὴν *νύμφη τοῦ βορρᾶ*, τὴν Σουηδία.

• **Ὁ ἀσπασμὸς** τῆς ἀγάπης, ἐγκάρδιος καὶ εἰλικρινῆς, ἀνανέωσε τὸν ζῆλο μας. **Ἡ** συγκίνησις τοῦ κλινήρου Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννου (ἐτῶν 86!...), ἠύξησε τὸν ζῆλο μας... **Ἡ** παρουσία Σουηδῶν, Ἑλλήνων, Ρώσων, Σέρβων, Οὐκρανῶν, Λιθουανῶν, Σύρων, Αἰθιοπῶν, Σομαλῶν, Παλαιστινίων καὶ Ἰρακινῶν Ὁρθοδόξων, «Πάντων τῶν Ἐθνῶν», ὑπεγράμμισε τὴν ὑπερεθνικότητα τῆς Ἁγίας Πίστεώς μας, ἀλλὰ καὶ τὸν βαθειὰ ἐνωτικὸ χαρακτήρα Της.



• **Ἀξιοθήκαμε** νὰ λειτουργήσουμε τὴν Παρασκευὴ (19η Σεπτεμβρίου) στὸ συνεχῶς προοδεῦον ἐξ ἐπόψεως πνευματικῆς Γυναικεῖο Μοναστήρι μας τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, περιοχὴ Βίλμπεργκα (Villberga),

μὲ τὴν συμμετοχὴ μικρᾶς ὁμάδος Πιστῶν μας καὶ τοῦ ἀφωσιωμένου Αἰδεσιμολογιώτατου Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου μας Πρεσβυτέρου π. Ἀνδρέου Ὁκερστρομ (Åkerström). Ἐπακολούθησε λιτὸ νηστήσιμο γεῦμα, ἀλλὰ πλουσία πνευματικὴ πανδαισία, οἰκοδομητικὴ συζήτησις καὶ κατάθεσις προοπτικῶν γιὰ τὸ *σήμερα* καὶ τὸ *αὔριο* τῆς **Μαρτυρίας** μας στὴν Σκανδιναβία. **Τὰ** ἔργα στὸ Μοναστηράκι τῆς Ἁγίας Φιλοθέης προχωροῦν καὶ ἴσως στὸ ἐγγὺς μέλλον νὰ ἔχη τὴν δυ-

νατότητα νὰ φιλοξενήση μία μεγαλύτερη Ἀδελφότητα. • **Ἡ** παρουσία τῆς Μονῆς αὐτῆς, ὑπὸ τὴν Ὀσιωτάτην Γερόντισσαν Μαγδαληνή, Σουηδὴ προσήλυτη, εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα, ἐφ' ὅσον προσελκύει ὄλο καὶ περισσότερο τὴν προσοχὴ τῶν καλοπροαιρέτων Λουθηρανῶν, κληρικῶν-μοναζουσῶν-λαϊκῶν...

* * *

• **Τὸ Σάββατο**, 20ῆ Σεπτεμβρίου ἐκ. ἡμ., Μνήμη τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου καὶ τῆς Συνοδίας Αὐτοῦ, τὸ Ἐπισκοπεῖο ἔγινε πάλι ἓνα πολύβουο καὶ πολύγλωσσο μελίσσι: Ὁρα Θ', Ἐπιμνημόσυνος Δέησις, Πανηγυρικός-Ἀναστάσιμος Ἐσπερινός, Μικρὸ Απόδειπνον, Ἀκολουθία Θείας Μεταλήψεως καὶ τέλος συμμετοχὴ πάντων στὸ λιτὸ Δεῖπνον, τὸ ὁποῖο ἔχουν ἐτοιμάσει ἐπιμελῶς καὶ προσεκτικῶς οἱ πολύχρωμοι-πολυεθνεῖς Ἐνοριῖτες μας... *Ἦταν κάτι ἐξαιρετικὸ καὶ ἀπερίγραπτο... «Ἐν ἀφελότητι καρδίας...».*

Μία σύσκεψις τῶν Ἱερέων μας ἀντιμετώπισε διὰ μακρῶν τὰ θέματα τῶν συνεχῶς ἀξανομένων Συριῶν Ὀρθοδόξων στὴν δυτικὴ ἰδίως Σουηδία καὶ τῆς ποιμαντικῆς προσεγγίσεως αὐτῶν, ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας μας.

* * *

• **Τὴν Κυριακὴν**, 21ῆ Σεπτεμβρίου ἐκ. ἡμ., τὸ Ἐπισκοπεῖο τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ἔσφιξε καὶ πάλι ἀπὸ ζωῆ καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Συλλειτουργήσαμε μὲ τοὺς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους π. Ἀνδρέα (Σουηδό), π. Στέφανο (Σουηδό), π. Γεώργιο (Τσέχο), π. Σπυρίδων (Σύριο), τὸν Εὐλαβέστατο Ἱεροδιάκονο Θεοχάρη (Σύριο, Ἀγιοκυπριανίτη), μὲ τὴν βοήθεια πολλῶν Ὑποδιακόνων καὶ τὴν στήριξι ἐνὸς πολυεθνικοῦ Ἀναλογίου. • **Κατανυκτικὴ** ἐμπειρία: τὸ «Πιστεύω» καὶ τὸ «Πάτερ ἡμῶν» ἀπαγγέλεται ὠραῖα καὶ ρυθμικά, μὲ τὴν ὁδηγία τοῦ πρωτοψάλτου-χοράρχου, ἀπὸ ὄλο τὸ ἐκκλησίασμα. • **Ὁ** Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἰωάννης, στὸ ἀμαξιδίῳ του, ἦταν ἐξ ἀρχῆς πλησίον στὴν Ἐπισκοπικὴ Καθέδρα, κατόπιν ἀπεσύρθη, λόγῳ τῆς





όδυνηρᾶς ἀσθενείας του, καὶ ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων στὸ Κελλάκι του. • **Τὸ** πλεῖστον τῶν Πιστῶν συμμετεῖχε στὸ Μυστήριο τῆς Ζωῆς... Μεγάλη εὐλογία!...

Ἐπακολούθησε, ὅπως κάθε Κυριακὴ, τράπεζα Ἀγάπης, ἐπικοινωνία ἀδελφική, διάβασμα Εὐχῶν κατ' ἰδίαν, ἔξομολογήσεις, ἐνθαρρύνσεις, λόγοι ἐλπίδος..., μέσα σὲ ἓνα πολύχρωμο-πολύμορφο μωσαϊκό, φωτιζόμενο ἀπὸ τὸ μυστικὸ Φῶς τοῦ Σταυροῦ.

• **Τὸ βραδάκι τῆς Κυριακῆς,** 18:30'-20:30', πραγματοποιήθηκε μίᾳ ἐξαιρετικᾷ οἰκοδομητικῇ **Ἐνοριακῇ Σύναξις,** μὲ τὴν παρουσία καὶ ἑτεροδόξων τινῶν. • **Ἡ** πολύπλευρος, ἀναλυτικὴ καὶ μὲ ἀπλὸ τρόπο προσέγγισις τῆς *Μωρίας τοῦ Σταυροῦ,* ὡς οὐσιαστικοῦ στοιχείου τοῦ Ὁρθοδόξου Εὐαγγελικοῦ Ἦθους, προεξένησε βαθεῖα ἐντύπωσι στους Πιστοὺς μας καὶ εὐρεῖα συζήτησι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ παρόντος Ἱερατείου μας καὶ τῆς ὑπομονετικῆς μεταφράστριάς μας, τῆς Ὁσιωτάτης Γεροντίσσης Μαγδαληνῆς ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Φιλοθέης.

* * *

• **Τὴν Δευτέρα,** 22α Σεπτεμβρίου ἐκ. ἡμ., ἡ ἐπικοινωνία συνεχίσθηκε, ἡ ὁποία μάλιστα περιελάμβανε μίᾳ σύσκεψι πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἔργου μας στὴν Σουηδία καὶ τὴν ἰσχυρὰ Ἀντι-οικουμενιστικὴ Μαρτυρία μας ἐν μέσῳ ἑνὸς συνεχῶς ἐκφυλιζομένου καὶ ἀποχριστιανιζομένου περιβάλλοντος, μὲ λουθηρανικὴ μὲν σφραγίδα, ἀλλὰ βαθύτατα ἐκκοσμικευμένου.

• **Ἐπίσης,** κάτι ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον ἦταν ἡ ἐπίσκεψις μας στὸ πράγματι ἐκπληκτικὸ, ἐξ ἐπόψεως τοποθεσίας-χώρου-ἐκτάσεως-τάξεως, Κοιμητήριον τῆς Στοκχόλμης, ἓνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα καὶ πλέον



έντυπωσιακὰ παγκοσμίως. Ἐνα τμήμα του ἔχει παραχωρηθῆ στους Ὁρθοδόξους Χριστιανούς καὶ ἐκεῖ εὐρίσκεται τὸ μνήμα τῆς μητερούλας Μοναχῆς Παρθενίας († 1999), πρώην Πρεσβυτέρας Μόνικας –πιστῆς καὶ χαριτωμένης, συζύγου τοῦ μετέπειτα Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας Μακαριουπόλεως Ἰωάννου. Ἦταν μία ὠραία καὶ κατανυκτικὴ ἐμπειρία, τόσο τὸ Τρισάγιο, ὅσο καὶ ἡ ἐπακολουθήσασα συζήτησις κάτω ἀπὸ τὰ πανύψηλα καὶ βαθύσκια δένδρα, στὰ μονοπάτια τοῦ ἀπέραντου αὐτοῦ Κοιμητηρίου.

* * *

• **Τρίτη**, 23.9.2015 ἐκ. ἡμ., Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου. Ἐπιστροφή στὴν εὐλογημένη Πατρίδα μας Ἑλλάδα...



Οἱ Ἀδελφοί μας Ὁρθόδοξοι τῆς Σουηδίας μᾶς κατευοδώνουν. Ὅπως πάντοτε, πρόθυμοι, χαρούμενοι καὶ εὐγνώμονες, μὲ φόντο τὸ φωτόλουστο καὶ ἐλπιδοφόρο φθινοπωρινὸ σουηδικὸ τοπίο... **Μ**ὲ τὸ βλέμμα, γεμᾶτο ἐλπίδα, στραμμένο στὸν Ἰανουάριο τοῦ 2016... **Κ**αὶ εἰς πείσμα ἑνὸς ἑλληνικοῦ τοπίου ποὺ ἐπιμένει τὰ τελευταῖα χρόνια νὰ εἶναι τόσο γκριζο, ἀπὸ κάθε ἄποψι...

Ἐν τῷ μεταξύ:

α. Τὸ Σκανδιναβικὸ Ἀγιολόγιο ἔχει ὀλοκληρωθῆ. Αναμένεται ἡ τελικὴ ἐπεξεργασία καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ ἀνάρτησις στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς, ὡς καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης.

• **Π**εριλαμβάνει 38 Ἁγίους (καὶ μία ὁμάδα 50 Μοναχῶν καὶ 65 Λαϊκῶν) καὶ χρονικὴ περίοδο ἀπὸ Θ' ἕως ΙΣ' αἰῶνα. Ἔχουν ἤδη ἀγιογραφηθῆ ἱερᾶς Εἰκόνες τοπικῶν Ἁγίων.

β. Ὁρίσθηκε ὡς ἡμέρα Συνάξεως τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς Σκανδιναβίας ἡ Κυριακὴ τοῦ Σεπτεμβρίου μετὰ τὴν Ὑψωσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

γ. Ὁ χῶρος πέριξ καὶ ὀπισθεν τοῦ Ἐπισκοπεῖου στὴν Στοκχόλμη, ὅπου θὰ φιλοξενηθῆ ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἰωάννης, ἔχει διαμορφωθῆ καὶ νοικοκυρευθῆ, ἐπὶ



δὲ τοῦ Μνήματος θὰ ἀνεγερθῆ ἱερό Ναῦδριο πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς Σκανδιναβίας.

δ. Ἔχει ἀρχίσει ἡ πραγματοποίησις τοῦ ὁράματός μας νὰ δημιουργηθῆ ἓνα ἀνδρικό Ἱερό Ἑσυχαστήριον, ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Πάντας τῆς Σκανδιναβίας.

ε. Στὸν ἐνοριακὸ Ναὸ μας πρὸς τιμὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὴν Οὐψάλα, ἔχει ἤδη τοποθετηθῆ ἡ ὠραιότατη Εἰκόνα τοῦ Παντοκράτορος στὴν ὀροφή. Μία ἐξαιρετικὴ δωρεὰ τοῦ Κυρίου μας, ἔργο τοῦ Ἀγιογραφείου μας, τὸ ὁποῖο στεγάζεται καὶ λειτουργεῖ στὸ Ἐπισκοπεῖο μας τῆς Στοκχόλμης.

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!... Ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύνει...

23.9.2015 ἐκ. ἡμ.

† Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου

† ὁ Ὡ. κ' Φ. Κ.

