

# Βιβλιοπαρουσίασις



*Κωνσταντίνου Γανθῆ*

**Χάνω τὸ παιδί μου!**

*Συνοδοίποροι στὴν ἀγωνία τοῦ γονιοῦ*

Ἐκδόσεις «Ἀρχονταρῆκι»  
Ἀθήνα 2011, σελ. 221.

**Ὅταν** πρωτάκουσα τὴν ἀπελπισμένη κραυγὴ κάποιου γονιοῦ «χάνω τὸ παιδί μου», στὴν ἀρχὴ σφίχτηκε ἡ καρδιά μου, συμπόνεσα τὸ γονιοῦ καὶ συμμερίστηκα κι ἐγὼ τὴν ἀπελπισία του. Ὑστερα ὁ κρυμμένος μέσα μου Φαρισαῖος, ὁ ἠθικολόγος, ἄρχισε νὰ καταρτίζει καταλόγους ἐνοχῶν γιὰ λογαριασμό τοῦ γονιοῦ, τί λάθη καὶ τί ἐγκλήματα ἔκαναν καὶ οἱ δυὸ γονεῖς στὴν ἀγωγή τοῦ παιδιοῦ τους. **Καὶ** τὰ πράγματα δικαιώνουν πάντοτε τὸν ἠθικολόγο...

**...Ὅταν** πέσομε στὰ πόδια συντριμμένοι ζητῶντας τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὰ παιδιά μας, θ' ἀρχίσουν ν' ἀλλάζουν καὶ τὰ παιδιά μας.

**Διατηρῶ** ἔντονη τὴ μνήμη τῆς ἐκπληξῆς μου ἀπὸ τὰ λόγια ἑνὸς σύγχρονου Γέροντος, ὅταν τοῦ λέγαμε πὼς ἀνησχοῦμε γιὰ τὰ παιδιά μας κι ἀγωνιζόμαστε νὰ τὰ κάνουμε καλύτερα:

- Ἐσεῖς νὰ γίνετε καλύτεροι κι ἀφῆστε τὰ παιδιά σας ἡσυχά· μὴ τὰ βασανίζετε...



## Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

- Πρόλογος.
- Πῶς μποροῦν οἱ καρδιές νὰ κρατηθοῦν ἀγαπημένες;
- Γιατί ἀποτυγχάνουμε στὶς σχέσεις μας;
- Τὸ βαθὺ τραῦμα τῆς ἀποτυχημένης σχέσης.
- Πῶς τὰ καταφέρνουμε καὶ χανόμαστε.
- Ἡ οἰκογένεια εἶναι μιὰ ἀγκαλιὰ προσώπων!
- Στήριγμα τῆς οἰκογένειας ἢ ζωντανὴ ἐνορία.
- Ἡ ἐπιθετικότητα τῶν παιδιῶν.
- Πῶς θὰ συνεννοηθοῦμε μὲ τὰ παιδιά μας;
- Τὰ σχολικὰ βιβλία τῶν παιδιῶν μας.
- Ἐφηβοὶ σὲ οἰκογενειακὴ ἀθλιότητα!
- Χάνω τὸ παιδί μου!
- Ναρκωτικά: Ὅλοι εἴμαστε συνυπεύθυνοί!
- ...Σὰν τὸ μικρὸ Χριστό.
- Ἄς χαροῦμε τὰ Χριστούγεννα μαζί μὲ τὰ παιδιά μας.
- «Θαυμάζω τὶς γυναῖκες μας».
- Γιὰ τὴ γιορτὴ τῆς μητέρας.
- Μάνα.
- Καταναλωτισμὸς, πάθος ἀκυβέρνητο.
- Ἐπαναστατικὴ λύση τοῦ οἰκονομικοῦ προβλήματος.
- Οἱ φτωχοὶ ξέρουν νὰ ἀντέχουν τὴ φτώχεια!
- Ποιὸς νοιάζεται γιὰ τὸ μέλλον τῆς Πατρίδας;
- Πῶς θὰ ξαναβροῦμε τὸ χαμένο νόημα;



**Ὁ Κωνσταντῖνος Γανωτῆς** κατάγεται ἀπὸ τὸν Βόλο. Σπούδασε Κλασσικὴ Φιλολογία στὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ ἐργάστηκε στὴν ἀρχὴ ὡς ἔμμισθος βοηθὸς στὴν ἔδρα τῆς Βυζαντινῆς καὶ Νεοελληνικῆς Φιλολογίας.

Στὴ συνέχεια διορίστηκε Καθηγητὴς στὰ Γυμνάσια τῆς Κύπρου, τῆς Κύμης Εὐβοίας, στὴ Σχολὴ τῶν Ἀναβρύτων, στὸ Κερασίφι καὶ συνταξιοδοτήθηκε ὡς Γυμνασιάρχης τοῦ 51ου Γυμνασίου Ἀκαδημίας Πλάτωνος Ἀθηνῶν.

Παράλληλα ἐδίδαξε φιλολογία στὸ ἴδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρον καὶ στὸ Κέντρο Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν.

Εἶναι συνεργάτης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ παραγωγὸς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθ-

μοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς «Πειραιϊκὴ Ἐκκλησία 91,2 FM» ἀπὸ τῆς ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα καὶ ιδιαίτερα γνωστός ἀπὸ τὴν ἐπιτυχημένη σειρὰ ἐκπομπῶν «Διάλογοι Ἀγωνίας».

**Σ**υνεργάστηκε μὲ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς λειτουργικῆς γλώσσης καὶ ἐξέδωκε γι' αὐτὸν τὸν σκοπὸ ἕξι ἐρμηνευτικὰ δοκίμια.

**Ἐ**γραψε πληθώρα ἀρθρῶν σὲ διάφορα περιοδικὰ καὶ ἐξέδωκε ἀρκετὰ βιβλία, κυρίως δοκίμια φιλολογικὰ καὶ πολλὰ παραμύθια.

**Ἐ**χει πραγματοποιήσει ἑκατοντάδες ὁμιλίες σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μὲ κεντρικὸ θέμα τὴν Οἰκογένεια.

