



«Ο Θεός Ἀγάπη Ἐστίν»

«Ο Χριστός ἐμπνέει στὸν φορέα Του
τὴν προσευχή ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου»



• “Ἴδού, ἀδελφέ μου, μία ἐντολή πού σου δίνω: ἡ εὐσπλαχνία νὰ νικάει στὴν ζυγαριά σου πάντοτε, ὡς τὴν στιγμή πού θὰ νοιώσεις ἐντός σου τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο”.

(Ἀββᾶ Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος ΛΔ΄)

• “Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς πότε γίνεται Πρόσωπο μόνο μὲ τὴν προσευχή τῆς συμπόνιας γιὰ ὅλο τὸν κόσμο”.

(Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Γράμματα στὴν Ρωσία, σελ. 42)

• “Ὅταν ἡ Θεία Ἀγάπη ἀγγίζει τὴν ψυχή ...φλέγεται ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δεῖ τοὺς πάντες μέσα στὸ Φῶς αὐτῆς τῆς Ἀγάπης”.

(Αὐτόθι, σελ. 149)

• “Μὲ τὴν ὀλοκληρωτικὴ Μετάνοια ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν στενὴ καὶ σκοτεινὴ φυλακὴ τοῦ ἐγωκεντρικοῦ ἀτομισμοῦ καὶ γίνεται μέτοχος τῆς θείας παγκοσμιότητος τοῦ Χριστοῦ. Διὰ Πνεύματος Ἁγίου εὐρύνεται ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου σὲ τέτοιο βαθμὸ πού νὰ φέρει στὴν προσευχή του ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ὡς Ἐνα Ἄνθρωπο καὶ μεσιτεύει γι' Αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ”.

(Ἀρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου, Ἀναφορὰ στὴν Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, σελ. 37)



**Δημιουργήστε Γέφυρες
Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης!**



Κραυγὴ γιὰ τὸ δράμα τῶν παιδιῶν...



1.2.16
(Ε)

Ἐξαφάνισις παιδιῶν

Περισσότερα ἀπὸ 10.000 προσφυγόπουλα πού ταξίδεuan ἀσυνόδευτα χάθηκαν στὴν Εὐρώπη τοὺς τελευταίους 18 ἕως 24 μῆνες, γνωστοποίησε ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀστυνομία Ευγοροί. Εξέφρασε δὲ τὴν ἀνησυχία της ὅτι πολλὰ ἐξ αὐτῶν ἔχουν πέσει θύματα ἐκμεταλλεύσεως, ἰδίως σεξουαλικῆς, ἀπὸ δίκτυα ὀργανωμένου ἐγκλήματος. Περίπου τὸ 50% τῶν παιδιῶν αὐτῶν ἔχει χαθεῖ στὴν Ἰταλία.



«Τί κάνουμε για τὰ παιδιά που πνίγονται στο Αιγαίο;»

Ρωτοῦν τὰ παιδιά του Κατηχητικοῦ τῆς Κοζάνης

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Μία λιτή διαμαρτυρία, ἀλλὰ μὲ ἰδιαίτερο νόημα ἔκαναν πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες τὰ παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Κοζάνη, βγαίνοντας στὸν δρόμο καὶ ἀνοίγοντας πανῶ μὲ τὸ ἀπλό, ἀλλὰ δύσκολο νὰ ἀπαντηθεῖ ἐρώτημα:

«**Ἐ**μεῖς τί κάνουμε γιὰ τὰ παιδιά που πνίγονται στο Αιγαίο;».



Ἡ εἰκόνα τοῦ πανῶ ἦταν τὸ γνωστὸ σκίτσο τοῦ Γιάννη Ἀντωνόπουλου ποὺ ἀπεικόνιζε τὸν μικρὸ Αἰλάν (ποὺ βρέθηκε πνιγμένος στὰ τουρκικὰ παράλια) στὰ χέρια τοῦ Παπα-Στρατῆ τῆς Λέσβου, κι αὐτὸς πιά στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ ἔχοντας προσφέρει τόσα στὴν βοήθεια τῶν προσφύγων.

Ὅπως ἔγραψαν τὰ παιδιά,

«...**Ἀ**ποφασίσαμε νὰ βγοῦμε στὸν δρόμο καὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ἔντονα γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ συνεχίζεται καθημερινὰ



στὴν δική μας θάλασσα, στο Αιγαίο πέλαγος. **Κ**άθε μέρα ἀκοῦμε, ὅτι παιδιά πνίγονται στὴν προσπάθειά τους νὰ ξεφύγουν μαζί μὲ τοὺς γονεῖς τους ἀπὸ τίς ἄσχημες συνθήκες τῆς πατρίδας τους. **Δ**ὲν μᾶς νοιάζει ἀπὸ ποῦ ἔρχονται, οὔτε τί ἐθνικότητα εἶναι, οὔτε σὲ ποιό Θεὸ πιστεύουν. **Δ**ὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ παιχνίδια τῶν μεγάλων ὅσο δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν δική μας ζωή. **Κ**αὶ ὁ θάνατος μικρῶν παιδιῶν –ὅπως καὶ ὁ κάθε θάνατος ἄλλωστε– στοιχειώνει καὶ τὴν ζωή μας καὶ τὸ παιχνίδι μας καὶ τὰ ὄνειρά μας. **Ἔ**να πελώριο **ΓΙΑΤΙ** ὀρθώνεται μπροστά μας καὶ ἀπευθύνεται σὲ κάθε ὑπεύθυνο. **Δ**ιότι “φταιχτὴς γιὰ τὸ κακὸ στὸν κόσμο δὲν εἶναι μόνο ἐκεῖνος ποὺ τὸ διαπράττει ἄμεσα, ἀλλὰ κι ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀγανακτεῖ, ποὺ δὲν ἀγωνίζεται, ποὺ σιωπᾷ”.



Δὲν βρίσκουμε ἄλλο τρόπο νὰ διαδηλώσουμε τὴν ἀντίδρασή μας, δὲν ξέρουμε πῶς νὰ κραυγάσουμε τὴν ἀγανάκτησή μας!

Δὲν μπορεῖ νὰ συνεχίζεται αὐτὸ τὸ ἔγκλημα!

Βρεῖτε, ἕναν τρόπο νὰ σταματήσει, ἐσεῖς οἱ μεγάλοι, ποὺ ὅλα τὰ ξέρετε πιά!

ΕΛΕΟΣ!!!».



Τό δράμα τῶν παιδιῶν

“Ένα στά ὀκτώ παιδιά γεννήθηκαν σέ ἐμπόλεμες ζῶνες κατά τό 2015, σύμφωνα μέ τήν Unicef. Πέρυσι 16,4 ἑκατομμύρια παιδιά γεννήθηκαν σέ ἐμπόλεμες ζῶνες, ἐνῶ φέτος αὐτά αὐξήθηκαν σέ 16,6 ἑκατομμύρια, ὅπως προκύπτει. «Μπορεῖ νά ὑπάρχει χειρότερη ἀρχή γιά μιά ζωή;» διερωτήθη ὁ διευθυντής τῆς Unicef Ἄντονυ Λαίηκ.

Ε / 18.12.15



«Κραυγή» τῆς UNICEF

Περίπου 250 ἑκατομμύρια παιδιά, δηλαδή τό ἕνα στά ἑννεά παγκοσμίως, ζοῦν σέ χῶρες πού πλήττονται ἀπό ἔνοπλες συρράξεις, κατήγγειλε χθές τό Ταμεῖο τῶν Ἑνωμένων Ἐθνῶν γιά τήν Παιδική Ἡλικία (UNICEF). Παράλληλα, ἀπηύθυνε ἑκκλήση γιά τήν συγκέντρωση σχεδόν τριῶν δισεκατομμυρίων δολλαρίων γιά τήν παροχή βοήθειας στά παιδιά αὐτά.

