



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Μάρτυς τῆς Εὐσπλαχνίας καὶ Καταφύγιον τῆς Διωκομένης Ἀθωότητος

Κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας 19η Φεβρουαρίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, τὸ βρά-
δυ τῆς Τετάρτης πρὸς Πέμπτη,
18-19.2.2016 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη Ἱερὰ
Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀτ-
τικῆς, πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Ὁσιο-
μάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναί-
ας, στὴν Ὅποιαν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυ-
λῆς κ. Κυπριανὸς εἶχε «ἀναθέσει» πρὸ
τριῶν ἐτῶν (19.2.2013) τὴν προστασία τῶν
Ἀγρυπνιῶν Μετανοίας.



Ὁ ἴδιος προΐστατο τῆς ὅλης πανηγυρικῆς Ἀγρυπνίας, συμ-
παραστατούμενος ὑπὸ τῶν Αἰδεσιμωτάτων Πρεσβυτέρων π.
Κωνσταντίνου Τερζάκη, π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδου καὶ π.
Σωτηρίου Γιούλη, τῶν Ἀγιοκυπριανιτῶν Πατέρων Ἱεροδιακό-
νου π. Γαβριήλ καὶ Ὑποδιακόνου Γέροντος Ἄντωνίου, καὶ τῶν
εὐλαβῶν Ὑποδιακόνων Δημητρίου Γιατράκου καὶ Χρίστου
Κατσούδα.

Πολλοὶ πιστοὶ προσῆλθαν γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀγάπη καὶ
τὴν εὐγνωμοσύνη τους στὴν Κυρὰ τῶν Ἀθηνῶν, ἐκ τῶν ὁποίων
οἱ περισσότεροι ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

* * *



Στὸ τέλος τῆς κατανυκτικῆς Ἀγρυπνίας, ὁ Ποιμενάρχης μας, ὑπενθυμίσας τὸ Γραφικὸν «Μνήμη δικαίου μετ' ἐγκωμίων» καὶ τὸ Χρυσοστομικὸν «Μνήμη Ἁγίου, μίμησις Ἁγίου», ἀναφέρθηκε στὸ Βίο, τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, ἡ ὁποία ἤθλησε νομί-

μως σὲ κάθε στάδιο τῆς ζωῆς της, διαλάμψασα διὰ τῆς πιστότητος καὶ τῆς ἀνδρείας της στὸ ἄθλημα τῆς ἐγγάμου ζωῆς, ἔπειτα δὲ τῆς Μοναχικῆς πολιτείας.

Τέλος προσέφερε ὁδηγία καὶ προστασία σὲ ἀναρίθμητες ψυχές, τὶς ὁποῖες ἔσωσε ἀπὸ τὸν κίνδυνο τοῦ βιαίου ἐξισλαμισμού καὶ τῆς διπλῆς ἀπώλειας, μὲ ἀσύγκριτη θυσιαστικότητα, ἕως θανάτου...

Διέθεσε ὅλη τὴν ἀκίνητη περιουσία της ὡς μία «Τράπεζα γῆς», ὅπου ἐγκατεστάθησαν πλεῖστα καθιδρύματα, Μοναστήρια, Ξενῶνες, Ἐργαστήρια κ.ἄ., ἡ διετέθησαν γιὰ καλλιέργεια εἰς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη.

Οὕτως, ἡ Ὁσία ἐδημιούργησε καταφύγια, ἀλλὰ κυρίως ἀνεδείχθη ἡ ἴδια *Καταφύγιον* τῆς διωκομένης ἀθωότητος καὶ ἔφερε στὰ σκοτεινότερα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας τὴν *Αὐγή* καὶ τὴν *Ἄνοιξι* τῆς Ἐλπίδος, φθάσασα δὲ στὴν τελειότητα, ἠξιώθη τοῦ χαρίσματος τοῦ μακαρίου μαρτυρικοῦ τέλους.

Ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας μᾶς δίνει σήμερα ἓνα Μήνυμα ἐλπίδος καὶ εὐθύνης, ἰδίως σὺν τὴν γυναῖκες, οἱ ὁποῖες καλοῦνται νὰ γίνουν κατὰ μίμησι τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, *καταφύγια* τῆς διωκομένης, ἀλλὰ καὶ τῆς χαμένης ἀθωότητος, μὲ τὸ νὰ στηρίζουν καὶ βοηθοῦν τὶς ψυχές ὁσων ἀγωνίζονται νὰ διατηροῦν ἢ νὰ ἀνακτήσουν τὸ θεῖο δῶρο τῆς πνευματικῆς ἀθωότητος.

Ἐν κατακλείδι, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἐξέφρασε τὴν εὐχὴν, ὅπως οἱ πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας *Μάρτυρος* τῆς *Εὐσπλαγχνίας* φέρουν καὶ πάλι τὴν *Αὐγή* καὶ τὴν *Ἄνοιξι* τῆς Ἐλπίδος στὴν δοκιμαζομένη Πατρίδα μας.

* * *

Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι τελεῖται κάθε ἑβδομάδα Ἀγρυπνία *Μετανοίας* ὑπὸ τὴν ἰδιαίτερα προστασία τῆς Ὁσιομάρτυρος Φι-

λοθήης, τῆς Ὅποίας ψάλλεται ἡ Ἀκολουθία καὶ προσκυνεῖται τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Αὐτῆς Λειψάνου.

Ἡ πρώτη Ἀγρυπνία Μετανοίας εἶχε πραγματοποιηθῆ τὴν Παρασκευὴ τῆς Τυρινῆς, 2/15.3.2013.

Τοιουτοτρόπως, ἡ Διακονία αὐτῆ τῆς Προσευχῆς ὑπὲρ τῶν Ἀδελφῶν μας καὶ ὅλου τοῦ κόσμου ἐνσαρκώνεται μὲ συλλογικὸ τρόπο, στὴν φιλόξενη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, ὑπὸ τὴν πολυσέβαστη Καθηγουμένη Γερόντισσα Ἰουστῖνα.

Εἶθε νὰ ἀξιωθοῦμε ἐπὶ πολλὰ ἔτη νὰ συμμετέχουμε στὸν μικρὸ κόπο τέτοιων Ἀγρυπνιῶν, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴν αἴσθησι τοῦ συννυευθίνου, ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐπ' ἐλπίδι...

