



Κατηχητικά Ένοριακού Κέντρου
Ιεράς Μονής
Αγίας Παρασκευής Άχαρνών
«Τὰ Παιδιά
τῆς Αγίας Παρασκευῆς»

Ἀπολογισμός καὶ Ὅραματα
2015 - 2016

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 13η/26η Ἰουνίου 2016

Τελετὴ Λήξης τῶν Δραστηριοτήτων τῶν Δομῶν
τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς,
γιὰ τὴν Περίοδο 2015-2016



Μὲ τὴν εὐχή, τὴν εὐλογία, τὴν καθοδήγηση καὶ τὴν Προσευχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ πνευματικοῦ Πατρὸς ἡμῶν κ. Κυπριανοῦ, καὶ ἐπικαλούμενοι τὴν Ἁγία Σκέπη τῆς Παναγίας μας, τὴν προστασία καὶ ὑποστήριξη τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ ἰδιαίτερος τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν καθοδήγηση τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τὴν χρονιὰ αὐτὴ ἐπιχειρήσαμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας τὴν «Πλοήγηση» στὸν «Λόγο» τῆς «Ζωῆς», μὲ τὸ σύνθημα «Ἄν εἶχαμε τὴν Ἁγία Γραφή ὅπως τὸ κινητὸ μας».

Μὲ ὁδηγὸ τὸ Βιβλίο Τῆς «Ζωῆς», τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ μὲ βάση τὸ Κυριακοδρόμιο τῆς Ἐκκλησίας μας, στόχος μας ἦταν, κάθε Κυριακὴ νὰ προσεγγίζουμε καὶ νὰ ἐμβαθύνουμε πολυεπίπεδα ἓνα ἀπὸ τὰ πολλὰ οὐσιώδη, ζωτικά, ὑπαρξιακά, σωτηριολογικά καὶ ἐσχατολογικά μηνύματα τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος. **Ἄ**ν καὶ ἀνάξιοι πνευματικά, Ὅραμά μας ἦταν, τὰ παιδιά μας, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς μαζὶ τους νὰ ἀντιληφθοῦμε, νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἐμβαθύνουμε –σὲ ὅσα περισσότερα ἐπίπεδα τῆς ὑπαρξῆς μας εἶναι δυνατό– τὴν

Δύναμη και την Δυναμική της Καινῆς Διαθήκης, τοῦ «**Λόγου**» καὶ τῆς «**Ζωῆς**».

Τὴν Ἄχρονη καὶ Ἄχωρη παγκόσμια καὶ συμπαντική «Διαδικτύωση» ποὺ μπορούμε καὶ προσοριζόμαστε νὰ γευθοῦμε, ὄντας ἐνωμένοι μὲ τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο Τοῦ Θεοῦ, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, προσφέρθηκε ἀπὸ τὸ Κατηχητικό μας στὰ παιδιά τὸ Βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὡς ἐγχειρίδιο ζωῆς, γιὰ νὰ τὸ ἔχουν κοντὰ τους καὶ μνηθήκαν θεωρητικὰ καὶ βιωματικὰ καθὼς «Συνδέονται» κάνοντας τὸν Σταυρό τους, νὰ τὸ ἀνοίγουν κάθε φορὰ καὶ νὰ παίρνουν ἀπαντήσεις, νὰ βρίσκουν λύσεις, νὰ λαμβάνουν παρηγορία, νὰ διώχνουν μακριὰ κάθε φόβο-πόνο-μοναξιά καθὼς θὰ συναντοῦν, θὰ ἀκοῦν καὶ θὰ βρίσκονται στὴν Ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ μας.

Στὴν ἱερὴ Ἀποστολή μας «τοῦ ρυθμίζειν ψυχὰς παιδιῶν καὶ νέων», ὅπως συνιστᾷ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ διαπλάσσειν τὴν διάνοιαν αὐτῶν κατὰ Χριστόν, κύριο ἔργο καὶ μέσο ἦταν καὶ εἶναι ἡ Ἀγάπη καὶ ἡ προσωπικὴ, ποιμαντικὴ σχέση. «**Οὐδὲν οὕτω πρὸς διδασκαλίαν ἐπαγωγόν, ὡς τὸ φιλεῖν καὶ φιλεῖσθαι**». **Τ**ίποτε δὲν εἶναι πρόσφορο πρὸς διδασκαλία, ὅπως τὸ νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ ἀγαπιέσαι, κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομο.

Στὸ Κατηχητικό μας, «Τὰ παιδιά τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς», τὰ κατηχητικόπουλά μας, 45 στὸν ἀριθμὸ, γιὰ 5η συνεχῆ χρονιά μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, δημιουργοῦμε καὶ βιώνουμε δεσμούς. Δεσμούς ζωῆς καὶ αἰωνιότητος. Μὲ ὄραμά μας... τὴν Ἀγιότητα.

Καλλιεργοῦμε σχέσεις μέσα σ' ἓνα κλίμα οἰκογενειακό, ἀλλὰ ὄχι πάντα εἰδυλιακό, ὅπως ἴσως θὰ περιμένατε ν' ἀκούσετε ἀπ' αὐτὸ τὸ βῆμα.

Ἡ καθοδήγηση στὰ ἄμεσα καὶ φλέγοντα ζητήματά τους ἀποτελεῖ σημεῖο ἐπαφῆς μεταξὺ ἡμῶν καὶ τῶν νέων μας καὶ συμβάλλει στὴν συνειδητὴ ἐνσωμάτωση αὐτῶν στὴν Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ὑπάρχει ὁ Χριστὸς καὶ ἄρα ἡ σωτηρία.

Ὁ Σταυροαναστάσιμος χαρακτήρας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἀγωγῆς (Ἐκκλησιοκεντρικὴ, Χριστοκεντρικὴ, Τριαδοκεντρικὴ), ποὺ ὀδηγεῖ μέσα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ, μᾶς ὀδηγεῖ καὶ μᾶς ἐνισχύει στὸ νὰ βοηθήσουμε τὰ παιδιά μας νὰ ἀποκτήσουν

καλές συνήθειες, πιό πολὺ μὲ τὸ παράδειγμα καὶ λιγότερο μὲ τὴν διδασκαλία (ἄς σημειωθεῖ ὅτι καὶ τὰ δύο τὰ στεροῦνται τὰ παιδιά μας σήμερα, καὶ ἡ ψυχὴ τους εἶναι διψασμένη). Καλές συνήθειες ὅπως ἡ Νηστεία, ἡ Ἐξομολόγηση, ἡ Προσευχὴ καὶ ἡ Συγχώρηση.

Μὲ ἀγάπη καὶ κατανόηση, τὸ Κατηχητικὸ μας, ὡς ἐκδήλωση τῆς ὄντως Ἀγάπης ποὺ ὀφείλει νὰ εἶναι, ἡ ἀναζήτηση τῆς ὁποίας εἶναι ἀναζήτηση τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ, εἶναι μιὰ ἀγκαλιὰ ποὺ ζεσταίνει, ζωντανεύει καὶ ἐνδυναμώνει τὴν Ἐκκλησία μας, τὴν οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Στὸ κατηχητικὸ ἔργο συμβάλλει τὰ μέγιστα ἡ Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς –στὸν χῶρο τῆς ὁποίας δραστηριοποιεῖται τὸ Κατηχητικὸ μας, καὶ ἰδιαίτερος ἡ Γερόντισσα Ἰουστῖνα, τὴν ὁποία καὶ εὐχαριστοῦμε θερμᾶ– ἐνισχύοντας καὶ ἐνδυναμώνοντας τὸ πνεῦμα τῆς ἐνότητας, τῆς συνεργασίας καὶ τῆς συλλογικότητας.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, καὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἔχουμε ἤδη ἀρχίσει νὰ γευόμαστε τοὺς καρποὺς ἀπὸ ἓνα σπουδαῖο Ὅραμα κάθε κατηχητικοῦ ἔργου: Νὰ μεταβληθεῖ ἡ Ἐκκλησία μας σὲ Κατηχοῦσα Ἐνορία.

Ἐμπνέεται Κατηχητικὸ ἐνδιαφέρον καὶ Κατηχητικὴ συνειδηση σὲ ὅλα τὰ στελέχη καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐνορίας μας, τὰ ὁποῖα ἤδη συνεργοῦν στὸ Κατηχητικὸ ἔργο, ἕκαστος μὲ τὸν δικό του τρόπο: ἄλλος μὲ τὴν προσευχή, ἄλλος μὲ τὸ παράδειγμα καὶ τίς συμβουλές του, ἄλλος μὲ τὴν συνεργασία καὶ τὴν προσωπικὴ συμβολή του καὶ ἄλλος μὲ τὴν ὑλικὴ ἐνίσχυση τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου.

Τὸ Κατηχητικὸ μάθημα καὶ οἱ δραστηριότητές μας ἦταν ποικίλες: Προσευχές, ὕμνοι, φωτοτυπίες ποὺ παίρνουν τὰ παιδιά στὰ ντοσιέ τους, διάλογος, χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφικὴ, τραγούδι, προβολές, παιχνίδι, ἐκδηλώσεις.

Ἀνεξίτηλα ἔχουν χαραχθεῖ στὴν καρδιά καὶ τὴν μνήμη μας, μὲ τρόπο ποὺ καμμία φωτογραφικὴ μηχανή, καμμία κάμερα καὶ κανένα εἶδος προβολῆς δὲν μπορεῖ νὰ μεταφέρει, οἱ δύο Θεατρικὲς μας Παραστάσεις:

«Ὁ Φαρμακοποιὸς καὶ ἡ γέννηση τῆς Εὐσπλαχνίας», στὴν Χριστουγεννιάτικη Ἑορτὴ μας, διάρκειας 1 ὥρας καὶ **«Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός – Ἐνας μεγάλος ἐθνεγέρτης»**,

στην Ἐκδήλωση Ευαγγελισμός-Ἑλληνισμός-Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός, γιὰ τὴν 25ῃ Μαρτίου, διάρκειας 40 λεπτῶν.

Οὶ δύο αὐτὲς παραστάσεις δὲν ἀνέδειξαν πρωταγωνιστὲς καὶ προσωπικὲς προσπάθειες καὶ ἐπιτυχίες.

Εἵλκυσαν τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἱερωνύμου, οἱ ὁποῖοι ἦταν μπροστὰ ἀπὸ κάθε μας βῆμα καὶ λειτούργησαν θεραπευτικὰ καὶ κατηχητικά, καλλιεργώντας καὶ ἐνισχύοντας τὴν ἐνότητα, τὴν συνεργασία καὶ τὴν συλλογικότητα σὲ ὅλη τὴν Ἑνορία.

Σήμερα, «Τὰ παιδιά τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς», θὰ Σᾶς παρουσιάσουν μία κατάθεση ψυχῆς. Ὦντας ὅλοι Πόντιοι –ἐκτὸς ἀπὸ ἐλαχίστους, οἱ ὁποῖοι γίναμε στὴν πορεία– καὶ ἔχοντας διακαῆ ἐπιθυμία νὰ τιμήσουν τὴν μνήμη τῶν παππούδων καὶ τῶν γιαγιάδων τους, ἡ ὁποία ἐορτάζεται στὶς 19 Μαΐου μὲ τὸ πολιτικὸ ἡμερολόγιο, θὰ μᾶς παρουσιάσουν ἓνα δρώμενο γιὰ τὴν Γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τίτλο «**Ἀχ Πατρίδα μ' - Πατρίδα μ'**» τοῦ Ἡλία Ὑφαντίδη, τὸν ὁποῖο καὶ εὐχαριστοῦμε θερμὰ καὶ μᾶς τιμᾶ ἰδιαίτερος μὲ τὴν παρουσία του στὴν σημερινή μας Ἐκδήλωση.

Επίσης εὐχαριστοῦμε:

• **Τ**ὴν Ὁρχήστρα μας ἀπὸ τὸν «Εὐξείνιο Μουσικὸ Πολιτιστικὸ Σύλλογο», τοῦ κ. Δημητρίου Καρασαββίδη: τὸν κ. Δημήτρη Μαυρίδη μὲ τὴν Λύρα καὶ τὸν κ. Παῦλο Μουρατίδη μὲ τὸ Νταούλι.

• **Τ**οὺς Συλλόγους Ποντίων πού μᾶς προσέφεραν τὶς παραδοσιακὲς στολές: «Τραπεζούντα», Ἄνω Λιοσίων, «Ἀκρίτες τοῦ Πόντου», Ασπροπύργου καὶ «Εὐκλείδης», Μενιδίου.

Θὰ παρακαλέσουμε ἰδιαίτερος γιὰ τὴν προσοχή Σας, γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ δρώμενου, καθὼς τὰ παιδιά μας θὰ τὸ ἀποδώσουν στὴν ποντιακὴ διάλεκτο. **Τ**ὸ κείμενο σὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση θὰ προβάλλεται ταυτόχρονα σὲ διαφάνειες καὶ τὸ ἔχετε καὶ ἐκτυπωμένο στὰ χέρια Σας, σὲ φυλλάδιο πού Σᾶς μοιράστηκε μὲ τὴν εἴσοδό Σας στὸν χῶρο.

Θὰ ξεκινήσουμε μὲ προσευχή: **Τὸ Πάτερ ἡμῶν στὰ Ποντιακά...**

Πρεσβυτέρα Ἀγγελικὴ Τερζάκη