



■ Διεθνής και ισλαμική τρομοκρατία

Ἴσλαμικὸς τρόμος*

«Εἴμαστε ὅλοι εὐάλωτοι»

Ἀνδρέας Σταλίδης

Ἡ εὐρωκεντρικότητα τῶν ΜΜΕ μᾶς ἀφαιρεῖ σφαιρική ὄραση στὰ πράγματα. Ἐνα παράδειγμα εἶναι ἡ διεθνὴς τρομοκρατία.

Ἄν ἐξαιρέσουμε τὰ θύματα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001, τὴν περίοδο 2000-2015 τὰ θύματα τρομοκρατίας σὲ δυτικὲς χῶρες ἦταν μόλις τὸ 0,5% τοῦ συνόλου.

Τὸ 2014 ὑπῆρξαν 146 πόλεις μὲ πάνω ἀπὸ 10 νεκροὺς ἀπὸ τρομοκρατία, δηλαδὴ ἄμαχους. Οἱ 19 ἀπὸ αὐτὲς εἶχαν πάνω ἀπὸ 100 νεκροὺς. Θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ φαντασθοῦμε; Πρόκειται γιὰ φαινόμενο τοῦ ὁποίου τὸ μέγεθος ἀγνοοῦμε.

* * *

Σύμφωνα μὲ τὴν μελέτη τοῦ Διεθνοῦς Ἰνστιτούτου Οἰκονομικῶν καὶ Εἰρήνης (Νοέμβριος 2015), ἡ περισσότερη θανατηφόρα ὀργάνωση σήμερα δὲν εἶναι τὸ λεγόμενο Ἴσλαμικὸ Κράτος (ISIS), ἀλλὰ ἡ Μπόκο Χαράμ (Boko Haram), ἡ ὁποία δρᾷ κυρίως στὴν Νιγηρία.

Οἱ δύο ὀργανώσεις συνεργάζονται μεταξύ τους, μὲ τὴν δευτέρα νὰ ἔχει αὐτοανακηρυχθεῖ ὡς «τὸ Ἴσλαμικὸ Κράτος τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς» καὶ «μέρος τοῦ παγκόσμιου Χαλιφάτου».

Ἄσφαλῶς δὲν εἶναι ὅλη ἡ διεθνὴς τρομοκρατία ἀποτελέσμα τοῦ Τζιχάντ, ὅμως εἶναι ἡ μεγαλύτερή της συν-



ιστώσα. Σχεδόν 3 στους 5 νεκρούς από τρομοκρατία πέρυσι ήταν θύματα των δύο αυτών ισλαμιστικών οργανώσεων.



Ἡ Μπόκο Χαράμ ιδρύθηκε τὸ 2002 καὶ ξεκίνησε ἐπιθέσεις τὸ 2009. Τὸ ὄνομά της σημαίνει «τέλος στὴ δυτικὴ ἐκπαίδευση» καὶ ἀνάγει τὶς ρίζες της στὴν ἀποικιοποίηση τῆς χώρας στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰώνα. Μαζὶ μὲ μία ἄλλη μικρότερη ὀργάνωση τῆς Νιγηρίας, εὐθύνεται γιὰ περίπου 7.500 θανάτους τὸ 2014, δηλαδὴ 20 τὴν ἡμέρα! Γιὰ τὸ 2015 δὲν ὑπάρχουν πλήρη στοιχεῖα, ὅμως τὰ θύματα ἦταν ἀκόμη περισσότερα.

Οἱ ἐπιθέσεις της ἐστιάζονται κατὰ κυβερνητικῶν κτιρίων καὶ τοῦ στρατοῦ, ἀποσκοποῦν στὸ νὰ τρομοκρατήσουν τὸν τοπικὸ πληθυσμὸ ἐπιβάλλοντας ἰσλαμικὸ νόμο, ἀλλὰ στρέφονται καὶ ἐναντίον Χριστιανῶν, εἰδικὰ στὴν βορειοανατολικὴ Νιγηρία. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ θὰ μπορούσε νὰ ἐνταχθεῖ καὶ ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση τοῦ ISIS σὲ πόλη τοῦ Πακιστάν στὶς 27 Μαρτίου 2016 (Καθολικὸ Πάσχα), μὲ 69 νεκρούς, κυρίως Χριστιανούς.

Τὸ μεγαλύτερο χτύπημα τῆς Μπόκο Χαράμ ἐγινε στὶς 9 Ἰανουαρίου 2015, μὲ περίπου 2.000 νεκρούς στὴν πόλη Μπάγκα, ἐνῶ τὸ γνωστότερο στὰ δυτικὰ ΜΜΕ ἦταν ἡ ἀπαγωγή 276 κοριτσιῶν τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2014 ἀπὸ ἓνα σχολεῖο τῆς πόλης Chibok. Δύο χρόνια μετὰ, ἀκόμη ἀγνοοῦνται. Ἔχουν ἀπαγάγει συνολικὰ περίπου 2.000 κορίτσια τὰ τελευταῖα 2-3 χρόνια.

* * *

Γίνεται ἀντιληπτό, ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας εἶναι βαθύτερο ἀπὸ ἓνα παρα-πρόβλημα τοῦ προσφυγικοῦ, καὶ ὅτι ἀγριεῦει διαρκῶς.

Ἡ ἴδια μελέτη ὑπολογίζει ὅτι σήμερα στὴν Συρία ἐκπαιδεύονται ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστὲς τοῦ ISIS περίπου 25.000 μὲ 30.000 τζιχαντιστές, καταγόμενοι ἀπὸ περισσότερες ἀπὸ 100 χῶρες. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἐπιστρέφουν στὶς χῶρες τους καὶ σκορποῦν τὸν θάνατο μὲ ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις ἐπιθέσεων σὲ χώρα τῆς Δύσης (ΗΠΑ τὸ 2001, Ἰσπανία τὸ 2004, Ἀγγλία τὸ 2005,



Γαλλία τὸ 2015 καὶ Βέλγιο τὸ 2016), με-
ταξὺ τῶν τρομοκρατῶν ὑπῆρχαν μετανά-
στες δεύτερης ἢ τρίτης γενιᾶς.

* * *

Όλα τὰ ἀνθρώπινα συστήματα προσ-
τασίας ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ (παιδεία, ἠθική, συλλογικότητες,
νόμοι, θεσμοί, κρατικές-πολιτικές ὀντότητες, ἔνοπλες δυνάμεις,
κάμερες, τεχνολογία), καὶ δύνανται νὰ φτιαχτοῦν μὲ βάση ὅσα ὁ
νοῦς μας μπορεῖ σήμερα νὰ προβλέψει, ἔχουν μία κοινὴ ἀπαραίτητη
προϋπόθεση λειτουργίας: πὼς ὅταν ἓνας ἄνθρωπος ἔχει σκοπὸ νὰ
βλάψει ἄλλους, ἔχει πρῶτιστο ἐνδιαφέρον νὰ σωθεῖ ὁ ἴδιος. **Όταν**
δὲν ἰσχύει αὐτὴ ἢ προϋπόθεση, καμμία ἀσπίδα προστασίας δὲν μπο-
ρεῖ νὰ λειτουργήσει. **Εἴμαστε** ὅλοι εὐάλωτοι.



(*) Ἐφημερ. «**Εστία**», 19.4.2016. Ἐπιμέλ. ἡμετ.