



Κατηχητικά Ἐνοριακοῦ Κέντρου
Ἱερᾶς Μονῆς
Ἀγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
«Τὰ Παιδιὰ τῆς Παναγιαῆς»

Ἀπολογισμὸς Κατηχητικῶν
2015-2016

Κυριακὴ τῶν Ἀγίων Πάντων, 13η/26η Ἰουνίου 2016

Τελετὴ Λήξης τῶν Δραστηριοτήτων τῶν Δομῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς,
γιά τὴν Περίοδο 2015-2016

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου, τῶν Ἀγίων μας καὶ τὴν εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου μας φθάσαμε στὸ τέλος τῆς ἐφετινῆς μας Κατηχητικῆς Περιόδου.



Τὰ Κατηχητικά τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἀγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης χωρίζονται σὲ δύο τμήματα: τὸ Παιδικὸ καὶ τὸ Ἐφηβικὸ.

Τὸ Παιδικὸ Τμήμα ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα «Πορεία πρὸς Ἐμμαοῦς, ἀρετὲς καὶ πάθη». Ἔτσι ἐμβαθύναμε στὴν δική μας Πορεία πρὸς Ἐμμαοῦς, δηλαδή στὴν πορεία πρὸς τὴν Σωτηρία μας. Αναλύσαμε τὰ πάθη ποὺ μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸ Χριστό, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀρετὲς ποὺ μᾶς φέρνουν κοντὰ Του.

Τὸ Ἐφηβικὸ Τμήμα ἀσχολήθηκε καὶ ἐκεῖνο μὲ τὸ θέμα «Πορεία πρὸς Ἐμμαοῦς», δηλαδή τὴν συνοδοιπορία μας μὲ τὸν Χριστὸ καὶ Σωτῆρα μας μέσα ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, βίους Ἀγίων, διδακτικὲς ἱστορίες καὶ μερικὲς ἐπωφελεῖς προβολές. Μέσα ἀπὸ αὐτά, λοιπόν, ποὺ διδαχθήκαμε καὶ μέσα ἀπὸ τὴν καθημερινότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου καὶ παιδιοῦ συνειδητο-



ποιήσαμε, ὅτι ὁ Χριστός, ἀκόμα καὶ ἂν δὲν τὸ ἀντιλαμβανόμεστε, εἶναι σὲ ὅλη τὴν πορεία τῆς ζωῆς μας πάντοτε δίπλα μας.

Ὅσον ἀφορᾷ τὰ ὄράματά μας καὶ τῶν δύο Κατηχητικῶν, αὐτὰ εἶναι νὰ ἐπεκταθεῖ ἡ δράση τῶν Κατηχητικῶν μας σὲ περισσότερους τομεῖς, ὅπως Ἐπισκέψεις σὲ Φιλανθρωπικὰ Ἰδρύματα, ἐπιμορφωτικὲς Ἐκδρομές, συμμετοχὴ σὲ διάφορους κοινωφελεῖς σκοποὺς τοῦ Δήμου μας, ὑπαρξὴ δανειστικῆς βιβλιοθήκης καὶ ἄλλα. Ὡστόσο κύριο Ὅραμά μας εἶναι τὰ παιδιά νὰ κάνουν πράξη καὶ βίωμα τὸν κατηχητικὸ λόγο, ὥστε νὰ γίνουν μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ.

Ἀπὸ τὴν μεριά μας θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε πρωτίστως τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Ἀρχηγό τῆς Πίστεώς μας καὶ Σωτῆρα μας, τὴν Ὑπερευλογημένη Θεοτόκο, τὴν Ὁδηγήτριά μας, πὺ πάντοτε εἰσακούει τὶς προσευχὲς μας καὶ μᾶς καθοδηγεῖ. Φυσικὰ θέλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε θεομὰ τὸν Μητροπολίτη μας, πὺ μὲ τὶς εὐλογίες του στηρίζεται καὶ προχωράει τὸ ἔργο μας. Ἐν συνεχείᾳ θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε γιὰ τὴν πολύτιμη καὶ ἀκούραστη βοήθειά τους καὶ γιὰ τὴν πρόθυμη καὶ καλὴ συνεργασία πὺ εἶχαμε καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς κατηχητικῆς Περιόδου, τὸν Ἱεροδιάκονο Γαβριὴλ καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας», τὸν Ἱεροδιάκονο Ἰωσήφ καὶ τοὺς φορεῖς τοῦ Συλλόγου τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου», τὸν π. Διονύσιο, καθὼς καὶ τὴν Χορωδία του «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», τὸν Γερο-Αντώνιο, γιὰ τὴν προσφορὰ παραδοσιακῶν ἐνδυμάτων γιὰ τὶς Ἐκδηλώσεις μας καὶ ἐπίσης τὴν Γερόντισσα καὶ τὶς Μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆν Ἁγίων Ἀγγέλων πὺ συνέβαλαν μὲ προθυμία στὴν ἐτοιμασία τῶν εὐλογιῶν πὺ μοιράζονταν στὰ παιδιά. Δὲν μπορούμε, ὅμως, νὰ ξεχάσουμε νὰ ἀπευθύνουμε εὐχαριστίες πρὸς ὅλους τοὺς γονεῖς πὺ μᾶς ἐμπιστεύτηκαν τὰ παιδιά τους καὶ συνέβαλαν ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις στὸ κατηχητικὸ ἔργο μας.

Τέλος εὐχαριστοῦμε πολὺ τὰ ἀγαπημένα μας παιδιά γιὰ τὴν ἀγάπη, τὴν προθυμία καὶ τὴν καλὴ τους διάθεση νὰ ἀφιερῶσουν λίγο ἀπ' τὸ χρόνο τους γιὰ νὰ ἔλθουν κοντὰ στὸν Χριστό. Ἄς μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι τὸ ζήτησε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας

λέγοντας «Αφήστε τὰ παιδιά νὰ ἔλθουν κοντά μας, γιατί σὲ αὐτὰ καὶ σὲ ὅποιον εἶναι σὰν κι αὐτὰ ἀνήκει ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».

Ἄς ἀπολαύσουμε, λοιπόν, τὴν γιορτὴ μας, μὲ ποίημα, θεατρικὸ δρώμενο, ἀλλὰ καὶ τραγούδι, μὲ θέμα τὴν «Ἐλεημοσύνη», μία ἀρετὴ μὲ τὴν ὁποία ἀσχοληθήκαμε ἀρκετὰ ἐφέτος στὶς Κατηχητικὲς μας Συνάξεις.

*Πηνελόπη Παγώνη
Μαρία Κυριακίδου*