



**Εισαγωγικές σκέψεις - Καλωσόρισμα**  
**στήν Δευτέρα «Συνάντησι Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης»**  
**πρὸς τὸν «Σύνδεσμο Ἐθελοντῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας**  
**Δευτέρα, 22.11/5.12.2016**

## **Ἐθελοντισμὸς - Ἀγάπη**

*Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα μας κ. Κυπριανέ·*

*Σεβαστοὶ Πατέρες·*

*Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·*

**Κ**ᾶς καλωσορίζουμε σήμερα ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», στήν σημερινή δευτέρα κατὰ σειρά Συνάντησι Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης, τὴν ὁποία διοργανώνει ὁ Σύλλογός μας, ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς.



Σήμερα εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸν Γνήσιο Ὁρθόδοξο Ἐθελοντισμὸ στὰ πρόσωπα τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ἀπὸ τὸ πλεόνασμα τῆς καρδιάς τους.

**Ἡ** βραδιὰ αὐτὴ εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς Ἐθελοντὲς καὶ Ἐθελόντριες πὺ μὲ γνήσιο ὀρθόδοξο χριστιανικὸ ἦθος προσφέρουν ἀκούραστα ὁ κάθε ἕνας καὶ ἡ κάθε μία, ἀνάλογα μὲ τὶς δυνάμεις τους, τὶς ἱκανότητές τους καὶ τὸν χρόνο, τὸν ὁποῖο ἔχουν στήν διάθεσή τους, στήν Διακονία πρὸς τὸν πλησίον.

Σήμερα εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε, νὰ σᾶς τιμήσουμε καὶ νὰ ἀνταποδώσουμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὸν δικό μας τρόπο αὐτό, τὸ ὁποῖο καθημερινὰ καταθέτετε ὅλοι, θυσιάζοντας πολλὰ ἀπὸ τὴν προσωπικὴ σας ζωή.

**Ἀ**πέραντη τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε πρωτίστως νὰ ἐκφράσουμε πρὸς τὸν Μητροπολίτη καὶ Πατέρα μας κ. Κυπριανό, τὸν πρωτεργάτη τοῦ ἔργου τοῦ Συλλόγου μας, ὁ ὁποῖος στηρίζει,

ἐμπνέει καὶ καθοδηγεῖ τὸ ἔργο τοῦ Συλλόγου μας.

**Αὐτός, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται μὲ κάθε τρόπο νὰ προάγῃ τὸ Ὅραμα τοῦ Ἐθελοντισμοῦ, προτρέποντας ὅλους μας νὰ ἐργασθοῦμε γιὰ τὸν ἱερὸ αὐτὸ σκοπὸ, τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀδελφοῦ μας, καλλιεργώντας ἔτσι τὴν ὑπέρτατη ὄλων τῶν ἀρετῶν, ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!**

**Εἶδαμε στὴν πράξη, ὅτι τὰ ὀφέλη τοῦ Ἐθελοντισμοῦ εἶναι πολλὰ καὶ ὅτι οἱ Ἐθελοντές μας, βοηθώντας νὰ ὑπερβαθοῦν κοινωνικὰ προβλήματα, ὅπως ἡ φτώχεια, ἡ ἀρρώστια, ἡ ἀπομόνωση καὶ τόσα ἄλλα, καλλιεργοῦν ταυτόχρονα καὶ τὸν δικό τους τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο καὶ τὰ ὀφέλη, τὰ ὁποῖα καρπώνονται εἶναι πολλὰ καὶ σὲ τέτοιο βαθμὸ, ὥστε νὰ ἀλλάζουν συχνὰ τὴν προσωπικότητά τους, ἀλλὰ καὶ νὰ βελτιώνουν τὸ ἐπίπεδο τῆς ζωῆς τους.**

**Χρέος μας λοιπὸν εἶναι νὰ συστρατευθοῦμε πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, τὴν καλλιέργεια τῆς Ἀγάπης.**

**Διότι σύμφωνα μὲ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη: «αὐτὴν τὴν ἐντολὴ ἔχουμε ἀπὸ τὸν Κύριό μας νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Ἀδελφὸ μας»!**

**Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ!**

*Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.*

*Δέσποινα Λιβίζου - Πάγκαλη*