



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Γονέων»

Διάλεξις Γ΄

«Πῶς θέτουμε “ὅρια”

καὶ ποιά εἶναι ἡ διαφορὰ “ὀρίων” καὶ τιμωρίας»

28η Νοεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ.



Τὴν **Κυριακή**, 28η Νοεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ., Μνήμη τοῦ Ὁσιομάρτυρος Στεφάνου τοῦ Νέου, ἐπραγματοποιήθη μὲ τὴν προτροπή, εὐλογία καὶ τὴν ἐνεργὸν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἡ **τρίτη** ἀπὸ τὶς **ἐννέα** προγραμματισμένες **Συνάξεις Γονέων**, τὶς ὁποῖες συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἐνότης Φυλῆς, γιὰ τὴν περίοδο 2016-2017, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος».

Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», μὲ τὴν Πρόεδρο κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, ὡς καὶ τοῦ **Συνδέσμου Ἐθελοντῶν** τῆς Μητροπόλεώς μας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἐτοιμασία τῆς **Συνάξεως**, τὴν φροντίδα τῶν προσερχομένων καὶ τὴν μικρὴ Ἐκθεσι βιβλίων στὴν εἴσοδο τοῦ Δημαρχείου.

Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», μὲ τὴν Πρόεδρο κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, ὡς καὶ τοῦ **Συνδέσμου Ἐθελοντῶν** τῆς Μητροπόλεώς μας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἐτοιμασία τῆς **Συνάξεως**, τὴν φροντίδα τῶν προσερχομένων καὶ τὴν μικρὴ Ἐκθεσι βιβλίων στὴν εἴσοδο τοῦ Δημαρχείου.

Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», μὲ τὴν Πρόεδρο κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, ὡς καὶ τοῦ **Συνδέσμου Ἐθελοντῶν** τῆς Μητροπόλεώς μας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἐτοιμασία τῆς **Συνάξεως**, τὴν φροντίδα τῶν προσερχομένων καὶ τὴν μικρὴ Ἐκθεσι βιβλίων στὴν εἴσοδο τοῦ Δημαρχείου.



* * *



Στήν τρίτη αὐτὴ Σύναξι παρίσταντο μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου.

* * *

Στήν Διάλεξι τῆς, ἡ Καθηγήτρια-Συγγραφέας-Ψυχολόγος Ἀναστασία Κοτσοπούλου-Κομισοπούλου ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «**Πῶς θέτουμε “ὅρια” καὶ ποιά εἶναι ἡ διαφορὰ “ὀρίων” καὶ τιμωρίας**», μὲ σαφήνεια, χάρι καὶ πληρότητα καὶ προσείλκυσε τὸ ἀκροατήριον καὶ σαγήνευσε αὐτό.



Υπεγράμμισε τὴν ἀναγκαιότητα συγκεκριμένων ὀρίων στὴν διαπαιδαγώγησι τῶν παιδιῶν, μὲ τὰ ὁποῖα ὄρια

- τὸ παιδί αισθάνεται **ἀσφάλεια**, γνωρίζει τὸν χῶρον του τοπικῶς, χρονικῶς καὶ συναισθηματικῶς, **μαθαίνει νὰ εἶναι ὑπεύθυνο, νὰ σέβεται καὶ νὰ τὸ σέβωνται**·

• μαθαίνει στὸ μικρὸ κόσμον τοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος **νὰ ζῆ συμφῶνως μὲ συγκεκριμένες ἀρχές**, ὥστε νὰ δυνηθῆ ἀργότερα νὰ συμμορφωθῆ μὲ τὰ ὄρια τῆς κοινωνίας, τοῦ χώρου ἐργασίας, κλπ., ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὶς πνευματικὲς του ἀρχές·

• βιώνει ὅποιαδήποτε δυσάρεστη ἐπίπτωσι τῶν ἀταξιῶν του ὄχι ὡς **τιμωρία**, ἀλλὰ ὡς **συνέπεια τῶν ἐπιλογῶν του** ἐντὸς τῶν οἰκογενειακῶν ὀρίων, τὰ ὁποῖα γνωρίζει.

Υπεγράμμισε ἐπίσης τὴν ἀναγκαιότητα κοινῆς ἀντιμετώπισεως τῶν γονέων, ἀλλὰ καὶ τῶν παπούδων-γιαγιάδων, ὥστε τὰ ὄρια νὰ εἶναι κοινὰ καὶ νὰ μὴ γκρεμίζη ὁ ἕνας ὅ,τι ἔκτισε ὁ ἄλλος. **Αὐτὸ βέβαια προϋποθέτει, ὅτι**





ζοῦν πρῶτοι οἱ γονεῖς συμφῶ-
νως μὲ τὶς ἀρχές καὶ τὰ ὅρια,
τὰ ὁποῖα προσφέρουν στὰ παιδιά
τους.

Συνεβούλευσε τοὺς γονεῖς νὰ
βλέπουν κάθε ἀρνητικὴ συμπε-
ριφορὰ τῶν παιδιῶν τους σὰν
ἓνα λαμπάκι (flash) ποὺ ἀναβοσβήνει, τὸ ὁποῖο τοὺς εἰδοποι-
εῖ καὶ τοὺς καλεῖ νὰ ἐρμηνεύσουν τὴν συγ-
κεκριμένη συμπεριφορὰ καὶ νὰ μὴν σπεύ-
δουν νὰ ἐπιπλήττουν τὸ παιδί ἀδιακρίτως.

Συμβάλλει πολὺ περισσότερο στὴν θε-
ραπεία-διόρθωσι ἑνὸς παιδιοῦ μὲ ἐπίμονη
«κακὴ συμπεριφορὰ», τὸ ὁποῖο ἔχει συνηθί-
σει πλέον τὶς συνεχεῖς ἐπιπλήξεις τῶν πάν-
των, νὰ περιμένῃς τὴν καλὴ του στιγμή καὶ νὰ
τὴν ἐπιβραβεύσῃς.

Επανελάβε, ὅτι τὰ παιδιά «δὲν ἔρχονται στὸν κόσμον μὲ ἓνα
ἐγχειρίδιο στὸ χέρι» καὶ ὅτι θὰ γίνουν ὅπως-
δήποτε λάθη, μέχρι νὰ ὠριμάσουν οἱ γονεῖς
ἐξασκοῦντες τὴν διακονία τους.

Μαζὶ καὶ πάνω ἀπὸ τὰ ὅπως-δήποτε ἀναγα-
καῖα ὅρια, ἡ μεγαλύτερη προσφορὰ τῶν
γονιῶν εἶναι ἡ ἐκφρασις τῆς ἀπρὸς-ποθέτου
ἀγάπης τους καὶ ἡ θυσιαστικὴ διάθεσις τοῦ
χρόνου τους στὰ παιδιά τους (καὶ ὄχι π.χ. ἡ φί-
λαυτὴ τους προσφυγὴ στὴν τηλεόρασι ὡς «babysitter»).

Μὲ τὶς παρεμβάσεις συμμετεχόντων γονέων καὶ ἐκπαιδευ-
τικῶν ἀναπτύχθηκε ἓνας γόνιμος διάλογος καὶ ἐπιβεβαιώ-
θηκαν ἐμπειρικὰ ὅσα εἶχε ἐκθέσει ὁ πολὺ συγκροτημένος
λόγος τῆς χαρισματικῆς Ὁμιλήτριας.

* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνάξεως, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας εἶχε μί-
α πολὺ γόνιμη συζήτησι μὲ τὴν ἀξία Ὁμι-
λήτρια καὶ τὸν χαριτωμένο σύζυγό της,
ἐπίσης Ψυχολόγο, γιὰ τὶς προοπτικὲς μιᾶς
περαιτέρω συνεργασίας.





Ἡ ἐπόμενη (Δ') Σύναξις ἔχει προγραμματισθῆ για τήν Κυριακή, 8η Ἰανουαρίου 2017 πολ. ἡμ.

Θὰ ὁμιλήση ὁ Καθηγητῆς καὶ Συγγραφεὺς κ. Ἡλίας Λιαμῆς, Θεολόγος - Μουσικολόγος, τοῦ ὁποῖου ἡ Διάλεξις θὰ ἔχη ὡς θέμα: «Γονεῖς: Ἄσ' τα νὰ πᾶνε... Τὰ παιδιὰ θὰ ξαναγυρίσουν».

† Γ.Ι.Μ.

