



ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Μήνυμα

ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2017

Ἡ Ἐπίσκεψίς Του... Ἡ Πτωχεία Του... «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς...», «Δι' ἡμᾶς ἐπτώχευσε...»

Δόξα τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι!...
Τριάς Ἁγία, δόξα Σοι!...

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·

Θὰ ἤθελα ταπεινὰ νὰ Σᾶς ὑπενθυμίσω κατὰ τὴν Μεγάλῃ Ἡμέρᾳ αὐτῇ, καὶ μάλιστα μέσα στὴν μυσταγωγικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς χριστουγεννιάτικης Λατρείας, μίαν σωτηριώδη Ἀλήθεια.

Σὲ κάθε Θεία Λειτουργία εἴμεθα τιμητικὰ οἱ προσκεκλημένοι στὴν Μυστικὴ καὶ Εὐλογημένη Τράπεζα τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὴν Ἐσχατολογικὴ Τράπεζα τῶν Γάμων τοῦ Ἀρνίου.

Στὴν Τράπεζα αὐτῇ, ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Ἀνύμφευτος Νύμφη, εἶναι ὁ παρασκευαστὴς τῆς Τροφῆς, εἶναι ὁ φροντιστὴς καὶ γενναϊόδωρος Ἐστιάτωρ τῆς Θείας καὶ Θεοποιοῦ Τροφῆς, εἶναι ἡ Τροφὸς τῶν προσκεκλημένων στὸ Μυστικὸ Δεῖπνον τῆς Ζωῆς, προσφέρουσα τὴν Σάρκα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Υἱοῦ Αὐτῆς, τοῦ Θεοῦ μας.

Τὶς πρεσβεῖες **ἐξαιρέτως τῆς Θεοτόκου** ἐπικαλούμεθα στὴν Θεία Λειτουργία, ἰκετεύοντες διὰ τοῦ Λειτουργοῦ - Ἱερέως, μετὰ τὸν καθγιασμὸ τῶν τιμίων Δώρων, μὲ τὰ ἐξῆς χαρακτηριστικὰ λόγια: «ὧν ταῖς ἰκεσίαις ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ὁ Θεός»!...

* * *

Ναί, ἀγαπητοὶ Χριστιανοί μου, σὲ κάθε Εὐχαριστιακῇ Σύναξι ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Σωτῆρά μας νὰ μᾶς **ἐπισκεφθῇ...** Ζητοῦμε νὰ ἐπεκτεί-



νη τὴν πρώτη Του ἐκείνη Ἐπίσκεψι... Ζητοῦμε νὰ βιώσουμε τὸ Μυστήριο Ἐκεῖνο, ὥστε νὰ φιλοξενήσουμε Αὐτὸν ὡς τὸν Μεγάλον Ἐπισκέπτη μας...

Καὶ μάλιστα, ἱκετεύουμε νὰ εἶναι διαρκῆς ἡ Ἐπίσκεψις Αὐτοῦ, ἕως ὅτου αἰσθανθοῦμε τὴν Παρουσία Του στὶς καρδιές μας, ὄχι πλέον ὡς παροδικοῦ Ἐπισκέπτου, ἀλλ' ὡς **Μονίμου Οἰκοδεσπότη** καὶ **Νυμφίου** μας, σὲ μία ἄρρητη καὶ Αἰώνια Σχέσι καὶ Ἐνωσι.

Μὴ λησμονοῦμε ποτὲ τὴν Ἀλήθειαν αὐτὴν, ὅτι γιὰ μᾶς τοὺς εὐσεβεῖς, αὐτὰ εἶναι τὰ Χριστούγεννα: οἱ **Γάμοι** τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν Ἄνθρωπο!... **Ἡ** Ἐπίσκεψις τοῦ **Νυμφίου** καὶ ἡ Ἐνωσίς Του μαζί μας!... **Ἡ** ταπεινὴ Ἐλευσίς τοῦ **Πτωχοῦ Χριστοῦ** μας, γιὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸν ἄφθαρτον **Πλοῦτον** τῆς Θεότητός Του!...

* * *

Φιλόχριστοι Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές μου·

Σήμερα μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος:

«Γινώσκετε τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι' ἡμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὢν, ἵνα ὑμεῖς τῇ Ἐκείνου πτωχεῖα πλουτήσητε.» (Πρβλ. Β' Κορινθ. η' 9)

Καὶ οἱ Ἅγιοι ἐρμηνεύουν τόσο κατανοητικὰ τὸ συγκλονιστικὸ αὐτὸ χωρίο τοῦ Ἀποστόλου:

«Συλλογισθῆτε, λέγει, καὶ στοχασθῆτε καλῶς ἄδελφοὶ τὸ Μέγα Μυστήριον τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν... Στοχάσου, ἐσὺ Χριστιανέ, τὸν Δεσπότην τῶν ἀπάντων... Ἄν Ἐκεῖνος δὲν ἀνελάμβανε τὴν ταπεινὴν καὶ πτωχὴν καὶ ἄτιμον φύσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν ὑπέμενε ὅλα τὰ ἄλλα πάθη τὰ καταφρονημένα διὰ ἡμᾶς τοὺς ἐχθρούς Του καὶ πτωχοὺς, βέβαια ἡμεῖς δὲν ἠθέλαμεν πλουτήσωμεν... Ποῖον δὲ πλοῦτον λέγει ἐπλουτήσαμεν;... Τὸν πλοῦτον τῆς Εὐσεβείας, καὶ Θεογνωσίας, καὶ Χάριτος· τὸν καθαρισμόν, τὸν ἁγιασμόν, τὴν υἰοθεσίαν»· «τὸν πλοῦτον τῆς κατὰ Χάριν Θεώσεως»· «καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἀγαθὰ ὅπου μᾶς ἐχάρισεν ἐν τῇ παρουσίᾳ ζωῆς, καὶ θέλει μᾶς χαρίσει εἰς τὴν μέλλουσαν».

(Ἁγίου Θεοφυλάκτου, Ὁσίου Νικοδήμου)

Ἐπίσης, οἱ Ἅγιοι μᾶς ἐφιστοῦν τὴν προσοχὴν στὸ ὅτι

«ὁ Κύριος, ὄχι μόνον λέγεται πτωχός, διότι ἐπτώχευσε

(φορέσας) τὴν πτωχὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων· ἀλλὰ, καὶ διότι ἦτον (ἔζησε ὡς) πτωχὸς κατὰ τὴν (ἐπίγειον) ζωὴν Του».

Ἐγεννήθη στὴν φάτνη... Ἐργάσθηκε ὡς ξυλουργὸς «ἕως τοὺς τριάκοντα χρόνους τῆς ἡλικίας Του, διὰ νὰ τρέφη καὶ Αὐτὸς ἑαυτόν, καὶ τὴν Ἀγιωτάτην Μητέρα Του, πτωχὴν οὖσαν, καὶ διὰ νὰ ἐλεῆ καὶ τοὺς πτωχοὺς»... Δὲν εἶχε ποῦ νὰ κλίνει τὴν κεφαλὴν Του γιὰ νὰ ἀναπαυθῆ... Τὸ ἔνδυμά Του ἦταν πτωχό... Συνετηρεῖτο ἀπὸ τὶς ἐλεημοσύνες...



Καὶ τελικά, οἱ Ἅγιοι πλήρεις ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ, ἀναπέμπουν δοξολογίες καὶ αἴνους γιὰ τὴν ἄφατον ἐν πτωχείᾳ ταπείνωσιν τοῦ Σωτῆρος μας:

«Δόξα Σοι, Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, ὅτι τοσαύτην ὑπερβολικὴν ταπείνωσιν ἐμεταχειρίσθης, οὐ μόνον διακονῶν τοὺς Ἁγίους Σου Μαθητάς, καὶ νίπτων αὐτῶν τοὺς πόδας, καὶ Πάθη, καὶ Θάνατον ἀτιμότατον τοῦ Σταυροῦ ὑπομένων, ἀλλὰ καὶ δουλεύων (ἐργαζόμενος) τὴν τεκτονικὴν (ξυλουργικὴν) τέχνην... Δόξα τῇ Ἐσχάτῃ Πτωχείᾳ Σου, καὶ τῇ δι' ἡμᾶς γενομένῃ Συγκαταβάσει Σου...». (Ὁσίου Νικοδήμου)

* * *

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές μου·

Ἄς ἐπανέλθουμε στὴν λειτουργικὴ ἱκεσία:

«Ὡν ταῖς ἱκεσίαις ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ὁ Θεός»!...

Τὸ Μυστήριον τῆς Ἐπισκέψεως τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς βιώνεται ταυτοχρόνως προσωπικὰ καὶ συλλογικά, ὅταν μὲ προετοιμασία κατάλληλη μετέχουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἡ διπλῆ Ἀγάπη, πρὸς τὸν Χριστὸ μας καὶ πρὸς τὸν Ἀδελφὸ μας, μᾶς ὠθεῖ στὴν διπλῆ Πτωχεία, δηλαδὴ στὸ ταπεινὸ φρόνημα καὶ στὴν ἐκούσια στέρῃσι χάριν τῆς Ἐλεημοσύνης πρὸς τὸν πλησίον μας· μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀνοίγει ἡ καρδιά μας γιὰ νὰ ὑποδεχθῆ τὸν συνεχῶς ἀναμενόμενο Μέγα καὶ ταυτοχρόνως Πτωχὸ Ἐπισκέπτη μας.

«Ὁ τρώγων μου τὴν Σάρκα καὶ πίνων μου τὸ Αἷμα ἐν Ἐμοὶ μένει, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ». (Ἰωάν. 5' 56)

Μὲ τὶς προϋποθέσεις αὐτές, μᾶς δίδεται τὸ ὕψιστο Χάρισμα νὰ εἴμεθα μονές - κατοικητήρια - σκηνώματα τῆς Δόξης τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ νὰ ἔχουμε Μόνιμο Οἰκοδεσπότη στὴν καρδιά μας, τὸν Νυμφίον μας Χριστό!...

* * *



Εἶθε ἡ Εὐχή τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κυπριανοῦ, μὲ τις πρεσβεῖες τῆς Τροφῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, νὰ μᾶς ὀδηγοῦν καὶ ἐνισχύουν στὸ ἱερὸ αὐτὸ Ἔσθημα τοῦ ἀνοίγματος τῆς καρδιάς, ὥστε παρακινούμενοι ἀπὸ τὴν Ἀγάπη, νὰ υἱοθετοῦμε τὴν Πτωχεία, καὶ διὰ μέσου Αὐτῆς νὰ μᾶς δίδεται ὁ Πλοῦτος τῆς κατὰ Χάριν Θεώσεως, ἐν Χριστῷ τῷ Σωτῆρι καὶ Θεῷ ἡμῶν. Ἀμήν!

† Ἄγια Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2017

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας,



Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ὁρωπὸς ἐξ Ἐκκλησίας Κυπριανῆς
† Ὁ Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς