



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Γονέων» • Περίοδος Β΄, 2017-2018

Σύναξις Ε΄

5η Φεβρουαρίου 2018 ἑκ. ἡμ.

Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου, 5η Φεβρουαρίου 2017 ἑκ. ἡμ., † Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Ἀγάθης, ἐπραγματοποιήθη μὲ τὴν προτροπὴ, εὐλογία καὶ τὴν ἐνεργὸν παρουσίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἡ **πέμπτη** ἀπὸ τῆς ἐννέα προγραμματισμένους



Συνάξεις Γονέων, τῆς ὁποῖας συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἐνότης Φυλῆς, γιὰ τὴν περίοδο 2017-2018, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος».

Στὴν πέμπτη αὐτῆς **Σύναξι** ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀνεπλήρωσε τὴν Εἰσήγησι, τὴν ὁποῖαν λόγω ὑγείας εἶχε ἀναγκασθῆ νὰ ἀναβάλη, ἐπὶ τοῦ θέματος **«Χριστιανικὴ Οἰκογένεια: Πατέρας καὶ Μητέρα - Ὑπευθυνότητα καὶ Ὁριμότητα»**.



Στὴν Σύναξι παρίσταντο ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, ὡς καὶ ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς κα Ἐλένη Λιάκου, ἡ Δημοτικὸς Σύμβουλος κα Ἰωάννα

Σπυρίδωνος-Πίνη, ὁ Κοινωνιολόγος κ. Ἡλίας Φιλιππίδης, ἡ Ἀξιότιμος κα Βασιλικὴ Κόλλια, Πολιτικὸς Ἐπιστῆμων καί τῶς Γραμματέας Ἰσότητος τῶν Φύλων κ. ἄ.



Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνοίξε τὴν κατάθεσι τῆς ἐμπειρίας του ὡς Πνευματικὸς μὲ τὴν ὁμολογία, ὅτι «... ἡ πλέον δυσχερῆς πλευρὰ τῆς Διακονίας ἐνὸς Ποιμένος εἶναι ἡ Ἐξομολόγησις», ἰδιαίτερος διότι ὁ Πνευματικὸς ἔχει συχνὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν **ἀνευθυνότητα** τῶν ἐξομολογουμένων.

Ἀφοῦ ἐξήγησε, ὅτι στὴν **ἀνευθυνότητα** συναντῶνται κυρίως ἡ **ἄγνοια** καὶ ἡ **αὐτοδικαίωσις**, ἐτόνισε τὸν ἰδιαίτερος ὀλέθριο χαρακτήρα τῆς στὰ πλαίσια τοῦ Χριστιανικοῦ Γάμου.

Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν προσώπων ἔρχονται στὸν Γάμο χωρὶς νὰ γνωρίζουν οὔτε νὰ ἐνδιαφέρωνται νὰ μάθουν τὴν σημασία του, ὡς καὶ τοὺς στόχους καὶ τὶς πνευματικὲς ὑποχρεώσεις τους.

Ἡ ἄγνοια αὐτὴ τρέφει καὶ ἐνισχύει τὸ πάθος τῆς **αὐτοδικαιώσεως**, τὸ ὁποῖο ἐκδηλώνεται τόσο στὶς συκροσιακὲς σχέσεις τῶν συζύγων, ὅσο καὶ στὴν Ἐξομολόγησι ἀκόμη.

Ὅταν καλλιεργῆται ἡ **αὐτοδικαίωσις**, ἡ ζωὴ ἐν τῷ Γάμῳ, ἀπὸ κοινωνία προσώπων ἐν ἀγάπῃ, γίνεται μίᾳ συνεχῆς μάχῃ καὶ ἓνα συνεχὲς παράπονο, διότι πάντοτε οἱ ἄλλοι, καὶ ἰδιαίτερος ὁ/ἡ σύζυγος φταίει.

Ὅπως διεπίστωσε χαρακτηριστικὰ ὁ Σεβασμιώτατος: «*Ἡ προσωπικὴ τους εὐθύνη δὲν φαίνεται πουθενά. Γιὰ ὅλα φταῖνε οἱ ἄλλοι... Τὸ Ἐξομολογητήριον, ἀπὸ τόπος Ἀντομεμψίας, Μετανοίας καὶ Θεραπείας, μεταβάλλεται σὲ ἓνα κυτίο παραπόνων, καὶ Ἀυτοδικαιώσεως...».*

Ἡ ὁδὸς πρὸς τὴν θεραπεία μιᾶς τόσο θλιβερᾶς καταστάσεως εἶναι ἡ γενναία ἀπόφασις νὰ γίνεται ὁ/ἡ σύζυγος περισσότερο **ὑπεύθυνος** ἐν σχέσει μὲ τὸν Γάμο του/της, νὰ πολεμήσῃ δηλαδὴ τὴν **ἄγνοια** καὶ τὴν **αὐτοδικαίωσι**.



Μὲ τὴν μελέτη καταλλήλων βιβλίων γιὰ τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου καὶ μὲ σχετικὲς ἐρωτήσεις στὸν Πνευματικὸ, οἱ μελλονύμφοι ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ διώξουν τὴν

ἄγνοια καὶ νὰ ἔλθουν σταδιακῶς στὴν ἐπίγνωσι τῆς πνευματικῆς καὶ μυστηριακῆς φύσεως τοῦ Γάμου τους.

Καὶ μὲ τὴν πνευματικὴ ἐργασία τῆς ταπεινώσεως καὶ αὐτομεμφίας, νὰ καταρρίπτουν τὸ τεῖχος τῆς **αὐτοδικαιώσεως...**

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ, ὠριμάζουν ἀγωνιζόμενοι, ἢ μᾶλλον ἀνοίγονται στὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὅποία τοὺς ὠριμάζει καὶ τοὺς ἐνισχύει, ὥστε

- νὰ ἀποκτήσουν αὐτογνωσία, καὶ δι' αὐτῆς Θεογνωσία,
- νὰ ἀνακαλύψουν ὁ ἕνας τὰ χαρίσματα καὶ τὸν πλοῦτο τοῦ ἄλλου καὶ νὰ προχωρήσουν σὲ μίαν ἀρμονικὴ σύνθεσι,
- νὰ λειτουργοῦν οἱ διαφορὲς χαρακτήρων τους ὄχι συγκρουσιακά, ἀλλὰ συμπληρωματικὰ καὶ οἰκοδομητικὰ,

- Νὰ πολεμήσουν ἀπὸ κοινοῦ, μὲ γενναιότητα καὶ ἀποφασιστικότητα, τὸν μεγαλύτερο ἐχθρὸ τῆς συζυγικῆς ζωῆς: τὴν **ὑπερηφάνεια**, τὸν **ἐγωϊσμό**, τὴν **φιλαυτία...**

Ἡ πολὺπλευρὴ αὐτὴ ἐργασία, ἐπεσήμανε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, «...μᾶς καθιστᾷ ἱκανοὺς νὰ γίνουμε **δεκτικοὶ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν**, μέσα στὶς καρδιές μας.

Ἀρὰ γε, ὁ Πατέρας καὶ ἡ Μητέρα ἔχουν συνειδητοποιήσει, ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ Γάμου, τῆς Χριστιανικῆς Οἰκογένειας;... **Δηλαδή**, ὅτι ἔχουν κληθῆ νὰ γίνουν **δεκτικοὶ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν;...**».

* * *

Γιὰ νὰ βοηθήση τοὺς ἀκροατὲς νὰ κατανοήσουν μὲ ποίους τρόπους δύναται κανεὶς νὰ ὠριμάσῃ μέσω τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων μέσα στὸν Γάμο, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε ἕνα Κείμενο ἀπὸ τὶς Διδασκαλίες τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου τῆς Γάζης, ὅπου μὲ πρακτικὰ παραδείγματα ὁ Ἅγιος περιγράφει ποιά εἶναι ἡ ἐν γνώσει καὶ ἐπιστήμῃ ἀντιμετώπισις τῶν διαφορῶν περιστάσεων, ὥστε νὰ διατηρῆται ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εἰρήνη καὶ νὰ καλλιεργῆται ἡ ταπεινοφροσύνη.



Ἄν και τὸ Κείμενο αὐτὸ ἀνήκει στὴν Μοναχικὴ Γραμματεία, εἶναι γιὰ ὅλους πολὺτιμο, ἐφ' ὅσον και στὰ Κοινόβια, τὸ θέμα τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων εἶναι καθοριστικῆς σημασίας γιὰ τὴν θεραπεία τῆς ψυχῆς κάθε μοναχοῦ.



* * *

Στὸ πέρασ τῆς περιεκτικῆς Ὁμιλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένος μας, ἐτέθησαν ἐρωτήσεις και τοποθετήσεις, διὰ τῶν ὁποίων διεφαίνετο γιὰ μίᾳ ἀκόμη φορὰ ἡ ἀγωνία τῶν γονέων γιὰ τὸ μέλλον τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐφ' ὅσον οἱ θεσμοὶ τοῦ Γάμου και τῆς Οἰκογενείας ἀπειλοῦνται ἀπὸ τὶς ραγδαῖες ἐξελίξεις στὸν νομοθετικὸ και ἐκπαιδευτικὸ τομέα.



Ὁ Σεβασμιώτατος, ὅπως και ὁ ἀξιότιμος Κοινωνιολόγος κος Φιλιππίδης, ἐπεσήμαναν ὅτι δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήττουν οἱ ραγδαῖες αὐτὲς ἐξελίξεις, ἐφ' ὅσον εὐρισκόμεθα σὲ μίᾳ ἱστορικῆ περιόδου, ἡ ὁποία ὡς πρὸς τὰ ἦθη ὁμοιάζει **προ-χριστιανική**, ὡς πρὸς τὶς ἰδεολογίες χαρακτηρίζεται πλέον ὡς **μετα-χριστιανική**.

Ἡ διαπίστωση αὐτὴ πρέπει νὰ ἐνεργοποιῆ ἔτι περισσότερον τὴν συναίσθησι τῆς **εὐθύνης** και τὴν μέριμνα τῶν συζύγων-γονέων γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τῆς πρώτης κοινωνικῆς «μήτρας», τῆς οἰκογένειας δηλαδή.



* * *

Ἡ ἐπομένη **Σύναξις C'** ἔχει προγραμματισθῆ γιὰ τὴν **Κυριακὴ Γ' Νηστειῶν, 11η Μαρτίου 2018 πολ. ἡμ.**

Θὰ ὁμιλήση ὁ Καθηγητῆς και Συγγραφέας κ. Δημήτριος Καραβασίλης, Θεολόγος και Ψυχολόγος.

Ἡ Διάλεξις θὰ ἔχη ὡς θέμα: **«Οἰκογένεια: Ἄς μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ λάθη μας».**

† Γ.Ι.Μ.