



■ Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῆς Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας

Χειμερινὴ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης

17η-20ῆ Φεβρουαρίου 2018 ἐκ. ἡμ.



Μὲ τις εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς πραγματοποίησε, ὡς Τοποτηρητὴς, τὴν χειμερινὴ του Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας, ἡ ὁποία συνδυάσθηκε ἐφέτος μὲ τὴν Πανήγυρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, στὸ Γκρίλμπυ.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, μαζὶ μὲ τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο π. Γεώργιο Γιάν καὶ τὸν εὐλαβέστατο Ὑποδιάκονο Χρῆστο Κατσούδα, συνῶδευε τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμένα μας ἡ πολυσέβαστη Γερόντισσα Ταξιαρχία, μαζὶ μὲ μία Ἀδελφὴ, καθὼς ἡ Γερόντισσα Μαγδαληνὴ καὶ ἡ Ἀδελφὴ Λυδία διατηροῦν ἰσχυροὺς πνευματικοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν Ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς.

* * *

Τὴν Παρασκευή, 17η Φεβρουαρίου 2018 ἐκ. ἡμ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἔφθασαν κατὰ τίς μεσεμβρινὲς ὥρες στὴν Στοκχόλμη, καὶ μετέβησαν στὸ Ἐπισκοπεῖο, στὸ Βόρμπεργκ (Värberg), ὅπου ἀμέσως μετὰ τὴν ὑποδοχή, ἐπισκέφθηκαν τὸν ἀσθενοῦντα καὶ κλινὴρη Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννην,

ὁ ὁποῖος τοὺς ὑποδέχθηκε μὲ τὴν συνηθισμένη του γαλήνια ἀγάπη.

Μετὰ τὸ γεῦμα, ἀφοῦ οἱ Μοναχὲς ἀνεχώρησαν γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, προκειμένου νὰ τελέσουν τὸν Μεγάλον Ἑσπερινὸν καὶ τὴν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητὴς εἶχε μίαν πολύωρον συνάντησι μὲ τὸν Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτροπον π. Ἀνδρέαν καὶ τὸν π. Γεώργιον γιὰ ἐνημέρωσι καὶ συζήτησι ἐπὶ ποικίλων θεμάτων κανονικῆς καὶ ποιμαντικῆς φύσεως.



* * *

Τὸ Σάββατον, 18ῃ Φεβρουαρίου 2018 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη ἐκ μεταθέσεως ἡ Πανηγυρίς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας. Παρὰ τὸ ψῦχος (-17° τίς πρωῖνες ὥρες), ἀρκετοὶ πιστοὶ μετέβησαν ἀπὸ τὴν Στοκχόλμη στὴν χιονισμένη Μονὴ τῆς Ἁγίας προκειμένου νὰ συμμετέχουν στὴν Ἑορτή.

Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ὁρθρου καὶ τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας. Συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας, π. Γεώργιος καὶ π. Στέφανος, ὁ Ἱεροδιάκονος π. Θεοχάρης καὶ ὁ Ὑποδιάκονος κ. Χρῖστος Κατσούδας. **Ἡ** Ἀκολουθία ἐψάλη στὰ ἑλληνικὰ, ἀγγλικὰ καὶ σουηδικὰ.

Διάχυτη ἦταν ἡ Χάρις καὶ ἡ αἴσθησις τῆς παρουσίας τῆς Ἁγίας Φιλοθέης ἐν μέσῳ τῶν εὐσεβῶν φιλεόρτων, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων προσήλθαν στὴν Μετάληψιν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Στὴν σύντομην Ὁμιλίαν του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἀναφέρθηκε

στὸν Βίο καὶ τὴν δρᾶσιν τῆς ἐορταζομένης Ὁσίας, ἡ ὁποία ἀνεδείχθη Μάρτυς τῆς Εὐσπλαχνίας, ἀλλὰ καὶ “φεμινίστρια”

μὲ τὴν καλὴν ἐννοίαν, ἐφ’ ὅσον ἀγωνίσθηκε μέχρι αἵματος γιὰ τὴν υπεράσπισιν τῆς ἀξιοπρέπειας τῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖες ἐκινδύνευαν νὰ ὑποδουλωθοῦν ψυχικῶς καὶ σωματικῶς στοὺς Τούρκους κατακτητῆς.



Ἀντιθέτως πρὸς τὶς σύγχρονες φεμινίστριες, οἱ ὁποῖες κηρύττουν ὅτι “τὸ σῶμα μας ἀνήκει σὲ μᾶς” καὶ τὸ χειρίζονται μὲ τρόπο ὀλέθριο, καλούμεθα νὰ διαφυλάξουμε ἄσπιλο τὸ σῶμα μας ὡς ναὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖο δὲν “ἀνήκει σὲ μᾶς”, ἀλλὰ στὸ Δημιουργό του.



Στὸ πέρασ τῆς οὐρανίας Μυσταγωγίας ἔγινε περιφορὰ στὸ χιονισμένο αὐλαιο χῶρο τῆς Μονῆς, μέχρι τὸ ἱερὸ Μνήμα τῆς ὁσίας Κτητορίσσης Γεροντίσσης Φιλοθέης († 2012), ὅπου ἐτελέσθη Τρισάγιον καὶ ἐψάλη ὁ νικητήριος ὕμνος “Χριστὸς ἀνέστη”.

Μετὰ τὴν ἐόρτια Τράπεζα Ἀγάπης, τὴν ὁποία παρέθεσαν εἰς ὅλους οἱ φιλόξενες Μοναχές, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας εἶχε μία Σύναξι μὲ τοὺς Ἱερεῖς καὶ τὶς Μοναχές, κατὰ τὴν ὁποίαν ὠμίλησε γιὰ τὸν τρόπο λειτουργίας, τὴν Μαρτυρία καὶ τὴν εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας σὲ πανορθόδοξο ἐπίπεδο.

Τὸ ἀπόγευμα ἐτελέσθη στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν Στοκχόλμη ὁ ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς καὶ τὸ Απόδειπνο.

* * *

Τὴν Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν, 19η Φεβρουαρίου 2018 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη τὸ Μεσονυκτικὸ, ὁ Ἀναστάσιμος Ὁρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρη-



γορίου τοῦ Παλαμᾶ. **Ε**λειτούργησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας μαζί μὲ τοὺς Ἱερεῖς τῆς Ἐπισκοπῆς μας καὶ παρέστη ἐπὶ ἀμαξιδίου συμπροσευχόμενος ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἰωάννης πρὸς χαρὰν ἀπάντων.

Ἡ Χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Νάου μὲ τὴν συμπαράστασι τῶν Μοναχῶν ἔψαλε ἑλληνικά, σουηδικά, ρωσικὰ καὶ ἀγγλικά.

Στὴν Ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἀνεφέρθη **στὸ νόημα τῆς πορείας τῶν Κυριακῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέχρι τῆς Ἀναστάσεως καὶ στὸν γνήσιο τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο διανύει κανεὶς τὴν Περίοδο αὐτή, συνδυάζοντας τὴν Νηστεία μὲ τὰ ἔργα τῆς Εὐσπλαγχνίας, δηλαδή τῆς Ἀγάπης πρὸς τὸν Πλησίον-Ἀδελφόν μας, καὶ μὲ τὴν ἀύξανομένη προσευχή.**

Μετὰ τὴν Ἐνοριακὴ Τράπεζα Ἀγάπης, ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητὴς εἶχε μία τρίωρη συνάντησι μὲ Σύρους πιστοὺς, προερχομένους ἀπὸ τὴν Καινοτομία, οἱ ὁποῖοι ἔχουν βαθειὰ προβληματισθῆ μὲ τίς οἰκουμενιστικὲς παρεκτροπές τῶν ἐκκλησιαστικῶν τους ἀρχῶν καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ προσέλθουν στὴν Γνησία Ὁρθοδοξία.

Αμέσως μετὰ τὴν πολὺ σημαντικὴ καὶ ἐλπιδοφόρα συνάντησι αὐτή, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Ἐνοριακὴ Σύναξις, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἐπανῆλθε στὸ θέμα τῆς Νηστείας καὶ τῶν ποικίλων πλευρῶν αὐτῆς, συζητήσας μὲ τοὺς παρόντες γιὰ τὴν φυλακὴ τῶν αἰσθήσεων, τὸν συνδυασμὸ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς προσοχῆς, τοὺς διαφόρους μικροὺς κόπους, πρακτικῆς καὶ πνευματικῆς φύσεως, διὰ μέσου τῶν ὁποίων ἐτοιμάζουμε τὸν ἑαυτὸν μας νὰ δεχθῆ τὴν ἀνακαινιστικὴ χάρι τῆς Ἀναστάσεως.



Ἐν συνεχείᾳ, μὲ τὴν ἀπὸ κοινοῦ μελέτη ἑνὸς Κειμένου γιὰ μία φιλόθεη ψυχὴ, ἡ ὁποία ἐρρῦθμιζε τὴν ζωὴ της μὲ τὸν καθημερινὸ στόχο: «Μία μέρα πιὸ κοντὰ στὸν Παράδεισο», ἔγινε ἀναφορὰ στὴν μνήμη θανάτου καὶ τοῦ Παραδεί-

σου, ἡ ὁποία μᾶς διατηρεῖ σὲ συνεχῆ ἐργήγορσι...

Ἡ ἐν Χριστῷ χαρὰ τοῦ σεπτοῦ Ποιμένος μας καὶ τῶν Ἀδελφῶν μας ἦταν διάχυτος καθ' ὅλο το διάστημα τῆς ὀλιγοήμερου Ἐπισκέψεώς του, ἡ ὁποία ἐνίσχυσε καὶ πάλιν τοὺς Ἀδελφούς μας τοῦ Βορρᾶ στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ τελειώσι τους.

Πρὸς στερέωσιν τῶν πιστῶν μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, παρέδωσε στὸν π. Ἀνδρέα Ἀναμνηστικά (στὰ *σουηδικά, ἀγγλικά, ἀραβικά* καὶ *ἑλληνικά*) μὲ ἀναφορὰ στὴν Γ' Θεία Ἐμφάνισι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὴν 14ην Σεπτεμβρίου 1925, ὥστε νὰ τὰ διανεῖμη τὴν Κυριακὴ Γ' Νηστειῶν τῆς Σταυροπροσκυνησεως.

* * *

Τὴν Δευτέρα, 20ῆ Φεβρουαρίου 2018 ἐκ. ἡμ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐπέστρεψαν φορτωμένοι μὲ τὶς εὐγνώμονες εὐχὲς τῶν πιστῶν καὶ τῶν Κληρικῶν μας στὴν Σουηδία, οἱ ὁποῖοι ἤδη προσβλέπουν μὲ χαρὰ στὴν ἀνοιξιὰτικὴ ἐπόμενη ποιμαντικὴ του Ἐπίσκεψι...

† Γ.Ι.Μ.

