



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Γονέων» • Περίοδος Β' 2017-2018

Διάλεξις Γ'

«Οἰκογένεια:

Ἄς μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ λάθη μας»

26η Φεβρουαρίου 2018 ἐκ. ἡμ.

Τὴν **Κυριακὴ Γ' Νηστειῶν**, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 26η Φεβρουαρίου 2018 ἐκ. ἡμ., ἐπραγματοποιήθη μὲ τὴν προτροπὴ, εὐλογία καὶ τὴν ἐνεργὸ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἡ **ἕκτη** ἀπὸ τὶς ἑννέα προγραμματισμένες **Συνάξεις Γονέων**, τὶς ὁποῖες συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἐνότης Φυλῆς, γιὰ τὴν περίοδο 2017-2018, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος».



Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «**Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων**», μὲ τὴν Πρόεδρο κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, ὡς καὶ τοῦ **Συνδέσμου Ἐθελοντῶν** τῆς Μητροπόλεως μας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἐτοιμασίαν τῆς **Συνάξεως**, τὴν φροντίδα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν προσερχομένων καὶ τὴν μικρὴ Ἐκθεσι βιβλίων στὴν εἴσοδο τοῦ Δημαρχείου.

* * *

Στὴν ἕκτη αὐτῆς **Σύναξι** παρίσταντο μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρὶτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης,



Γερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, ὡς καὶ ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς καὶ Ἑλένη Λιάκου, ὁ Ἀξιότιμος Συγγραφέας καὶ Ἐκδότης κος Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος κ.ἄ.

* * *

Στὴν Διάλεξι του μὲ τίτλο: «**Οἰκογένεια: Ἄς μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ λάθη μας**», ὁ ἀξιότιμος Καθηγητῆς καὶ Συγγραφεὺς κ. Δημήτριος Καραβασίλης, Θεολόγος καὶ Ψυχολόγος, ἀφοῦ ὑπενθύμισε ὅτι «Γονιὸς δὲν γεννιέσαι, γονιὸς γίνεσαι», προέτρεψε τοὺς γονεῖς νὰ μὴν φοβηθοῦν νὰ ἀναγνωρίσουν μὲ γενναιότητα τὰ λάθη τους, τὰ ὁποῖα θὰ διακρίνουν στὸν καθρέπτη τῆς συμπεριφορᾶς τῶν παιδιῶν τους.

Τὰ πλέον συνήθη λάθη μας, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὑποφέρουν καὶ τὰ παιδιά καὶ οἱ γονεῖς εἶναι:

- **Νὰ** δίνουμε στὰ παιδιά μας, ὅ,τι ζητοῦν καὶ ὅποτε τὸ ζητοῦν, ἀπὸ φόβο «μὴν νιώθῃ τὸ παιδί στερημένο», ἢ γιὰ νὰ ἐξαγοράσουμε τὴν ἀγάπη του, διότι δὲν ἔχουμε πολὺ χρόνο νὰ τοῦ ἀφιερῶσουμε.

Τὸ λάθος αὐτὸ ἔχει ὡς ὀλέθρια συνέπεια νὰ θεωρῇ τὸ παιδί ὡς αὐτονόητο τὸ νὰ ἀποκτήσῃ ὅ,τι ἐπιθυμεῖ: **δὲν** θὰ ἔχῃ ὅρια, δὲν θὰ νιώθῃ τὴν κρίσι, ἄρα τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ γονιοῦ του, δὲν θὰ θεωρῇ τίποτα ὡς δῶρο, δὲν θὰ καλλιεργῇ τὸ σωστικὸ χάρισμα τῆς εὐγνωμοσύνης.

- **Νὰ** τοὺς δίνουμε πολλές ἐξηγήσεις ὅταν ἀρνούμεθα κάτι.

Τὸ παιδί ἔχει ἀνάγκη νὰ νιώθῃ τὸν γονιὸ σταθερό, χωρὶς ἀμφιταλαντεύσεις.

- **Νὰ** γελαῖμε εἰρωνικὰ ὅταν κάνουν λάθος.

Εἶναι ἓνα σκληρὸ μέτρο ἐκπαιδύσεως, τὸ ὁποῖο τὸ παιδί ἤδη συναντᾷε στὸ σχολεῖο ἀπὸ τοὺς συμμαθητῆς του. **Ἄν** τὸ ἀντιμετωπίζῃ καὶ στὸ σπιτί, πιθανόν νὰ γινῇ δειλός, νὰ διστάζῃ νὰ ἐκφρασθῇ.

- **Νὰ** μὴν χρησιμοποιοῦμε τὸ «μὴ» καὶ τὸ «ὄχι», ἢ νὰ τὰ ὑπερ-χρησιμοποιοῦμε.

Ἡ πρᾶξις ἀπέδειξε, ὅτι ἡ σύστασις τὴν ὁποῖαν ἔδιναν κάποιες Σχολές Ψυχολόγων πρὶν ἀπὸ δεκαετίες νὰ ἐξαλείψουν οἱ γονεῖς τὸ «ὄχι» καὶ τὸ «μὴ» ἀπὸ τὴν παιδαγωγία τους,





είχε ολέθρια αποτελέσματα: τὸ παιδί ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ κανόνες στὴν ζωὴ του, γιὰ νὰ κινῆται μὲ ἄνεσι. **Χ**ωρὶς αὐτῶν βιώνει ἓνα χάος.

Βεβαίως ἡ ὑπερβολικὴ κωδικοποίησις συμπεριφορᾶς καὶ τὰ καθηκοντολόγια εἶναι ἐπίσης ολέθρια, δημιουργοῦν ἓναν πνιγμὸ καὶ πιθανὸν κάποια στιγμή βίαια ἀντίδρασι.

● **Ν**ὰ μὴν δίνουμε τὴν δυνατότητα στὰ παιδιά μας νὰ κάνουν κάτι μόνα τους.

Εἴτε γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσουμε, εἴτε συχνὰ ἐπειδὴ εἴμεθα βιαστικοί, ἀντὶ νὰ βοηθᾶμε τὰ παιδιά νὰ ντυθοῦν, νὰ λύσουν ἓνα πρόβλημα κ.ἄ, τὸ κάνουμε ἀντὶ αὐτῶν: τὰ ντύνουμε ἐμεῖς, δένουμε τὰ παπούτσια τους, γράφουμε τὴν λύσι τοῦ προβλήματος..., δηλαδὴ δὲν ἀφιερώνουμε χρόνο νὰ εἴμαστε δίπλα τους νὰ βοηθήσουμε αὐτὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸν στόχο τους.

Ἄν διαθέταμε τὸν χρόνο, θὰ μάθαιναν νὰ προσπαθοῦν νὰ κατακτοῦν μόνα τους τὶς ἐπιτυχίες τους, καὶ θὰ ἀπελάμβαναν τὴν παρουσία τοῦ γονιοῦ τους...

● **Ν**ὰ παίρνομε συστηματικὰ τὸ μέρος τους ἔναντι δασκάλων, φίλων κλπ., χωρὶς νὰ ἐξετάσουμε ἂν οἱ τυχόν κατηγορίες τους δὲν εἶναι ἐντελῶς ἄδικες...

● **Ν**ὰ παίρνομε ἀποφάσεις γιὰ λογαριασμό τους, γιὰ τὸ μέλλον τους, τὶς σπουδές τους, τὶς παρέες τους...

● **Ν**ὰ τὰ ὑπερ-προστατεύουμε...

Ὁ χαρισματοῦχος Ὁμιλητὴς ἐπεσήμανε, ὅτι τὸ νὰ εἶσαι γονιὸς εἶναι λειτούργημα, ἀποστολή, «ἐντολὴ θεϊκὴ».

Οἱ Γονεῖς καλοῦνται νὰ θεμελιώσουν τὴν οἰκογένεια, τὴν ὁποίαν δημιουργοῦν, στὶς Εὐαγγελικὲς Ἀρχές, οἱ ὁποῖες βιώνονται ὡς ἐλεύθερη ἐπιλογή.

Τὰ παιδιά ἔχουν ἀνάγκη νὰ τοὺς θέσουμε ὄρια, γιὰ νὰ νιώθουν ἀσφάλεια, καὶ νὰ καλλιεργήσουμε μέσα τους τὸ χάρισμα τῆς εὐγνωμοσύνης. **Κ**αὶ δὲν ζητοῦν τέλειους γονεῖς, ἀλλὰ εἰλικρινεῖς...

Γονιὸς γίνεσαι, ὄχι μόνο πρὸς τὰ ἔξω, πρὸς τὰ παιδιά, ἀλλὰ πρὸς τὰ μέσα. **Μ**ὲ τὴν βοήθεια τοῦ Πνευματικοῦ, μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν, ἢ Χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς ὠρμιάζει...





Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Διαλέξεως, τὴν ὁποίαν συνώδευε ὀπτικοακουστικὸ ὑλικό, ἔγιναν ἐρωτήσεις καὶ παρεμβάσεις, ἐφ' ὅσον ἐπικρατοῦσε ζωηρὸ ἐνδιαφέρον καὶ εἶχε δημιουργηθῆ ἕνα ζεστὸ πνευματικὸ κλίμα στὸ ἀκροατήριον.

Τὸ περιεχόμενον τῆς Συνάξεως θὰ ἀναρτηθῆ συντόμως στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας.

* * *

Ἡ ἐπόμενη **Σύναξις Ζ'** ἔχει προγραμματισθῆ γιὰ τὴν **Κυριακὴ Ε' Νηστειῶν, 11η Μαρτίου 2018 πολ. ἡμ.**

Θὰ ὁμιλήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας **Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.**

Ἡ Διάλεξις θὰ ἔχῃ ὡς θέμα: **«Θεμελιώδεις Ἀρχὲς τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος».**

† Γ.Ι.Μ.

