



■ Σκηνές από μιὰ χιλιοπαιγμένη ταινία

## «Καρδιές στην κατάφυξη»\*

‘Ο τίτλος τῆς ταινίας πὸς ζοῦμε

**Διαβάζουμε** συνεχῶς στὶς εἰδήσεις:

**Χοιροτρόφος** στὶς ΗΠΑ δολοφόνησε 49 γυναῖκες μὲ διάφορους ἀποκρουστικὸς τρόπους καὶ στὴν συνέχεια πέρασε τὰ πτώματα ἀπὸ τὴν μηχανὴ τοῦ κιμᾶ!...

**Σὲ ἄλλη Πολιτεία**, ἄγνωστος ἄνοιξε πῦρ ἀπὸ ψηλὰ σὲ πλῆθος κόσμου, συγκεντρωμένου σὲ συναυλία, σκοτώνοντας καὶ τραυματίζοντας ἀδιακρίτως!...

**Καὶ τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα**, τὰ μακελιὰ στὰ σχολεῖα, μὲ θύτες καὶ θύματα ἀνήλικα παιδιά, ἔχουν γίνει πιά *ρουτίνα* καὶ *περνοῦν* στὰ ψιλὰ!

**Θυμᾶμαι παλιότερα**, στὴν δεκαετία τοῦ ’80, τὸ περιστατικὸ μὲ τὴν κοπέλα ἐκείνη πὸς εἶχε σκοτώσει μὲ περίστροφο τὴν καθηγήτρια καὶ τοὺς συμμαθητές της, *μιὰ μαύρη Δευτέρα*, δίνοντας ἔτσι ἔμπνευση σὲ ἓνα μουσικὸ group τῆς ἐποχῆς νὰ συνθέσει ἓνα τραγούδι πὸς ἔγινε στὴν συνέχεια καὶ παγκόσμια ἐπιτυχία.

**Τὸ γεγονός** ἐκεῖνο τότε εἶχε κάνει παγκόσμια αἴσθηση!

\* \* \*

**‘Ακουσα** πρόσφατα ἓνα φίλο μου, πὸς ἀναφερόμενος στὸν γιό του, πὸς σὰν σπουδαστὴς κάνει διάφορες «ἀταξίες», ὅτι μόνον δὲν θὰ τὸν κρεμάσει ἀνάποδα...

**‘Αργότερα** στὸ σπίτι μου, σκέφτηκα τὶ θὰ γινόταν ἀλήθεια, ἂν εἶχε πεῖ κάτι ἀντίστοιχο (καὶ θὰ εἶχε ὅλο τὸ δικαίωμα νὰ τὸ πεῖ) ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος!

**Γιὰ ποῖο λόγο** ἀλήθεια νὰ ἐνσαρκωθεῖ, νὰ ταπεινωθεῖ καὶ νὰ θυσιαστεῖ ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργός, γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἄχρηστους;

**‘Αλλὰ ὅμως** ἦρθε, κόλλησε τὸ κομμένο αὐτὶ τοῦ ρωμαίου στρατιώ-

τη, ἔπλυνε τὰ πόδια τῶν Ἀποστόλων, καὶ ἤπιε τὸ πικρὸ ποτήρι τοῦ Γολγοθᾶ!

**Γ**ιατί ἄραγε;...

**Μ**ὰ γιὰ τὴν μεγαλύτερη δύναμη στὸ Σύμπαν, τὴν ΑΓΑΠΗ!

**Τ**ὴν Ἀγάπη πρὸς τὸν Δημιουργό, πρὸς τὸν ἀδελφό μας, πρὸς τὴν Κτίση.

**Ἐ**κείνη τὴν Ἀγάπη ποὺ εἶναι Αἰώνια, ἀλλὰ ποὺ δυστυχῶς στοὺς τελευταίους καιροὺς θὰ μπεῖ στὴν κατάψυξη.

**«Καρδιὲς στὴν κατάψυξη»**, λοιπὸν λέγεται ὁ τίτλος τῆς ταινίας ποὺ ζοῦμε καὶ τὰ ἀποτελέσματα τὰ βλέπουμε δίπλα μας συνεχῶς.

**Τ**ὸ μόνο ποὺ μπορούμε νὰ περιμένουμε πιά εἶναι τὸ πότε ὁ Δημιουργὸς θὰ «κόψει τὸ ρεῦμα» τῆς ἀποστασίας ἀπὸ Αὐτόν, καὶ οἱ ἀνθρώπινες καρδιὲς θὰ ξαναζεσταθοῦν ἀπὸ τὴν Ἀγάπη Του. **Ἀμήν.**

\* \* \*

**Υ.Γ.** Δυστυχῶς, ὅταν ἔγραψα τὸ κείμενο αὐτὸ δὲν εἶχε γίνει τὸ πρόσφατο μακελιὸ σὲ σχολεῖο τῆς Φλόριντα τῶν ΗΠΑ.

**Μ**ὲ στενοχώρησε τὸ γεγονός, ὅτι ἡ τραγικὴ πραγματικότητα ἔκανε τὸ ἄρθρο μου πιὸ ἐπίκαιρο, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ μοῦ ἀνέβασε τὸ αἶμα στὸ κεφάλι ἦταν ἡ πρόταση τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τῆς βίας στὰ σχολεῖα τῶν ΗΠΑ.

**Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ, ὁ πρόεδρος TRUMP πρότεινε νὰ ὀπλοφοροῦν οἱ δάσκαλοι! Ἀηλαδὴ «πονάει χέρι, κόβει κεφάλι».**

**Σ**ὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο λοιπὸν βλέπουμε τὴν πλήρη ἀποτυχία τοῦ σύγχρονου τεχνολογικοῦ μας «πολιτισμοῦ».

**Ο** σημερινὸς ἄνθρωπος, πάνοπλος μὲ τὰ ἐργαλεῖα τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, ἰκανὸς νὰ φτιάξει ἕναν ἐπίγειο παράδεισο, ὄχι μόνο δὲν διευκολύνει τὴν ζωὴ του, ἀλλὰ τὴν κάνει δολοφονικὰ χειρότερη, καθοδηγούμενος ἀπὸ τὸν ἴδιό του τὸν ἑαυτὸ στὴν ἀναπόφευκτη καταστροφή!

**Ἐ**να τεράστιο κρῖμα γιὰ τὴν κατάντια τοῦ ἀποστάτη ἀνθρώπου!

**Π**όσο ἐπίκαιρα ἀλήθεια ἀντηχοῦν τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει μέσῳ τοῦ Προφήτη Ἡσαΐα:

**«Ἐὰν ἀκούσετε τὰ λόγια μου καὶ τὰ κάνετε πράξη, θὰ φάγετε ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς, ἐὰν ὄχι τότε μαχαίρι θὰ πέσει ἀπάνω σας».**



**Κ**αὶ αὐτό, γιὰ τὸν Λόγος τοῦ Θεοῦ (ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωὴ) τὰ λέει αὐτά!

□

(\*) Ἐφημερ. «Χριστιανικὴ», ἀριθμ. τεύχους 1.005(1.317) / 8.3.2018, σελ. 3. Τῆς Μάρθας Κούλου-Ψαρουδάκη. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.