



Παράδειγμα πρὸς μίμησιν
στὴν Ὁρθόδοξο Ὁμολογία καὶ τὸ Εὐαγγελικὸ ἦθος

Ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσήφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης (1900-1944)



Τὸ Σάββατο, 22α Ἰουλίου 2018 ἐκ. ἡμ., ἐώρτασε μαζί με τὴν Ἁγία Μυροφόρο καὶ Ἰσαπόστολο Μαρία τὴν Μαγδαληνὴ καὶ τὴν Ἁγία Παρθενομάρτυρα Μαρκέλλα, ὁ Νέος Ἱερομάρτυς Ἰωσήφ ὁ ἐκ Δεσφίνης, τὴν Ἀγιότητα τοῦ Ὁποίου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μας τῶν Γνησίων Ὁρθόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος διεκήρυξε ἐπισήμως τὴν Τρίτη, 22.7.2015 ἐκ. ἡμ., στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Πρωτοκορουφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, στὴν Δάφνη, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

* * *

Στὸν αὐτὸ Ἱερὸ Ναὸ, ἐτελέσθη με λαμπρότητα καὶ κατά-
νυξι γιὰ τετάρτη φορὰ ἡ Ἑορτὴ τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου.

Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἑορτῆς, τῇ εὐγενῇ εὐλογία τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ἐχοροστάτησε
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμ. π. Στυλιανός Τομαῆς, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης, ὁ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης καὶ ὁ εὐλαβέστατος Ὑποδιάκονος



Χρῖστος Κατσούδας.

Στὸ μέσον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἢ θαυμάσια Ἱερὰ Εἰκὼν τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ, ὑπεδέχετο τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητάς.

Τὸ δὲ χαριτόβρυτο τμήμα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου Αὐτοῦ, τὸ ὁποῖο θησαυρίζεται στὸν Ἱερὸ Ναό, λιτανεύθηκε καὶ τέθηκε εἰς προσκύνησιν καὶ ἀγιασμόν τῶν πιστῶν κατὰ τὴν Λιτὴν.

Στὴν σύντομη Ὁμιλία του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη **στὸν Ἅγιο Νεομάρτυρα ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν στὴν Ὁρθόδοξο Ὁμολογία καὶ τὸ Εὐαγγελικὸ ἦθος, καθὼς ἀνεδείχθη Μάρτυς τῆς Πίστεως, ἀλλὰ καὶ Μάρτυς τῆς Ἀγάπης...**

* * *



Τὸ πρωῖ τοῦ Σαββάτου, στὸν Ὁρθρο καὶ στὸ Πανηγυρικὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλειτουργγὸ προεξήρχε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, συλλειτουργοῦντων τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Δημητριάδος κ. Φωτίου καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.

Ἐλαβαν μέρος ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος Πανοσιολογ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Ταυλάριος, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμολογ. π. Στυλιανὸς Τομαῆς, καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριήλ, ὡς καὶ Ὑποδιάκονοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Παρὰ τὴν θερινὴν περίοδο, προσῆλθε ἀσυνήθιστος ἀριθμὸς εὐλαβῶν φιλομαρτύρων, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοὶ μετέλαβαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

* * *

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ἐόρτια Ὁμιλία ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, τῇ προτρόπῃ τοῦ Σεβασμ. κ. Γεροντίου, καὶ ἀνεφέρθη μεταξὺ ἄλλων,

στὸν σταυρώσιμο βίο, τὸν ὁποῖον ἠκολούθησε μὲ πιστότητα ἕως θανάτου ὁ ἐορταζόμενος Ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωσήφ...

Εἰς τὸν νεοφανῆ αὐτὸν ἀστέρα καὶ καύχημα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὁρθόδοξων ἐδόθη τὸ μεγάλο Χάρισμα τῆς διαμαρτυρίου τελειώσεως ὡς ἐπιβράβευσι τῆς πιστότητος αὐτοῦ στὴν κλῆσι τοῦ Κυρίου μας: «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔλθειν, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι»...





Αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας ἀπευθύνονται καὶ σὲ μᾶς βεβαίως, ἐνῶ ζοῦμε σὲ ἓνα περιβάλλον, τὸ ὁποῖο ὄλο καὶ πιεστικώτερα μᾶς ὠθεῖ νὰ καλλιεργοῦμε τὴν φιλαντία στὶς ποικίλες μορφές τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιλαργυρίας-πλεονεξίας καὶ τῆς φιληδονίας...

Στὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας διακρίνονται τρεῖς βαθμίδες:

«Ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν»: καλούμεθα νὰ ἀπαρνηθοῦμε τὸ βόλεμά μας, τὴν φιλαντία μας, τόσο ἐξωτερικά, μὲ τὴν ἐγκράτεια, τὶς ἀσκήσεις, τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης ὅσο καὶ ἐσωτερικά μὲ τὴν ἄρνησι τοῦ θελήματός μας καὶ ὅσων μᾶς ὑποβάλλουν τὰ πάθη μας, μὲ τὴν ἀγνότητα τῶν σκέψεών μας, μὲ τὴν συγκέντρωσι τοῦ νοός μας καὶ τὴν ὁλόκληρη καὶ παντοτεινὴ ἀφιέρωσι τοῦ ἑαυτοῦ μας στὸν Χριστό μας.

Τότε θὰ ἐξέλθουμε ἀπὸ τὴν φυλακὴ τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀπὸ τὴν αὐτο-κόλασι καὶ θὰ βιώνουμε τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου: «Χριστῶ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»...

«Ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ»: ἓνας εἶναι ὁ Σταυρός, ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας. **Ἀλλὰ ἐφ' ὅσον εἴμεθα μέλη Του, αὐτὸς ὁ Σταυρὸς ἐνσαρκώνεται μὲ ἓνα ἰδιαίτερο τρόπο γιὰ τὸν καθένα μας. Καλούμεθα νὰ τὸν σηκώσουμε μαζί Του μὲ ὑπομονή, χωρὶς γογγυσμό, χωρὶς νὰ τὰ βάζουμε οὔτε μὲ τὸν Θεὸ οὔτε μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ μὲ ἀποφασιστικότητα νὰ κάνουμε ὑπομονή ἕως τέλους χάριν Ἐκείνου. Δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε ὑπομονή μέχρις ἐνός σημείου, ἀλλὰ ἕως τέλους. Ἡ ὑπομονητικὴ ἀγάπη αὐτὴ θὰ μᾶς στοιχίση καὶ γι' αὐτὸ εἶναι καὶ θυσιαστικὴ...**

«Ἀκολουθεῖτω μοι»: καλούμεθα, ἀφοῦ ἔχουμε ἀπαρνηθῆ τὸν παλαιὸ ἀνθρωπο καὶ ἀναλάβῃ τὸν σταυρὸν μας, νὰ βαδίζουμε στὰ ἴχνη τοῦ Σωτήρος μας Χριστοῦ. **Οὔτε ἐμπροσθέν Αὐτοῦ, οὔτε πλάϊ...** **Ἀλλὰ νὰ βαδίζουμε ἰχνηλατοῦντες στὴν ὁδόν, τὴν ὁποῖαν Ἐκεῖνος ἐχάραξεν: ὁδὸν Ταπεινώσεως (ἀπὸ τὸν Σταυλὸ τῆς Γεννήσεως ἕως τὸν Σταυρὸν τῆς Θουσίας), Εὐσπλαγχνίας («ἰατροῦν καὶ εὐεργετῶν...»), Συγχωρητικότητος («Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἶδασι τί ποιοῦσι»), Διακονίας («ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἤλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι»)...**

Καὶ ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ εἴμεθα Λαὸς Ἐθελοντῶν, Λαὸς Διακονούντων καὶ διακονοῦμε τὸν





Χριστόν μας στο πρόσωπο τοῦ κάθε Ἀδελφοῦ μας, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς τὸ διεβεβαίωσε («...ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»)...

Ο ἑορταζόμενος Ἅγιός μας Ἰωσήφ ὁ Νεομάρτυς ἔγινε ἐν πᾶσι μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ μας. **Α**πώλεσε τὴν ζωὴν του στὰ ἴχνη τοῦ Χριστοῦ μας, καὶ εὗρε τὴν ὀλοκληριὰν καὶ τὸν ἁγιασμόν τῆς ψυχῆς του. **Ἄ**ς γινώμεθα μιμητὲς τοῦ Ἁγίου, ἄς ἐπικαλούμεθα τὴν πρεσβειάν του γιὰ νὰ σταθοῦμε στερεοὶ στὸν ἀγῶνα μας, στὶς δύσκολες αὐτὲς ἡμέρες τῆς ἀποστασίας, βαδίζοντες ὀπίσω τοῦ Χριστοῦ μας...

* * *

Πρὸ τοῦ «Δί' εὐχῶν», ὁ Σεβασμ. κ. Γερόντιος εὐχαρίστησε τὸν ἄοκνο Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Στυλιανοῦ Τομαῆ, ὅσους προσῆλθαν νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιο καὶ ὅσους ἐκοπίασαν γιὰ τὴν ἀριότητα τῆς εὐλογημένης αὐτῆς Ἑορτῆς.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, παρετέθη τράπεζα ἀπὸ τὴν φιλόξενη Ἑνορία, μὲ τὴν φροντίδα τοῦ εὐγενεστάτου Ἐφημερίου π. Στυλιανοῦ, στὸν ἱερό Κλῆρο, τὶς Ἀντιπροσωπίες τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καὶ τοὺς εὐλαβεῖς ἱεροψάλτες στὸ Ἀρχονταρῖκι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀλλὰ καὶ προχείρως εἰς ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς φιλομάρτυρες.

* * *



Γιὰ ἄλλη μία φορὰ εὐχόμεθα ὁ Ἅγιος Νέος Ἱερομάρτυς τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, Ἰωσήφ ὁ ἐκ Δεσφίνης, ἡ Μαρτυρία καὶ τὸ Μαρτύριο τοῦ Ὁποίου εἶναι τόσο σημαντικὰ καὶ σωστικὰ στὴν ἐποχὴ μας, στὴν ὁποία ἡ Ἀποστασία κορυφοῦται, νὰ μᾶς στερεώνη μὲ τὶς πρεσβείες του στὴν κατ' ἄμφω Γνησιότητα τῆς Ὁρθοδοξίας μας, πρὸς σωτηριὰν τῶν ψυχῶν μας καὶ παντὸς τοῦ κόσμου. **Ἀμήν!**

† Γ.Ι.Μ.