



■ Από τὸν Ἱεραποστολικὸ Ἀγρὸ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Αὐστρίας

Θυρανοίξια καὶ πρώτη Θεία Λειτουργία στὸ ἱερὸ Ναῦδριο τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου Φωτιστοῦ τῆς Βαυαρίας

11η-13η Νοεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ.



Μετὰ τὴν θερινὴ ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι (14η-18η Ἰουλίου 2018 ἐκ. ἡμ.), τὴν ὁποίαν πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὡρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς στὴν Νότιο Γερμανία, Βαυαρία καὶ Αὐστρία μαζί μὲ τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ἄγγελο Μουρλᾶ, ὁ τελευταῖος ἔγραψε στὸ Χρονικὸ τῆς ἐν λόγω ἐπισκέψεως:

• **«Ἐπιστρέψαμε ... μὲ τὴν πεποίθησι, ὅτι οἱ Ἅγιοι Φωτιστὲς τῆς Βαυαρίας δὲν θὰ ἐγκαταλείψουν τὸ Μικρὸ Ποίμνιο τῶν ἀποδήμων Ὀρθοδόξων Ἀδελφῶν μας, ἀλλὰ θὰ ἐνισχύσουν τὶς ταπεινὲς ἱεραποστολικὲς μας προσπάθειες, ὥστε ὕστερα ἀπὸ δώδεκα περίπου αἰῶνες, οἱ Μνήμες αὐτῶν νὰ ἐορτάζωνται πάλιν ὀρθοδόξως στὸν τόπο, ὅπου ἐκεῖνοι ἔσπειραν πρῶτοι τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ μας».**

Ἦδη, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, οἱ Ἅγιοι ἀνταποκρίθηκαν στὴν ἐλπίδα τῶν Ποιμένων μας, καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, μαζί μὲ τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ἄγγελο Μουρλᾶ καὶ μία μικρὴ ὁμάδα ἐξ Ἑλλάδος, ἐπραγματοποίησαν τὴν τρίτη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὴν Νότιο Γερμανία, Βαυαρία καὶ





Αυστρία από 11ης έως και 13ης Νοεμβρίου 2018
ἐκ. ἡμ., προκειμένου νὰ τελέσουν στὸ Κέ-
στεντορφ (Köstendorf) τοῦ Σάλτσμπουργκ
τῆς Αὐστρίας, τὰ Θυρανοίξια καὶ τὴν
πρώτη Θεία Λειτουργία στὸ ἱερὸ Ναῦδριον
τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου Φωτιστοῦ τῆς Βαυαρίας.

* * *

Ἀπὸ τὸ Αεροδρόμιο τοῦ Μονάχου, ὅπου ἀφίχθησαν στὶς
10.10' π.μ. τοῦ Σαββάτου, 11η Νοεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη
τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου Στουδίτου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὁ Σεβασμ.
Μητροπολίτης μας καὶ ἡ συνοδεία του μετέβησαν ἀμέσως
ὀδικῶς στὴν Αὐστρία, στὸ Σίκιρσεν (Seekirchen) τοῦ Σάλ-
τσμπουργκ, ὅπου τοὺς ὑποδέχθηκαν ὁ πρὸ ὀλίγου ἀφιχθεὶς
Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελος καὶ ὁ κ. Κυριαῖκος Κυριακίδης, Ὑπεύθυνος
τοῦ νέου Ναῦδρίου τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου, μὲ τὴν χαριτωμένη
οικογένειά του, ὁ ὁποῖος καὶ ἐφιλοξένησε ἅπαντας.

• **Τὸ** ἀπόγευμα κατὰ τὶς 6μ.μ., ὁ Σεβασμ. Ποιμένας ἐτέλε-
σε τὰ Θυρανοίξια τοῦ ἱεροῦ Ναῦδρίου βοηθούμενος ἀπὸ τὸν
Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελο σὲ κλίμα κατανύξεως καὶ ἀναστασίμου
χαρᾶς.

Ἀκολούθησε ὁ πανηγυρικός Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, ὅπου
ἐψάλη γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου, ποι-
ημα καὶ δέησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας.

• **Τὴν** Κυριακή, 12η Νοεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ ἐν
Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, προσῆλθαν
πιστοί, ἄνω τῶν πενήντα, ἀπὸ τὴν Αὐστρία καὶ τὴν Γερμα-
νία, μερικοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἐταξίδευσαν ὀκτῶ ὥρες, προκει-
μένου νὰ συμμετάσχουν στὴν χαρὰ τῆς πρώτης αὐτῆς Θείας
Λειτουργίας στὸ ταπεινὸ, ἀλλὰ φιλοκαλημένο Ναὸ τοῦ Ἁγί-
ου Ροβέρτου, νὰ συμπροσευχηθοῦν καὶ νὰ προσέλθουν στὰ
Ἄχραντα Μυστήρια.

Ἐψάλη πανηγυρικὰ ἅμα καὶ κατανυκτι-
κὰ ὁ Ἀναστάσιμος Ὁρθρος μετὰ τῆς Ἀκο-
λουθίας τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου. **Κ**ατόπιν, ὁ
Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐτέλεσε τὴν Θεία
Μυσταγωγία μαζί μὲ τὸ Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελο.



Ὁ μικρὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Φωτιστοῦ τῆς Βαυαρίας διε-
στέλλετο γιὰ νὰ χωρέση τὰ πλήθη τῶν Ἁγίων Αγγέλων, οἱ



όποιοι συνεπανηγύριζαν μαζί με τὸ πολὺ προσευχητικὸ ἐκκλησιασμὰ τὴν ἔναρξιν λειτουργίας τοῦ πρώτου γνησίου Ὁρθόδοξου Ναοῦ στὴν Αὐστρία...

* * *

Στὸ θαῦμα αὐτὸ ἀναφέρθηκε ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας στὴν σύντομη Ὁμιλία του, ὑπενθυμίσας μάλιστα, ὅτι τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ εἶχε πρὸ ἑνὸς ἔτους χαρακτηρισθῆ ὑπὸ τινων ὡς «ἄπιαστο ὄνειρο»...

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν Θεόν, τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους Φωτιστὰς τῆς Βαυαρίας, ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσοι συνέβαλαν μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο στὴν πραγματοποίησι τοῦ θαύματος αὐτοῦ.

Ἰδιαιτέρα εὐγνωμοσύνη ἐξέφρασε πρὸς τὸν πολὺ ἀγαπητὸν εἰς τοὺς πιστοὺς Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελο γιὰ τὸν ζῆλο καὶ τὴν θυσιαστικὴν του ἀγάπην στὴν ἄσκησιν τῆς ἱεραποστολικῆς του Διακονίας, εὐχηθεὶς εἰς αὐτὸν ὑγεία καὶ μακροσημέρευσι γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Μικροῦ Ποιμνίου μας στὴν Γερμανία καὶ Αὐστρία.

Ἐξέφρασε, ἐν κατακλειδί, τὴν εὐχὴ νὰ ζήσουμε πολὺ σύντομα ἕνα δευτέρου θαῦμα τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας: τὴν λειτουργία ἑνὸς δευτέρου Ναοῦ, στὸ Μόναχο...

* * *

Στὴν Τράπεζα Ἀγάπης, ἡ ὁποία ἀκολούθησε τὴν πνευματικὴν αὐτὴν πανδαισία, ὁ Σεβασμιώτατος ἐνεθάρρυνε τοὺς πιστοὺς νὰ μένουν στερεοὶ στὴν Γνησίαν τοὺς Ὁμολογία, παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὶς σειρήνες τῶν λεγομένων ἐπισημῶν δικαιοδοσιῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀπολέσει τὴν δογματικὴν τοὺς συνείδησιν.

Πρὸς στηριγμὸν αὐτῶν, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας διηγήθηκε τὸ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυριδῶνος ἐν Κερκύρα τὴν 12ην Νομβρίου 1718, τοῦ ὁποίου κατὰ καλὴ συγκυρία, ἢ μᾶλλον εὐδοκία Θεοῦ, συνέπεσε ἀκριβῶς ἡ ἀνάμνησις καὶ μάλιστα ἡ 300ῆ ἐπέτειος μὲ τὴν ἔναρξιν τῆς Λειτουργικῆς ζωῆς τοῦ ἱεροῦ Ναυδρίου μας.

Μὲ τὸ θαῦμα αὐτό, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἱερός Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, ὁ ὁποῖος τὸ περιέγραψε στὸ ἔργο του «Οὐρανοῦ Κρίσις» (Λειψία 1805),

«... ὁ Οὐρανὸς ἄνωθεν, διὰ τῆς δε-





ξιᾶς τοῦ ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς μεγάλου προστάτου τῆς Ὁρθοδοξίας Θείου Σπυρίδωνος, ὀλοφάνερα καὶ καθαρῶτατα Ἀπεφάσισε, πῶς ἡ Ανατολικὴ Ἐκκλησία, εἶναι ὀρθόδοξος, εὐσεβεστάτη, ἀποστολική, καὶ ἀγία. **Ἡ** δὲ Δυτικὴ ἐκ τοῦ ἐναντίου εἶναι κακόδοξος, αἰρετική, δυσσεβεστάτη, παπιστική, καὶ πονηρή...».

Τέλος ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας συνέστησε στοὺς πιστοὺς μας νὰ ἀγωνίζωνται ἐπιμελῶς ὥστε νὰ συζευξοῦν τὴν δογματικὴ ἀκρίβεια μὲ τὸ εὐαγγελικὸ ἦθος, καὶ ἰδιαίτερωσ τὴν ταπεινώσι καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη πρὸς πάντας ἀδιακρίτως. **Τ**ὸ βίωμα αὐτὸ θὰ τοὺς ὀδηγῆ στὴν προσωπικὴ τους ἔνωσι μὲ τὸν Χριστὸ μας, ἀλλὰ καὶ θὰ τοὺς καταστήσῃ φωτεινοὺς ὁδοδείκτες πρὸς στὴν Ἀλήθεια γιὰ τοὺς καλοπροαίρετους συνανθρώπους τους.

* * *

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας καὶ ἡ συνοδεία του ἐπέστρεψαν στὸ Μόναχο, ὅπου γεύθηκαν καὶ πάλι τὴν ἀγάπη καὶ τὴν φιλοξενία τῶν πιστῶν μας.

Ἐπισκέφθηκαν ἐν τάχει στὸ κέντρο τῆς πόλεως τὸν Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Salvatorkirche), κτήριο τοῦ 1493, τὸν ὁποῖον ἐδώρησε ὁ θερμὸς φιλέλληνας καὶ πατὴρ τοῦ Βασιλέως Ὁθωνος, Βασιλεὺς τῆς Βαυαρίας Λουδοβίκος Α΄ (1786-1868, ἐβασίλευσε τὰ ἔτη 1825-1848) στὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα τὸ ἔτος 1828, ὡς καὶ τὴν Πλατεία τοῦ Βασιλέως (Königsplatz), κοσμημένη μὲ νεοκλασσικὰ κτήρια μὲ πρότυπο τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος. **Μ**εταξὺ αὐτῶν εὐρίσκονται τὰ Προπύλαια, ἀντίγραφο τῶν Προπυλαίων στὴν εἴσοδο τῆς Ἀκροπόλεως, τὰ ὁποῖα οἰκοδομήθηκαν εἰς τιμὴν τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τὰ δὲ ὀνόματα τῶν Ἀγωνιστῶν Αὐτῆς εἶναι εἰς περίοπτον θέσιν καταγεγραμμένα ἑλληνιστὶ στὸ ἐν λόγῳ Μνημεῖο...



* * *

Τὴν Δευτέρα, 13ῃ Νοεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ἡ ἐξ Ἑλλάδος συνοδεία του ἀνεχώρησαν γιὰ



τὴν Πατρίδα μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ συγκίνησι γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς νέου Πανδοχείου τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, πρὸς ἐδραίωσιν, ἐνίσχυσιν, καὶ πνευματικὴν παρηγορίαν τῆς μικρᾶς, ἀλλὰ ζωντανῆς Κοινότητός μας ἐν Βαυαρία-Αὐστρία.

† Γ.Ι.Μ.

* * *

Τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου
Φωτιστοῦ τῆς Βαυαρίας
(† 26.3.710)

† **Μνήμη: 26η Μαρτίου**

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ΄. Τὴν ὠραιότητα.

Τὸν Ἰσαπόστολον, καὶ θεοκίνητον, τὸν διαλάμψαντα, ἐν ἀγιότητι, θεῖον Ῥοβέρτον οἱ πιστοί, ὑμνῶμεν ἐν εὐλαβείᾳ· σκότος διαλύσαντα, καὶ τὴν πλάνην διώξαντα, Τριάδος τε τῇ Χάριτι, καθελόντα τὰ εἰδῶλα· φωτίσαντα δὲ γῆν Βαυαρίας, λόγοις καὶ πλήθεσι θαυμάτων.



Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Ἰσαποστόλε προσκυνήσωμεν τὰ Λεῖψανα, τῷ διαλάμψαντος σημείοις τε καὶ θαύμασιν, ἐν τῇ χώρᾳ Βαυαρίας τε καὶ Αὐστρίας· τῶν εἰδώλων ἀπελάσαντα σκοτόμαιναν, τὸν Ῥοβέρτον τῆς Τριάδος οἰκητήριον· ὅθεν κράζωμεν· Χαίροις, Πάτερ πανθαύμαστε!

Μεγαλνᾶριον

Χαίροις Βαυαρίας ὁ Φωτιστής, εἰδῶλα κρημνίσας, Ἀληθείᾳ τῇ τῷ Χριστῷ, Τριάδα κηρύξας, Θεότητος Μονάδι, Ῥοβέρτε Ἀποστόλων, ὁ ἰσοστάσιος.

†

Τῷ δὲ Θεῷ
Δοτῆρι παντὸς ἀγαθοῦ
δόξα καὶ εὐχαριστία!