



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«... Ἄς μᾶς ἐμπνέουν στὸν ἀγῶνα μας. Ἄς τοὺς μιμηθοῦμε...»

Κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία

στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ

Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου

Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ, 25η Νοεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ.



Τὸ Σάββατο, 25η Νοεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Μερκουρίου καὶ Αἰκατερίνης, ἐώρτασε τὸ κατανυκτικὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιον ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος, στὰ Νέα

Παλάτια Ὠρωποῦ.

Τὴν Παρασκευὴ πρὸς Σάββατο, ἐτελέσθη πλήρης Ἱερὰ Ἀγρυπνία, τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Συμμετεῖχαν ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Σωτήριος Γιούλης καὶ ὁ εὐλαβῆς Ὑποδιάκονος Ἀβραὰμ Ψάλτης.

Παρέστησαν ἐπίσης οἱ σεβαστὲς Γερόντισσες Ἰλαρία Μοναχή, Ταξιαρχία Μοναχή καὶ Εὐπραξία Μοναχή μὲ μέλη τῶν Συνοδιῶν αὐτῶν.

* * *

Στὸ τέλος τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς Ἀγρυπνίας, ὁ Σεβασμ. Ποιμέναρχης εὐχήθηκε

ἡ Μνήμη τῶν δύο ἐορταζομένων Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων νὰ μᾶς ἐμπνέη στὸν πνευματικὸ μας ἀγῶνα, τὸν ἀγῶνα πρὸς τὴν ἀγιότητα καὶ τὴν θέωσι.





Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες ἀγωνίσθηκαν με ἐξαίρετη ἀνδρεία καὶ ἀπέδειξαν με τὴν θυσία τους, ὅτι ἦσαν ὀλοκληρωτικὰ ἀφιερωμένοι στὸν Θεό. Με τὸ αἷμα τους ἐπότισαν τὸ Δένδρον τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἐφύτευσε ὁ Σωτὴρας μας, ὅπως τὸ ἐπότισαν καὶ οἱ Ὅσιοι στὶς ἐρήμους ἢ ἐν τῷ κόσμῳ, με τοὺς ἰδρώτες καὶ τὰ δάκρυα, τὰ ὁποῖα ἔχυσαν στὸν μαρτυρικό τους ἀγῶνα κατὰ τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιλαργυρίας καὶ τῆς φιληδονίας.

Ἄς μᾶς ἐμπνέουν στὸν ἀγῶνα μας. Ἄς τοὺς μιμηθοῦμε. Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἦταν πάνσοφος, πανωραία, πάμπλουτη... Ὅλα τὰ χαρίσματα αὐτὰ τὰ ἐπέστρεψε εὐχαριστιακὰ καὶ θυσιαστικὰ στὸν Κύριο καὶ Νυμφίῳ Της διὰ τοῦ Μαρτυρίου.

Ἐμεῖς εἴμεθα βεβαίως πολὺ ἀδύνατοι καὶ δὲν μπορούμε νὰ προσφέρουμε ὅπως οἱ Ἅγιοι θυσία τελεία τοῦ ἑαυτοῦ μας στὸν Κύριο. Ἄς ζητήσουμε ὁμως τὴν βοήθειά τους γιὰ νὰ κάνουμε καθημερινές μικρές θυσίες χάριν τοῦ Χριστοῦ μας, χάριν τοῦ Ἀδελφοῦ μας. Ἔτσι θὰ συνηθίζουμε νὰ πολεμοῦμε τὴν πολυεπίπεδη φιλαυτία μας, θὰ συνηθίζουμε νὰ ἀγνοοῦμε τὴν γνώμη τοῦ κόσμου καὶ νὰ ἀναζητοῦμε σὲ ὅλα τὰ θέλημα τοῦ Θεοῦ... Ἡ καρδιά μας θὰ ἀποκτᾷ ὄλο καὶ μεγαλύτερη ἀνδρεία πνευματική, καὶ ἴσως ἀξιωθοῦμε νὰ φθάσουμε σὲ μεγαλύτερες θυσίες, ἂν μᾶς καλῇ σὲ αὐτὲς ὁ Κύριος.

• *Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας ἀναφέρθηκε καὶ στὴν προσωπικότητα τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Κνωσοῦ Μερκουρίου (Καλοσκάμη), γιὰ τὴν ἀνάπαυσι τοῦ ὁποίου ἀφιερώθηκε τὸ παρεκκλήσι στὸν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα ἀπὸ τὴν πνευματική του θυγατέρα, ἀείμνηστο Γερόντισσα Παρθενία:*

«Ἀγαθώτατος, ταπεινός, ἄνθρωπος προσευχῆς καὶ θυσίας, στὴν πρώτη γραμμὴ ἔτρεχε γιὰ νὰ λειτουργῇ καὶ στηρίζη τὸ Ποίμνιο τῶν Γνησίων Ὁρθοδόξων εἰδικῶς στὶς Κυκλάδες, στὴν Τήνο... Τὰ ἱερά ὄσῳ του, τὰ ὁποῖα φυλάσσονται στὴν Ἱερά Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, ἔχουν τὴν ἴδια ὁμορφιά με τὰ Λεῖψανα τῶν Ἁγίων...».

* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, οἱ φιλόξενοι Ἐνοριῆτες παρέθεσαν κέρασματα καὶ ἐξέφρασαν τὴν χαρὰν τους



για την παρουσία τοῦ πολυσεβάστου Ποιμενάρχου μας καὶ τὴν ἠύξιμένη προσέλευσι Ἀγρουπνιστῶν στὴν ταπεινή, ἀλλὰ πολὺ εὐλογημένη αὐτὴ Πανήγυρι.

† Γ.Ι.Μ.

