

Βιβλιοπαρουσίασις



Άνδρέου Κεφαλληνιάδου

Μιά τάξη γεμάτη άπορίες
1ο Βιβλίο

Σύγχρονη
Έκλαϊκευμένη
Άπολογητική

Έκδόσεις «Φωτοδότες», σελίδες 138, (12 x 19 εκ.).

Πρόλογος

Τò έργο τής **Άπολογητικής**, τής αναίρεσης δηλαδή τών κατηγοριών κατά τής Χριστιανικής Πίστης, δέν είναι βέβαια καινούργιο.

Ήδη από την έποχή τής Καινής Διαθήκης τονίζεται ή άπολογητική έτοιμότητα πού θα πρέπει νά έχει ό κάθε πιστός: «Έτοιμοι δέ άει πρός άπολογίαν παντί τῷ αίτουντι ύμάς λόγον περι τής έν ύμίν έλπίδος» (Α Πετρ. γ' 15).

Γι' αυτό, και οί λόγιοι Χριστιανοί τών πρώτων Χριστιανικῶν αιώνων (2ος-3ος αιώνας), οί **Άπολογητές**, προσπάθησαν με τά συγγράματά τους νά άποκρούσουν τισ έναντίον τής Έκκλησίας συκοφαντίες τών Ίουδαίων και τών Έθνικῶν και νά στηρίξουν στην Πίστη τούς άπλοϊκούς Χριστιανούς.

Άν και τò έργο τής **Άπολογητικής** δέν σταμάτησε ποτέ, ώστόσο στην έποχή μας ή ανάγκη για καταπολέμηση τών αντιχριστιανικῶν ιδεολογικῶν ρευμάτων καθιστᾶ τήν **Άπο-**

λογητική τόσο επίκαιρη, όσο και την εποχή τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.

Εἶναι κοινή διαπίστωση, ὅτι ἡ θρησκευτική συνείδηση τῶν πιστῶν –καὶ πολὺ περισσότερο τῶν ἐφήβων μαθητῶν– συχνὰ κλυδωνίζεται ἀπὸ τὰ κύματα τοῦ «πλουραλιστικοῦ» ἰδεολογικοῦ περιβάλλοντος, στὸ ὁποῖο ζοῦν.

Ὅταν μάλιστα ἐπιχειρεῖται ἀκόμα καὶ μέσα στὰ Σχολεῖα ἡ «διαφώτιση» τῶν παιδιῶν ἀπὸ ἄθεους καθηγητές, τότε τὸ ἔργο τῆς ὑπεράσπισης τοῦ Χριστιανισμοῦ καθίσταται κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐπιτακτικό.

* * *

Τὸ βιβλίον αὐτὸ σ' αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀπολογητικὴν προσπάθεια ἀποσκοπεῖ.

Νὰ ἀναιρέσει –τὸ κατὰ δύναμιν– παλαιὰ καὶ σύγχρονα ἐπιχειρήματα τῆς ἀπιστίας καὶ νὰ καταδείξει στὴν συνείδηση τῶν μαθητῶν –ἀλλὰ καὶ κάθε πιστοῦ– ὅτι «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἢ σωτηρία» (Πραξ. δ' 12), παρὰ μόνον ἐν τῷ Χριστῷ καὶ διὰ τοῦ Χριστοῦ.

□

