



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Ἐνημερωτικῆς» • Περίοδος Γ΄ 2018-2019

«Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Δῆμος
μέσα στὴν ἐπικαιρότητα»

Περίληψις-Κύρια Μηνύματα

Κατὰ τὴν Περίοδο Σεπτέμβριος 2018 -Ἰούνιος 2019, εἶχαν προγραμματισθῆ δεκά Συνάξεις, μὲ γενικὸ τίτλο: «Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Δῆμος μας μέσα στὴν ἐπικαιρότητα».

Τελικὰ ἐπραγματοποιήθησαν, Χάριτι Θεοῦ, ἑννέα Συνάξεις, κατὰ τὶς ὁποῖες ἄξιοι ἐπιστήμονες κατέθεσαν τὶς γνώσεις καὶ τὴν ἐμπειρία τους ἐπὶ διαφόρων θεμάτων.

* * *



Στὴν Γ΄ Διάλεξι, μὲ τίτλο «Εἰκόνες καὶ “εἰκόνες”. Οἱ Ὁρθόδοξες Εἰκόνες καὶ οἱ σύγχρονες ψυχολογικὲς ἀπεικονίσεις», τῆς 19ης Νοεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ., τρεῖς εἰσηγητὲς ἐμύησαν τὸ ἀκροατήριό τους γιὰ τὴν γνησίᾳ ἀποστολὴ τῶν ἱερῶν

Εἰκόνων καὶ ἐνημέρωσαν αὐτὸ γιὰ τὴν φύσι καὶ τὰ αἷτια τῶν ἀποκλίσεων ἀπὸ τὸν εἰκονολογικὸ Κανόνα.

• **Στὴν Εἰσήγησί του «Μερικὲς σκέψεις γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Εἰκόνα»**, ὁ κ. Φίλιππος Μαρκόπουλος ὑπενθύμισε, ὅτι «ἡ εἰκόνα εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας, τῆς ἐμπειρίας τῶν Ἁγίων, πὺ ἀποτελοῦν τὸ Σῶμα Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησίᾳ».

«Γνωρίζουμε, έλεγε, ότι ή Εικόνα θεολογεί. **Ε**πομένως, κάθε θεολογική διαφοροποίηση - απόκλιση, θα έχει ως συνέπεια ένα διαφορετικό εικονογραφικό αποτέλεσμα. **Ε**ιδικότερα στις μέρες παρατηρείται μία ολοένα μεγαλύτερη τάση πειραματισμών στους νέους καλλιτέχνες, καταλήγοντας σέ ένα αποτέλεσμα πού μάλλον προβάλλει τόν δημιουργό τού έργου, παρά τήν έμπειρία τού Έκκλησιαστικού Σώματος».



• **Η** κα Σοφία Βερούτη, Αρχαιολόγος-Βυζαντινολόγος, στήν εισήγησί της «**Βλάσφημες και αίρετικές “εικόνες”, μία επικίνδυνη πρόκληση στους κόλπους τής Όρθοδοξίας**», άφου παρουσίασε έν συντομία τήν ιστορία και τούς γενικούς κανόνες τής χριστιανικής τέχνης, ένημέρωσε τούς άκροατές για καινοτόμες και «πρωτότυπες» ύποτιθέμενες χριστιανικές «εικόνες» και έτόνισε: «**Η** Έκκλησιαστική Τέχνη είναι ή έκφραση τών πιό ιερών “άδύτων” τής Όρθοδοξίας μας, τήν όποιαν όφείλουμε νά διαφυλάξουμε “ώς κόρην όφθαλμού”». **Ε**ίναι άπαραιτήτως θεολογική-δογματική και δέν άφήνει περιθώρια για παρεκτροπές, ψυχολογικούς συναισθηματισμούς, φαντασία ή άνεξέλεγκτες, εικαστικές πρωτοτυπίες, βλάσφημες και αίρετικές άπεικονίσεις.

Ο τρίτος και τελευταίος Όμιλητής κ. Σπυριδών Μαρίνης, Συντηρητής Εικόνων και Συγγραφέας έμβάθυνε στήν θεωρητική, θεολογική πλευρά τού θέματος, τήν αίτία δηλαδή τών εικαστικών αυτών άποκλίσεων. **Α**πέδειξε, ότι αυτές προβάλλουν εικαστικά μία συναισθηματική, ψυχολογική και ύποκειμενική προσέγγισι, άρα **άνθρωποκεντρική** και συχνά τραγική, τών ιερών Προσώπων ή Γεγονότων τής Θείας Οικονομίας, ένω ή άποστολή τής Εικόνας συνίσταται στήν εικαστική έκφρασι τής παραδοθείσης δογματικής συνειδήσεως τής Έκκλησίας, ή όποία είναι **θεανθρωποκεντρική**.



■ **Σ**τήν συζήτησι, ή όποία άκολούθησε, ό Σεβασμ. Ποιμένας έπεσήμανε, ότι ή τομή μεταξύ Όρθοδόξου Εικόνας και θρησκευτικής άπεικονίσεως εύρίσκεται στο **χάσμα μεταξύ τής Όρθοδόξου διδασκαλίας και έμπειρίας περι τής**

σχέσεως κτιστοῦ / Ἀκτίστου καὶ τῶν αἰρετικῶν ἀποκλίσεων στὴν Δύσι περὶ τοῦ θέματος.

Ἄπαντες οἱ Εἰσηγητὲς καὶ οἱ παρεμβαίνοντες Ὁμιλητὲς ὑπεγράμμισαν τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη κατηχήσεως ὄλων, πιστῶν, Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, γιὰ τὶς ἀρχές, οἱ ὁποῖες διέπουν τὴν Ὁρθόδοξο ἐκκλησιαστικὴ Τέχνη, ὥστε νὰ καλλιεργοῦνται ἢ δογματικὴ τους συνείδησι καὶ ἢ συναίσθησι τῆς εὐθύνης τους, ὡς Μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.



* * *

Στὴν Ε΄ Διάλεξι, μὲ θέμα «**Ἐξάρτηση: νόσος ἢ ἐπιλογή;**», τῆς 21ης Ἰανουαρίου 2019 ἐκ. ἡμ., ὁ κος Ἰωάννης Δαρσινός, Ψυχολόγος - Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἐπιστροφή», ἐνημέρωσε τοὺς παρόντες γιὰ τὸ τί εἶναι ὁ ἐθισμὸς τόσο στὸ ἀλκοὸλ ὅσο καὶ στὰ ναρκωτικά, ὥστε νὰ τοὺς προβληματίσῃ, κατὰ πόσον μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ κάποιον πρόσωπο, ὅτι «**δὲν θέλει νὰ τὸ/τὰ κόψῃ**».

Ἀφοῦ περιέγραψε μὲ ὅσο δυνατὸ ἀπλὸ τρόπο τὴν διαδικασία τοῦ ἐθισμοῦ μὲ τὴν βοήθεια ὀπτικοῦ ὕλικου, ὁ κ. Δαρσινός **χαρακτήρισε συμπερασματικὰ τὴν ἐξάρτησι ὡς μία χρόνια, προοδευτικὴ, θανατηφόρα νόσο, πολυδιάστατη ὡς πρὸς τὰ αἷτια της, ἢ ὁποῖα πολὺ δύσκολα ἀντιμετωπίζεται, ἐφ' ὅσον ὁ μόνος ἀσφαλὴς τρόπος ἀντιμετωπίσεώς της εἶναι ἡ ἀποχή.**

Ἐπισημάνθηκε στὴν Διάλεξι αὐτὴ καὶ ἡ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τῆς προλήψεως τῆς χρήσεως οὐσιῶν ἀπὸ τὴν πρώτη σχολικὴ ἡλικία.

* * *

Στὴν Α΄ Διάλεξι, μὲ τίτλο «**Μεγάλωσες καὶ ἔχεις εὐθύνες?**». Πῶς βοηθᾶμε τὰ παιδιὰ στὴν ὀρθὴ λήψι τῶν αποφάσεων», τῆς 24ης Σεπτεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ., ἡ Καθηγήτρια-Συγγραφέας-Ψυχολόγος κα Ἀναστασία Κοτσοπούλου-Κομισοπούλου εἰσήγαγε τὸ ἀκροατήριό της σὲ μία ἀπὸ τὶς κύριες ἀποστολὲς τῶν γονέων: «**Τὸ πιὸ σημαντικό πρᾶγμα πού ἔχετε νὰ μάθετε στὰ παιδιὰ Σας, εἶναι νὰ ζήσουν τὴν ζωὴ τους χωρὶς Ἑσᾶς**», δηλαδὴ ὑπεύθυνα, μὲ ἀγάπη, ἀλλὰ χωρὶς ἐξάρτησι. **Γι' αὐτό, καλούμεθα ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ἐφηβείας νὰ τοὺς βοηθήσουμε νὰ βάλουν στόχους γιὰ τὴν πο-**



ρεία τους. **Κ**αι υπέδειξε τρόπους όχι να βάλουμε εμείς τους στόχους, αλλά να τους στηρίξουμε να κάνουν εκείνα τις επιλογές τους.

* * *



Στην Η' Σύναξι, με θέμα «**Από την αλάνα στο διαδίκτυο**», της 22ας Απριλίου τρ. έ., ο Θεολόγος - Ψυχολόγος κος Δημήτριος Καραβασίλης περιέγραψε νοσταλγικά τις παλαιές γειτονιές με τὰ παιδικὰ παιχνίδια στην αλάνα και τὸ οικογενειακὸ κοινωνικὸ των χαρακτήρα.

Ὅμως οἱ γειτονιές, εἶπε, λόγω τῶν διαφόρων κινδύνων, εἶναι πλέον ἄδειες καὶ στήν αὐλή τοῦ σχολείου κυριαρχεῖ τὸ μπούλινγκ...

Τὸ διαδίκτυο ἔδωσε τὴν «λύσι»: δίνει στὰ παιδιά τὴν δυνατότητα νὰ συχνάζουν σὲ ἠλεκτρονικὲς «ἀλάνες», καὶ ἐκεῖ νὰ ἐπικοινωνοῦν καὶ νὰ παίζουν μετὰ γνωστούς ἢ ἀγνώστους «φίλους» καὶ νὰ συζητοῦν...

Γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν ποικίλων κινδύνων ποὺ ἀπειλοῦν μέσῳ τοῦ διαδικτύου πλέον τὴν πνευματικὴ ἀνάπτυξι τῶν παιδιῶν, ὁ κος Καραβασίλης παρατήρησε ὅτι, στήν παρούσα περίοδο, ἡ Πολιτεία καὶ τὸ Σχολεῖο δὲν βοηθοῦν, ἀλλὰ μᾶλλον φροντίζουν νὰ ἀποδομήσουν τὶς παραδοσιακὲς ἑλληνορθόδοξες Ἀρχές... Ἐπομένως, μένει πλέον στοὺς Γονεῖς καὶ στοὺς Ποιμένες τὸ χρέος νὰ μεταδίδουν τὶς ἀρχές αὐτὲς στὰ παιδιά...

• Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας διετύπωσε τὴν γνώμη, ὅτι ἡ σημερινὴ μεγάλη πρόκλησι εἶναι ἡ αλάνα νὰ μεταφέρεται, γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους, στήν αὐλή τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ βιώνουμε τὴν πνευματικὴ γειτονιά.

Καλούμεθα, εἶπε, νὰ εἴμαστε δημιουργικοὶ καὶ ἐλπιδοφόροι: **ἢ** Χάρις τοῦ Θεοῦ μπορεῖ ὅλα νὰ τὰ ἀλλάξῃ...

* * *

Στὴν Β' Διάλεξι, μετὰ τὸ μακροσκελὴ τίτλο «Ἐφηβεία ὥρα μηδέν: κινητὰ, ταμπλέτες, φορητοὶ ὑπολογιστές, παιχνιδιομηχανές, facebook, instagram, ἐπικοινωνία, bullying καὶ ἐπιπλοκές. Σύγχρονα ἐργαλεῖα μελέτης, ἐνημέρωση καὶ ἐπίκαιρος ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς γιὰ γονεῖς καὶ μαθητές», τῆς 15ης Ὀκτωβρίου 2018 ἐκ. ἡμ., ὁ Γλωσσολό-

γος - Δημοσιογράφος - Σύμβουλος Τεχνολογίας - Πρόεδρος του «Internet Now» κος Νικόλαος Βασιλάκος ενημέρωσε τους παρόντες για τους κινδύνους και την βλάβη της καταναλωτικής χρήσεως του διαδικτύου, αλλά και για τις άπειρες δυνατότητες και την ωφέλεια της εκπαιδευτικής χρήσεώς του.



Οί τελευταίες δεκαετίες έφεραν μία τεχνολογική επανάσταση και επίθεσι, την όποϊαν καλούμεθα να διαχειρισθοῦμε, δηλαδή να ἀγκαλιάσουμε μὲν τὴν τεχνολογία, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴς βάλουμε ὄρια.

Εἰ δὲ μή, τὸ παιδί, ὁ ἔφηβος, ὁ νέος, ἀλλὰ καὶ ὁ ἡλικιωμένος γίνονται **θύματα τῆς καταναλωτικῆς χρήσεως** τοῦ διαδικτύου -δηλαδή τῆς ἐνασχολήσεως μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια, τὶς παραγωγές τῶν λεγομένων *You Tubers* καὶ ἄλλα κοινωνικὰ δίκτυα, τὰ ὁποῖα **προβάλλουν ἐπιβλαβῆ πρότυπα καὶ δημιουργοῦν ἔθισμό...**

Ἔχουμε εὐθύνη νὰ βοηθήσουμε τὸ παιδί νὰ μὴν κάνῃ ἄλογη χρῆσι τοῦ διαδικτύου, προσφέροντάς του δραστηριότητες ἐκτὸς ὀθόνης, ὥστε νὰ μὴν χάσῃ τὴν ἐπαφή μὲ τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ βάλουμε σὲ διαδικασία μάθησης χάρις στὶς ἄπειρες δυνατότητες, τὶς ὁποῖες προσφέρει τὸ διαδίκτυο γιὰ ἐκπαίδευσι, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.

Καὶ συνεβούλευσε: **καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀναρωτιώμαστε καθημερινά: «Ἐκανα σήμερα κάτι γόνιμο, χρήσιμο καὶ ὠφέλιμο γιὰ τὸ παιδί μου; Τοῦ ἔδειξα τὴν ἄλλη διάστασι;...»**

* * *

Στὴν 5' Σύναξι, μὲ θέμα «**Ἀσφαλὲς διαδίκτυο, ὀφέλη καὶ κίνδυνος**», τῆς 11ης Φεβρουαρίου τρ. ἔ., ὁ Ἴατρος -Ἐκπρόσωπος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου Ἀσφαλοῦς Διαδικτύου κος Γεώργιος Κορμᾶς κοινοποίησε στὸ ἀκροατήριό του τὰ ἀποτελέσματα τῆς προσφάτου Ἔρευνας, τὴν ὁποῖαν πραγματοποίησε τὸ **Κέντρο** σὲ μαθητὲς (10-17 ἐτῶν) γιὰ τὶς συνήθειές τους καὶ τοὺς κινδύνους, τοὺς ὁποῖους ἀντιμετωπίζουν στὸ διαδίκτυο.

Ἀπὸ τὶς πολλὲς πληροφορίες, τὶς ὁποῖες μετέδωσε, νὰ ὑπενθυμίσουμε τουλάχιστον ὅτι

τὸ 83% τῶν παιδιῶν δηλώνει, ὅτι μπαίνει στὸ διαδίκτυο χωρὶς τὴν ἐπίβλεψι τὸν γονέων του.



τὸ 34% ὁμολογεῖ μὲ ἐπίγνωσι, ὅτι **παραμελεῖ τις δραστηριότητές του**, προκειμένου νὰ κάνουν χρῆσι τοῦ διαδικτύου·

τὸ 57% δηλώνει, ὅτι ἀσχολεῖται μὲ τὰ διαδικτυακὰ παιχνίδια μέχρι **2 ὥρες τὴν ἡμέρα**·

τὸ 63% δηλώνει, ὅτι ἀσχολεῖται μὲ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα μέχρι **2 ὥρες τὴν ἡμέρα** (δημιουργία προφίλ, ἀνέβασμα εἰκόνων καὶ βίντεο, σχολιασμός σὲ ἐνέργειες ἄλλων μελῶν τοῦ δικτύου ἢ μιᾶς ομάδος, ἄμεση ἀνταλλαγή μηνυμάτων κ.ἄ.)·

Καὶ οἱ κίνδυνοι εἶναι ἄμεσοι: φιλία μὲ ἀγνώστους, sexting, διαδικτυακὴ παρενόχλησι.

Ἐτόνισε συμπερασματικὰ ὁ Ὅμιλητής:

Δὲν ἐπιτρέπεται λοιπὸν ἡ ἀμέλεια ἐκ μέρους τῶν γονέων, οἱ ὅποιοι πρέπει νὰ ὑπερασπίζωνται τὸ **δικαίωμα τῶν παιδιῶν στὴν ἀθωότητα**, καὶ νὰ συνειδοποιήσουν τὴν εὐθύνη τους γιὰ τὴν μέλλουσα κοινωνία.

* * *

Στις συζητήσεις οἱ ὁποῖες ἀκολούθησαν τὶς Διαλέξεις, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας ἐπεσήμανε ἐπανειλημμένως, ὅτι ἡ μέριμνα τῶν γονέων γιὰ τὴν σωστὴ χρῆσι τοῦ διαδικτύου, ὅπως τὴν περιέγραψαν οἱ ἄξιοι Ὅμιλητές, προϋποθέτει οἱ γονεῖς νὰ διαθέτουν χρόνο, νὰ εἶναι πολὺ καλλιεργημένοι, νὰ εἶναι οἱ ἴδιοι ὑπεύθυνοι καὶ θυσιαστικοί, ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι συνθλίβονται ἀπὸ τὴν καθημερινότητα...

Ὅσον ἀφορᾷ τὸν χρόνον κ. Βασιλᾶκος πρότεινε στοὺς γονεῖς νὰ καλλιεργοῦν τὴν ἐνσυναίσθησι καὶ τὴν ἔγνοια νὰ εἶναι ἀντάξιοι τοῦ παιδιοῦ τους, ὥστε νὰ ἀνακαλύπτουν μίαν «ἐλαστικότητα» τοῦ χρόνου: **ἡ** φροντίδα νὰ εἴμεθα σὲ κατάστασι ἡρεμίας, μᾶς ἱκανώνει νὰ διαστείλουμε τὸν χρόνο... **Ἡ** δὲ γνησία ἐλεημοσύνη μᾶς ὠθεῖ νὰ προσφέρουμε χρόνο χωρὶς νὰ περιμένουμε ἀντάλλαγμα...

• **Ὁ** Σεβασμιώτατος Ποιμένας ἐτόνισε ἐπίσης ὅτι, ἂν οἱ γονεῖς καλλιεργοῦν τὴν αὐτομεμφία καὶ διαπιστώνουν τὴν ἰδική τους ἀνευθυνότητα καὶ ἀνωριμότητα, ἔχουν τὴν δυνατότητα μὲ τὴν προσπάθεια, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Πνευματικοῦ, μὲ τὴν ἐνημέρωσι διὰ μέσου Συνάξεων, ἀναγνώσεων, κλπ. νὰ ἀνορθώσουν τὴν κατάστασι. **Δὲν** εἶναι ποτὲ ἀργά... **Εἶναι** θέμα διαθέσεως.

* * *

Στήν προοπτική αυτή της αυτογνωσίας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης ἐπαρουσίασε, ὡς ἐργαλεῖο **Αὐτοκριτικῆς**, μερικές ἀπό τῆς **Θεμελιώδεις Ἀρχές τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς**, οἱ ὁποῖες συνοψίζονται σ' ἓνα **Εὐαγγελικὸ Δεκάλογο**: **α.** Ἡ μωρία τοῦ Σταυροῦ. **β.** Ἡ πτωχεία τοῦ πνεύματος. **γ.** Τὸ τελωνικὸν ἦθος. **δ.** Τὸ διακονικὸν ἦθος. **ε.** Ἡ παιδικὴ ἀθωότης. **ς.** Ἡ καθαρότης τῆς καρδιάς. **ζ.** Ἡ συγχωρητικότης. **η.** Ἡ ἐλεήμων καρδιά. **θ.** Ἡ θυσιαστικὴ ἀγάπη. **ι.** Ἡ ἄρσις τοῦ σταυροῦ.



Στήν Περίοδο Β' τῶν Συνάξεων μας (2017-2018), ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε ἀναπτύξει τὶς τέσσερες πρῶτες βαθμίδες. **Στήν** τρέχουσα περίοδο ἀνέπτυξε στήν **Δ' Σύναξι** τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 2018, **τὴν Ζ'** τῆς 11ης Φεβρουαρίου τρ. ἔ., καὶ τὴν **Θ'** τῆς 17ης Ἰουνίου τρ. ἔτ., τὴν τὴν **ζ** Ἀρχή, τῆς **Συγχωρητικότητος** τὴν **ε** Ἀρχή, τῆς **Παιδικῆς Ἀθωότητος** καὶ τὴν **ς** τῆς **Καθαρότητος τῆς Καρδίας**.

Μὲ τὴν βοήθεια διαφόρων Εὐαγγελικῶν χωρίων καὶ ἄλλων διηγήσεων, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέδειξε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς εὐαγγελικῆς **Συγχωρητικότητος**, ἀναφερθεὶς ἰδιαίτερος στήν Κυριακὴ Προσευχή:

«**Καὶ** ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». **Ἄς** σκεφθοῦμε, πόσο συγκλονιστικὸ εἶναι αὐτὸ τὸ αἶτημα καὶ αὐτὴ ἡ διαβεβαίωσις: **κατ'** οὐσίαν, ὁ Κύριος ἀφήνει στὰ χέρια μας, στήν εὐθύνη μας, τὴν σωτηρία μας, τὴν θέωσί μας!...».

Μὲ τὸ ἴδιο τρόπο ἀνέδειξε τὴν ἀναγκαιότητα καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς προσπάθειας γιὰ τὴν πραγμάτωσι τῆς ὄντως θεμελιώδους Ἀρχῆς τῆς **Παιδικῆς Ἀθωότητος**, **σύμφωνα** μὲ **τὸν** λόγον τοῦ Κυρίου μας: «**Ἐὰν** μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδιά, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν». **Ἡ** προσπάθεια αὐτή, τὴν ὁποῖαν περιέγραψε ὡς «δημιουργικὴ παραίτησι, ὑποχώρησι, πραότητα, ἀνεξικακία, κ.ἄ., ἀπαιτεῖ ἓναν σκληρὸ ἀγῶνα, «μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ», τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, προκειμένου νὰ θεραπευθῆ καὶ ἀναστηθῆ ὁ νέος ἐν Χριστῷ ἑαυτός μας»...

Ἐπίσης, εἰσήγαγε τὸ ἀκροατήριό του στήν Ἀρχὴ τῆς **Καθαρότητος τῆς Καρδίας**, βάσει τοῦ Μακαρισμοῦ: «**Μακάρι-**



οι οί καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται».

Ἡ καθαρότης τῆς καρδίας εἶναι μία καθολικὴ ἀρετὴ, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὴν καθολικὴ προσπάθειά μας νὰ διατηρηθῇ ἡ ὑπαρξίς μας καθαρή.

Ποιά ὁμως καρδιὰ εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία καλεῖται νὰ εἰδῇ τὸν Θεόν; **Εἶναι** τὸ ἐσώτατο εἶναι μας, τὸ ὑπερφυσικὸν κέντρον τῆς ὑπάρξεώς μας.

Γιὰ νὰ γίνῃ καθαρὴ, χρειάζεται ἓνας μακροχρόνιος σκληρὸς ἀγῶνας μὲ τὰ πάθη μας καὶ τὶς ἀδυναμίες μας, καὶ πρὸ παντὸς μὲ τὸν ἐγωκεντρισμό καὶ τὴν ὑπερηφάνειά μας.

Ἄν ἐπιμένουμε στὸν ἀγῶνα αὐτόν, «ἡ προσευχὴ μας θὰ γίνεταί ὅλο καὶ περισσότερο βαθειὰ καὶ ἐσωτερικὴ, θὰ μᾶς δοθῇ τὸ δῶρο τῆς Καρδιακῆς Προσευχῆς, μέσῳ τῆς ὁποίας θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ φθάσωμε στὸ ὑπὲρ φύσιν, ... στὴν Ὁρασί τοῦ Θεοῦ...».

* * *

Πιστεύουμε, ὅτι ὁ στόχος τῶν **Συνάξεων** τῆς ἐφετινῆς Περιόδου, μὲ τὶς εὐχὲς καὶ τὴν καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας, ἔχει ἐπιτευχθῆ: **οἱ** ποικίλες ἐνημερώσεις, τὶς ὁποῖες παρακολούθησαν οἱ ἐνδιαφερόμενοι, τοὺς ἔθεσαν στὸ κάθε θέμα ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν τους καὶ τοὺς ὤθησε νὰ συνεχίσουν μὲ περισσότερὴ συνέπεια καὶ θυσιαστικότητα τὸν ἀγῶνα τους, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνωνται στὴν ἀποστολή τους ὡς γονεῖς καὶ ὡς Μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ μας.

† Γ.Ι.Μ.