



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Ἄν καὶ ἁμαρτωλοί, ἂν καὶ ἔχουμε λυτήσαι Αὐτούς,  
καλούμεθα νὰ τοὺς μιμηθοῦμε...»

## Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ἐπὶ τῇ Συνάξει πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων  
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων



**Τ**ὴν **Τρίτη**, 8η Νοεμβρίου 2019 ἑκ. ἡμ.,  
ἐπανηγύρισε ἐπὶ τῇ Συνάξει τῶν Τι-  
μίων Ἐπουρανίων Δυνάμεων, ἡ Ἱερὰ  
Γυναικεία Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέ-  
λων, στὶς Αφίδνες Ἀττικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας,  
ὁ καὶ πνευματικὸς Πατὴρ τῆς Ἀδελφότη-  
τος, Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, προῖστατο ὅλης τῆς  
ιεραῆς Ἀγρυπνίας (6.30 μ.μ. - 3 π.μ.).

Συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεο-  
δόσιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ  
καὶ Ἰουστίνης, ὁ ἐορτάζων Ἐφημέριος τῆς Μονῆς Αἰδεσιμ. π.  
Ἄγγελος Μουρλᾶς, οἱ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης  
καὶ π. Γεώργιος Γιάν, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανί-  
της, ὡς καὶ οἱ εὐλαβεῖς Ὑποδιάκονοι Δημήτριος Γιατρᾶκος,  
Ἀπόστολος Φύκιας καὶ Χρῖστος Κατσούδας.

Παρέστησαν ἐπίσης Ἀδελφές ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας  
Μυρτιδιωτίσης Αφιδνῶν, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρα-  
σκευῆς καὶ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Ὁδηγητρίας  
Ἀχαρνῶν, ὡς καὶ ἀρκετοὶ φιλοάγγελοι Ἀγρυπνισταί, προκει-  
μένου νὰ συμμετάσχουν στὴν εὐχαριστιακὴν ἀναφορὰν στοὺς  
Οὐρανίους Προστάτας τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν. **Οἱ**  
πλεῖστοι δὲ ἐξ αὐτῶν ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

\* \* \*

**Στήν** Ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐψάλη ἡ καθιερωμένη πλέον καὶ ἐμπλουτισμένη Ἀσματική Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Προστατῶν τῆς Μονῆς, στο τέλος δὲ τοῦ Ὁρθρου ἐψάλησαν, μὲ τὴν συμμετοχὴ πάντων τῶν συμπαρόντων καὶ συνευχομένων, τὰ εἰδικὰ Ἐγκώμια καὶ Εὐλογητάρια εἰς τοὺς Ἁγίους Χοροὺς τῶν Ἀσωμάτων Τάξεων. Ἄπαντα τὰ νέα αὐτὰ τροπάρια καὶ μαθήματα ἐμελοποιήθησαν ὑπὸ τοῦ Μουσικολογιωτάτου π. Διονυσίου Ἀγιοκυπριανίτου.



\* \* \*

**Κατὰ** τὴν διάρκειαν τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας, ἀφοῦ ἠὺχαρίστησε τὸν Θεὸν γιὰ τὴν ἰδιαίτερη δωρεὰ νὰ μᾶς ἀξιῶσῃ νὰ τιμήσουμε λειτουργικῶς τὰ Ἀγγελικὰ Τάγματα, ὑπενθύμισε ὅτι σήμερα ἐορτάζουμε ὅλοι οἱ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ τοὺς Φύλακας Ἀγγέλους μας.

Τὸ πρῶτο δῶρο, τὸ ὁποῖο μᾶς κάνει ὁ Κύριός μας μὲ τὴν Βάπτισί μας, εἶναι ἓνας ἰσόβιος σύντροφος, ὁ Φύλακας Ἀγγελός μας, ὁ ὁποῖος σὲ ὅλη μας τὴν ζωὴ μᾶς προστατεύη καὶ καθοδηγεῖ, ἀλλὰ καὶ στο φοβερὸ βῆμα τοῦ Κυρίου θὰ μᾶς συμπαρασταθῇ, προτείνων ὅ,τι καλό, μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ, κάναμε στὴν ζωὴ μας.

Κάθε ἡμέρα, ἀλλὰ ἰδιαίτέρως σήμερα, ἄς τοὺς εὐχαριστήσουμε γιὰ τὶς δωρεές τους, ἄς τοὺς ζητήσουμε συγγνώμη γιὰ τὶς λυποῦμε μὲ τὶς πτώσεις μας, ἄς τοὺς παρακαλέσουμε νὰ συνεχίζον νὰ μᾶς ἀποτρέπον ἀπὸ ἐκτροπές καὶ ἁμαρτίες, καὶ νὰ μᾶς βοηθοῦν στὴν πάλη ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ.

Ἄν σὲ κάθε Ἐορτῇ, Δεσποτική ἢ Θεομητορική ἢ τῶν Ἁγίων, ἐμβαθύνουμε στο νόημά της, θὰ διαπιστώνουμε ὅτι ὅλες μᾶς ἀπευθύνουν τὸ μήνυμα τῆς **Εὐσπλαγχνίας** καὶ τῆς **Παρακλήσεως**: εἶναι ὁ τρόπος τῆς σχέσεως τοῦ Θεοῦ μας, τῆς Παναγίας μας καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων πρὸς ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους.

**Αὐτὸ** ἰχνεῖ ἰδιαίτέρως γιὰ τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους, καὶ δὴ γιὰ τοὺς Φύλακάς μας Ἀγγέλους, τὰ λειτουργικὰ αὐτὰ πνεύματα «εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν»...

**Εἶναι παρακλητικά** Τάγματα, τὰ ὁποῖα



παρηγοροῦν καὶ ἐνθαρρύνουν τὴν ψυχὴ, ἡ ὁποία ὀδυνᾶται στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα καὶ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν θλίψεων.

**Ἡ Πηγὴ τῆς Παρακλήσεως** εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, εἶναι καὶ τὸ Παν-ἅγιο Πνεῦμα, ὁ «ἄλλος Παράκλητος»..., τὸν Ὅποϊνον ἐπικαλούμεθα σὲ κάθε ἔναρξι τῆς προσευχῆς: **«Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας...»**.



**Ἡ Πηγὴ** αὐτὴ διοχετεύεται στοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους καὶ δι' αὐτῶν εἰς ἡμᾶς, καὶ συνεχῶς μᾶς δίδει θάρρος καὶ **παρηγορία** στὸ ἔργο τῆς μετανοίας.

**Καλούμεθα**, ἀφοῦ λάβαμε πείρα τῆς παρακλήσεως αὐτῆς, νὰ γίνουμε καὶ ἐμεῖς **πηγὲς παρηγορίας καὶ παρακλήσεως** γιὰ τὸν Ἀδελφὸ μας.

**Γιὰ** αὐτό, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος παρωτρύνει τὸν μαθητὴ του Ἁγιο Ἀπόστολο Τιμόθεο: «...πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ **παρακλήσει**, τῇ διδασκαλίᾳ...» (Α' Τιμ. δ' 13). **Τὸ** κεντρικὸ σημεῖο τοῦ ποιμένου, ἀλλὰ καὶ κάθε Χριστιανοῦ, εἶναι ἡ **«παρακλήσις»**, νὰ εἶναι γιὰ τὰ τέκνα του, γιὰ τὸν Ἀδελφὸ του **πηγὴ παρακλήσεως, παραμυθίας, ἐνισχύσεως**.

**Ἄς** ἀποφύγουμε λοιπὸν κάθε στάσι κατακριτικὴ, ἢ ἀπαξιωτικὴ γιὰ τὸν Ἀδελφὸ μας, ἃς εἴμεθα εὐσπλαγχοὶ, ὑπομονετικοί, μακρόθυμοι, «οἰκτίρμονες», γιὰ νὰ ἀξιοθῶμε τοῦ μεγάλου χαρίσματος τῆς «ὁμοιότητος» μὲ τὸν Θεὸν μας...

\* \* \*

**Μετὰ** τὴν Ἀπόλυσι τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τὸ σύντομο Κτητορικὸ Μνημόσυνο, ἔγινε ἡ μετὰ Δεήσεων Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνης τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, ὡς καὶ τῆς Εἰκόνης τῶν δύο Ἀγγέλων-Φυλάκων τῆς Μοναχῆς (Βαπτίσματος καὶ Σχήματος), πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς.



**Τέλος**, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας διένειμε στοὺς πιστοὺς τὸ ἕνατο καθιερωμένο **Ἀναμνηστικὸ-Κατηχητικὸ Φυλλάδιο**, ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους, μὲ τίτλο: **«Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι στὴν ζωὴ μας»**, μὲ δύο διηγήσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἀγάπη τῶν Ἁγί-



ων Ἀγγέλων καὶ τὴν φροντίδα τοὺς γιὰ τὸ γένος τῶν Χριστιανῶν καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Φύλακος Ἀγγέλου τὴν φοβερὴ ὥρα τοῦ θανάτου.

\* \* \*

**Τὸ ἀπόγευμα** τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνηθροίσθη ἡ Ἀδελφότης ὑπὸ τὴν Πολυσέβαστη Γερόντισσά μας Ταξιαρχία Μοναχή, μετὰ τοῦ Πνευματικοῦ μας Πατρὸς, γιὰ νὰ ἀνοίξη ἡ νέα κατηχητικὴ περίοδος, **Περίοδος ΙΓ' τῶν Ἀγγελικῶν Συνάξεων** μας.

**Ἦ**το βεβαίως γιὰ τὴν Ἀδελφότητα μία μεγάλη εὐλογία, ἐφ' ὅσον λόγῳ τῶν ὀλοένα ἀυξανομένων εὐθυνῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένος μας κάθε **Ἀγγελικὴ Σύναξις** εἶναι πλέον ἓνα «κατόρθωμα» ἢ μᾶλλον μία θεία δωρεά.

**Ἦ** ἐναρκτήρια αὐτῆ **Σύναξις**, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐμελετήθησαν ἀγιογραφικὰ χωρία γιὰ τὸ ἔργο τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ ἓνα σύγχρονο κείμενο γιὰ τὴν **Νοερά-Καρδιακὴ Προσευχή**, κορυφώθηκε μὲ τὴν τέλεσι τῆς θείας Λειτουργίας ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου τοῦ Θαυματουργοῦ.

**Ἐξ** ὧν πάντων ἡ Ἀδελφότης ἔλαβε μεγάλην πνευματικὴν παράκλησιν καὶ ὤθησιν στὸν ἐν Χριστῷ ἀγῶνα αὐτῆς.

† Μ.Σ.Α.

