



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Μήνυμα Ἐλευθερίας καὶ Αὐτοθυσίας

## Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου

στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Αὐτοῦ

Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ, 25η Νοεμβρίου 2019 ἑκ. ἡμ.

**Τ**ὴν **Κυριακή**, 25η Νοεμβρίου 2019 ἑκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Μερκουρίου καὶ Αἰκατερίνης, ἐώρτασε τὸ κατασκευαστικὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιον ἐπ' ὄνοματι τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος, στὰ Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ Ἀττικῆς.



Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀναστασίμου Ὁρθρου καὶ τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προΐστατο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἀπουσιάζοντος σὲ

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὴν Γερμανία-Αὐστρία.

Συμμετεῖχαν ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Σωτήριος Γιούλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης, ὡς καὶ οἱ εὐλαβεστάστοι Ὑποδιάκονοι Χρῆστος Κατσούδας καὶ Ἀβραὰμ Ψάλτης.

Πολλοὶ πιστοὶ προσῆλθαν στὴν ταπεινὴ αὐτὴ Πανήγυρι καὶ οἱ πλεῖστοι συμμετεῖχαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

\* \* \*

**Στὴν** Πανηγυρικὴ Ὁμιλία του, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Κλήμης ἀναφέρθηκε στὴν προσωπικότητα καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Κνωσσοῦ Μερκουρίου (Καλοσκάμη), γιὰ τὴν ἀνάπαυσι τοῦ ὁποίου ἀφιερώθηκε τὸ παρεκκλήσι στὸν Ἅγιο Με-

γαλομάρτυρα από την πνευματική του θυγατέρα, αείμνηστη Γερόντισσα Παρθενία: γόνος πολὺ εὐσεβοῦς οἰκογενείας, νεώτατος ἀφιερώθηκε στὸν Χριστό μας καὶ ἀφοῦ χειροτονήθηκε Ἱερομόναχος ἔτρεχε θυσιαστικῶς καὶ ἀπτοήτως σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, τὰ νησιά, μέχρι καὶ τὴν Κρήτη, προκειμένου νὰ καλύψη τὶς ἀνάγκες τῶν γνησίων τέκνων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ τὰ στηρίξει, ἐνῶ κινδύνευε ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ συλληφθῆ, φυλακισθῆ κλπ.



**Ἀλλὰ** ὁ π. Μερκούριος, ὅπως ὁ Προστάτης Ἅγιός του, εἶχε ὄντως ἀφιερωθῆ ὀλοκληρωτικὰ στὸν Χριστό μας. **Δὲν** εἶχε δεσμεύσεις, δὲν τὸν ὑποσκέλιζε ἡ ποικιλόμορφη φιλαντία... **Ἦταν** ἔτοιμος νὰ θυσιάσῃ τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ τὴν ζωὴ του, ὅπως ὁ Ἅγιος Μερκούριος, προκειμένου νὰ μένη πιστὸς ἕως τέλους στὸν Νυμφίο Χριστό...

**Τὰ** τελευταῖα εἴκοσι χρόνια τῆς ζωῆς του, ἔμεινε πλέον στὸν Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς στὸν Πειραιᾶ, ὅπου ἔτρεχαν πολλοὶ εὐσεβεῖς στὸν πρᾶο, ἀκέραιο, προσευχητικὸ καὶ ἐλεήμονα Γέροντα...

**Ἐκοιμήθη** τὸ 1980, λίγους μῆνες μετὰ τὴν χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπον Κνωσοῦ, θλιβόμενος γιὰ τὶς διαιρέσεις, οἱ ὁποῖες ταλαιπωροῦσαν τὸ πλήρωμα τῶν γνησίων εὐσεβῶν.

**Τὸ** φωτεινὸ παράδειγμά του, καὶ ἔτι περισσότερο αὐτὰ τῶν δύο Μεγαλομαρτύρων Μερκουρίου καὶ Αἰκεταρίνης, προβάλλουν τὴν ἀνταπόκρισι τῶν ψυχῶν, οἱ ὁποῖες ἀγαποῦν τὸν Θεόν, στὴν πρόσκληση τοῦ Κυρίου μας: «δεῦρο ἀκολούθει μοι»...



**Ἐνῶ** ὁ πλούσιος νέος τῆς σημερινῆς ἀναγνωσθείσης εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἀν καὶ διψοῦσε τὴν αἰώνιον ζωὴν, δὲν ἦταν ἐλεύθερος... **Τηροῦσε** τὰ «Μή...» τοῦ Νόμου, ἀλλὰ δὲν εἶχε τὴν δύναμι νὰ δοθῆ ὀλοκληρωτικὰ στὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἀποδεχθῆ τὴν Ἀποστολικὴ κλῆσι, τὴν ὁποῖαν Ἐκεῖνος τοῦ ἀπηθύ-

θυνε. **Εἶχε** «καθαρά» χέρια, ἀλλὰ ἄδεια χέρια...

**Ἄς** ζητήσουμε τὴν βοήθεια τῶν Ἁγίων Μερκουρίου καὶ Αἰκατερίνης, ὅσοι ὡς ὁ νέος τοῦ Εὐαγγελίου, ποθοῦμε «ζωὴν αἰώνιον κληρονομεῖν», ὥστε νὰ ἀποδεσμευθοῦμε ἀπὸ τὰ ὅποια δεσμίματα μᾶς ἐμποδίζουν νὰ ἀκολουθήσουμε ἕως τέλους τὸν Χριστόν μας...

\* \* \*

**Μετὰ** τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ σεβαστὸς καὶ ἀγαπητὸς σὲ ὅλους π. Σωτήριος καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ Ἐνοριῖται τῆς Ὁσίας Ξένης, ἐδεξιώθησαν πλουσίως ἅπαντας.

† Γ.Ι.Μ.