



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Μήνυμα Ἐγρηγόρσεως, Αὐταπαρνήσεως καὶ Ἀρσεως τοῦ Σταυροῦ

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὁσίας Ἐένης τῆς Ρωσίδος τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς

Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ, 24.1.2020 ἐκ. ἡμ.



Τὴν Πέμπτη, 24ῃ Ἰανουαρίου 2020 ἐκ. ἡμ.,
† Μνήμη τῆς Ὁσίας Ἐένης τῆς Ρωσίδος, τῆς
διὰ Χριστὸν Σαλῆς, ἐπανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος
Ἱερός Ναός, στὸν Ὠρωπὸ Ἀττικῆς.

Τοῦ πανηγυρικοῦ Ὁρθρου καὶ τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Συμμετεῖχαν οἱ Αἰδεσιμώτατοι Πρεσβύτεροι π. Σωτήριος Γιούλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, π. Ἄγγελος Μουρλᾶς, καὶ π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης, ὁ Ἱεροδιάκονος Ἰωσήφ Ἀγιοκυπριανίτης καὶ οἱ εὐλαβέσταστοι Ὑποδιάκονοι Δημήτριος Γιατρᾶκος, Χρῖστος Κατσούδας καὶ Ἀβραάμ Ψάλτης.

Ἐντυπωσιακὴ ἦταν καὶ ἐφέτος ἡ μεγάλη προσέλευσις τῶν πιστῶν, οἱ ὅποιοι –παρὰ τὶς δύσκολες καιρικὲς συνθῆκες– προσῆλθαν, προκειμένου νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τους καὶ νὰ καταθέσουν τὰ ποικίλα αἰτήματά τους στὴν θαυματουργὸ Ἀγία, πολλοὶ δὲ ἐξ αὐτῶν συμμετεῖχαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Σὲ αὐτὸ βεβαίως συνέβαλε ἡ πρόνοια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία διέθεσε ἕνα λεωφορεῖο γιὰ τὴν μετάβασι ὄσων δὲν θὰ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ μεταβοῦν ἐξ ἰδίων.

* * *

Ο Σεβασμ. Ποιμένας μας στην σύντομη Όμιλία του, **ὕ**πενθύμισε βάσει τῶν εὐαγγελικῶν Ἀναγνωσμάτων τοῦ Ὁρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας, τὸ **Μήνυμα**, τὸ ὁποῖο ἐκπέμπει ἡ Μνήμη τῆς Ὁσίας: **ἂν** καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ τὴν μιμηθοῦμε στὰ ὑψηλὰ κατορθώματα



τῆς ἀγίας ζωῆς Της, ἔχουμε ὁμως τὴν δυνατότητα νὰ ἐμπνευσθοῦμε τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ αὐτῆς: τὴν **Ἐγρήγορσι**, ἡ ὁποία καλλιεργεῖται καὶ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν **Αὐταπάρνησι** καὶ τὴν **Ἄρσι τοῦ προσωπικοῦ μας Σταυροῦ**.

Ο εὐσεβῆς Χριστιανὸς ὀφείλει νὰ εὐρίσκεται σὲ συνεχή πνευματικὴ **Ἐγρήγορσι** ἐν ἀναμονῇ τῆς Ἐλεύσεως τοῦ Νυμφίου τῶν ψυχῶν ἡμῶν... **Ἡ Ἐγρήγορσις** αὐτὴ ἀπαιτεῖ νὰ ἀπαρνηθῇ τὸν ἐμπαθῆ ἑαυτὸν του, τὴν φιλοδοξία, τὴν φιλαργυρία καὶ τὴν φιληδονία, οἱ ὁποῖες τρέφονται ἀπ' ὅσα προσφέρει ὁ κόσμος καὶ νὰ ποθῇ ὅσα τὸν οἰκειοποιοῦν στὸν Χριστὸ μας: **ταπεινώσι, λιτότητα, ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καθαρότητα τῆς καρδίας...**

Ἡ Ἐγρήγορσις τὸν καθιστᾷ ἐπίσης ἱκανὸν νὰ ἄρῃ τὸν Σταυρόν του, ἐμπιστευόμενος στὴν Πρόνοια καὶ τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ δεχόμενος ἐν ὑπομονῇ καὶ εὐχαριστίᾳ τὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες, ἐξ ἰδίων ἢ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ὡς μέσα γιὰ τὴν σωτηρία του...

* * *

Στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ φιλόξενοι Ἐνοριῖται τῆς Ὁσίας Ξένης μαζί μὲ τὸν ἀγαπητὸ καὶ σεβαστὸ Ἐφημέριό τους καὶ ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὶς θυσιαστικὲς διακόνισσες τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλᾶρετος ὁ Ἐλεήμων», ἐδεξιώθησαν πλουσοπαρόχως Κλῆρο καὶ Λαό, σὲ κλίμα οἰκογενειακῆς ἐν Χριστῷ εὐφροσύνης.

«**Ξένη** τῶν ἐπὶ γῆς, ἠδέων φερωνύμως,
ἐδείχθης Μῆτερ Ξένη, καὶ ξενοτρόπῳ βίῳ,
Κυρίῳ εὐηρέστησας»

† Γ.Ι.Μ.