



■ Συμβολή στο Ποιμαντικό-Κατηχητικό Έργο της Έκκλησίας μας

# «Οικοδομή και Παραμυθία» τεῦχος 17ον

## Άπλη Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πείρα τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας



**Μ**ὲ τὴν ἐνίσχυσι τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Προστατῶν τῆς Μονῆς μας, μετὰ τὶς εὐχὰς τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Πατρὸς ἡμῶν Μητροπολίτου Κυπριανοῦ († 17.5.2013), ὡς καὶ τὴν εὐλογία καὶ ἐπιστασία τοῦ Πνευματικοῦ Πατρὸς ἡμῶν, Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, συνεχίζεται ἡ ἔκδοσις τοῦ Περιοδικοῦ μας, μετὰ τίτλο «Οἰκοδομή καὶ Παραμυθία», τὸ περιεχόμενον τοῦ ὁποίου μεταφράζεται καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες καὶ ἀναρτᾶται στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

\*\*\*

Τεῦχος 17ον / Νοέμβριος 2020, σελίδες 8.

## Περιεχόμενα

- «**Ἡ Θεοτόκος διδάσκει τὸν ἱερόν θεσμό τῆς Νηστείας**».
- «**Παραίνεσις περὶ Προσευχῆς**».

- «Πῶς μὲ δέχθηκε χωρὶς νὰ βάλει καμμία ὑποψία στὸ μυαλό του;...».
- «Τὸ κομποσχοῖνι τῆς Γιαγιᾶς».
- «Τὸ “τυπικὸ τοῦ Τελώνου”».
- «Ἡ προτεραιότητα στὰ πνευματικὰ ἐν Χριστῷ πράγματα».
- «Ὁ Θεὸς οἰκονόμησε νὰ μάθης σήμερα, πῶς πρέπει νὰ προσευχόμαστε ...»
- «Τὸ ἄφθαστο μεγαλεῖο τῆς Συγχωρητικότητος».
- «Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας σώζει τὴν πόλι τῶν Πατρῶν κατὰ τὴν ἀποχώρησι τῶν Γερμανῶν».
- «Εἶμαι ἡ ψυχὴ τοῦ μπαρμπα-Γιάννη!...».
- «Ὁ παπποῦς ἄρχοντας, ἢ γιαγιὰ φτωχὴ».
- «Ὁ μῦθος τοῦ σκαντζόχοιρου».

\* \* \*

◆ **Ἐπικαλούμεθα** τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας καὶ τὶς προσευχὲς τῶν ἐν Χριστῷ Ἀδελφῶν μας, γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὴν Διακονία μας, πρὸς δόξαν τῆς Ἁγίας Τριάδος.

- Τὸ παρὸν τεῦχος θὰ δημοσιευθῆ προσεχῶς.

4.12.2020 ἐκ. ἡμ.

† Μ.Σ. Ἀ.



Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Ὑπερευλογημένης  
Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης  
«Παναγία τῶν Λιθινῶν».  
ΙΔ' αἰ. Λιθίνες Λασιθίου Κρήτης.